

Nr. 597 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 4. maj 2020

Nøgleord: Rørtheden, oprigtigheden og kærligheden det er det, der fornyer os.

Godmorgen det er en fantastisk dag i dag. Solen er ikke ved at stå op, nej den er stået op, den lyser herind til mig, helt fantastisk. Man skulle tro, jeg havde bestilt den til at komme. Den kommer jo alligevel, det er dejligt.

Det er ligesom med ideer, de kommer også nogen gange af sig selv, og nogen gange der skal man vente på dem, om der ikke snart kommer en god ide. Hvor mange af jer mon kender det? Der skal komme en god ide.

Der er jo nok mange af jer, der venter på, bare der kom en god ide til mig, så vil jeg gerne udføre den, er der mange, der siger. Men det er mange gange, at når der kommer en god ide, en god positiv ide, men så er der mange, der gør det at de udskyder den gode ide. De vil gøre det lidt senere, fordi de har travlt med noget andet. Sådan er det også nogen gange, når man skal have Darshan, det er en god ide at komme til Darshan, men vi kan også lige noget andet.

Her i morges var jeg meget, meget fristet til at blive i min seng, den var så god, så god i dag den seng. Du kan godt tillade dig at sove en time mere, tænkte jeg, men nej Peter, lad lige den tanke passere. Det var en stor fristelse, men den fik ikke lov til at bestemme. Jeg stod op og gik herved, fordi budskabet var det, at sådan en fristelse må man ikke lade sig styre af. Det kunne jo være, jeg kunne komme til at sige nogle gode positive ting i dag, og så kan det være, at når man ikke gør det, så er der nogen, der mister den positive ting, man ønsker at sige. Hvis nu I tænker på, hvis I får mange positive indskydelser, hvad gør I ved dem så? De positive ting I kan gøre, udfører I dem med det samme eller ikke?

Vi kan sige, at alt det der hører med til personlighedens positive indskydelser, dem udfører man faktisk med det samme. De skal gå imod ens egen indre overbevisning om, hvordan det skal være, så er der ingen kamp derinde, en kamp mellem sjæl og personlighed kommer jo til ind til os, det kunne være dejligt at sove bare en time mere, bare 5 minutter eller 3 minutter, det kunne være dejligt.

Men vi står op og går i gang. Vi har sommetider snakket om offervillighedens lys, hvor man ofrer fristelsen, giver slip på fristelsen og udfører det arbejde, man er gearret til. Det er at sende positive tanker ud. Tænk på hvis I sender helbredelse ud til verden hver dag, vi helbreder vores klode, helbreder regeringen. Prøv at lade de positive indskydelser få en udfoldelse. Så kan man sige, jamen gør de det ikke godt nok? Jo i visse område, men er der andre områder, de kunne gøre det bedre i? Ja, det var det selvfølgelig. Har vi fået øje på, hvad det er for nogle sider? Interesserer vi os for det, eller er vi ligeglade med det. Hvor til tager vi så teten og begynder at ændre på forskellige forhold? Gør vi virkelig noget for at ændre på det, eller lader vi stå til. I kan bare tænke over det.

Hvordan er de forskellige situationer i dagen, hvordan er ansvarligheden? Ansvarlighed, udholdenhed, kærlighed, der er sandelig mange ting, man kan kigge på. Men et har vi hørt så mange gange før, Peter kan du ikke fortælle os noget nyt i dag. Jo det kunne jeg selvfølgelig, måske. Det er ihvertfald dejligt at se, hvordan træerne de udfolder sig med nye blade, se det liv der er i naturen. Det er helt fantastisk, smukt, men det ved vi også godt. Vi ved også godt, det er kærligheden, der bærer alt, kærligheden løfter alt, og kærligheden tilgiver en. Ja, ja det er nok svært at finde på noget nyt, men fornyelsen ligger altid i fordybelsen, i arbejdet med sit sjælelige åndelige liv, fordybelsen i det man foretager sig, det giver nytænkning og kan skabe nye ideer, som kommer fra vores åndelighed. Når vi så endelig får sådan nogle gode ideer, så er det vigtigt at udføre dem med det samme. Det det er vigtig at se på er, at højere stærkere ideer kommer fra det indre liv fra Hierarkiet af, om man nu kan kende forskel på dem og så sin egen ønsketænkning. Det er altid godt at se lidt på det.

Vi kan gøre det i dag, at vi kan meditere på Hierarkiets mestre, Kristus som overhoved, der er Manuen, Rakoczy, Kuthumi, der er rigtig mange mestre. De mestrer de giver os inspiration hver eneste dag, Tibetaneren, der er mange, mange. De hjælper os i vores udvikling hver eneste dag. De får såmænd aldrig tak for det, men de arbejder med det hver eneste dag for at udvikle menneskeheden bevidsthed, ja, de bruger faktisk hele døgnet til det. Det er jo heller ikke en nyhed, men det er en fantastisk god ting, vi har.

Vi mennesker vi kunne jo blive et nyt hierarki, som fremelsker det guddommelige i os selv og i andre mennesker. Men lad os sende en tak til Hierarkiets mestre, en oprigtighed, et inderligt ønske, og en taknemmelighed som ligger i vores hjerter. Vi kan også sende vores kraftords energi til Shambala, Hierarkiet, Hierarkiets mestre, prøv at nævne navnene på dem I kan huske. I kan nævne dem højt, så kan det være, man siger, at vi skal lige have fat i nogle flere af dem. Det er også godt at vide, hvad de står for de forskellige strålemestre, som har indirekte indvirkning på vores liv. Vi kan være taknemmelige for, at vi får sådan en hjælp til udvikling af vores bevidsthed.

Vi tænker på oprigtigheden og kærligheden i vores hjerter, tænker på vores kraftords energi og begynder at sende energien ind i det indre liv. Når vi tænker på de ting som arbejdet med at gøre vores planet til en hellig planet, en stor kraftkilde der ligger bag ved os og inde i os, så kan man blive ydmyg over og taknemmelig for, at vi selv er små spillere i det store spil. Vi kan give vores taknemmelighed til mestrene i de indre verdener, som hjælper os hver eneste dag. Tænk på Sanat Kumara som har været her i 18mio år, som kommer fra en anden planet for at hæve klodens bevidsthed, og som bliver ved med at være her, indtil den sidste pilgrim er blevet oplyst. Det er en fantastisk offervillighed. Hvor langt kan vi selv række, kan vi blive ved med at give energi til grupper hver dag hele livet igennem, for at vi kan hæve deres bevidsthed, eller opgiver vi undervejs? Nej, vi kan godt gøre det, vi siger det er en livsopgave, selvfølgelig kan vi lave det.

Så ydmygheden og glæden i vores hjerter ved at hæve klodens bevidsthed, er det så en nyhed? Det er det ikke, men det hænger sammen med nytænkning. Fordybelsen i det vi laver, der er altid et niveau dybere, end det man ser. Er det så en nyhed? Nej det er det heller ikke. Det nye kan være, når man retter sig ind imod sin ophøjede bevidsthed, og vi gør det helhjertet hver eneste dag. Det kunne være en nyhed.

Prøv at tænke på når man har fri, og man kan stå op og lave tjenestearbejde helt fra morgenstunden i stedet for at ligge i sin seng, det er en god ting. Villighed og tillid.

Vi mediterer på Hierarkiets mestre, vi giver dem vores kraftords energi, lys og kærlighed og taknemmelighed for det De foretager sig. Prøv at nævne deres navne, prøv at tage hjertets energi med. Når I tager hjertets energi med i det, I foretager jer, så kommer rørtheden inde i jer selv, rørtheden, oprigtigheden. Den rørthed og oprigtighed kan man også have i sit parforhold. Rørtheden, oprigtigheden og kærligheden det er det, der fornyer os. Så fornyelsen kommer indefra, vores bevidsthed kommer inde fra, en indre forståelse der leves i det ydre liv i kærlighed, tillid og forståelse. Når man lægger opmærksomheden i hjerteenergien, kommer ydmygheden, kærligheden og rørtheden frem, så ligger der en tilskyndelse til at arbejde med ophøjede tanker. Berigede tanker der er fyldt op med kærlighed og tillid.

Vi kan begynde at forkynde Guds liv, kærlighedens mester, Hierarkiets mestre. Vi kan snakke om de her ting helt uden bekymringer, fordi man snakker til det ophøjede i et andet menneske. Når man snakker til det ophøjede i et andet menneskes liv, det kan være nyheden. Idet man gør det, så lytter de med hjertet til kærligheden. Så har man fjernet sig fra den tanke med, om I kan få dem til at lytte, så eksisterer den slet ikke.

Det er kun fristelsen i sin personlighed til ikke at udføre det guddommelige kærlighedsbudskab. Større tro og tillid skal der til.

Vi giver energi til Hierarkiets mestre, det åndelige Hierarkis mestre. Husk når vi fokuserer på det og er fast engageret i det, så har man fjernet tankemylderet. Man begynder mere at arbejde med den guddommelige hensigt og videregiver kærligheden, videregiver kærligheden til alt levende. Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer og andres legemer, vær tilstede i kærlighedsenergien.

Godmorgen til jer alle, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i dag i solskin, tillid, ret forståelse og ret tale. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Jeg er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk