

Nr. 594 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 1. maj 2020

Nøgleord: Jeg er vejen, sandheden og livet.

Godmorgen i dag er det jo fredag den 1. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 594.

Jeg tænkte på i dag, at vi har jo det guddommelige i vores hjerter. Det guddommelige er i vores hjerter. Tror vi nu på det guddommelige, vi har i vores hjerter, så oplever man en indre renhed og forståelse, ny tillid, indre styrke, lyksalighed. Har vi de her ting i vores hjerter, så betyder det, at masser af de her ting der kommer i dagligdagen af problematikker eller andre ting, de bliver meget små, måske slet ingenting. Men den urenhed vi har i vores bevidsthed, tiltrækker alle mulige begrænsninger. Bare det at mennesker tror på begrænsninger, tror det er stationært at være sådan, det er det ikke, det er en forvandlingsproces ind i at leve et rent guddommeligt liv. Det vil sige, man kører med oprigtighed, kærlighed og tillid, det gør man hvert eneste minut, man tror på livet, man tror på kærligheden. Jeg kan huske, jeg tror, det er Lica, der har det kraftord: ”Der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige budskaber”. Når man har sådan et mantra, kraftord, hvordan kan man så være fortvivlet ind imellem, når man har nøgleordene i sit kraftords energi til at være ren og fri for bekymringer.

Prøv nu at tænke på jeres kraftords energi, og begynd at anvende det hver eneste dag, så ser livet fuldstændig anderledes ud. Men det er vigtigt at leve i nuet, leve og sige at vi har alle muligheder. Har vi det guddommelige i vores hjerter, hvordan vil sygdom så kunne komme ind på os, det vil være meget vanskeligt. De sygdomme der kommer, dem vil man bære, fordi det er en del af den guddommelige plan for måske at hjælpe andre mennesker. Men det er ikke noget, der skader os selv, det er i den forstand, men det er en hjælp til andre. Når vi begynder at tænke på den måde, så kan vi godt påtage os smerter og lidelser. Når renheden er tilstede, og det guddommelige er i vores hjerter, så er vi raske hele tiden, så bærer det guddommelige os frem i livet, fordi vi tror på det.

Jeg kom til at tænke på, idet jeg siger, jeg tror på det. Jeg mødte, dengang jeg var 17 år gammel, var jeg på en tivoliplads, og der var sådan nogle spåkoner og spåmænd, og jeg var tiltrukket af det på en eller anden mærkelig måde. Jeg skulle lige derhen og spås, ikke fordi jeg syntes, jeg skulle tro på det, men det kunne være sjovt og spændende at se, hvad de kunne de her mennesker. Så kom jeg hen til en fyr, han sagde til mig, han spurgte efter mit navn, så sagde han, ”Peter jeg kan se, du bliver udsat for nogle ulykker, men du skal nok få din førlighed.” Så sagde han også, ”du bliver aldrig rig, men du bliver til en hellig mand, når du bliver gammel.” Så tænkte jeg på det der med at blive udsat for ulykke, den der tankeform, den fyldte indtil jeg var 47 – 48 år gammel. Den gjorde i hvert fald det, at jeg passede ekstra på ikke at komme så meget til skade. At være en hellig mand, det betyder måske det, at man tænker i det guddommelige, og jeg prøver at legemliggøre den guddommelige kærlighed.

Når man prøver at legemliggøre den guddommelige kærlighed, så taler man måske på en anden måde end ellers, fordi det er kærlighedsbudskabet, man videregiver til sine medmennesker. Så siger jeg, når vi er her på skolen, ”prøv nu at videregive kærligheden, videregiv den der information der hedder kærlighed til vores medmennesker.” Så kan man sige, ”jamen det kan jeg jo ikke, der er ingen, der rigtig vil høre på mig.” Der er mange, der gerne vil høre på os, og der er rigtig mange, der er modtagelige. Det handler om, hvad der ligger i vores tankesind og vores følelsesliv, om vi nu tror på vores evner, eller om vi har kærligheden tilstede inde i os. Når vi har kærligheden, har den indre kontakt i vores ophøjede bevidsthed, så er det selvfølgelig det, man skal udtale, fordi man er forbilledet, og det ville være totalt forkert, hvis man ikke fortæller om det indre liv, når gearingen er der, og udviklingen er til stede, så derfor skal vi tro på det indre livs betydning og videregive det.

Det er det, der hedder Kristi tilsynekomst, hvor vi snakker om en guddommelig manifestation her på jorden. Det jeg arbejder med hver eneste dag, det er legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med den guddommelige hensigt og skaberkraften. Skaberkraften ligger i vores hjerter. Prøv at tænke på at vi kan skabe alt. Alt er muligt for os, så lad os bruge det, lad os ikke isolere os i alle de her sygdomme og virus. Vi har et indre budskab. Er vi først forankret i vores guddommelighed, så ligger der en stor beskyttelse til os der, det er da værd at tænke på, synes jeg. Vi har et budskab. I skal selvfølgelig holde afstand, som i skal (Corona), men vi skulle gerne åbne folks hjerter og lade dem tro på kærligheden i stedet for på deres opdragelsesmønstre. Vi skal forvandle den verden, vi går i. Hvorfor skal vi så lige det? Det er fordi den materialistiske begrænsningsverden, det er jo ikke hensigtsmæssigt, at den bliver ved med at vokse, det er jo det indre budskab, der skal vokse.

Vi kan jo sige, da Jesus blev døbt, der nedsteg Helligåndens bevidsthed i form af en due. Duen er Helligånden, og Helligånden er skaberkraften. Vi er beriget med de her ting allesammen, alle jer jeg giver energi til bliver beriget med Helligåndens kraft, Helligåndens kraft, kærlighed og visdom. Det er det, I modtager af mig hver eneste gang jeg giver energioverførsler. Tænk på at muligheden er tilstede inde i jer hver eneste dag og hvert eneste minut. Så er der ingen grund til at arbejde i fristelserne, hvor man er fristet ind i personlighedens bevidsthed, hvorfor skulle vi dog det, når vi kan være i kærligheden, i kærlighedsbuskabet.

Jeg læste engang noget nede fra Sai Baba, hvor der var et menneske, der lige var blevet opereret den ene dag i hjertet, allerede næste dag gik han, spiste og gik umiddelbart efter han havde fået operationen, var ved bevidsthed. 2. dagen var han nede på darshanpladsen, fordi han havde Baba i hjertet. Baba er det guddommelige. Det vil sige, hospitalet ved Sai Baba er et helbredelsessted, men det er også den åndelige kærlighed, der er tilstede. Det er faktisk den, man bliver helbredt med, og det er den, man fungerer igennem.

Jeg talte med Baba mange gange, og mange gange siden. Jeg lovede, at jeg ville overtage en del af hans gerninger, de guddommelige gerninger i det liv her, føre det videre indtil han træder fysisk ind igen. Så siger man, ”lille mig Peter, hvordan kan det lade sig gøre, at du får sådan en mulighed? Det er, når man tror fast besluttet på det indre livs renhed og kærlighed, hvor der ingen tvivl er tilstede, så kan man legemliggøre det indre liv i det ydre livs udtryksform. Jeg prøver at give jer det hver eneste dag, hver eneste morgenstund der prøver jeg at forny jeres liv, give jer noget nyt at tro på.

Nu skal vi have skole her i tre dage. Det bliver fantastisk, hvad vi kan nå af nye dimensioner. Vi har det jo inde i os, vi skal bare leve det, videregive det, anvende skaberkraften, være et med vores højere bevidsthed. Hvor enkelt kan det være. Det er helt enkelt det her, man skal bare være sig selv og videregive det åndelige budskab. Ham spåmanden jeg snakkede med, da jeg var 17 år, han fik jo faktisk ret i, at jeg blev til en hellig mand, fordi det er det, jeg realiserer. En hellig mand betyder også, at man er oplyst i mange relationer, som andre mennesker ikke er oplyste i, men jeg er også et ganske almindeligt dagligdags menneske.

Meget af det jeg viser jer i min bevidsthed, det er jeres skyggesider, og så vil I sige, jeg opfører mig lidt fjollet ind imellem. Selvfølgelig gør jeg det, det er for at vise menneskeligheden i alting, for at vise alle de her sider, og når man lever på jorden i et jordisk liv, så har man også jordiske glæder med mange begrænsningsselementer. Dem ifører man sig, når vi er her, fordi så er vi lig andre mennesker, og det er det, vi skal være. Men troen på det indre liv, renheden og kærligheden i hjertet, det er det, der gør forskellen, det er det, der giver immuneffekten, det er det, der giver renselsesprocessen.

Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, måske kan I. Selvfølgelig kan I det, for det er vejen frem.

Prøv at sige til jer selv højt, ”jeg er vejen, sandheden og livet. Prøv at sige det nogle gange, ”jeg er vejen, sandheden og livet,” og så læg fuld accept ind i det og begynd at mærke en indre værenstilstand inde i jer, der

responderer på ”jeg er vejen, sandheden og livet.” Prøv at meditere på det idet I siger, ”**jeg er vejen, sandheden og livet.** Lad os meditere på det, og **lad os bruge det som nøgleord i dag.**

Tænk på hvad Jesus snakkede om til menneskerne at gør menneskerne til mine disciple. Det betyder, at man vender folks ansigter fra personlighedens begrænsninger ind i kærligheden, ind i sjælsbevidstheden.

Vi mediterer på, jeg er vejen, sandheden og livet, og samtidig giver jeg jer en energioverførsel. Når jeg er tilstede i de her ting lige nu, så mærker jeg Guds nåde, og det betyder den indre helbredelse. Det er en gave til menneskeheden, Guds nåde. Kærligheden betyder også, at de ydre skel forsvinder, og det ændres til kærlighed i vores hjerter, og bliver bærer af energi og livsglæde.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med. Jeg er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, Danmarks rodcenter.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk