

Nr. 592 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 29. april 2020

Nøgleord: Kærlighedsbevidstheden.

Godmorgen i dag har vi lidt tekniske problemer. Jeg ved ikke, om der er lyd på, eller hvordan det fungerer i det hele taget? I dag er det så onsdag den 29. april, og vi skal have morgenmeditation nummer 592.

Så jeg er blevet opfordret til at snakke lidt om håb, at det kunne være en god ide at snakke lidt om håb i dag, men så skal der først være håbløshed, inden vi begynder at snakke om håb, og den verden vi lever i, er det håbløs? Nej det er det ikke, det er bare en verden i forandring, det er en verden, hvor vi går fra materialisme ind mod kærlighedsvejen, hvor der skal store ændringer til for at fungere i en ophøjet bevidsthed. Det er dejligt at tænke på, det er sådan en proces man er i gang med, så det er sådan set godt nok.

Se det der er vigtig lige nu, det er at stå sammen om det indre budskab, kærlighedsbudskabet. Det fungerer i gruppefusion, i gruppeenergi, det er der, vi skal fungere sammen. Det er derfor, jeg anmoder jer om at komme over på skolen, det er for at udvikle kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Det er modsat angst og frygt og materialisme. Det er vigtigt, at I begynder at få de opbyggende energier, der skal til.

Nu varer det ikke så lang tid til, inden vi render ind i Wesakfesten. Det var her, hvor Buddha overlod sine legemer til Kristus, for ligesom han var beredt til at træde igennem som en Kærlighedsavatar, han er en Kærlighedsavatar. Det er altid svært at træde igennem, for det man starter med, det er at oplyse disciplene til at udføre Kristi tilsynekomst. Men mange mennesker de går i stå i sig selv, de kan ikke se over sin næsetip i at se, jamen der er et større formål med mit liv, end det jeg anvender i dag. Der kan vi selvfølgelig lægge håbet ind for de mennesker, at de snart begynder at få indsigt.

Vi kan træne med dem i mange, mange år. Ja men det er nu, det gælder, at vi skal videregive det indre budskab, oplysthed, tillid, ny forståelse. Vi gør det nu, vi skal aktiv, vi skal være aktiv deltagende. Men vi er nødt til at være oplyste først, så I kan fungere som gudesønner hver eneste dag, realisere den indre virkelighed. Det vil nærmest være umuligt for folk at forstå den indre virkeligheds betydning, undtagen man har været der, og når man har været der, så ved man, det fungerer i gruppefusion, i større gruppebevidsthed. Det er den, jeg arbejder med hver eneste dag, for at vise jer der er en anden verden.

Jeg er kommet her for at vise og udvikle lederne i næste rodracesystem, simpelthen lederne i en ny tidsalder. Det er min opgave at give jer den indsigt og viden, så I kan fungere på en ny måde. Der kan det virke nogen gange, ligesom der er noget håbløshed i det, hvis vi skal snakke om det, og så sige lad os nu få arbejdet med delpersonlighederne, alle de ting der forhindrer en for at komme ind på den rette hylde og det rette sted, hvor man i virkeligheden skal fungere. Tænk nu selv over det, vi har før snakket om og se på, hvad for tre ting der forhindrer en i at prøve at nå et nyt mål. Men det er jo ikke alle, der tænker på, at de er født af, i Kristusbevidstheden og kærlighedsbevidstheden.

Der er mange, der tænker på, bare jeg kan komme af med det og det, så bliver det nemmere, men så skal man se på sine motiver, hvad er motivet? Er det sin egen, er det sin egen utilstrækkelighed, der skal udvikles i stedet for? Hvad er motivet til det, man gør? Kig hele tiden på jeres motiv, hvordan fungerer det? Er oprigtigheden tilstede, eller hvad er til stede?

Jeg ser jo, hver eneste gang jeg hæver energien også på kloden, så kommer der masser af modstand, masser af modstand. På den ene side set så siger man, at man gerne vil have, arbejde med nytænkning, nyt håb for

menneskeheden, det vil man så gerne. Men når man så begynder, og skal til at arbejde med det, så synes man, det er håbløst. Det er fordi, man ser igennem sin egen skyggesider, igennem sin egen begrænsning og tror, det er virkeligheden, det bliver man ved med at tro på. Men der er gudskelov nogle, der er ved at komme igennem nåleøjet. De kan godt se, at tingene ser fuldstændig anderledes ud i sin ophøjede væren. Det er der, jeg skoler jer til at komme hen til nu, i jeres ophøjethed for at I kan være håbet for andre mennesker, fordi I viser vejen, som jeg prøver at vise jer, at I skal udføre.

Så kan man sige, Peter, hvorfor tror du bare, du har ret? Der er også andre, der har ret. Alle har den gode vilje i sig, det er bare ikke ensbetydende med, at de anvender den. Men jo mere godhed, kærlighed du kan lægge ind, I kan lægge ind, jo mere viser I, at I består af noget andet stof, end mange mennesker gør. Der skal meget udholdenhed til, vedholdenhed, kærlighed, kærlig forståelse. Vi er nødt til at være der hver eneste dag for at starte dagen med en velsignelse, en kærlighedsvelsignelse til menneskeheden, til den verden vi lever i. Så vi kan sige, vi velsigner verden i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Faderen, viljesaspektet, Sønnens, kærlighedsaspektet eller undskyld den skabende intelligens. Faderen, Sønnen og Helligånden, jeg byttede lige lidt om på det, kan jeg høre. I må have mig undskyldt i kærlighed, visdom og lyksalighed, skabende intelligens. Så det er vigtigt, at vi bruger alle vores evner konstruktiv. Vi kan sige, virussen er kommet her, det er for at ligesom løfte os op i en fælles ånd, i den åndelige betydning, at hvorfor menneskeheden fungerer eller ikke fungerer. Ja, ja. Det gav det mange profetier på, det er det også. Men vi kan jo være lysbærer og bygge oplystheden, oplystheden ind i menneskehedens bevidsthed.

Som Helle så smukt siger, nu går jeg ud i grupperne, så prøver jeg at lave et stykke arbejde, hvor jeg kan se, at jeg er kommet videre i min udvikling, og den udvikling kan jeg videregive til mine medkursister, rigtig flot. Men så siger hun så, du løfter lige dem det sidste af vejen, du løfter dem lige ud fra personligheden, op i sjælen, op i himmeriget. Ja selvfølgelig siger jeg så, det gør jeg da. Så siger hun, det er jo dit arbejde, det er nemlig korrekt. Men der er jo det i det, at det skulle vi lære at gøre allesammen, vi skal vide, at himmeriget er jo her på jorden, og himmeriget ligger i vores hjerter. I kan det.

Der ligger også nådens lys, nådens lys, tilgivelseslyset, barmhjertigheden. Vi snakkede om det tidligere, vi skal ligesom kunne tilgive et andet menneskes mærkelige opførsel. Men det udspringer af de tilstande, der er inde i det menneske lige nu, hvor man er ved at frigøre sig fra sine begrænsninger, man er ved at frigøre og omdanne. Hvad skal vi så meditere på i dag?

Lad os meditere på Kærlighedsavataren, Synteseavataren og Fredsavataren, lad os meditere på det.

Og så vil jeg igen give jer energi til jeres proces, hvor I kan hæve bevidstheden højere op, på et højere niveau. Det kan være en fantastisk god ide. I skal forestille jer, at lys og kærlighed og tillid gennemstrømmer vores legemer, og vi skal forestille os, at vores grundenergi er kærlighed.

Det er tydeligt at høre, om det er kærlighed eller ej. Man skal bare bede folk om at åbne munden, så kan man høre, hvilket tonefald de taler i. Tonefaldet afslører med det samme, hvor de befinder sig henne udviklingsmæssigt her og nu. Det er dejligt, at høre på stemmer der er blidhed, kærlighed og tillid i.

Vi giver kærlighed, tillid og blidhed ind til det, avatarerne, Synteseavataren, Kærlighedsavataren og Fredsavataren. Syntese, kærlighed, Fredsavataren.

Vi mediterer på nogen eller nogle forhold i vores verden, hvor vi kan sige, at den indre virkelighed, det er den, der vejleder os igennem den intuitive bevidsthed. Jeg formidler lys og kærlighed og tillid til jer allesammen. Jeg lader Kærlighedsavatarens bevidsthed gennemstrømme os lige nu i ophøjethed og igennem sindsro. Det er vigtigt at få et nyt sindelag, som består af kærlighed.

Så her til allersidst, vil jeg gerne lige sige, at vi skal huske, at i morgen der er det Ritas fødselsdag, der bliver hun 85 år. Jeg tror, hun bliver rigtig glad ved en hilsen, en sms eller måske et opkald, jeg tror, hun vil være klar hele dagen.

Men godmorgen til jer allesammen og jeg vil ønske jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk