

Nr. 591 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 28. april 2020

Nøgleord: **Nytæinker.**

Godmorgen. I dag er det jo tirsdag den 28. april 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 591. I dag er det jo en fantastisk smuk dag, solen er på vej op i horisonten, og vi har meget at glæde os til i dag, det har vi for øvrigt hver dag.

Jeg kom sådan til at tænke på, at hver eneste dag så snakker vi om, at vi har arvet nogle mønstre fra vores forældre her, og det kan vi være rigtig dejlig vrede over. Mine forældre var sådan og sådan, det er jeg også blevet, så kan man skælde ud på det. Man ser nogle andre mennesker, der har et eller andet problem, så skælder man lidt ud på, de har de her problemer. Man skælder faktisk tit ud, man er faktisk tit vred og irriteret. Er det så ok? Nej det er det såmænd ikke, det er ikke ok. Hvis nu vi tænker på vores forældre, det er jo dem, der har skabt os, de har givet os livet til at træde ind i en inkarnation, de opfostrede os så godt, som de kunne. Det vi skal være glade ved, det er, at vi har fået livet, og vi har fået muligheder til at udvikle os, uanset hvad for nogle ting vi har med i bagagen. Så det er muligheden for udvikling, vi skal tænke på. Det betyder, at vi skal tænke på kærlighed til vores forældre, det kan ikke hjælpe, vi kritiserer dem, fordi så dybest set så kritiserer vi os selv. Og kritik, irritation og utålmodighed kommer jo til Gud, det vil sige, alting vender tilbage til faderhjemmet, uanset hvilken handling vi foretager os.

Så det kan være, nogen gange kan det være det, at man siger, jamen nu er jeg nødt til at ændre på tingene, radikalt inde i mig selv, fordi det skal være livsglæden, der skal flyde derinde, jamen så skal man til at ændre på mange ting.

Nogen gange har man gamle mønstre derinde, der fylder utrolig meget, som kan skabe ubalance i kroppen og andre ting. Så er man nødt til at kende de her ubalancer og sige, hvad gør jeg så ved dem? Hvad kan jeg gøre det med kærlighed og tillid, forståelse, eller hvad skal der til? Nogen gange skal man trække fuldstændig ud af systemet, og så hoppe ind i kærlighedsverdenen.

Men det der er vigtig, det er jo at give folk et ansvar, et ansvar for at de kan forandre sig. Nu går vi her i de her krisetider her, krise er en bevidsthedsudvikling, en bevidsthedsforståelse, for at man kan udvikle sine evner. Så prøv at tænke på lad være med at tænke på, jamen jeg er bange for at smitte andre. Når man siger, man er bange for at smitte andre, så har man trukket angsten ind, man har trukket det, der hedder bange ind. At være bange det er det samme som at trække angsten ind i sit liv, sig ”jamen jeg kan godt gå sammen med andre mennesker, jeg glæder mig ved at være sammen med andre mennesker.” Det vil sige, så er glæden budbringeren. Hvis man siger, man er bange for at smitte andre, så forstærker man angsten i sig selv, og angsten smittebær i andre mennesker, så det man smitter med, det er angsten. Det er lidt utroligt at tænke på. Men lad os nu begynde at blive rigtig glade hver eneste dag, få glæden til at virke, glæden og kærlighed, se det bedste i hinanden. Ja, ja. Okay.

Prøv at forestille jer vi er lyset, og kærlighedens vokser, vi bygger lys og kærlighed ind i folks bevidsthed. Nogle gange kan nogen mennesker ligge inde med så dybe, alvorlige kriser i sig selv, at de umuligt kan tage kærligheden til sig. Men det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan ske. Nogen gange skal man trækkes helt ud af systemet, et stykke tid, for at muligheden kan opstå igen.

Jeg synes, at vi skal meditere i dag på medfølelse, kærlighed, gennemslagskraft. Medfølelse, kærlighed, gennemslagskraft eller viljen til at realisere kærligheden. Lad os prøve at meditere på det, medfølelse, kærlighed, gennemslagskraft, viljen til at realisere kærlighedsaspektet. Ja lad os starte med det.

Prøv at lukke jeres øjne og måske kigge ind i jer selv og sige, hvor tit kan jeg kritisere kærlighedskraften? Det kan være, der er mange låsninger og mange bindinger til jeres begrænsninger, som forhindrer jer i at kan udføre det, men det kan vi jo ændre på med kærlighed. Det der er meningen også, det er jo, at hvert eneste møde man har med andre mennesker, hvert eneste forhold man har, er der mulighed for at udtrykke kærlighedsenergien. Hvis det er helt umuligt at gøre det, så kan det være en god ide at slippe det gamle forhold, og så begynde et nyt forhold fyldt op med kærlighed, glæde og tillid. Kærligheden til Gud den skal vi ikke slippe, det er bærekraften.

Hvis nu vi forestiller os at inde i os, der har vi et væsen, der hedder nytænkeren, nye tanker, man tænker på noget nyt, nytænkning med kærlighed og tillid. Forstil man har sådan et væsen inde i sig selv, som er en nytænker, en fornyer, noget der forynger os, noget der skaber balance. Det er et godt væsen at have inde i os selv, og væsenet er sjælen, sjælen den evige fornyer.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Giv meget kærlighed til vores forældre, uanset om de er levende, eller de er døde. Minderne om vores forældre, er altid levende substans, der igennem kan man transportere kærligheden, selv om de er døde, og er i himlen. De responderer stadigvæk på den kærlighedsappel, vi giver, de vil få næring igennem os. Forestil vi oplader alt det, vi ser med nytænkningensenergien.

Nu prøver I lige at anvende jeres kraftords energi og så sende det ind til nytænkeren. Så mit kraftords energi det er, at "jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder". Det vil sige, den energi sender jeg ind, og bevidsthed til nytænkeren, så vil der opstå et nyt møde inde i min bevidsthed, og derigennem vil I fusionere med nytænkeren. Nytænkeren er solenglen, der skaber nye livsvilkår og ny livsglæde, nytænkeren, fornyeren, forløseren. Vi skal huske, at på sjælsplan der arbejder sjælene i en gruppefusion, og den gruppefusion skal vi gøre her i vores jordiske liv, og så få det til at fungere, hvor vi kan være nytænker og kan inspirere påny. I står rent faktisk i himmerigets undervisnings departementer. Her kan vi trække vores bevidsthed ind til og lade os nytænke herfra. Vi kan nytænke, og vi kan velsigne verden hver dag. Vi er i stand til som nytænker at fjerne angst og frygt. Vi kan ændre på balancen på vores klode, så der kan opstå kærlighedsværen at leve i. Vi er muligheden, lad os anvende den. Vi bygger på en kærlighedsplanet som nytænker. Kærlighedsplanet er jorden, det er den, vi lever på i den her inkarnation, jorden. De andre inkarnationer kan vi leve andre steder i universet. Okay.

Men godmorgen til jer allesammen, og tak fordi I lyttede med, så **lad os fungere som nytænker** og det var også kraftordet i dag eller **nøgleordet i dag**. Godmorgen, godmorgen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk