

Nr. 590 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 27. april 2020

Nøgleord: Prøv at være bevidst i dag når vi ser nye mål.

Godmorgen i dag er det så mandag den 27. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 590.

Se øh jeg tænkte sådan på, at vi allesammen har nogle mål, vi gerne vil gå efter, mål og en masse ting vi gerne vil have indfriet, nye mål og nye ting, og det glæder vi os selvfølgelig til hver eneste dag, til nye mål. Men så opdager man jo, at man ikke rigtig kan komme i mål med det, man ønsker sig. Hvorfor kan man så ikke det? Men det er jo fordi, der kan ligge en masse negative anskuelser først, som vi skal til at kigge på, negative anskuelser. Hvis nu I skal forestille jer, I har et bestemt mål, I skal nå, og I skriver målet ned, jeg vil nå det og det mål. Det kan være bedre parforhold, det kan være arbejdsmæssig og forretninger og børn og livet i det hele taget, helbred. Lad os sige, man har gået med kræftsygdom i årevis, og det bliver sådan set ikke bedre, og man har et ønske om, jamen det skulle gerne blive bedre, jamen gør man så virkelig det, man skal gøre i forhold til sygdommen. Det der er vigtig, det er at se på, hvad der er, der forhindrer en at gøre det, man skal gøre. Så prøv at skrive jeres negative anskuelser ned, og se på de her anskuelser, noget som virkelig forstyrrer jer i at kan nå jeres livsmål.

Hvis nu I tænker på Coronasygdommen, som i og for sig kan være vældig positiv. Det er jo for at skabe indre ligevægt i menneskets bevidsthed, det er ikke for at skabe angst og frygt, det er faktisk for at skabe nytænkning. Hvis nu I tænker sådan, og man så har nogle mål, man skal nå, hvad gør I så for at nå jeres mål? Så det er vigtigt at se på, hvad forhindrer mig i at nå målet, hvad for nogle mønstre, hvad for nogle tankeformer ligger og spærrer? Det er dem, vi skal rydde op i først, for at kan nå derhen, hvor man gerne vil hen. Nogen mennesker de siger, jamen jeg vil gerne have en kæreste, når de ingen kæreste har, så prøv at se på, hvad der forhindrer en i at få en kæreste? Okay, nogen siger jeg vil gerne giftes, men de tør ikke blive gift. Forestil jer når det er penge, der bestemmer for at komme i mål. Begynd nu og se om der er nok kærlighed i livet, kærlighed, tillid og forståelse.

Når jeg har klienter hernede, så lytter jeg altid til, hvad de siger, jeg lytter også til, hvad de ikke siger, og ind i det de ikke siger, det kan være nøgleordene til frigørelse i deres begrænsningsselementer. Jeg lytter altid til deres sjæl, og lytter til hvad det er deres sjæls hensigt. Det er det, der er højere clairvoyance, man lytter ind til det. Er det ikke fantastisk, at man kan gøre det, man kan udvikle det indre høre til at lytte til problemet. Det er så derfor, når man underviser, og man arbejder med forskellige tonefelter, lyde og sådan nogle ting, så lytter man ind til, om det er den rigtige samklang i forhold til det indre livs lyde og bevidsthedsområder.

Så prøv lige at være lidt opmærksom på tre ting, der forhindrer jer i at nå i mål. Prøv at sende det til mig, så kan jeg begynde at hjælpe jer lidt mere. Man kan også have den spærring, der hedder, jamen jeg ved godt, jeg skal lave mine hjemmeopgaver og sådanne ting, men af en eller anden årsag bliver jeg ved med at udsætte tingene. Jo længere tid man udsætter, jo større modvillighed er der, og jo større krystallisering er der. Det betyder, så opstår der indre vrede, bitterhed, kritik, der kan også komme skyldfølelse over, at man ved godt, hvad man skal gøre, man lader bare være med at gøre det, fordi det er nemmest. Men det er det mest besværlige i virkeligheden ud fra en sjælelige synsvinkel, men bestemt ikke ud fra en personligheds synsvinkel, der er det nemmest at springe over, hvor gærdet er lavest, som det hedder. Okay. Men hvis nu I sender sådan tre ting, som I kan se, der er det sværeste for jer for at nå det mål, I ønsker, så vil jeg prøve at hjælpe jer med det.

Så i dag mediterer vi på, tillid til processen, tillid til forvandling, tillid til renselsesprocessen inde i vores tanker og følelsesliv, så vi kan komme i mål, en indre frigørelsesenergi. Lad os begynde at mediterer på det her, men

husk at sende det til mig, de tre største modstande for at komme i mål. Så skal vi altid huske, at når vi har set et mål, inden vi når målet, så ser man et nyt mål, det er skyttens kendetegn. Så I begynder at mediterer på tillid til processen. Prøv at være helt bevidst om, hvordan jeres tankesind virker, om tankesindet er pålideligt, eller om den er fyldt med udflugter. Det er en renselsesproces, en frigørelsesproces, og så er hav en stor glæde i at nå i mål.

Host, det er en frygtelig hoste, uh, skål Peter. Lige et lille øjeblik.

Vi skal huske, hver eneste dag er der nye mål, vi skal nå. Nogle af de mål der kan være, det er at nå åndelige, sjælelige frihed til og fungere i sin højere bevidsthed. Det der er godt at have, det er at have hjertets energi, kærlighedsenergien med i alt, hvad man foretager sig. Hvis den mulighed er bremset, så kan det være en af årsagerne til, at man ikke kan nå sit mål. Men begynd nu at tænke mere på den guddommelige kærlighed, den guddommelige kærlighed, som er allestedsnærværende, lad os lægge bevidstheden ind på det. Prøv at tænke på vi er sjæle, vi er små gnister allesammen i den guddommelige bevidsthed. Et af de store mål det er at frigøre os selv fra personlighedsbevidstheden, til at virke som sjæle. Prøv at vær bevidst i dag når vi ser nye mål. Vær bevidst om jeres tanker om de er opladende, eller om de er negative, men lyt hele tiden til jeres stemmer. Er der kærlighed i stemmen, så kan man nå målet, er der irritation, vrede i, så når man ikke målet, man lægger afstand til målet. Mange mennesker de siger, det er fordi, det er fordi, at jeg ikke kan nå mit mål, så siger jeg, det er fordi, så kommer de med en remse på alt det, de skal gøre først.

Jeg overfører kærlighedsenergien til jer, fylder jeres legemer op med kærlighed og tillid og forståelse, og jeg videregiver den skabende intelligens. Forestil jer I bliver fyldt op med guddommelig kærlighed, skabende intelligens og livsenergi, som strømmer fra de indre verdener ud i jeres bevidsthed.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk