

Nr. 584 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 21. april 2020

Nøgleord: Vi mediterer på at udvikle intuitiv bevidsthed.

Godmorgen i dag er det jo tirsdag den 21. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 584. Nå så gør vi det, og hvad skal det handle om, det er altid det gode spørgsmål.

Se i går der arbejdede vi med forbilleder. Vi ved jo, at når vore forældre ikke er perfekte, og vi gør alt for at efterligne vores forældre, så er vi heller ikke perfekte, så har vi lige så mange begrænsninger som forældrene. Det er sådan set en trøst på en måde. Vi skal altid se på, om vi lever forældrenes liv, i stedet for at vi lever vores eget liv. Mange mennesker lever forældrenes liv i stedet for deres eget, det gør de også, selv om de er blevet 50 år gamle eller mere, så er det stadigvæk forældrenes liv, man lever, indtil man arbejder med frigørelse i personligheden. Det er først, når man laver frigørelse, omdanner begrænsninger i personligheden til sjælsbevidsthed og senere til intuitiv bevidsthed. Vi ved hele tiden, at når personlighedens begrænsninger, når de omdannes til en sjælskvalitet, og man begynder at leve i sjælskvaliteten, så har man udviklet intuitionsbevidstheden samtidig med. Det betyder, at når man udvikler intuitionsbevidstheden, hvor det er kærlighed. Personlighedens negative sider der er omvendt til kærlighed, som videregives gennem visdom, så begynder det at blive til intuitiv bevidsthed.

Lad os nu sige at folk var intuitiv styrede, så kunne de begynde at blive telepatisk styrede, så når vi i dagligdagen er låst fast i følelserne, så er overblikket jo væk, totalt væk, så er man jo i brokkemaskine med vrede irritation, kritik og fastlåsnings. Men det er jo der, vi skal arbejde hen imod at blive sjælsstyrede og intuitivt styrede. Nu, f.eks. når jeg mange gange har arbejdet med morgenmeditationer, så er det intuitionen, der vejleder mig i det, jeg skal videregive, intuitionsbevidsthed. Når man begynder at kunne arbejde hen imod det, så er følelsen af at være alene, så forsvinder den fuldstændig, ensomheden forsvinder. Det betyder, at gennem intuitionsbevidstheden der strømmer universets bevidsthed.

Hvad vil det så sige, når man er intuitivt styret? Hvis vores verden var intuitivt styret, så ville alle de her begrænsninger og sygdomme ikke være til stede, Coronasygdommen ville ikke eksistere. Så Coronasygdommen er der som noget positivt, for at vi kan udvikle åndelig bevidsthed. Jeg tror, det er de færreste, der tænker sådan. Den er kommet som en kærkommen hilsen til at hæve menneskeheden bevidsthed på, fordi vi er ikke alene, vi har jo det guddommelige inde i os, som ledes af den intuitive bevidsthed til udfoldelse gennem vores sjælsbevidsthed, og senere hen gennem det der hedder sjælsstyrede personligheder, sjælsstyrede personligheder. Så hvis vi siger, der var mange flere sjælsstyrede personligheder på kloden, så ville verden se anderledes ud, så ville der være en kæmpe frigørelse fra begrænsninger og folk ville begynde at bruge deres evner og kvaliteter i stedet for, virkelig begynde at bruge dem som en naturlig proces som det første man gør hver dag, det er at bruge sine evner og kvaliteter til at hjælpe menneskeheden med, det ville være 1. prioritet. Det ville også være 1. prioritet at leve sit åndelige liv istedet for at sige, at det har jeg ikke rigtig tid til, mine børn skal lige være lidt større, eller jeg skal lige være færdig med det arbejde, eller jeg skal lige ditten eller datten. Det er undskyldninger for ikke at træde ind i sin højere bevidsthed.

Når man tænker på at en højere bevidsthed kan hjælpe os alle sammen, menneskeheden, kloden. Jamen hvis det er så enkelt Peter, hvorfor gør vi det så ikke? Spørg jer selv hvorfor I ikke gør det. Hvorfor vil I ikke have forøget velstand og visdom, hvorfor lader I angsten og frygten bestemme? Angsten for at miste. Vi skal huske, jeg har lagt rummeligheden ind i vores liv, rummeligheden og forståelsen, kærligheden og tilliden. Når vi holder virkelig fast i vores begrænsninger, tuder og vræler fordi man ikke ønsker forandring, så kan vi jo godt se, at der skal en anden styring på, en helt anden styring. Det er kærlighedsstyringen for at udvikle den intuitive bevidsthed. Det er spændende, det er så enkelt men så utroligt svært. Man hjælper jo ikke hinanden i familierne

ved at fastholde de gamle overbevisninger, de gamle begrænsninger. Vi skal lære at gå igennem og så få frihedens glæder. Det vil løfte alting. Det vil løfte alle familierne, hvert eneste menneske, grundenergien vil være glæde, kærlighed og spontanitet. Jeg synes, vi skal arbejde meget mere målrettet på det, meget mere målrettet end det vi gør i dag.

Det betyder, prøv at lægge 1. prioritet ind og sige, ”jeg kører over på skolen nu, jeg vil gerne udvide den der bevidsthed der skal til, jeg vil gerne til at være immun over for sygdomme, virus og andre ting.”

En virus kommer, fordi der er hæmmet sjælsliv på verdensplan, og begærlivet skal omdannes til et åndeligt begær eller en åndelig målrettethed. Kan vi bruge den her snak til noget? Ja, måske, vi kan i hvert fald altid gøre det, når vi får tid og lyst til det, er der mange, der siger. Prøv at se på hvor tit I udsætter tingene, hvor tit udsætter I muligheden for en sjælelig åndelig tilpasning. Når I begynder at tro på jer selv, det gør man jo i sjælsbevidstheden, der har man troen og tilliden på, at alt kan forandre sig. Når vi begynder at forandre os, så sker det også, at andre forandrer sig.

Nu er jeg jo her som en energioverfører, som kan forvandle personlighedsaspekterne til kærlighed, til intuitiv bevidsthed, til åndelig bevidsthed og til kosmisk bevidsthed. Det betyder, når man er mere tilstede sammen med mig, så er der større mulighed for at hæve klodens bevidsthed, og den indre samklang begynder at blive etableret inde i jer. Mange mennesker siger, ”jeg arbejder også intuitivt, for jeg lytter til mine følelser, jeg lytter til min mavefornemmelse.” Men det har intet med intuition at gøre, ingenting. Det er følelsesmæssig styring igennem angst og frygt. Vi skal op i hovedcentret og arbejde i stedet for i solar plexus. Vi skal udvikle hjertechakraet og halschakraet, og hovedcentret udvikles automatisk gennem den proces. Stor karakteropbygning skal der til.

Skal vi prøve at meditere på, at vi får den hjælp, vi skal bruge. Men hvis nu vi presser på og siger, at det er lige nu, jeg vil bruge det, og vi presser som personligheder, så laver vi modstand. Hvis man begynder at udvikle intuitionsbevidstheden, så er det vores højere vejledning, der er vores inspirator. Så begynder man at bygge et nyt venskab op til det guddommelige, fordi det er det, der ligger inde i os. Guddommeligheden strømmer igennem den intuitive bevidsthed.

Der er mange gange, jeg giver informationer på, hvad der ville være godt at gøre, men prøv at se på hvor lang tid det varer, inden man gør det, det kan være, der går måneder. Vi skal gøre det med det samme i stedet for, vi skal gøre det, lige når energien er der, lige her og nu så udfører man den proces. Udsatte ting betyder også angst og frygt som automatisk styrer en.

Vi prøver at sige, vi mediterer på at udvikle intuitiv bevidsthed, det vil vi gerne udvikle, men vil vi også anvende den intuitive bevidsthed på stedet. Det vil sige, idet vi udvikler tingene, så anvender vi det med det samme. Det er på den måde, fornyelsen er der, fordi så vil der komme en yderligere information igennem. Det er ikke som nogen mennesker siger, ”jeg har haft en god sød kæreste engang, og da hun døde, der begyndte jeg at snakke med hende, og så var min intuitive bevidsthed bygget op.” Sådan er det bestemt ikke, der skal man altid se på det menneske, som døde, var det intuitionsstyret, nej det var vedkommende ikke, hvordan skulle vedkommende så blive det, lige når man er død. Det er en illusion det der. Vi skal have fat i sjælsbevidstheden i stedet for.

Vi lægger bevidstheden ind i hjertecentret, tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Så forestiller vi os, at vi er kommet dertil, at vi er i stand til at styre vores tænkning og vores følelsesliv, så det er inaktivt, så det ikke er til stede. Men vi lægger bare bevidstheden ind mod den intuitive bevidsthed. Vi skal begynde at udvikle intuitionsbevidstheden, så udvikler man også evnen til at kunne se tankebilleder, man kan se nye visioner, nye muligheder og en ny fremtid.

Vi mediterer på, at vi ønsker at være sjælsstyrede, intuitivt styrede, åndelig vejledt, være fri for personlighedens begrænsninger, overvindelse af tærskelvogteren. Vi opbygger ren kærlighed, ren forståelse og tillid. Jeg overfører energi til jer samtidig, energi som fornyer og inspirerer jer. Medes I synker dybere ind i hjertecentret så prøv at være bevidst på halschakraet, og her skal I indtone jeres kraftord og betydningen af jeres kraftord i halschakraet. Den energivibration I intoner det med i halschakraet kan udvide halschakraet. Så prøv at lade energien summe rundt fra halschakraet, om i nakken, den øverste del af ryggen, skuldrene og den øverste del af brystområdet. I intoner kraftordet i halschakraet med fuld kærlighed i hjertecenteret. I lader kraftordets energi strømme ud fra halschakraet ind i en indre væren tilstand, så prøv at lægge en turkis farve ind i det samme område som jeres kraftords energi strømmer ud i, og så synk ind i farven, ind i bevidstheden. Giv jer god tid til at være her, og når I er her, skal I bruge betydelig længere tid end det, jeg guider jer i. Forestil jer der strømmer lys op omkring jeres hoved, hele vejen rundt, noget af det samme lys, og det forener sig over jeres hoved som en gylden sol. Der sker en forvandling af energien, farven, I sender nu sollyset ud i alle retninger, bevidst med inderlighed og kærlighed.

Godmorgen til jer allesammen jeg ønsker jer en fredfyldt dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk