

Nr. 580 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 17. april 2020

Nøgleord: Venlighed, kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen i dag har vi en ny dag igen, det er den 17. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 580.

I dag vil jeg snakke lidt om bundethed, hvordan man er bundet til gamle begrænsninger. Intens sansende begær er lig med bundethed. Det er også lidt sjov snak, vi har her, men vi skal jo tænke på, at vi har noget, der hedder en selvforsynende ånd, som altid vil gøre det, at man trækkes tilbage i fortidens gamle mønstre, det er en energi, der ligger der i hele vores udviklingssystem helt op til Sollogos. Så hver gang Sollogos manifesterer sig i et nyt solsystem, så vil der komme en indre bundethed.

Når vi så går på udviklingsvejen, og vi har udviklet tingene i et system, så er det vigtigt at gå videre til det næste system. Der kan ligge så mange bindinger til det gamle begærliv, det gamle liv man har inde i sig selv, at det er sådan en selvfornyende interesse, som hele tiden kommer op til overfladen. Der skal virkelig kæmpes for at bevare det nye, ellers bestemmer det gamle igen.

Vi kan sige, at nu har vi overvundet det gamle, vi har overvundet modsætningernes par, vi har skabt en balance. Modsætningernes par. Det er mellem sjæl og personlighed, vi har overvundet personlighedens begrænsninger, vi begynder at gå kærlighedsvejen.

Hvis man ikke er bevidst om, hvad man stræber fremad mod at videreudvikle, så kommer bundethedens bevidsthed frem, og det er dybest set en modstandsenergi, der trækker den gamle bundethed op til overfladen. Det er rart nok at vide det, tror jeg, så hver gang vi skal videre, så kommer de gamle symptomer op til overfladen, de er selvforsynende. Det er mærkeligt at tænke på, at de er selvforsynende. Det var sjovere, hvis det var sjælen, der var selvforsynende, så det var det, man hele tiden arbejdede på at videregive. Men det arbejder vi også på. Men det er mærkeligt, at de gamle mønstre de kommer hele tiden til overfladen. Vi synes jo lige, at nu havde vi sluppet dem, nu var vi jo af med dem, så dukker de op igen. Det er fordi, det er en selvfornyende energi, man har inde i sig selv, som stræber imod at realisere sine gamle begærområder, sine gamle bindinger. Det handler jo så også lidt om det, vi arbejdede med i går og i forgårs, hvordan og hvorledes vi kan komme videre i tingene. Nogle gange kan det komme helt op på spidsen, hvor man siger, nu har jeg arbejdet længe med de her ting, det kan være, det var lettere at opgive lige nu i stedet for at fortsætte den oplyste vej. Nogen gange kan tendensen være, at man vil falde tilbage i gamle mønstre og blive ved med at leve der i stedet for at sige, at de gamle mønstre de har udtjent deres værnepligt, vi er kommet videre og bliver ved med at se et nyt mål fremad, der skal overvindes og udvikles. Det der er vigtigt, det er at blive ved med at have spænd på for at udvikle de nye ting i stedet for at lade det gamle liv bestemme stadigvæk. Der er mega tiltrækning til de ting, man har frigjort, og det er så det, vi skal til at overvinde i dag med kærlighed, tillid og forståelse, slippe de gamle mønstre. Selv om vi siger, vi skal slippe dem, så er der utrolig meget magt i det gamle. Det gamle vil virkelig bestemme, og det er den selvforsyningsenergi, jeg snakker om, der hele tiden legemliggør sig, det er dybest set modstandsenergien. Jeg ved ikke, om I kender sådan nogle steder, men det er i hvert fald vigtigt at se på det. Der er ingen problemer med at træde tilbage i de gamle mønstre, det er så let så let. Hvis man ikke er opmærksom på det, så er man i de gamle mønstre, og det er den, der selvfornyende energi. Det er selvfornyelsen, der ligger i begrænsningen, i bundetheden, de gamle bindinger, vi skal virkelig kæmpe hver eneste dag for at legemliggøre Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom, det er hårdt arbejde, kan man sige. Det hårde ligger jo i at frigøre sig fra de gamle bindinger, det er det hårde arbejde, det er helt utrolig hårdt for nogle mennesker, ja for os alle sammen.

Nu er det snart weekend, der glæder vi os til. Mange mennesker de glæder sig til nogle dejlige fridage, så de kan forny sig selv igen, få livsenergi og livsglæde bygget op. Mange skal måske ud i skoven eller andre ting og nyde deres liv. Vi andre vi nyder jo også vores liv, hver gang vi overvinder en begrænsning, så får vi nye erfaringsområder og nye manifestationsområder, nye måder man kan udtrykke sine inderste tanker på. Vi glemmer, det er noget, vi gør hele tiden. Vi udtrykker noget indre liv inde i os, som kan være meget opbyggende, men det kan også være destruktivt. Men det er vigtigt, at I kører i de opbyggende tanker, hele tiden de opbyggende tanker og se det bedste i alle mennesker, ja se det bedste i alle mennesker.

Skal vi prøve at meditere på at se det bedste i alle mennesker, alle dem der er i vores nærhed, se det bedste i deres liv, og måske bruge energi til at fremelske deres kvaliteter og begynde at se hvordan de kan udføre de her nye evner og kvaliteter. De tre evner og kvaliteter vi havde forleden, dem kan vi jo faktisk se hos hinanden de her gode evner og kvaliteter. Lad os prøve at meditere på det evner og kvaliteter vi ser i andre menneskers bevidsthed, lad os hjælpe dem til at kunne realisere den indre kærlighed.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer, vi er bevidste om, at vi vil slippe de gamle former og det gamle begær liv. Vi vil leve i nutiden og se det bedste i andre mennesker. Vi vil fremelske deres kvaliteter, de her tre nye evner andre mennesker er ved at udvikle i deres bevidsthed. Når vi kigger på dem, så kan vi faktisk godt se, de der evner de andre har lagt et ønske ind på at udvikle. Mange steder er det jo kærlighed, tillid og ny forståelse man ønsker at fremelske og snakke om ny forståelse, så det mediterer vi på, om vi kan gøre det bedste for andre mennesker. Imedens I arbejder med det, ser på det, så overfører jeg åndelig energi til jer, åndelig energi, sjælelig energi.

Lad os forestille os at vi kan lægge en kærlighedsstyring ind på fremtiden, se nye mål og nye horisonter for vores medmennesker og for os selv.

Lad os prøve at forestille os at vi kan se det kærlighedsbudskab, andre mennesker har i deres hjerter, vi kan se ind på det, og vi kan give det muligheder. Vi kan lægge fornyelsesenergien ind, som er bygget på kærlighed, tillid og forståelse, vi er nødt til at lægge bevidsthed ind på det konstant.

Vi mediterer på, at vi ser det bedste i andre mennesker, se de her tre evner de gerne vil udvikle og giv energi til det. Jeg giver lys og kærlighed og tillid til hele menneskeheden, dyreriget og de andre riger. Vi arbejder med at hæve klodens bevidsthed, lægger opbyggende tanker ind hver eneste dag. Prøv at forestille jer hvis vi alle sammen lever i venlighed, kærlighed, tillid og forståelse. **Venlighed, kærlighed, tillid og forståelse, det kan være nøgleordene de sidste her.**

Nu vil jeg ønske jer alle en fantastisk god dag, prøv at smile lidt til hinanden i dag. Så kan vi glæde os til i morgen og i overmorgen til et par gode uddannelsesdage, vi skal nok få nogle rigtig gode superdage. God dag til jer, smil på læberne, smil til verden, så får I nok et smil igen. Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk