

## **Nr. 579 Godmorgen til alle:**

Morgenmeditation torsdag den 16. april 2020

**Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er guddommelige. Begrænsning er kun vejen til nye evner.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 16. april, og vi skal have morgenmeditation nr. 579.

Hvad skal det så handle om i dag? Det skal selvfølgelig handle om en fortsættelse af det, vi startede med i går. I går begyndte vi at kigge på nogle nye evner, der skulle udvikles. Det er jo dejligt at tænke på nye evner, man vil udvikle. Så skal I lige kigge lidt på jer selv og spørge, er jeg så gået i gang med at udvikle de nye evner eller halter det lidt. Det er sådan, at når man har bestemt sig til at gå i gang med en ting, så skal man gå i gang med det samme, så skal man se på, hvilke situationer man har været i i løbet af dagen, om der er nogle mønstre, der skal ændres.

Når vi så kigger på de her dejlige nye evner, vi er ved at skulle udvikle, så kig lige på de mønstre der måske forhindrer en i at udvikle de nye evner. Dem skal vi lige finde frem. Det er ikke så spændende at kigge på dem, men de kan ligge der som stærke tankeformer, som vil forhindre en i fremgang. Men nu har vi jo bestemt os til, at nu er der ingenting der skal stoppe os, nu vil vi bare fremad. Så prøv lige en kort tid at se på de her nye dejlige evner I ville udvikle i går. I dag skal I se på de her mønstre, der forhindrer jer i at udvikle evnerne. Lad os lige se på dem. I prøver lige at lukke øjnene og tænke på, ”jeg vil udvikle de og de evner, jeg besluttede mig til i går,” og så ser I lidt på mønstrene, eller begrænsningerne man har, som man skal overvinde. Prøv at finde dem frem. I skal bare være iagttagere til dem. I skal ikke gå ind i mønstrene men bare iagttage dem. Her skal I være den indre iagttagere. I ser på mønstrene og gør jer dem bevidste.

Har I gjort jer det bevidste inde i jer selv, hvad for nogle mønstre eller begrænsninger der plejer at styre og samtidig vil udvikle nye evner, så har I fået dobbeltsyn her. I kan se, hvad der forhindrer jer. I kan se, hvilke evner I gerne vil udvikle. I kan også se, hvorfor I gerne vil udvikle dem. Man kan måske også se på sig selv i de gamle mønstre, der har ligget tidligere, de sidste par dage, hvad for nogle gamle mønstre der ligger og fylder og bestemmer. Når I kigger på de gamle mønstre, der er lidt ældre end de sidste par dage, fra det sidste års tid, så prøv at se hvad I har gjort ved jer selv, når I skal udføre en forvandlingsproces, om I er gået i gang med det med livsglæde, kærlighed og tillid til forvandlingsprocessen, eller hvilket stof I har brugt til at forvandle jer på. Igen en iagttagelse.

Der er mange gange, man synes, at nu vil man lave en hel masse nyt, så kan man jo møde gamle begrænsninger. Så er det vigtigt ikke at lade de gamle begrænsninger bestemme. Forestil jer at I havde en dynamisk vilje i at kunne gennemføre tingene på. Jeg har jo nogen af jer, der siger, jeg vil gerne af med min angst og frygt, jeg vil gerne af med mine sårede følelser, jeg vil gerne have dem omdannet til livsenergi og livsglæde. Rigtig godt, rigtig flot, bliv bare ved med det. Men man har først rigtig fået bugt med det, når man er nået tredje indvielse, men det er jo vigtigt at sige, at jeg giver ikke op undervejs. Det er processen, som er en opbyggende foranstaltning inde i mig. Vi skal huske vi begynder at processtyre tingene. I bygger bl.a. på jeres sjælslegeme lige her, sjælskraften bliver stærkere i forvandlingsprocessen. Så vi bygger på sjælslegemet, vi bygger på det buddhiske legeme. Det buddhiske legeme det er intuitionsbevidstheden. Det er derfor, det er så godt at arbejde i dybden med det, forvandle angst og frygt og personlighedstingene til nye sjælskvaliteter, nye egenskaber.

Den ene ting det er at lave beskrivelse af, hvad der begrænser en, den anden ting det er at skrive, hvordan I udvikler de nye evner. Det er to fortællinger i den samme udvikling. Det er, når man har sejret mange gange

over sine egne begrænsninger, eller gruppens begrænsninger, eller menneskehedens uforståenhed, så begynder man at få nogle andre legemer bygget op.

Så er der selvfølgelig alt det der med at holde med alkohol og kødspisning, der er mange af de ting, man skal til at give slip på også. Mange af jer har jo gjort det for lang tid siden, men vi fornyer os, vi bygger stærkere legemer ind.

I skal nu forestille jer, at I evner at arbejde med udvikling i jer selv. I skal forestille jer, I bygger en utrættelig egenskab ind, en hvor man kan sige, jeg overvinder begrænsningerne, jeg omdanner begrænsningerne til livskraft og livsenergi, ny forståelse, tillid. Jeg kommer til at tænke på Susannes kraftord, jeg tror det er, ”jeg er trældommens lysbudbringer.” Det vil sige, hun arbejder altid i det område, hvor der er trældom, hvor det er træls for at komme videre. Det er en god egenskab at have, at man kan være tilstede i det, der er svært men alligevel formå at ændre det til glæde og inspiration for andre.

De her nye evner I er ved at udvikle, de kommer til at få jer til at have nogle andre bevidstheder end det, I havde før. I kommer til at udskifte jeres begrænsninger til nytænkning, til ny inspiration. Når vi har været igennem lidelsernes verden sammen med vores klode her, vores klode Jorden er en lidelsens planet, men har fået mulighed for at udvikle sjælsbevidstheden, den åndelige bevidsthed, det er en stor undervisningsplanet, hvor mulighederne er til stede, for at vi kan forvandle os til nogle fantastiske væsener, der både kan arbejde med at løse Jordens karma og menneskehedens karma, dyrenes karma. De karmiske processer er en årsag til nyt liv og ny forståelse.

Prøv nu at være helt bevidst om den udviklingsproces vi er i gang med, det er en meget større udviklingsproces. Det der er vigtigt, det er ikke at dyrke kropsbevidstheden, den følelsesmæssige bevidsthed, men udvikle de her tre nye evner. Så husk på I har en talentbeholder derinde i forvejen, I har mange talenter.

Jeg kommer lige til at tænke på Jesus, der ofrede livet for os, fordi han troede på menneskehedens fremgang, han bar vores byrder og åbnede vejen til himmeriget for os, fantastisk. Jeg arbejder i meget mindre målestoksforhold, det er små ting i vores liv, jeg arbejder for forvandling på, og de små ting der er i vores liv, de virker kæmpestore for os selv, men ud fra bevidstheden i jeres nye egenskaber kan I se, de ikke er så store. I kan let overvinde det, lad os leve i fremgangens tegn, fremgang, livsglæde, kærlighed, tillid, kærlig forståelse. Lad os se os selv som sådan nogle mennesker, væsener i fremtiden hvor vi omdanner Jorden til en kærlighedsplanet. I forvandlingsprocessen får vi nye evner, nye kvaliteter i at holde ud.

Vi mediterer på, at vi er guddommelige. Begrænsning er kun vejen til nye evner. Det er smukt at tænke sådan, og det er virkningsfuldt. I ser jer selv bruge de nye evner. I frigørelsesprocessen fra det gamle til det nye kommer der noget, der hedder fusionsenergi, hvor man stadigvæk kan fusionere mod sin højere bevidsthed. Fusionsenergi.

Tak for i dag, mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)