

Nr. 575 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 12. april 2020

Nøgleord: Det er noget, der hedder frigørelsessmerter.

Godmorgen jamen jo i dag er det søndag den 12. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 575. Okay. Er I friske, er I på dupperne? Det er jo dejligt at se.

Se jeg tænkte sådan på, at i de her Coronatider. Corona er det ikke positiv, jo det tror jeg, faktisk det er. Jamen hvorfor kan det være positivt? Det er fordi, det er jo sådan set en forvandringsproces, vi er inde i, tror jeg. Jeg kunne også holde det lidt for mig selv, men jeg tror, det er meget positivt, fordi man er ved at gå fra en materialistisk samfund over til et kærlighedssamfund. Jeg spekulerer sådan lidt på, at man siger jo, at en stor portion af de her mennesker som lever af, de skal gerne have fået Coronaen, og for at være modstykke til dem der ikke har fået det endnu for at hjælpe den vej. Det er jo sådan set lidt modsigende, nogen er bange for det, og nogen skal have det, og nogen skal have det for at hjælpe andre, det er sådan lidt sjov noget.

Jeg har sådan spekuleret på her i dag, når man undersøger de her mennesker, undersøger man dem så også for, hvad de spiser, om det er vegetar, eller det er kødspisere. Jeg tror, den mad man spiser i kærlighed hver dag, har en stærk betydning, om det er noget, man skal leve eller dø af. Jeg tror, man er nødt til at trække det, der hedder karma med ind i billedet. Karma betyder årsag og virkning. Jeg tror, mange mennesker indeholder rigtig meget godhed i sig selv, så tror jeg ikke, de bliver påvirket af sådan en virussygdom.

Vi ved godt, at når der kommer en virus, så siger man normalt, det skal bare gå over af sig selv det her, at tiden det ordner det, men for nogen mennesker kan det godt være tiden, de skulle ud af inkarnationen, som kan hænge sammen med virustiden. Er det noget, man har undersøgt på at se på, det tror jeg såmænd ikke. Man kan jo sige, at jo bedre vores legemer er, jo større modstandskræfter har vi i os selv. Det kan bukke under for forskellige sygdomme, så renhed i hjertet, renhed i tankerne, renhed i følelser det gør det, at man har nogle stærke legemer. Tænk nu på at man går jo faktisk fra at være vege, øh at være kødspiser til at være vegetar. Når man så tænker på de store produktioner, man har i landbruget det her slagtning af dyrene, er det ikke misforståelser? Jo det må det bestemt være, når man skal arbejde med renhed, spise ren føde med nødder, appelsiner og al mulige andre gode ting, grøntsager, når det skal indgå i vores kost hver dag for at blive sundere, bedre, stærkere. Tænk på når man spiser dyrene, så spiser man deres dødsangst også, den kommer til at ligge i legemerne.

Det tager ca. en 10 til 13 år, inden man kan vurdere tingene helt korrekt, efter man er holdt op med kødspisning, uden alkohol. Der er mange ting, man skal holde med for at leve i overensstemmelse med sin livsopgave. Ah jeg kan da godt spise lidt fisk en gang imellem, der er mange ting, man kan også gøre det der, og jeg kan også det der.

Jeg tænker bare på, når man sætter det sammen med sygdommen her, virussygdommen, eller har vi brug for at sætte det sammen for at se en dybere sammenhæng? Det er sådan et dejligt spørgsmål. Lever vi nu et liv, hvor der er meget kærlighed til stede, der er ingen angst og frygt, så ved vi også, vores legemer bliver stærkere. Men vi ved også, at hver gang vi er ved at frigøre os fra en sygdom eller problem, så kommer der smerter i kroppen. Det er noget, der hedder frigørelsessmerter. Corona kan det være en frigørelsessmerte? Ja, det kan det godt. Skal vi så være bange for den? Nej, man kan vise respekt for alting. Okay.

Hvad er så det bedste, vi kan gøre i dag? Det er at se lidt på sit eget liv og så sige, "hvordan kan jeg forbedre mig selv i dag, hvor kan jeg lægge en forbedringsmikro ind i mit liv, vores liv, menneskets liv?" Vi ved jo, at det der hedder Kristi tilsynkomst, som vi har læst i bøgerne, så siger vi 2025, jamen hvad så med opspillet, inden vi kommer dertil, hvor meget store forandringer skal der ske så? Det er en ny undervisning, en ny tidsalder

Kristi tilsynekomst, det er kærlighedsbudskabet. For at det kan realiseres, så skal alting endevendes på alle mulige måder. Er det ikke det, der er ved at ske nu? Jo det tror jeg.

Så i dag skal vi arbejde med meditation til Sirius, det Store Hvide Broderskab.

Vi skal forestille os, vi sidder i en gruppe hernede i stalden på en 25-30 mennesker, vi sidder her som sjæle. Nu er det når vi forestiller os, vi sidder hernede en 25-30 mennesker som sjæle. I kan sidde her i jeres sjælsbevidsthed, det er der jo ingen smitterisiko i, men det kan blive en oplysthed i at sidde som sjæle. Når vi rejser til Sirius, så kan vi også rejse i vores sjælsbevidsthed eller vores forestillingsevne.

Vi rejser til Sirius, Det Store Hvide Broderskab og tilbyder vores tjeneste. Så lad de højere mestre vejlede os. Det er jo altid en god ting at gøre at sende lys og kærlighed til Det Store Hvide Broderskab på Sirius. Altid en god ide.

Vi kan også løfte bevidstheden til Sanat Kumara og tilbyde vores hjælp hertil til at hæve klodens bevidsthed med. Vi kan også flytte vores opmærksomhed til Hierarkiet, Hierarkiets mestre, Kristus og tilbyde vores assistance.

Når vi kommer til stedet her, de forskellige steder med rent hjerte og ren kærlighed, så vil der altid ske en forandring inde i os, men en forandring som er en frigørelsesproces. Den skal vi helst ikke være bange for, men glæde os over at vi kan give oplysninger fra os, kærlighed, tillid og forståelse, det kan vi give fra os.

Idet man giver kærlighed, tillid og forståelse fra os, vil det så ikke blive vanskeligt at modtage anden sygdom, fordi man er i sin ophøjede bevidsthed? Jo det vil da være yderst vanskeligt, når alle legemerne er i samklang og med kærlighedsenergien, så afviser bevidstheden i kroppen personlighedens bevidsthed, okay. Kan det være så enkelt Peter? Ja, det kan det godt.

Så prøv nu at lade os lægge vores bevidsthed ind på vores hjerter, hjertecenteret, sædet for livsenergi, livsglæde, livstråden. Livstråden er forbundet

i vores hjerter, bevidsthedstråden i vores hovedcenter. Prøv at tænke på at vi kan blive så oplyste, at vi selv kan bestemme, hvornår vi trækker os tilbage fra vores fysiske legemer.

Forestil jer fra jeres hovedcenter der strømmer lys og kærlighed, lysgnister ud fra jeres hoved, kærlighedens lysgnister. Forestil jer nu det strømmer ud fra hele jeres krop af. Og der hvor lysgnister berører alt liv, der bliver tingene frugtbare i, frugtbar, frugtbarhedens lysgnister som er kærligheden. Kan vi godkende det her? Ja det kan vi da godt. Det er så dejligt et sted at være og opleve de her ting, lysgnisterne, lys, lysgnister. Vi er jo alle sammen selv en gnist i Guds liv, men kan vi formidle den indre renhed, den oprindelige kilde, ja det kan vi jo øve os på.

Prøv at forestille jer, at vi modtager Herrens velsignelse, og godheden i vores hjerter stråler. Så vi forestiller os, at godheden fra de gamle inkarnationer kan stråle ind her samtidig og kan danne de her livsgnister. Men når vi er lige der, kan vi nu huske de gamle liv? Det er vanskeligt for de fleste, men vi har alligevel været der engang. Når nu vi begynder at formidle livsgnisterne, så kan man fornemme noget dybt inde i hjertet, en dyb indre længsel ind imod guddommeligheden, en dyb indre længsel ind mod det guddommelige I har inde i jer selv. Det er de livsgnister, vi kan videregive igennem rene legemer, det er her, menneskeheden er på vej hen imod, en indre værenhed af ydmyghed og livsglæde og kærlighed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, så siger du det Peter, godmorgen og så ønske jer en god dag. Lyt til morgenmeditationen mange gange, anvend den sidste del af den, eller anvend det hele, I bestemmer selv. Godmorgen, godmorgen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, og tak for det, tak til jer allesammen mener jeg, tak fordi I lytter med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk