

## Nr. 574 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 11. april 2020

### Nøgleord: **Vi mediterer på Guds skaberkraft.**

Godmorgen og velopstået. Det er en dejlig himmel, vi har derude i dag, det bliver en skøn dag, solen er rødt her ved mig, nej himlen er rødlig undskyld. Se det er lørdag den 11. april 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 574, ja det var jo dejlig. Tænk hvis I gav mig sommetider et lille tips om, hvad vi skulle snakke om, så ville det være dejligt.

Men vi kan jo snakke lidt omkring døden de der ting, hvis vi vil. Hvis nu I tænker på, at døden er et mellemstadium, for at leve i det evige liv i de indre verdener, det er lidt sjovt at tænke på. Så hvorfor frygte døden når man har et evigt liv på den anden side, så der er altid det, at hvis man skal dø, eller man har valgt at sige, ”jeg ønsker at befri mig for mit fysiske legeme,” jamen så er det jo en anden ting. Tænk på at det fysiske, de lavere legemers begrænsninger, tænk på hvis vi nu måltrettet går i gang med at ændre bevidstheden i de ting, så man kan fjerne angst og frygt, jalousi og misundelse inde i os, tænk på hvis vi nu turde at være den vi er i virkeligheden og kan arbejde med andet livsaspekt, anden forståelse og være den indre skaber. Prøv at tænke på alt det man kan have i sin højere bevidsthed, det kan være ens dagligdagsbevidsthed, det er jo meget sjovt. Ja, ja, ja, ja. Så prøv at tænke på selve den tilbagetrækningsproces der sker fra sit fysiske liv, det er jo ikke os, der bestemmer det, det er jo sjælen, der bestemmer det.

Kan vi ikke være tryk nok i de her tider så? Jo det kan vi da rigtig godt. Vi kan være i vores ophøjede væren, og der er vi faktisk immune overfor sygdomme. Jamen det er da dejlig Peter, så er der ingenting, der er farlig længere, så drejer det sig bare om at give til samfundet, give muligheder, give indre give indre inspiration og livsglæde så er det det, det handler om, ja, ja, det var så godt nok.

Vil vi være tilfredse med, at vi kan inspirere og være positive hver eneste dag og se med positive øjne, hvad der sker i samfundet, kan vi gøre det? Vi kan bare tænke på, det er en bevidsthedstilstand, man skal skifte i. Ja, okay.

Nå, men så lad os meditere på Guds skaberkraft, lad os meditere på det i dag, Guds skaberkraft. Det lyder enkelt, men det kan være helt svært. Vi mediterer på Guds skaberkraft i dag.

I skal selvfølgelig trække jer ud af jeres fysiske bevidsthed, følelsesmæssig bevidsthed, jeres lavere mentallegeme. Træd ind i sjælsbevidstheden og herfra meditere på Gud, Guds skabelses, Guds skaberkraft.

Prøv at lukke øjnene stille og rolig og hav fuld bevidsthed om at dagen er ved at opstå, skabelsesprocessen er ved at skabe menneskene ind i den ophøjede bevidsthed, hvor mange mennesker også vil bukke under i deres personlighedsopfattelse, og i deres personlighedsopfattelse frygter man jo at give slip, frygter døden, i stedet for at tænke på at døden er befrieren.

Vi skal jo huske, når vi er her på kloden, så har vi en vis periode til at få en vis erfaring i, og hvis man ikke rigtig vil lære noget nyt, og det er svært at gøre det, så bliver man trukket ud igen af det liv her.

Vi mediterer på Guds skaberkraft. Det er så enkelt at håndtere, det er kun en lille ting, men det er også alt.

Prøv at tænke på vi har et kim i os, inde i os skaberkraften skal skabe et solsystem i. Men kan vi skabe en hverdag uden angst og frygt helt her ned på det fysiske astralplan?

Vi mediterer på den guddommelige skaberkraft i dag, ikke mindre end det, men det er også alt. Vi mediterer på Guds skaberkraft. I kan skabe nye muligheder og skabe nyt liv.

Se nogen gange er det, når vi kommer ind i en ny livscyklus, kloden kommer ind i en ny livscyklus, universet kommer ind i en ny livscyklus, så kan vi så sige, at når den gamle form er ved at være slidt op, så er man begyndt gradvis at gå ind i en anden bevidsthed. Sådan er det også med vores klode lige nu, at vi er ved at gå ind i en anden bevidsthed, der giver kærlighedsbevidstheden, vi er ved at bygge en kærlighedsplanet. Så betyder det, at det der hedder angst og frygt, angst for døden og alle de ting der, det er ved at skal være et overstået kapitel. Vi har muligheden af frivillighedens vej at eliminere og omdanne det, men mange har ikke forståelse for, det er den proces, der er ved at ske, så de kæmper imod forvandlingen. Så alting har en større betydning, end det vi ser. Bliv ved med at en del af jer er bevidst inde i hovedet og tænk på Guds skaberkraft. Prøv at have en del af bevidstheden der. Forestil jer vi er ansat af Hierarkiets mestre. Vi har en speciel opgave i det liv her, og vi kan også påtage et større ansvar, end det der er forudbestemt.

Se jeg kommer til at tænke på, at jer der går på skolen, at jeg har været ude og hente jer hver enkelt. Jeg har mødt jer i en eller anden relation for at aktivere jeres sjælsbevidsthed. Jeg har mødt jer på et tidligere tidspunkt med en eller anden form for tiltrækningskraft og nysgerrighed eller af nødvendighed. Prøv og være bevidst om hvilken mulighed det har skabt jer i mødet med mig tidligere i jeres liv. Hav den viden med jer her, og så mediter på Guds skaberkraft. Nu er vi jo kaldt til tjeneste igen for det indre livs udfoldelse. Det er en del af det, der ligger i planen at skabe ny civilisationer, nye udviklingsområder, ny forståelse. Vi prøver ind i telepatisk tidsalder, vi er også på vej fra at gå fra det materialistiske system ind i kærlighedssystemet. Tænker vi på, vi er så heldige her, vi lever her på en god tid, i en dejlig tidsalder, et godt liv, en frigørelsesproces fra mange af vores begrænsninger til at omdannes af begrænsninger til livskraften, livsglæden, kærligheden.

Når vi mediterer på Guds skaberkraft, så mediterer vi på den eneste ene, hvor vi er små celler i, og det betyder, vi bliver opladet indefra, så helbredelsen ligger inde i os i vores ophøjede bevidsthed. Det er der, man er immun overfor sygdom, epidemi og andre ting.

Forestil jer hvis det var over jeres hoved et lysende legeme. I var alle et lysende legeme som repræsentant for jeres guddommelighed, forestil jer det legeme kunne lyse og helbrede. Når angsten og frygten er til stede, så er der ingenting, der lyser, der er kun en glød, en gnist inde i jeres ophøjede bevidsthed, men vi kan få alle legemerne til at lyse i overensstemmelse med den guddommelige plan. Vi har muligheden lige her i dag og lige nu.

Jeg vil ønske jer en rigtig, rigtig god dag. I må gerne kravle i seng igen og hygge jer, men det er også fantastisk fint vejr ude, det er jeres valg. Nå godmorgen til jer og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)