

Nr. 573 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 10. april 2020

Nøgleord: Når vi tænker på Jesus, som gav livet til menneskeheden for at garantere opstandelsen til det guddommelige.

Godmorgen i dag er det fredag den 10. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 573. Okay. Og hvad skal emnet handle om i dag? Det er et godt spørgsmål, det er godt i godt. Det er Lotte, Lotte, Lotte godte, ja, pyt med det. Vi må i gang med dagens arbejde.

Jeg kom til og tænke på i forbindelse med de her Coronatider, hvor vi arbejder med bevidsthedsudvikling, ikke personlighedens angst og frygt, men med bevidsthedsudvikling.

Vi ved jo, at al astralsygdom er smittende, astrale sygdomme, epidemier der ligger angst og frygt i. Når vi giver energi til det, så vokser det med en kolossal hastighed. Vi ved også noget andet, der vokser hurtig, det er, når man sidder og snakker, og så hvis man sladrer lidt, så lige pludselig har sladderer fået en stor indpas, det fylder det hele, hvor man kan snakke om noget, der var meget positivt lige før, så kan der komme en omgående negativ holdning. Men man kan også give sig til og snakke om det positive. Det positive det skulle være det, der kom først, men det er svært at få det positive igennem personlighedsbegrænsninger, det tror man mere på, end på, man tror mere på det negative end på det positive. Jamen er det fordi, man har været der længst i angst og frygt, ligegyldighed, dovenskab og måske andre ting, jalousi, kritik, der har man levet så lang tid, at det er svært at tro på, der er noget, der er positiv. Nå nu tager vi den der lille svada, som jeg plejer at gøre, nu tager vi så et andet emne.

Se, nogen af os arbejder som vejledere, vismænd, hvor det er åndens vise del, man fremstår med, visdom, der hvor kærlighed og viden bliver bygget sammen til visdom, det hedder den sunde fornuft.

Se jeg har levet som vejleder i mange år på mange niveauer. Her for en tre år siden godt og vel, da fik jeg en total optankning med bevidsthed om klodens sjæle, både i inkarnation og ikke inkarnation. Optankningen stod på rigtig længe, det tog cirka mellem 7 og så 20 sekunder for at få en total, for at få en total opdatering på et menneskes inkarnationsforløb. Så en del af tingene der kørte det, hvor jeg var bevidst om tingene, senere hen gik det på det indre plan, som havde en helt anden hastighed, end det vi har til daglig. I forbindelse med de ting så kom jeg ind at se på også, at jeg arbejder som beskytter, beskytteren på den måde man er en åndelig beskytter. Det betyder, jeg har været øh sammen med en del mennesker, en del grupper rundt omkring, hvor jeg har været deres indre beskytter, hvor jeg ved, hvad deres sjæls hensigt er, og hvad de skal lave i det liv her, også hvad de har lavet i frem, fortiden, skal lave i fremtiden. Der er jeg nogen gange i faretruende situationer gået ind og reddet deres liv, fordi de har haft en anden livsopgave. Nogen mennesker opdager, jamen her har jeg været i overhængende livsfare, og der har jeg fået hjælp af en eller anden ting, der har jeg arbejdet som beskytter i mange inkarnationers forløb. Jamen tænk på, hvis nu man kan komme i lære som beskytter og kan følge andre mennesker i deres indre liv, uanset hvad de gør. Man kan se, hvad de skal med deres liv, man kan se, hvordan de udfolder sig på alle mulige områder og ved det, inden mennesket selv er bevidst om det. Det kan man godt have en indre viden på, hvad der skal til, og så kan man gribe ind, helt ind på det fysiske plan og hjælpe et andet menneske, hvor det menneske man hjælper, er gearret til et større formål i sit liv, en indre beskytter. Det har været spændende for mig, og er det stadigvæk for at beskytte menneskeheden, for at give en stor beskyttelse til jer alle sammen.

I mit ydre liv får jeg kritikken, men i det indre liv redder jeg rent faktisk jeres liv, men det er ikke noget, jeg snakker om, det er bare en opgave, man får tildelt, det er et embede, der ligger for at udvide jeres bevidsthed. Samtidig er jeg så heldig, at jeg også er i inkarnation og kan hjælpe jer i det ydre liv. Tænk på ja vi har indre

vejledere, vi har ydre vejledere, og vi har en skytsånd. Tænk på hvis I kunne fungere i bevidstheden, I kunne være en skytsånd. Som skytsånd der har man direkte adgang til engleverdener, hvor man er både en skytsånd og en skytsengel. Tænk på, det var måske hensigtsmæssigt at fortælle om sådan nogle ting nu her i krisetiderne, hvor man arbejder med bevidsthedsudvikling.

Derfor er det så vigtigt, at når jeg laver de forskellige undervisningsformer på skolen, at man er til stede i det, så man kan få den indre træning og begynde at blive immun overfor personlighedssygdomme men i stedet arbejde med livsglæde, tillid og forståelse. Når der er en højere formål med, målt med os, end det vi ser, så stritter vi jo imod af næsten al kraft, fordi man er uvidende. Og man ser den indre livsopgave, det indre kald, hvor man arbejder for nogle indre departementer for at hæve klodens bevidsthed. Ja, det er jo tankevækkende. Nå jeg vil bare lige berøre indvielserne ganske lidt, vi kan jo altid gå dybere ind i det. Men vi ved jo, når vi arbejder med og tænker lidt på saligheden, saligheden er i det guddommelige, den indre salighed, en lovprisning af det guddommelige, forestil vi kan være her.

Når vi tænker på Jesus, som gav livet til menneskeheden for at garantere opstandelsen til det guddommelige, det er jo fantastisk at bære menneskers lidelser i hans hjerte, ofre sit liv på menneskehedens frelse, det er jo en fantastisk ting at gøre. Kan Jesus være en skytsånd? Ja selvfølgelig. Så der skal meget renhed, meget forståelse til.

Se når vi laver de her morgenmeditationer, det kan være svært for gennemsnitsmennesker at forstå, men noget af det atomare stof de har i sig bliver alligevel belivet igennem morgenmeditationerne, selvom man ikke forstandsmæssigt har forståelse for det, så skal man gøre det, at man skal opøve kærligheden i hjertet. Se selv om I er uvis om det, hvad der sker, så vil jeg bevare kærligheden, trække mig ind i kærligheden.

Og når vi sover, så skal vi prøve at trække bevidstheden ind i kærlighed i hjertechakraet, og i hjertechakraet i hovedcenteret. Forestil jer man glider ind i sin højere bevidsthed, når man skal sove. Man laver den træning her i mange år, så er det en naturlig proces at gå fra den ydre verden til den indre verden, så er man fuld oplyst om natten. Det betyder, det der hedder angst og frygt, dødsfrygten er væk, man fjerner dødsfrygten. Det vi har i tiden her, det er kæmpestort dødsfrygt, man er bange for at dø, og man har selvfølgelig også megen omsorg med i det, at man er bange for give ældre mennesker en smittekilde.

Lad os nu forestille os det er oplystheden og kærligheden, vi ved, det er det, der nedbryder de smitsomme astralsygdomme.

Det vil være klogt nogen gange at ringe herved til mig sige, ”ved du hvad Peter, jeg kan godt bruge lidt mere oplysthed i de og de områder, så jeg kan begynde at blive immun overfor sygdomme og samtidig blive et menneske der kan virkeliggøre det indre livs betydning og ny visdom til menneskeheden, hvor vi kan træne en ny æra af kærlighed, tillid og forståelse.”

Når jeg har fungeret som skytsånd i mange tusinde år, så er det naturligt at arbejde med kærligheden som det første aspekt.

Så lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, læg tilliden ind til at alt kan forvandle sig, at man kan arbejde i total harmoni ligesom på de guddommelige planer, at det er noget, der kan leves hver dag. Nogen mennesker forvandler faktisk deres liv, fordi de ikke lever helt deres livsopgaver, det er livsopgaver, man skal leve.

Prøv og læg bevidstheden ind i jeres hjerter. Jeg er her for at hæve jer op i det evige liv igennem forskellige udviklingsområder, hvor man begynder at se på døden som befrieren. Vi har meget arbejde at udføre inden. Vi har meget jordisk arbejde, vi skal udføre. Lad os glæde os over det. Husk nu, vi kan bruge vores forestillingsevne

til at skabe ny fremtid med, bygge op med kærlighed, tillid og forståelse. Vi har jo mange muligheder, rigtig mange muligheder. Tænk på, hvis man kan få mulighed som arbejder, som en åndelige beskytter for mennesker der er i fysisk inkarnation, det var også et mål at gå efter. Jeg lader lige lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, jeg forstærker jeres kærlighedsimpuls. Forestil jer en guddommelig herlighed og kærlighed gennemstrømme jer og frigøre jer, en bevidst frigørelse til et sjæleligt og åndeligt liv.

Nå, jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en god dag. Husk at mulighederne er åbne, vi har muligheden for at ændre vores liv i overensstemmelse med sin højere bevidsthed. Godmorgen, godmorgen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

Og det var Peter L. Simonsen fra healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk