

Nr. 572 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 9. april 2020

Nøgleord: Vi mediterer på den planetariske logos bevidsthed, som overskygger Kristus.

Godmorgen, i dag er det torsdag den 9. april 2019, nej 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 572. Okay.

Tænk på, hvis nu vi var her i år 300 efter Kristi fødsel. Prøv at forestille jer den store krig der har været der hvordan kirken og så det almindelige menneske, som var troende. Ja sikke en masse krig, der har været der uha, uha, det vil jeg ikke ind på nu.

Jeg vil ind på vores nuværende krise. Den krise der kommer igennem Coronakrisen, er i virkeligheden en bevidsthedsudvidelse, en bevidsthedsudvidelse. Det betyder jo, at man ligesom fra den indre verdensstyrelse viser mennesket, at det ikke skal være angst og frygt, der styrer verden, det skal ikke være materialismen. Det er, der er mange ting, som ikke skal være styrende længere, der skal være næstekærlighed, brødre kærlighed tilsyne imellem os.

Se vi ved jo 100 procent, at angsten for en sygdom forstærker sygdommen. Angst og frygt for Corona forstærker Coronaen. Det er mærkeligt at tænke på. Hvis nu vi så siger, jamen okay nu prøver vi at leve inde i os selv, prøver at leve i vores ophøjede bevidsthed. Tænk på mange troende mennesker, som har faktisk fået et langt liv, et godt liv, som inkarnerer igen her, fordi de er afklaret med sjælsbevidstheden og den guddommelige bevidsthed. De er afklaret, og de arbejder bare med at videregive de her ting, videregive kærligheden, lige nøjagtig hvor de er, de ved, det er sådan, de har lagt angsten og frygten væk, de ved godt, den eksisterer.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, at da Jesus blev dræbt dernede eller, eller korsfæstet, han blev korsfæstet på grund af hans guddommelighed, han blev, æh, korsfæstet på grund af menneskets uvidenhed. Man lod hellere en morder gå fri, og så korsfæste guddommeligheden for at udslette det. Jamen den type krig ligger her jo stadigvæk, vi kan jo sige, masser af præster i gamle dage de puttede jo helvede ind på jorden, og det er det, vi er ved at frigøre os fra nu. Vi er ved at frigøre os fra de store angstsider, men hver gang frigørelsen er ved at være der, så bliver angsten forstærket igen.

Hvis nu vi tænker på, at vi er sjæle, så er vi faktisk udødelige, fordi sjælen lever jo videre, når man dør fysisk. Så det betyder igennem sjælsbevidstheden, der ligger frigørelsen fra formaspektet fra at miste. Mange mennesker er jo bange for at miste lige nu, kan jeg miste livet, kan jeg miste førligheden?

Vi har jo set gange mange gange på kloden her, hvor man lukker energi ind fra de indre verdener, som udtrykker sig igennem nogle forskellige sygdomme for eksempel en virus. Man siger, hvad opstår den af? Vi kan se masser af de ting med slagtning af dyrene, den måde man har gjort det på, er ikke hensigtsmæssigt, overhovedet ikke. Det er slet ikke hensigtsmæssigt at spise kød i det hele taget. Som mennesker er vi gearet til at spise planteføde. Okay.

Så der er sådan set mange ting, man kan give sig til at ændre på, hvis man ønsker det. Men vi kan i hvertfald ændre på angst og frygten, når vi giver den energi. Vi ved jo, at den planetariske logos overskygger Kristus med alkærlighed, og Kristusenergien er kærlighedsenergien, som også er inde i os, inde i vores sjæle. Det betyder, når vi udtrykker sjælsbevidstheden, og er til stede i den ophøjede bevidsthed og drages mere og mere ind i kærlighedsbevidstheden, så bliver vi mere immune overfor sygdomme. Det er kun igennem angst og frygt, sygdomme de vokser. Når man kommer, og så får en opladning på energi, hvor man bliver i mere kontakt med

sin højere bevidsthed, så kommer der, så bliver man mere immun overfor de fysiske kvaler, fysiske problemer. Er det ikke indlysende? Jo, det er helt indlysende. Så angsten og frygten, dødsangsten er faktisk smittekilden.

Jeg kommer til at tænke på at førhen i tiden, også når jeg har været ved Baba, han har vist mig hvordan folkeslag, hvordan han siger, jamen alle de der mennesker der, han viser mig, hvordan de bliver, han drukner dem simpelthen, fordi de ikke er rene nok i deres opfattelse, der har været for mange selviske tanker ind. Jeg siger, det kan man jo ikke gøre. Jo det kan man godt, fordi det er nemmere. De kommer ud af inkarnationen og kommer ind og starter forfra igen. Vi siger jo at nogen gange, der ser man mennesker, der bliver udsat for en ulykke, hvis det er bil eller sådan en ting, jamen den er total smadret, hvordan skulle de kunne overleve det her? Og så ser man, at de mennesker de har lige været inde og vende en tur, derinde i deres ophøjede bevidsthed, så får de ny, næ, ny adfærdsmønster bagefter, de gør måske det modsatte af det, de har lavet tidligere.

Når vi ser så under anden verdenskrig, hvordan man arbejdede med det lys og mørket, det var kun på en hængende hård, at de allierede de vandt krigen, de fik en håndsrekning fra en af Hierarkiets mestre. De nåede at udvikle atombomben, tyskerne havde faktisk udviklet atombomben, men de kom lige først. Global, globalt set fik de mulighed for at stoppe krigen, verdenskrigen, for de ville have lysets kræfter til at træde ind igen på jorden, kloden. Hvis man så tænker på, at atombomben der blev smidt over Japan, og tænk på hvor mange mennesker der blev dræbt, udslettet fra jordens overflade, brændt, smeltet, fuldstændig helt væk. Så så man sådan på det inde fra det indre liv, indre verdensstyrelse, at man havde en rodrace, der skal ud af inkarnation, hvor en ny rodrace skulle opstå igen. Prøv at tænke på hvor mange liv der blev udslettet i et hug. Jeg tror meget, at Coranakrisen hænger sammen med menneskets, materialismes begær. Det skal man til at ændre på.

Vi ved, når vi går i naturen, så er vi opladet, når vi har været derude, så bliver vi opladet inde i os selv, fordi naturen er det guddommelige inde i os, vi kan få en dybere kontakt med os, med vores indre liv. Det der er vigtig, når man går ude i naturen, slip alle de der tunge tanker man har, lad glæden komme ind, ikke nødvendigvis at man skal præstere en hel masse ting, men lad lys og glæden komme ind i vores hjerter.

Det jeg prøver at formidle, det er jo Kristi tilsynekomst, en kærlighedsbebuder der er kommet for at skabe en ny rodrace, åndelig udvikling i menneskeheden bevidsthed, hvor vi går fra EDB alderen til telepatialderen. Når man snakker om det, så er det ufattelig, det er helt ufatteligt, alle de ressourcer man har til rådighed, men hvor meget angst og frygt kan bestemme.

Så vi kan jo sige, at den krise vi har på kloden, er også en forvandlingsproces, en udrensning, hvor det er kærligheden, der skal være den vejledende del. Det betyder, det går ud over alle systemer, også økonomisystemer, fordi der skal være et andet forhold til økonomi. Kan vi sige, at sygdom er en nødvendighed, et nødvendigt onde, for at fremelske kærligheden? Ja, det kan vi godt, det kan vi godt. Vi kan jo sige en ting, der er helt sikker, at det vi skal dø på et tidspunkt.

Men tænk på hvis nu man tager en bevidst død og siger, okay nu har jeg udrettet de og de forskellige ting, som er min sjæls hensigt i det liv her, i kærlighed, tillid og forståelse, så kan man selv vælge på et tidspunkt at sige, at nu træder jeg ind i min ophøjede bevidsthed permanent, hvor, hvor man vælger at lave arbejde udelukkende i de indre verdener, som er der, hvor vi kom fra, og det er der, hvor vi hører til. Vi har lige været nede på jorden for at udvikle nye evner, og videregive kærligheden, oplystheden, noget af den guddommelige intelligens har vi været nede for at videregive til menneskeheden. Tænker vi på det her i vores dagligdag, at vi er kommet fra det indre liv, de indre verdener, og er kommet for at inspirere menneskeheden, dyreriget og planteriget, for at udvikle ny civilisationer. Vi ved, at når vi er kommet for at udvikle ny civilisationer, så skal det gamle gå til grunde, det skal i hvert fald omdannes til noget andet. Har vi villigheden til forvandling i os selv, slippe angst og frygten? Vi ved jo alligevel i den sidste ende, at der er noget andet, der bestemmer, hvornår vi skal dø. Men døden er i virkeligheden en tilbagetrækning ind til vores guddommelighed.

Men hvis vi nu frivilligt vælger at leve i vores guddommelighed, helt frivillig overgiver os til den indre ledelse, ikke noget der er selviske tanker eller nogen ting med, men det indre liv, se her kan vi yde noget hver eneste dag.

Jo tættere I er på mig, jo større muligheder har I for forvandling. Det kan godt være, der kommer alt, mange mulige brok op først, som har ligget måske i mange inkarnationer, det betyder, der er virkelig krig på mellem lyset og mørkets kræfter, og jeg repræsenterer lysets kræfter, og det gør, at alt det usynlige inde i jer bliver synlige, men det er jo det positive, så har vi muligheden for at forandre det, det der ligger i mørket, vi afdækker tingene inde i os selv, begynder at arbejde med oprigtighed.

I dag mediterer vi på den planetariske logos vilje, og hvor der strømmer energi ned til Kristus, Kærlighedsavataren. Det betyder, vi aktiverer vores egen sjæl, kærligheden, livskraften, skaberkraften, abstraktionstænkning, alle de positive egenskaber vi har inde i os selv, bliver aktiveret. Den rene kærlighedsform er det, der opløfter os og frigør os. I opløftetheden og frigørelsen ligger den indre frihed fra trældommen i personligheden. Det kan godt være, der kommer nogle sygdomme, gamle sygdomme op og vender, men det ligger i frigørelsesprocessen, når man lægger tro ind på, at det er frigørelse.

Vi mediterer på den planetariske logos bevidsthed, som overskygger Kristus, Hierarkiets mester, der igennem vores syv stråleenheder, vores legemer med kærlighed, tillid og forståelse.

Undervisningen her er avanceret igennem morgenmeditationer, men den har bærekraft til alle mennesker, uanset hvor de befinder sig henne udviklingsmæssigt. Der er indre næring til jeres sjæle. Lad nu lys og kærlighed og tillid gennemstrømme jeres legemer. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, tilgivelsens lys, og jeg arbejder med den skabende intelligens. Vi er her som verdenstjenere til at hæve menneskehedens bevidsthed. Vi har mange formål og så det store formål med at eliminere angst og frygt til kærlighed og visdom.

Godmorgen til jer allesammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag i kærlighed, tillid og forståelse og i oprigtighed. Godmorgen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk