

Nr. 570 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 7. april 2020

Nøgleord: At vi er lysbærere fra de høje himmelsale.

Godmorgen i dag er det jo tirsdag den 7. april 2020, og vi skal have en ny frisk dag. Jeg kan se, der er sol på i horisonten, så får vi nok solskinshumør i dag. Jeg tænker sådan på, at når man arbejder med udvikling, så ville det også være en god ide at frigøre angst og frygt, fordi det fylder alt, alt for meget. Hvis nu I lægger meget mere bevidsthed ind mod jeres guddommelighed og tænker på, at guddommelighed er overbærenhed og tilgivelse, hvis nu man kan lægge noget mere energi ind på det, så er man faktisk i stand til at modtage tingene. Så er der mange, der siger, ”hvordan kan jeg så videregive det, hvad er det for noget?” er der mange, der siger, ”hvordan kan jeg videregive et indre budskab, og gør jeg det?” ”Videregiver jeg det indre budskab?” Det er sådan en indre iagttagelse, I kan prøve at foretage jer, en indre iagttagelse.

Hvis I f.eks. får en energioverførsel fra mig, som kommer fra den guddommelige kilde, helt ren fra begyndelsen. Hvad bliver den til sådan en energioverførsel? Der har ligget meget stor opløftethed til jer, hvad sker der med den? Prøv at iagttage hvornår den går til grunde, eller hvornår den bærer frugt, eller I kan få et nyt liv til at spire inde i jer selv, der er baseret på kærlighed. Ikke frygt og angst men på kærlighed prøv at være iagttagere til det. Vi kan gøre meget mere, end det vi gør ved at lægge bevidstheden ind mod en enhedsfølelse, ind mod en guddommelig bevidsthed. Det betyder også en frigørelse af låsning og bindinger i personligheden.

Så nogen gange skal der noget helt andet til end det, man tror man gør, man kan godt holde hinanden lidt i hånden, det er da smukt, man kan få det indre liv til at virke, eller tror man på det indre liv i det hele taget? Når jeg så sommetider siger til jer, prøv nu at videregive morgenmeditationerne, lad nu nogle flere mennesker træde ind i den bevidsthed. Prøv at iagttage jer selv, det er nemt for mig at videregive min åndelighed til andre, min åndelige stræben, den kan jeg godt sætte andre ind i. Det betyder, man har mere tillid til, at det indre liv kan man legemliggøre i det ydre liv igennem andre menneskers hjerter, igennem deres hjerter. Det er jo kærligheden, der ligger i folks hjerter. Så vi skal jo arbejde med at give kærlighedsbudskabet videre, meget dybere end det vi gør i dag.

Vi kan sige, at angsten og frygten er rigtig meget på vores planet lige nu, men dybest set er det, man prøver at fremelske kærligheden, kærligheden i jeres hjerter. Så det ville være en god ide, at fjerne det der hedder angst og frygt, fordi når man arbejder på at ville undgå angst og frygt, så forstærker man faktisk angst og frygt. Så jo mere oprigtighed vi kan lægge ind, jo mere kan man videregive af det, vi laver her, så vil det få en gavnlige virkning på menneskeheden, og når jeg giver energi mange gange, så frigør jeg jer faktisk for en sygdom i en længere periode, indtil I tager fat i jeres gamle mønstre igen. Det betyder, mønstrene dem skal vi til at have fat i også tilbøjeligheder til det og det. Der er mange ting, man kan forandre i sit liv stadigvæk. Man skal ind og se, om der er meget selvoptagethed i en selv, eller man har, så man kan give med ren kærlighed, rent hjerte. Ren kærlighed betyder, der er ingen fordomme, ingen kritik er i ens bevidsthed, der er ydmyghed og oprigtighed i stedet for.

Prøv at se på om vi skal have drejet det hele lidt igen, så det er kærligheden, der bestemmer. Rigtig mange mennesker de tager jo deres fastlåsthed som andre menneskers uvidenhed, men følger man hjertets vej, kærlighedsvejen, eller hvilken vej følger man? Det er en god ide at kigge på det og se på, hvad kan jeg rent faktisk forbedre, og vil jeg forbedre det? ”Jamen det gør vi jo også Peter, vi forbedrer det jo hele tiden.” ”Okay” siger jeg så. Okay og smiler lidt til verden. Der er jo mange dimensioner i det også.

Prøv at forestille jer at man kan arbejde med kærlighedsbudskabet, den opløftende energi. Jeg kan kun sige det igen, angst for en sygdom tiltrækker sygdommen, men renhed i hjertet frigør fra sygdommen. Vi ved jo, at nogen mennesker faktisk kan være immune over for sygdomme, hvor andre bukker under for det. Jeg har set mange gange, at nogle mennesker er syge i et område, og andre mennesker tænker på dem hele tiden og er bange for at blive syge, så bliver de syge. Så siger jeg prøv at flytte dem i stedet for, prøv at give de mennesker livsglæde og kærlighed, de der er ved at blive syge, jamen så bliver de jo ikke syge eller måske kun i en mildere grad. Men lægger man bevidstheden i det guddommelige, i kærligheden, så er der noget, der bærer os igennem tingene, når vi ikke selv formår det i vores personlighed. Vi kan tænke over det, kan det virkelig være sådan, eller tror vi på noget andet? Det er okay, hvad I tror på, det bestemmer I selv, vi er heldigvis frie inde i os selv, så vi selv må bestemme.

Nå, hvad gør vi så? Så mediterer vi igen på lys, kærlighed og tillid, så prøv at bygge en ny vej med lys, kærlighed og tillid. Nu fik vi at vide af regeringen, at vi stadigvæk skal arbejde med at være 10 personer i grupper, så jeg har også plads til 10 personer i gruppen her til EVF, så jeg kan højne jeres bevidsthed, og igen videregive den opbyggende energi jeg kan give jer. En opbyggende energi ligger der meget frelse i, meget kærlighed og meget tillid. Prøv at se på hvad I kan, og hvad der er muligt for jer. Se på hvordan det er at gå glædens vej, kærlighedsvejen, men se også på angstvejen der er to muligheder.

Vi skal også meditere på at, vi er lysbærer fra de høje himmelsale. Forestil jer man kan gå ud fra himmeriget, fordi der er et indre budskab i vores hjerter. Måske er det bedre at meditere på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, måske har det større betydning for sin personlighed, at man gør det herfra, eller er man i virkeligheden oplystheden fra de høje himmelsale? Jeg tror, mange af jer er oplystheden fra de høje himmelsale. I de høje himmelsale eksisterer angst og frygt ikke, ingen sygdom, ingenting, ingen virus. Det eneste der ligger i vores hjerter, er glæden til godhed, godhed, kærlighed og velsignelse, man velsigner verden, man løfter verden, man løfter en ny forståelse ind i et nyt tillidsområde, tillidsområde.

Lad os meditere på at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, der overvinder materialismen. Vi giver lys og kærlighed, til alt det vi ser med oprigtigheden i vores bevidsthed. Det vi arbejder på, er at opbygge nye legemer i en kærlig forståelse og vær helt bevidst om, om det er angst og frygt I har bolig i i jeres bevidsthed, eller om det er kærlighed, tillid, visdom og lyksalighed. Prøv at iagttage. Vi prøver at huske på, at vi ombygger personlighedens begrænsninger til sjælskvaliteter, det er faktisk de der forvandlingsprocesser, vi snakker om i en god forståelse, når man snakker om forvandlingsprocessen og videregiver frugterne af forvandlingsprocessen, det er spiren til et nyt liv, en ny forståelse.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Se om I kan iagttage jer selv og måske få en ny forståelse af det indre som er kærligheden.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fornøjelig dag i dag, og så en lille påmindelse om at der er EVF i morgen, som I skal give besked på, om I kan deltage i. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk