

Nr. 569 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 6. april 2020

Nøgleord: Prøv nu at vise, at I er et forbillede for andre.

Godmorgen og velopstået. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 569, den 6. april 2020.

Jeg har et lille budskab til jer i dag. Hvis nu I gør jer selv en tjeneste, så skal I måske dreje jeres opfattelse en lille smule. Se det jeg arbejder med, det er at formidle den indre guddommelighed af jeres arbejde. Når jeg prøver at formidle gennem undervisning, meditation, undervisning, healing, rådgivning, så prøver jeg at udvikle renhed, tålmodighed, oprigtighed, vedholdenhed, udholdenhed i jeres bevidsthed, så I kan bære et meget større ansvar. Når man bærer et meget større ansvar, så er man nødt til at lægge sin bevidsthed ind i de ting man er ved at lære, fordi ellers er der ingen formål med det.

Det der er vigtigt at snakke om, det er jeres egen sjæls hensigt. Prøv nu at vise, at I er et forbillede for andre. Vi kan sige, her i det stof jeg formidler til jer, morgenmeditationerne, det kan være en god ide at videregive de morgenmeditationer for ligesom at sætte andre mennesker i gang med tingene. Det betyder, at morgenmeditationerne er ikke bare til jer, som I kan lytte til og til jeres egen forståelse, de kan faktisk anvendes til menneskehedens udvikling, til klodens udvikling.

Så siger I, er det så okay, at jeg ikke videregiver det? Nej det er det ikke, det er det, der er formålet, formålet er at videregive den indre oplysning.

Som jeg siger, jeg er ansat af Hierarkiet og Hierarkiets mestre og samarbejder med de forskellige avatarer, så prøver vi faktisk at give en ny impuls, en ny vision og nye mål med menneskeheden. Hvis I nu tænker over det, at det er det, der er formålet, og vi siger, at vi har Irene og Yvonna, der plejer at formidle, når nogen mennesker har brug for healing og andre ting, og det har de gjort fantastisk godt i mange år, så prøv nu at lade den nye gruppe være en aktiv gruppe hvor man arbejder med det åndelige formål, at den visdom jeg er ved at give jer fra de indre verdener, lad nu den gå til udbredelse i stedet for i stagnation.

Stagnation det betyder, at det ikke er omdrejningspunktet at snakke om det indre liv, hvordan og hvorledes vi giver det videre. Den renhed man skal have inde i sig selv, det betyder også, at man skal have ændret på sin personlighedsopfattelse, man skal ændre på angst og frygt, hvor den indre helbredelse ligger i den ophøjede bevidsthed, der ligger den indre helbredelse. Coronasygdommen anvendes bl.a. til Kristi tilsynekomst, hvor menneskeheden skal arbejde med sit indre liv i stedet for at have angst og frygt for den, den appellerer til at arbejde hurtigere og mere effektivt med den indre forståelse og den indre kærlighed, gruppeforståelsen. Men når vi har sådan et organ, som jeg har bygget op i samarbejde med jeres sjæle og det indre liv, så skal man anvende det, ellers er der ingen formål med at lave det. Som jeg også siger på nuværende tidspunkt, det jeg giver jer, det er en guddommelig arv, og så er det jo lidt fantastisk, at vi kan se i dag, hvor svært det er at realisere sådan en. Det kan være, det er først jeres efterkommere, der kan begynde at gå i gang med at arbejde dybere med det. Men det er faktisk lige nu, at vi skal begynde at hæve klodens bevidsthed.

Tænk på at når der så kommer en verdensfrelser jævnlige ind på kloden og kan ændre totalopfattelsen, så siger man nej tak, det er vi ikke interesseret i. Vi gør lige det, vi plejer at gøre, vi sender budskaber til hinanden, hvordan vi har det i dagligdagen, det er også fint, men hovedformålet er at videregive det indre livs betydning i alle henseender.

Så kan vi så sige, at når jeg fortæller de her ting, for nogle mennesker vil de give accept i det, for andre vil de sige, jeg vil godt være med til det i et begrænset omfang, medens andre siger ja, ja det kan jeg altid kigge på.

Men det er forskelligt, men hvis nu vi siger, vi skal have renhed med i det, vi skal have tålmodighed med os selv i at sige, jeg prøver gang på gang, jeg prøver at videregive tingene, jeg synes, det er svært at videregive sjælsbevidstheden, fordi det skal opfattes i personlighedsbevidstheden, tror man, men det er der, I skal være med til at omdanne personlighedsopfattelsen til en sjælsopfattelse. Personlighedsopfattelsen vil altid sige nej og føle sig udnyttet, men sjælsbevidstheden vil sige ja, sige det vil jeg gerne. Sjælsbevidstheden begynder heller ikke at diskutere om budskabets ægthed, om det er rigtigt, det er noget, de ved indvendigt, jamen det er jo rigtigt. Og så er det vigtigt at lægge noget tålmodighed ind. Vi er nødt til at være tålmodige med os selv lidt endnu, men vi kan ikke blive ved med at vente på det, nu vil vi fremelske sjælskvaliteterne og senere de åndelige kvaliteter. Det er vigtigt at sige, at når man giver de her morgenmeditationer, når vi mediterer på forskellige ting, så er der et budskab i det, et stort, stort budskab, en åndelig tilsynekomst. Inspirationen kommer indefra den eneste ene, når bevidstheden er rettet ind mod de ting, og vi bliver ved med at udvikle os.

Jeg gør det, jeg repræsenterer jeres sjælsbevidsthed, og det jeg viser jer i min personlighedsting, det er skyggen af jeres egen begrænsning, som bliver synlig i min personlighedsbevidsthed for ligesom at lære jer at skelne, min sjæl ønsker det der, men personligheden tager afstand. Så det vil sige, jeg laver en dobbelt funktion for ligesom at fremelske jeres gode positive egenskaber og få de ting til at virke.

Så lad os nu sige her i dag, at vi mediterer på renhed, tålmodighed, vedholdenhed. Jeg kigger også sådan lidt, og siger okay jeg er i inkarnation lige nu, men man kan ikke tage for givet, at det er det, jeg bliver ved med at være, selvom man har et ønske om det. Det vil sige, den undervisning jeg giver jer skal gerne have et fundament, en grobund. Har det en grobund? Kan man virkelig se videregivelsen af det? Det skal være sådan, at når I giver viden fra jer til anden og tredje person, så skal det vende tilbage til jer, så I kan høre, at der er en genkendelse, i den opfattelse I giver dem. Men jeg skal have den samme genkendelse fra jer af, og det er faktisk det, I skal skrive i jeres opgaver. Vi har løst de og de ting.

Vi kan jo så sige, at hvis vi virkelig skal lave en åndelig fremtræden på kloden her, så skal omdrejningspunktet være noget andet end det, det er i dag, helt andet. Så kan vi begynde at stille spørgsmål, hvad er det nu, vi skal? Hvad er det, vi har været ved at lære i mange, mange år? Hvorfor kan det være så svært at drage et indre budskab frem i menneskeheden bevidsthed, hvorfor er så svært? Så kan der ligge nogle opgivelsesmomenter inde i jer selv, som siger, det der det forhindrer mig i at gøre det, det der forhindrer mig i at gøre det. Så lad os gå i gang med at ændre det til et kærlighedsbudskab hvor man kan lægge en dynamisk vilje ind i sig selv, som siger, okay jeg udfører det nu. Jeg prøver nu ligesom at tro på, det kan godt være, det er rigtigt, det Peter han siger, så prøv at lade som om det er rigtigt i stedet for ingenting at gøre ved det, i hvert fald ikke ret meget. I kan meget, meget mere, end det I selv tror. Giv jer til at vise resultaterne, for det er den måde, vi kan legemliggøre Kristi tilsynekomst og videregive den indre udviklingslære til sine medmennesker.

Se, jeg giver jer en lille smule til at reflektere over her til morgen, men den nye gruppe kan meget andet end det den laver. Jeg har prøvet på i mange år at ensrette gruppen ind mod jeres sjælelig åndelige mål, så I kan være talerør for det indre liv.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres indre bevidsthed, lys, kærlighed og tillid. Husk at hver eneste af jer har jeg været ude at hente ude i uvidenhedens menneskerækker, hentet jer ind fordi vi har haft et møde med hinanden for at gøre jer mere sjælsbevidste. Jeg har arbejdet med undervisning i mange år for at opnå den indre balance, tillid og visdom. Men lige nu presser åndens bevidsthed på, den hæver alle ubalancer op til overfladen inde i jer for ligesom at udvikle renhed, kærlighed og tillid.

Det jeg gerne vil, det er sådan set at se noget af det arbejde, man har udført i mange år, se du kan trygt overlade grupperne til at være stærke nok til at arbejde med det budskab, du giver.

Lad nu lys og kærlighed fremelske jeres gode kvaliteter sige okay han skal have lov til at se tingene i hans liv, ham Peter der, så det kan godt være, I skal sadle lidt eller meget om.

Ens ophøjede bevidsthed nedbryder virus. Virus er ligesom en angstsygdom.

Jeg var hos Baba for mange år siden, en af de mange gange jeg har været der også efter hans død, der har jeg set, hvordan han har fjernet mange menneskemængder fra kloden. De var der, sagde han, men de havde ikke det med sig i deres hjerter, de ville ikke gøre det helhjertet. Han viste, hvordan man brugte vand, en stor flod til at udslutte menneskeheden med mange, mange mennesker. ”Ja men det er jo forfærdeligt,” sagde jeg så, ”nej,” sagde Baba, ”det er en nødvendighed, vi skal have dem, der arbejder med renhed, kærlighed og tillid.” Det var en hård en den der at se. Men så var der jo nogle enkelte mennesker i de forskellige folkeslag, der havde det rigtige stof i sig, og de begyndte så at videregive tingene. Det var det, han viste mig, det var det, der skulle til. Inde i jer, der er nogen af jer, der skal være ledere i den næste rodrace, jeg prøver at fremelske kvaliteterne i jer. Vi har evnen og kvaliteterne inde i os, vi kan synke lidt dybere i det. Renhed, lys, kærlighed, tillid. Kvaliteten af det lys man sender til menneskeheden, de meditationer man laver har en dybere forståelse, en dybere betydning. Når gennemstrømningen af jeres indre liv kan fungere, og det er her personlighedens interesse skal ophøre. Det er svært, men vi kan gøre det. I vil begynde at gøre det, så er der ligesom også en hjælp til jer indefra, hvor vores indsats bliver mangedoblet i en guddommelig hensigt. Det er her, man anvender en guddommelig nåde for at hæve menneskeheden bevidsthed.

Lige nu overfører jeg energi til jer begynder at gøre det. Jeg legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med den skabende intelligens. Jeg er barmhjertighedens lysbudbringer. Når I viser mig drejningen inde i jer, så er det ikke Peter Simonsens personlighedsting, men det er jeres eget livs indre udviklingsgrad, vi snakker om. Jeres indre livs udviklingsgrad, og det kan man jo ikke skælde ud på, det kan man lægge glæde i i stedet for. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed fylder jer op med livsenergi, livsglæde og en ny forståelse.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en rigtig god dag i tillid og ny forståelse. Godmorgen det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk