

Nr. 568 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation søndag den 5. april 2020

Nøgleord: Kærlighedsavataren.

Godmorgen i dag er det jo søndag den 5. april 2020, vi skal have morgenmeditation nr. 568.

Se, jeg kom til at tænke lidt på babyer. En baby gør altid det, den er faktisk altid ren i sin bevidsthed, et rent barn, et rent sind og fuld af glæde, og et barn smiler faktisk altid, når vi kigger på det, det er uanset, hvem der kigger på barnet, så smiler barnet. Så tænkte jeg ved mig selv, kan vi have det sådan her i disse Corona tider, kan vi smile til verden, uanset hvilket tryk vi får?

En baby udtrykker jo kun sult eller anden ubehag, så græder barnet, men græder vi for meget i vores dagligdag? Pylrer vi for meget om vores egen sikkerhed, eller hvad gør vi? Hvis nu vi kigger ind på os selv, lægger vi så oprigtigheden ind i det, vi skal gøre? Oprigtigheden, hvad gør vi i virkeligheden? Der er selvfølgelig mange fejl ved os allesammen, det er også dem, vi lærer af. Nogen lærer, andre lærer ikke rigtig, og nogen forandrer sig aldrig.

Det var da noget mærkeligt snak, du kommer med der, Peter, hvad skal vi bruge det til? Ja, det er et godt spørgsmål.

Se, jeg kommer til at tænke på, dengang jeg røg cigar, da røg jeg Manna Corona cigarer, ja, det er utroligt at tænke på. Mange gange når tingene er utrolige, og man ikke rigtig forstår det, kan det så være en større bevidsthed, der er ved at trænge igennem, eller er det noget helt andet. Hvad nu hvis vi siger, lad os meditere på Kristus, på Kærlighedsavataren. Tror vi på ham? Jeg gør i hvert fald. Jeg kan huske førhen i tiden, lige da vi begyndte at komme til Baba, der var der utrolig mange mennesker, der kritiserede Baba, hvad han stod for. Hvorfor gør de så det? Det var fordi, de var uvidende. Jeg kan huske, hende der rejste med os Bitten, hun tog totalt afstand, hun ville aldrig komme der mere. Jeg gjorde det i det, at jeg øgede mængden af rejser derned til, jeg så sandheden i Baba, sandheden i den Kærlighedsavataren han er, og de store ting han giver til menneskeheden, og det gør han stadigvæk, selvom han er død, så han er lige aktiv alligevel.

Vi kan så sige, hvad er den største glæde vi har i dag, den allerstørste glæde, hvad er det? Det er kærligheden. Kærligheden er det, der bærer det hele. Selv om vi siger, vi er kommet der og der til i vores udvikling, er vi så fuldendte, nej det er vi ikke, men vi er på vej. Det der er godt, det er at se på oprigtigheden i det, man foretager sig, motivet. Jeg kan huske i starten vi tog ned til Baba snakkede med ham, han vidste lige nøjagtig, hvor mange mennesker der kom med derned en af de første gange, lige nøjagtig. Det synes jeg var helt fantastisk. Det vil sige, de handlinger jeg gik og lavede her i Danmark, dem vidste han alt om, jeg synes, det var fantastisk, at man har sådan nogle mennesker på jorden, der ved sådan nogle ting. Nå, det var kun ligesom et bevis på, at det han sagde, det var i orden.

Så kan vi gøre det, at vi mediterer lidt på de store verdenstjenere, der er rundt omkring på kloden, verdenstjenere. Vi kan også meditere på verdensfrelseren, eller verdens frelser. Et menneske der har nået 5. indvielse, er en verdensfrelser, der opløfter og inspirerer og videregiver informationer inde på de åndelige planer og derfra ud til menneskeheden. Kan vi acceptere det? Eller siger vi ja, ja det kan godt være, det er sådan.

Så lad os gøre det i dag at vi lægger lys og kærlighed ind i vores hjerter, lys, kærlighed og forståelse. Hvis nu vi begynder at fjerne alle angstsiderne i os selv begynder at iagttage hver enkelt ting, og siger okay jeg kan se det der og det der i mig selv, har jeg villigheden til at begynde at ændre på det?

Nu var jeg ude at gå i skoven i går, det var fantastisk. Så går man herude og kigger, så siger man, kan der være Corona krise i det land her? Det kan der vel nok et eller andet sted, men det er uvirkeligt, fuldstændig uvirkelig når man går ude i skoven og ude ved stranden og tænker på, det er fantastisk, at man kan gå her. Det betyder, at Corona krisen er uvirkelig, helt uvirkelig, og vi ved jo, at når tingene er uvirkelige, så kommer de fra et højere bevidsthedsstadiet måske for at udvikle kærligheden, medfølelsen og tilliden til hinanden og til menneskeheden og til vores klode.

Jeg arbejdede de sidste 7 år på fuld skrue for at hæve menneskehedens bevidsthed og klodens bevidsthed, jeg har ca. et par år mere i den første opgave, jeg fik en 9 års opgave for at udvikle og hæve klodens bevidsthed.

Det man ser lige nu med krisen her, er det ikke en højnelse af klodens bevidsthed? Jo det er det i allerhøjeste grad. Man ser grupper rundt omkring, som begynder at meditere mere og mere. Men ændrer vi på gennemstrømningen i vores eget tankesind? Gør vi vores lille del, af den del der skal til for at forfine Kristi tilsynekomst, Kærlighedsavatarens budskab? Kan vi nu videregive de her ting, som det er meningen, eller hvor lang er rækkevidden på det? Ja rækkevidden på sjælsplanet når jeg er der, arbejder med sjæle der er i inkarnation, og dem der ikke er i inkarnation, så er arbejdet meget, meget nemmere for dem, der ikke er i inkarnation, for de gør bare tingene, det fungerer på telepati og tillid, alting.

Jeg kan huske for mange år siden, jeg var nede i Alperne, jeg var i stand til at kommunikere med Helle. Helle hun var i Danmark. Det vil sige, det kunne jeg gøre i en natlig oplevelse. Næste dag kunne jeg fortsætte derfra, hvor vi var kommet til. Nå, det var da også en mærkelig hændelse, var det ikke det Peter? Jo, men det fortæller noget om de egenskaber, vi har inde i os selv. Vil vi udvikle dem, eller gør vi kun bare det næstbedste. Vil vi nu gå helt oprigtig ind i det, ind mod vores højere bevidsthed og realisere den højere bevidsthed? Ja, det vil vi nok gerne, det tror jeg også, vi gør så godt, vi kan.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer, lys, kærlighed, tillid og forståelse. Lys, kærlighed, tillid og forståelse.

Jeg kan huske for ikke så lang tid siden, jeg hørte en af de gode healere sige. ”her til morgen der mødte jeg min åndelige vejleder og kunne tage min åndelige vejleder ind i mit hjerte, i min bevidsthed.” En åndelig vejleder har ligesom et barn et rent hjerte, ren kærlighed, der er renhed til stede.

Lad os nu sige når jeg har givet jer en energioverførsel, den renhed og den opløftethed der ligger i sådan en energioverførsel, kan jeg tage den ind i min bevidsthed? Kan jeg tage udgangspunktet derfra, eller hvor tager jeg udgangspunktet fra? Spekuler lidt på det. Det der er vigtigt, det er at lade lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Vi skal huske det guddommelige, hvad er det, den hedder, den Mette siger: Den store invokation, lad os meditere på den guddommelige kærlighed det kan stå 100% alene, og det er også alt.

Jeg arbejder med legemliggørelse af den guddommelige kærlighed, giver det videre til jer, og det er det, I prøver at videregive til andre. Det er altid videregivelsen af den indre bevidsthed, der er svær at give videre, men det er som sagt det, man kan hæve sin bevidsthed til at gøre konstant.

Vi mediterer på den guddommelige kærlighed. Jeg er her på kloden for at legemliggøre Guds kærlighed, Guds vilje, lyksaligheden, nådens lys, og arbejder med den skabende intelligens. Jeg er her for at legemliggøre Guds kærlighed på vores klode, det er dejligt at se, at der er mange, der arbejder med den samme ide. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer samtidig med at vi mediterer på den guddommelige kærlighed. Samtidig overfører jeg kærlighed til jeres hjerter, fylder jeres hjerter op med kærlighed og tillid, giver jer alle sammen en ny forståelse og en ny hensigt.

Det guddommelige budskab som jeg prøver at legemliggøre til jer, det er det, man prøver på at give videre, men udvid jeres bevidsthed til at gøre noget mere end det I gør, det giver energi til vores klode. Prøv at tænke på kærlig forståelse.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk dag gennem selvforglemmelse, ret tale og ret handling. Godmorgen, det bliver en skøn dag i dag. Hav det godt og på gensyn.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk