

Nr. 567 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 4. april 2020

Nøgleord: Når I videregiver Solenglens bevidsthed.

Godmorgen alle sammen også til dig Bente og Rita og I andre. Som sagt har vi fået en ny dag igen, vi er heldige igen. Det er lørdag den 4. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 567.

Jeg kom lige til at tænke på her i dag, at det er altid godt at have noget at drømme om, noget man kan drømme om, der hedder livets større værdier. Vi har nok allesammen nogle drømme. Jeg har sådan en drøm, der hedder at en drøm på alle vores vegne på jeres og mine egne vegne det er at realisere det indre budskab, kærlighedsbudskabet. Når vi arbejder med at videregive kærlighedsbudskabet uhindret inde i os selv, give det videre til menneskeheden, så har det en stor betydning. Så kærlighedsbudskabet ligger inde i vores hjerter, og det ligger inde i hjertet i hovedcentret, det er vores Solenglens bevidsthed, man videregiver.

Når I videregiver Solenglens bevidsthed, så legemliggør I Solenglens bevidsthed, I gør den synlig igennem jeres eget sind, og I videregiver det til anden og tredje person, og så betyder det, når man ligesom kan arbejde med kærlighedsbudskabet, Kristusbudskabet, det betyder, man arbejder med Kristus tilsynekomst.

I de ting der er der også utrolig mange muligheder og evner, der kan realiseres ud til menneskeheden, hvis man lægger tro og tillid ind på det. Men mange mennesker de har jo rigtig mange fordomme, når de skal videregive det indre budskab, fordi det er jo altid angsten for nederlag, man ser. Der er mange sider i en selv, der forhindrer et budskab i at komme ud. Derfor kunne det være en god ide her i dag, at vi igen fokuserer på hjertets energi, kærlighedsenergien og tænker på det er en ubetinget kærlighed, som ikke er betinget af følelseslivet, man giver bare fra et rent hjerte, ren kærlighed. Når man giver fra ren kærlighed, så er der ingen angst og frygt tilstede. Men nu er der jo det i det, at der er rigtig megen angst og frygt tilstede, så skal vi være endnu stærkere, det betyder vi skal arbejde endnu mere med vores tro, vores tillid til vores sjælsbevidsthed, til vores åndelige bevidsthed. Vi ved godt, det er sådan, vi ved også, det er vanskeligt at gøre det. Men hvis nu vi fokuserer på hjertechakraet, og herfra der tager vi en lille bøn med op til hjertechakraet i hovedcentret, en bøn om at vi gerne vil være med til at løfte menneskehedens bevidsthed. Vi vil hjælpe hinanden med at gå igennem kriserne, fordi vi ved, der er kriser, når vi skal forvandle vores natur, for inde i vores følelsesmæssige natur der ligger også meget angst og frygt. Det er det, vi skal forvandle først og fremmest, og så skal man ligesom videregive den indsigt, man får efter forvandlingsprocessen. Det hedder en erkendelsesproces.

Når vi sender fjernhealing ud, så er det vigtigt, at vi er så rene som muligt i vores legemer. Det kan vi også godt blive, men vi skal lige have vores kager først, eller vores slik, eller vores løbetur, vi skal have en eller anden ting, og det er også godt nok et eller andet sted.

Nu skal vi meditere. Hvis nu vi ser for os en smuk blå flamme, en blå flamme, hvis vi kan se den foran os inde i vores hoveder, en blå flamme. Den står og lyser op lige som et lys, ligesom flammen på et stearinlys. Vi skal forestille os, det er blåt og så lægge det blå lys ind midt i hovedet. Så prøver vi at forestille os, at i lysets blålige udstråling der hvor lyset når til, der lægger vi et gyldent lys udenom, det lægger vi bevidst udenom et gyldent lys udenom det blå lys. Så prøver vi nu at lade det blå lys strømme ind i det gyldne lys, og samtidig så lader man det blå lys strømme ud i det gyldne lys. Lad os lave sådan en dobbelt proces inde i hovedet og så bare give det accept, lægge accept ind. Det vil sige, vi bruger vores bevidsthed på flere måder samtidig. Det er mental træning, der kan udspringe en anden værens tilstand af det.

Forestil jer nu det lys, når det bliver blandet sammen, det ser vi rundt omkring i verden, vi ser ud på træerne, de farves i det lys, der opstår i vores bevidsthed, når vi blander det blå og det gyldne lys sammen. Forestil jer der kan komme en renhedsfarve ud gennem de her ting. Og medens I arbejder med det, så prøv at lægge ydmyghed ind i jeres opfattelse, ydmyghed. Så skal I forestille jer her bagefter, at I sidder herinde i Stalden. Vi kan sidde

i en rundkreds, eller ligesom I plejer at sidde. Men forestil jer nu at jeres sjæl lyser aktivt, sjælens lys er det blå lys. Forestil jer at I alle sammen kigger på hinanden, så lyser jeres øjne med blå lys, blå lys strømmer ud gennem øjnene, det er en kærlighedsfarve, og det er den indre forståelse. Den indre forståelse kommer frem, når I prøver at meditere på det, så vil der komme en indre forståelse af det blå lys.

Vi kan sidde her allesammen i en væren tilstand med det blålys i øjnene, sjælens lys, kristuslyset, vi kan have kærligheden i vores hjerter. Vi kan sende strømme af kærlighedslys ned til vores miltcenter, og vi ved, gennem vores miltcenter, der optager vi Prana, livsenergi. Vi optager bevidst livsenergi, livsenergi kan vi få vores legemer til at blive vitaliserede med, vi kan bygge det gyldne lys ind i vores æter legeme, som et beskyttelseslys, men hvad skal vi beskyttes imod? Vi skal beskyttes ind imod vores egen tankeform, som kan være ødelæggende, idet vi hæver bevidstheden. Vi siger altid "lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer." Jamen så må vi jo gøre det, lade lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Vi sidder i rundkredsen, vi forstærker det blå lys inde i hovedet, flammen med det blå lys vokser, det strømmer ud gennem vores øjne. Vi ser på vores medmennesker med kærlighedsøjne. Øjne de kan velsigne, øjne de kan helbrede.

Nu her i verden er der virkelig brug for velsignet lys og velsignede tanker. Det der er vigtigt, det er at kunne blive ved med at være i sin ophøjede bevidsthed, i solenglens bevidsthed, i kærlighedsbevidstheden, og det fylder os også op med livsglæde, når vi arbejder med kærlighed. Men vi har altid felter inden i os selv, hvor vi ser en modstand på at forvandle sig til kærlighed, og de modstande vi er, vi har der, de personlighedsbegrænsninger dem begynder vi at opløse med kærlighed, tillid og forståelse.

Det er en meget stor mundfuld det her at tage her til morgen, men det er også vigtigt at sende lys og kærlighed ud til verden. Forestil jer vi kan sende en strøm af energi ned til vores hænder, vores håndchakraer, eller vi kan bruge vores øjne eller vores auriske udstråling til at sende velsignet energi ud til verden. Vi kan fungere som en gruppebevidsthed, en gruppekærlighed. Så jeg arbejder med at formidle det lys, I skal bruge og den forståelse i skal modtage for at videregive og legemliggøre den guddommelige kærlighed, den altfavnende kærlighed. Vi modtager lys, og vi giver lys fra os. Vi er lysvæsener i Guds liv. Når jeg bygger på denne her meditationsform, så mediterer og bygger jeg også på en ny bevidsthedsform, og det vil sige, bevidsthedsformen kommer gradvist ind i vores hjernebevidsthed. Prøv at lægge tålmodighed ind, tillid og forståelse, så skal det nok køre det hele.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Arbejd med at sende velsignelse ud til verden, det er en god ide, og det hjælper. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak for det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk