

Nr. 566 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 3. april 2020

Nøgleord: Jeg er her som den magiske himmelåbner.

Godmorgen i dag er det fredag den 3. april 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 566, og hvad skal det så handle om? Det skal selvfølgelig handle om meditation igen.

Se nu er det lidt mørkt udenfor, og det lader til, det regner lidt her ved mig. Så kan man sige, at "alle gode gaver de kommer oven ned." Hver eneste regndråbe kan betyde en ny mulighed, og en mulighed for nyt liv. Det ved vi i hvert fald, det er i planteriget.

Se, jeg sad her til morgen og mediterede lidt, så valgte jeg at sidde i min gamle stol, min gamle turkise stol som alle siger, "smid nu den der gamle stol ud." Det skal den selvfølgelig også, men i den turkis farve der tænkte jeg på, at det jo er en blanding af hjertets og halschakraets energi. Så begyndte jeg at spekulere lidt på og så sige, "jamen Peter, du må da hellere lige lave nogle meditationer med den her farve, den er god."

Så forestiller jeg mig, at jeg sidder her uden for skolen på østsiden i min gamle stol. Den har jeg lavet mange ophøjede tanker i, helt fra min barndom, og så indtil den blev sat udenfor. Nå men så tænkte jeg lad mig nu sætte den indenfor igen, indenfor, ind i udvikling igen, den har afgivet mange udviklingstanker til mig. Så hvis nu I har en gammel stol, som I har siddet i mange gange og lavet opbyggende tanker, hvis nu I skulle være så heldige at have sådan en stol, så prøv at sætte jer i den på et sted hvor I sidder ved en østvendt væg eller tag den med ned til havet.

I sidder her om morgenen inden solen står op, godt med tøj på og et tæppe hen over jer, så sidder vi og venter på morgengryet og tænker på, vi er så heldige, så heldige. Vi sidder her i fredfyldthed og med lys og kærlighed i vores tankesind. Dejligt at vi kan vælge at sidde med lys og kærlighed i tankesindet og i følelseslivet, så mærker man sådan en indre fredfyldthed i sig selv, idet man sidder her og tænker på, at lige om lidt så begynder der en ny dag, der hvor man begynder at opleve, at solen skal stå op.

Nu i de her Corona tider der hvor man bruger meget tid på, at man skal være hjemme i sit fysiske hjem, tænk på hvis man var hjemme i sit åndelige hjem sit åndelige hjem. Det var da noget helt andet, hvor man har den opbyggende energi, hvor helbredelsesformlen ligger, tænk på hvis man gennemskyller sine legemer med de typer energi og får optankning til at gå tilbage til sit fysiske hjem og igen så sende energien videre til menneskeheden og til kloden. Tænk på hvis det er en bevidst handling, man laver hver eneste dag, så ville tingene se meget anderledes ud.

Så nu vælger vi at sidde i den her gamle stol. Jeg forestiller mig, jeg sidder lige uden for skolen her og kigger mod øst, pakket godt ind, godt med tøj på og et tæppe hen over mig. Jeg forestiller mig, jeg er heldig med at have lyset, kærligheden, den indre gennemstrømning fra min sjæl, fra mine åndelige niveauer, jeg sidder og mediterer. Idet jeg begynder at meditere, så begynder jeg også at sætte healende kraft ud til verden, healende kraft ud til verden. Jeg ved, jeg har masser af overskud, og det overskud skulle gerne anvendes igennem kærligheden. Jeg har en oplevelse af, at jeg er i kontakt med min hjerteenergi, jeg mærker på hver eneste vejrtrækning pulserende energi, energi der pulserer. Jeg glæder mig over, at andre mennesker har den samme mulighed, de kan sidde i deres gamle stol sætte sig ind i deres gamle bevidsthed, altså ikke den gamle personlighedsbevidsthed, men i deres sjælelige åndelige bevidsthed, og sidde her og blive fyldt op med ny åndelig inspiration. Samtidig med synker jeg lidt dybere ind i hjertet, har bevidstheden om at jeg er heldig, jeg mærker selvfølgelig glæden, lyksaligheden inde i mig selv. Så jeg forestiller mig ligesom en gylden strøm af energi fra hjertechakraet i hovedcentret ud over min krop, hoved, arme, ben, krop, hele vejen rundt, så jeg er pakket ind i gyldent lys. Så jeg sidder her og lyser i stolen, jeg kan se det med mit indre blik, at jeg gør det. Her

synker jeg dybere ind mod kærligheden, glæden, lyksaligheden, meget dybere ind i en tilstand af indre væren. Så vælger jeg at lægge en turkis farve ind omkring mig fra mit hjertechakra op mod halschakraet, en turkis farve. Den arbejder jeg med at få til at dække alt på forsiden og på bagsiden men i hjertehøjde og opad. Så alt ligger i en turkis bevidsthed, den bevidsthed skal I prøve at bygge ind. En turkis farve fra hjertechakraet op til halschakraet, og I må gerne tage hovedet med, og det skal være lige nøjagtig på bagsiden også. Denne her turkise farve er en helbredende farve. Når I sidder og laver det, så tager det tid at få det hele dækket af den turkise farve både på for og bagside, skuldre.

Vi ved jo at Corona hænger fast i lungerne og vejrtrækningsystemet, lugt og smag. Vi ved, at lugten hænger sammen med intuitionsbevidstheden. Vi ved, at smagen hænger sammen med sødmen i livet, kærlighedslivet. Vi ved også, at discipelskabets sygdomsproblemer er hjerteunge problemer og hjertets energi, hvor man omtransformerer sorg. Men denne turkise farve her, den har den egenskab, at den kan omtransformere de her ting til skabende aktivitet, som strømmer ud gennem halschakraet. Vi sidder her og bygger den her energi i bevidsthed om, hvis nu I glemmer, hvem I er så begyndt at bygge denne her energi op og så tænk på, at det er jer, der er foregangspersoner til en ny udvikling. Det er derfor, det er af vigtighed at være tilstede i sit åndelige hjem, fordi her kommer byggematerialet fra. Sit fysiske hjem er også godt, men der ligger angsten også, og vi skal af med angsten og frygten. Så lad os nu bygge denne her turkise farve, synk dybere ind i energien, bevidstheden, glæde os over at vi har muligheden at gøre det, og så sidde her i den gamle stol, pakket ind for ikke at fryse, og så fornemme at solen står op i horisonten. Det mest pragtfulde er, når de første solstråler rammer vores ansigt og vækker os til live på en ny måde. I skal prøve at have den her oplevelse af at blive vækket til live af solen.

Jeg forestiller mig stadigvæk, at den turkise farve ligger ved hjertet og hele vejen rundt og opad. Det ender med, at I ingen fornemmelse har af jeres kropsbevidsthed, men af jeres åndelighed, salighed, kærlighed, jeg sidder her i en indre lyksalighed.

Vi tror vores atomer, vi kan tage livskraften til os, livsglæden, vi kan begynde at afkaste sygdomme og begrænsninger, ja vi er jo heldige, vi er sådan rigtig heldige mennesker.

Det ville være godt mange gange at foretage denne her proces at sidde i en gammel stol. Denne her værenstilstand den ligger inde i en selv. Det er den, vi har brug for, når vi har kontakt med hverdagen, man har brug for optankning indefra fra sin ophøjede bevidsthed. Så kan der være perioder, man ikke kan få fat i det så kom over og få en tid til healing, hvor jeg kan lukke jer op igen, så energien kan strømme uhindret igen.

Prøv at forestille jer at vi arbejder med kærlighedsbudskabet, Kristus tilsynekøbst. Det ligger i vores hjerter, men skal Kristus tilsynekøbst ske, så skal vi videregive det. Vi skal videregive kærlighedsbudskabet, vi skal videregive de her morgenmeditationer til menneskeheden. Det er vigtigt ikke at være bange for det ikke lægge fordomme ind, men glæde os over at vi har muligheden. Det vil sige, når I går på en åndelig skole, så skal vi videregive det gennem vores sjæl, have hjertet med i det vi gør, kærligheden, tilsidesætte personligheden, udføre budskabet fra helligheden.

Vi kan sige, at hvis der var mange flere, der retter bevidstheden ind om morgenen her, på det jeg snakker om og så samtidig realisere det udadtil, videregive det, så laver vi de gennemstrømninger, der skal til.

Vi forestiller, vi sidder derude og venter på, at solen står op, men vi har den indre fredfyldthed i os selv, den indre fredfyldthed. Vi sidder i en indre væren af oplysthed og lyksalighed. Livet bliver til noget andet, end det det var.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Jeg er her som den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er her for at åbne hjerterne, så vi kan arbejde med kærlighedsaspektet, Kristi tilsynekomst og troen på det evige liv. Jeg er her for at skabe en ny situation, hvor kærlighed og telepati er kommunikationsmidlet og så for at udvikle lederne i det næste rodracesystem. Det er nogle af jer, der skal betræde de her indflydelsesrige job med renhed og kærlighed i jeres hjerter.

Jeg overfører velsignet kærlighed og lys til jer alle. Det er dejligt at se morgengryet nu og sidde udenfor i min gamle stol i sin bevidsthed. Prøv at synke dybere ind i der turkise farve og samtidig mærke en indre opløftethed som kan gøre en ydmyg.

Godmorgen til jer allesammen og jeg ønsker jer en fredfyldt dag fyldt op med kærlighed, lys og tillid. Godmorgen til jer allesammen. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Husk at videregive så I kan få en ny oplysthed igen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk