

Nr. 558 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 26. marts 2020

Nøgleord: Forestil jer at lys og kærlighed gennemstrømmer os hele tiden, og at vi er en gnist i Guds liv.

Godmorgen, godmorgen, godmorgen, ja, ja. I dag er det jo torsdag, godmorgen Bente, torsdag den 26. marts 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 558.

Jeg tænkte på, jeg vil fortælle jer en lille autentisk beretning for os alle sammen. Hvordan kan jeg fortælle en autentisk beretning for os alle sammen på en gang? Det er fordi, vi skal kigge lidt større, end det vi er vant til at gøre.

Vi skal jo huske, at når vi fungerer i dagligdagen, så er der mange mennesker, de tager udgang i deres følelser og tror, de er følelserne. Nogen gange så ved man godt, at man er en sjæl med alle de positive egenskaber, man ved godt, man er det, men man kigger bare ud fra følelserne, fordi man, det er det, man har levet i længe, de to ting kender man godt. Alle de der sårede følelser vil man jo gerne af med, man vil også gerne beholde dem, rigtig, rigtig gerne beholde dem, vi kan dermed få lov at brokke sig, skælde ud og være irriteret og vred. De der sårede følelser dem vil man gerne blive ved med at beholde. Det er noget, vi ved alle sammen. Vi ved, vi har et tankeliv, men vi ved også, vi har et følelsesliv. Vi ved også, vi har en sjælsbevidsthed. Man ved også, man har en intuitiv bevidsthed og en åndelig bevidsthed og en guddommelig bevidsthed. Det der guddommelige bevidsthed det ligger sku da lidt uden for vores rækkevidde. Det er nemlig rigtig, det gør det, men ikke desto mindre så har vi en bevidsthed inde i os, helt inde i os dybt inde i os. Nå, skal vi så ikke begynde at fungere mere med det? Det kunne man jo godt, det vil sige, man skal forfine sine legemer.

Se nu når vi går på jorden her, så er vi jo lærlinge mere eller mindre alle sammen, så er vi ved at blive til uddannede, til at blive en svend. Hvis nu man tager håndværkerlinjen, så er det lærlinge, svend, mestre. Sådan kan man godt betegne det. Så man går fra at være lærling, der iagttager og til at blive svend, der er sjælsstyret personlighed, og derfra kan man svinge sig op til mesterens bevidsthed, hvor man har den intuitive bevidsthed, den åndelige bevidsthed. Så er vi blevet mester, det svarer til femte indvielse. Derfra begynder man at accelerere videre ind i de mere ophøjede væren.

Nå, jeg tænker på, jeg vil lige prøve at gå den anden vej i dag og sige, at inden vi bliver født, så er vi jo i himmeriget. Vi har gået i nogle forskellige klasser i himmeriget, afhængig af hvad skulle, hvad man skulle frigøre sig fra, se lidt på det hele, og se på hvem man har skadet i de tidligere liv og få kigget en hel del på det. Og vi ved jo også godt, idet nu man er ved at dø, så ser man ligesom hele sit liv igennem, hvad var det, jeg skulle have gjort bedre sådan og sådan, hvis jeg havde haft noget mere liv? Og lige der, der laver man også prægning til sit nye liv, hvad man gerne vil arbejde med i den næste inkarnation. Så kommer man ind i de indre verdener, så får det en opnormering det hele. I de indre verdener, inde i de guddommelige verdener der er man fuldstændig frigjort for følelserne, men man kan se, hvad de har gjort ved en og ved andre mennesker. Så får man jo sådan et større ønske om at komme ned og gøre det godt igen nede på jorden. Så ved man godt, man har en del fejl, der ligger i sin personlighedsliv, det ligger i vores permanente atomer den bevidsthed.

Man begynder også at kigge på og sige, jamen hvad for nogle forældre skal jeg have i det næste liv, hvor har jeg størst mulighed for at lære mine lektier, de ting jeg skal lære for at udvikle mig, udvikle mig til en sjæl, og senere hen til en mester? Hvad for nogle mennesker skal jeg møde, hvad for nogle forældre skal jeg ha? Så begynder man at vælge de der forældre, som nøjagtig kan give en den indsigt, man skal have. Men i de indre verdener er man en gnist, en gnist af Guds liv, man er guddommelig i sin natur. Det vil sige, i det guddommelige der har man udstået al karma.

Karma betyder årsag og virkning. Så bestemmer man sig til på et tidspunkt, at nu kan det være i det der område, jeg skal ud og gøre mit virke. Man har også besluttet sig til i det indre liv at sige, hvilken forskel vil jeg lave i den her inkarnation? Vil jeg fungere som leder, eller vil jeg leve et liv som offer, fordi der kan jo godt være nogle karmiske ting, der siger, jamen man skal måske leve som handicappet, eller en eller anden ting for ligesom at udvikle den der karmiske proces. Det kan også godt være, man siger, jamen jeg er kommet hertil, hvor jeg kan arbejde og være en del af den guddommelige kærlighedsarme. Okay. Så beslutter man sig til og sammen med karmaherrerne, sjælen, at komme i inkarnation. Men mange gange så værger man sig virkelig ved at få et jordisk liv igen, fordi man gerne vil være i paradiset i himmeriget. Okay.

Men når beslutningen er taget, at man skal afsted ind i det jordiske liv, så har man jo valgt forældrene selv. Det kan være, det er nogle af sine gamle fjender fra et andet liv. Nogen gange er det fjenderne, man møder, og dem bliver man forelsket i, det ved man slet ikke, at det er gamle fjender. Nogle gange kan det også være gamle, en gammel kærlighed man møder igen. Men man ser dem bare ikke lige med det samme for nogle mennesker, og nogen andre ser igen, fordi man får et nyt liv, jamen jeg synes, jeg kender dig et sted fra, og det kan være fra et andet liv. Men nu når vi kommer ned på jorden igen og bliver født igennem, æh, et forældrepar, så går man jo, eller så er man jo i moderens bevidsthed, ikke. Man bliver født igennem det, der hedder den fysiske samvær mellem forældrene, men der er et højere formål med de her ting med fødselsprocessen, med undfangelsesprocessen, med fødselsprocessen end bare den fysiske del, man er jo her for at kan udvikle en ny bevidsthed.

Men man får så prægningen af moderens bevidsthed, og under moderens graviditet med en selv og faderens påvirkning, alle de der påvirkningsgrader ligger jo på det ufødte barn, og så efterhånden så bliver man jo født, og det er også en smuk ting at blive født igen i den her verden. Men man er jo så født, med en del af sine forældres begrænsninger. Der har man jo så valgt at sige, jamen, jamen det vil jeg jo sådan set gerne have, fordi jeg skal udvikle nye evner og kvaliteter. Men det tænker man jo ikke på som barn eller ungt menneske. Det er først, når man kommer længere op i alderen, man begynder at tænke på, jamen nu skal man til at forandre nogen ting, nu skal jeg til at være mig selv igen.

Der er selvfølgelig mange mennesker i selvrealiseringsalderen. Det er det der hedder 28 til 35 år eller i ambitionsalderen, der er de næsten umulige at snakke med, fordi der ved de selv bedst. Men på et tidspunkt så siger man, nu vil jeg gerne begynde at vide, hvem er jeg selv, hvorfor er jeg her, og hvad er meningen med livet? Når man kommer lidt længere op i alderen, så begynder man at opdage alle de svære sider, man har i sig selv og siger, jamen det vil jeg til at gøre noget ved, jeg vil gerne forandre mig, jeg vil gerne være den indre kerne af ren kærlighed og ren visdom. Så begynder man at opdage, jamen nu kommer det der problem. Der er rigtig, rigtig mange problemer, og de kommer hurtigt frem nu, det er jo fordi, man har besluttet sig til at sige, i den og den alder der vil jeg gerne udvikle de og de evner. Masser af dem det er en for programmering, man har taget i himmeriget, og så sige jamen der er jeg nok moden nok til at løse de her opgaver. Så skal man jo huske, man er en gnist i Guds liv, hvor man er guddommelig i sin natur, så det betyder, den natur skal begynde at gøre sig synlig i vores dagligdag. Øh, men i mellemtiden er der så sket det, at man er blevet formbevidst, man er blevet personlighedsbevidst, og det vil så sige, at man ikke er blevet sjælsbevidst sådan rigtig endnu, men man er ved at skal blive det.

Så hvis nu vi forestiller os, at det guddommelige det er energien inde i os, der fører os fremad til nye indsigter. Vores bolig det er også vores bolig, vores fysiske bolig, og så kan man så se sjælen er iagttageren. Så kan man så se, jamen i den her bolig her, har vi jo så syv chakraer, syv legemer. Vi kan begynde at iagttage, hvad for nogle legemer der er defekte, hvad for nogle der ikke er fuldendte. Vi ved jo, hele kærlighedsprincippet ligger i hjertet, hjerteenergien, og alle begrænsninger de ligger fra solar plexus og nedad. Så begynder man at se på,

hvad skal der udvikles? Så er det vigtigt at bruge tilliden til at udvikle sig igennem, fordi det er sjælskvaliteten, det er det, man så udvikler sig igennem. Så begynder man at se nye ting, igennem tillidens øjne, men når man ser det igennem tillidens øjne, så får man først øje på sin ufuldkommenhed i en selv, hvor det er vrede, irritation og kritik i blandt andet, som er solar plexus, som ligger, som er klar til en forvandringsproces, fordi sjælen har sagt, jamen nu vil jeg gerne have udvidet min bevidsthed.

Det vil sige, alle de ting der ligger underdrejet i mit solar plexus område, det vil jeg til at frigøre, jeg har brug for flere evner, flere kvaliteter, mere styrke. Den styrke man har igennem sit guddommelige liv, den vil man gerne have som udtryksform. Så det er der, kampen begynder sådan rigtig, hvor man kæmper mellem sjæl og personlighed, og så senere hen så går man ind, dybere ind i sin åndelige bevidsthed.

Men inden man er gået ind i sin åndelige bevidsthed, så er man i fuld gang med at hjælpe andre mennesker, man er også i fuld gang med at undervise. Men når man tør at stole på sit indre liv, så er man godt kørende. Altså man er godt kørende, når man tror, og man lever i sin sjælsbevidsthed. Når man lever i sin sjælsbevidsthed, så er man faktisk meget mere fri for sygdomme, og angst og frygt er ikke til stede. Det vil sige, man tiltrækker ikke sygdom, men man videregiver kærlighed, visdom og tillid. Så begynder man at blive en tillidsskaber.

Nå så har vi tiden lige her, lige nu, virustiden, virustiden er jo også en mulighed for friktionsenergi, eller af friktionsenergi, det er jo, friktionsenergi det er jo, når man arbejder med mindst mulig modstand. Så kommer der smerter og lidelser i den fysiske krop, men når det er fusionsenergi, der begynder man at fusionerer med sin højere bevidsthed. I den der ting der kan der selvfølgelig ligge karmiske processer, men man får en oplysthed i sig selv, hvor man begynder at blive mere immun overfor al mulig sygdom. Okay, det var, jeg kom til at snakke lidt lang tid i det her.

Men jeg vil gerne, at vi begynder at tænke på, når vi står op om morgenen, og vi siger, ja i dag er jeg glad ved at stå op, i dag er jeg ikke så glad ved det. Men når vi står ind under bruseren om morgenen, så kan vi stå der og tænke på, at vi bliver badet i Guds lys, Guds kærlighed. Vi kan stå og forestille os, vi lader alle de negative tanker blive vasket af en. Når vi tænker på den proces, så er det det, der sker. Man frigør sig selv for forurenethed, eller urenheder både i sit fysiske legeme, i følelse og tankeliv. Man forestiller sig den gennemstrømning er Guds kærlighed. Det kan man starte med om morgenen, efter man har lavet morgenmeditation eller inden. Det kan godt være, man siger, jamen jeg kan ikke vente til klokken seks med at komme op, nu er det så fint vejr, jeg vil gerne op klokken fire om morgenen, og så måske have været i bad tidligere.

Men prøv at tænke på, at når man tænker på frigørelsesprocessen, og man er ved at slippe sine begrænsninger, man kan se, det forsvinder for en. Der er noget, der er blevet lettere, så skal man jo ikke rode nede i kloakken for at finde sine gamle begrænsninger og sige, jamen dem vil jeg beholde, når jeg lige har sluppet dem. Mange mennesker har sluppet deres begrænsninger, de holder bare fast i dem, fordi de hænger sammen med massebevidstheden, men i sjælsbevidstheden der kan man stå fri og uafhængig, man kan give kærligheden. Så prøv at tænke over det her, når I skal vaskes hver morgen, det håber jeg da, at I bliver. Der er også dem, der kun skal vaskes en gang om året, det er til jul, nej, nej dem er I nok ikke iblandt.

Tænk på vi er en strøm af Guds liv, det strømmer inde i os, det frigør os, løfter os, inspirerer os. Det vi gør, det er, vi fjerner hindringer inde i os selv, så indre klar lys kan strømme igennem os og fylde vores aurafelt op med lys, kærlighed og tillid. Så vi udsender lys, kærlighedslyset og den altfavnende kærlighed. I den altfavnende kærlighed der ligger også tålmodigheden, udholdenheden, vedholdenheden, oprigtigheden, der er mange ting at hente inde i os. Forestil jer at lys og kærlighed gennemstrømmer os hele tiden, og at vi er en gnist i Guds liv, og gnisten er sjælen, strømmen at være Gud.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønsker jer en god dag, så husk nu lad ikke angst og frygt bestemme, men lad kærligheden og den sunde fornuft være den indre vejledning. Godmorgen, godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Og det er sådan en E. V. F. dag igen i dag, så det er jo dejligt at tænke på. Så hav en god dag.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk