

Nr. 557 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 25. marts 2020

Nøgleord: Godheden sejrer.

Hele tiden ser på, hvordan man fokuserer inde i sig selv, om man tror på mulighederne, eller man tror på begrænsningen. Prøv at se på jer selv, hvordan fungerer jeg.

Godmorgen, se der er mange emner at tage fat på i dag, der er mange emner, ja. Jeg sad lige og tænkte på, inden vi gik i gang, om vi skulle arbejde med at give. Det at man giver til hinanden, har et fællesskab og et fælles ansvar, ansvarlighed, om det var det emne, vi skulle tage, eller vi skulle se lidt på tankelivets struktur, eller følelseslivet, det er et par store emner, der ligger der. Eller om vi skulle se lidt mere på, hvad der sker i vores samfund, og samfundet det er i hvert fald noget, der er kommet helt ind på livet af os alle sammen, hvad der sker.

Der er altid det, at når man kan opbygge et stærkt immunforsvar, det kan man jo gøre, når man får følelseslivet under kontrol. Det vil sige, at hvis man ikke mere er styret af angst og frygt, så vil det næsten være umuligt for en virus at få indpas i vores liv. Det giver jo større muligheder for at udvikle sig hurtigere end ellers. Og så kan man så sige, at når man lukker samfundet delvis ned, eller næsten ned, så er der store muligheder for at arbejde med det indre liv for fuld udblæsning og sige, alle de gamle mønstre jeg har, dem vil jeg gerne se på, jeg vil gerne af med dem, jeg vil i hvert fald gerne have dem forvandlet til noget andet, fordi man begynder måske at opdage, at det livsmønster man har haft, og så ser man, at man har været en del af det liv, som man er født igennem, det vil sige en del af sine forældres liv, sine bedsteforældres liv. Det går igen mindst tre generationer bagud, og hele den væremåde, hele den indsigt her, den skal man til at få øje på, og så skal man til at gøre noget ved det. Det hjælpeværktøj det har jeg til jer, hvis I ønsker at få det. Og vi har også, i forbindelse med det der hedder de syv stråler, der fortæller direkte, hvad man skal sætte ind på. Det er jo også spændende at lære noget om. Og altid når vi er ved at lære, så skal vi ikke starte med at være fuldkomne, for det er vi ikke, vi er undervejs, jeg er også undervejs, alle mennesker er ved at lære noget nyt.

Hvis nu vi kigger på samfundet lige nu, så er samfundet også ved at lære noget nyt. Jeg tænker sådan på, at når vi er ved at se sådan en virusudbredelse, og man tænker på, at man har faktisk gjort rigtig mange raske mennesker passive, som faktisk kunne styre og være med til, at økonomien kunne fungere. Det havde været nemmere, hvis man kunne have testet mange flere mennesker, og så have fået de syge isoleret i stedet for de raske. Nå, men det kan vi kun se på, men jeg tænker en lille smule på bagefter, hvad sker der bagefter? Hvor meget sætter vi vores land i stå? Hvor mange år skal vi gå tilbage i tiden, for at få den levestandard man vil få, når man skal betale sådan en gæld tilbage. Det kan være, vi kommer 30 år tilbage i levestandard, det er ikke til at vide. Det kan være, man kommer længere tilbage endnu. Men lad os nu se hvad der sker. Vi ved jo, at når politikerne snakker om, at der skal gerne bruges 5 til 6 milliarder mere til det og det, sommetider 10 milliarder og lidt mere, hvor stor en kamp det er, Det er næsten umuligt at forudse omfanget af den her økonomiske krise, vi er inde i, hvad der kommer efterfølgende. Nå, vi håber på det bedste, at vi får det løst på en god fornuftig måde.

Men vi kan jo sige, at jo mere vi frigør os fra vores begrænsninger, jo mere kan kærlighedsnaturen fungere gennem os. Men vi er nødt til at arbejde lidt dybere med det, gøre lidt mere ved det. Det tror jeg også gerne, vi vil, det har jeg indtryk af, at folk de siger, at det er faktisk nu, vi skal gøre det, for det vi arbejder med, det er Kristi tilsynekomst.

Kristus tilsynekomst det vil sige, kærligheden i vores hjerter. Det er det, der er undervejs her i menneskeheden, og vi skal til meget mere at hjælpe hinanden. Det betyder, når vi skal til at hjælpe hinanden, så er det jo

kærligheden, vi hjælper med en indre impuls indefra, nu vil jeg gerne, jeg kan mærke, jeg har noget inde i mig selv, som jeg aldrig har fået lov til at bruge endnu, og det er måske kærlighedsnaturen, som aldrig kom til udfoldelse.

Men når kærligheden skal udfoldes, så kommer der angst og frygt og spærre, det vil sige, de her gamle livsmønstre som har været der altid, de bliver en spærring for en selv. Det er ikke, fordi man ønsker, det skal være sådan, det er bare sådan, det er. Så det ufuldendte der er i en, det bliver trukket op til overfladen lige nu. Hvis nu man ser på det med kærlighed, tillid og forståelse, så kan det ikke styre så meget, så derfor skal vi til at lægge noget mere kærlighed ind, vores kærlighedsnatur skal vokse, og modstanden skal blive mindre. Det er jo altid lettere sagt end gjort, men vi har altid noget, vi har givet kærlighed til på et eller andet tidspunkt. Det kan være, man som helt lille har haft kærlighed til en bamse eller en dukke eller en eller anden ting, og den har man kunnet snakke rigtig godt med, den har man virkelig givet kærlighed og lys til, eller en bil eller en eller anden ting, eller sommetider sin mor eller sine bedsteforældre. Der er altid noget, hvor man synes, at her er trygt og godt, her er det godt at være, det kan vi jo altid finde frem, der hvor vi fik omsorg.

Der er også nogen, der ikke kan finde det frem, fordi de synes aldrig, de har fået omsorg. De har måske altid fået en afvisning. Det er jo ikke alle, der har fået den gode omsorg, jeg snakker om, og så skal vi til at lære at give omsorg, og det er der, healeregenskaberne de kommer frem.

Healing det betyder at gøre hel, når man arbejder med den helbredende energi, som er sjælen, det er det, vi arbejder med her. Derfor lige nu, der er der rigtig mange grupper, som arbejder med fjernhealing rundt på kloden, de synger, beder bønner. Tænk på hvis vi begynder at gå i forbøn for hinanden, eller forbøn for en selv. Hvis nu man er lidt hidsig af natur, så skal man jo til at gå i forbøn for en selv. Der er mange ting, man kan være uvidende i, så nogen mennesker de er enten helt positive eller helt negative. Det kan være, der er andre mennesker, de er i et mellemstadie altid, de kan ikke mærke højdepunkterne, de kan ikke mærke dykkene. Så kan de alligevel have et selvværd, der ikke er så godt, fordi der ligger mange negative oplevelser i fortiden. Der kan også være andre mennesker, som igen er i sådan et mellemstadie, hvor de ikke helt kan nå højdepunkterne, og de kan heller ikke komme helt ned i bunden, men de kan have en grundenergi, at alt det kører, som det skal, det skal nok gå den rigtige vej.

Der kan ligge en positiv energi i at sige, jeg er ved at få ny indsigt, og den nye indsigt den fortjener jeg. Så det kommer

Nu er der det i det, at situationen er aldrig den samme, alting det skifter, men det der giver en stor indre frihed, det er jo, når man giver slip på begrænsningerne og omdanner dem til livsenergi og livsglæde, det er rigtig spændende.

Jeg synes, at i dag der skal vi meditere lidt på, at vi har tilliden til, at vi kan arbejde med livsglæde, kærlighed og tillid i alle relationer. Vi mediterer på, at vi giver kærlighed og tillid, livsglæde og visdom i alle relationer. Det er det, vi kan, og det er det, vi vil. Lad os lige meditere på det et lille stykke tid.

Imedens vi mediterer på det, vil jeg overføre åndelig energi til jer alle sammen, åndelig energi. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Jeg fylder jer op med livsenergi og livsglæde, kærlighed ny forståelse og en bevidsthed om, at vi kan se nye horisonter og nye muligheder. Den type bevidsthed jeg overfører til jer og til vores jord, hele vores klode.

Tænk på at vi kan arbejde med tankelivets differentieringer, vi kan arbejde med det som en skaberfunktion. Forestil jer skaberkraften løber igennem jeres tankesind oplyser det og gør tankesindet magnetisk, hvor det er kærligheden, I udtrykker igennem tankesindet.

Jeg overfører ny energi og ny bevidsthed til jer allesammen. Fornyelsen kommer indefra, fornyelsen kommer fra sjælsbevidstheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi lader godheden sejre, godheden sejre, og **det kan være nøgleordene i dag, godheden sejrer.**

Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores tankesind og følelsesliv. Vi tænker på, at vi er ved at udsende lys og kærlighed til menneskeheden, og lys og kærlighed begynder at bremse virussystemerne og begynder at ændre vores opfattelse af alting, så vi lader kærligheden sejre.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk