

## **Nr. 547 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 15. marts 2020

**Nøgleord: Jeg tilfører jer alle lys og kærlighed og tillid.**

Godmorgen, i dag er det jo søndag den 15. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 547. Jeg kom lige til at tænke på, den dag vi siger 547, der er et par dage til, men det er jo ikke umuligt.

Se det jeg vil snakke om, det er det guddommelige inde i jer selv, inde i os. Se, når I er her på skolen og snakker om det guddommelige, hvor jeg legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, lyksaligheden, nådens lys. I kan altid se på jer selv, hvor tæt I er på den guddommelige kilde, som jeg repræsenterer. Hvis I ingen modstand har på, hvad jeg snakker om, så er I tæt på den guddommelige kilde. Hvis I lægger vrede, negativitet og begrænsninger ind, så er I længere væk, så er I lidt mere ude i periferien. Man kan altid se på sig selv, hvor tæt man er på helligdommen, og så kan man sige, hvor tæt ønsker jeg at være på helligdommen. Jo tættere I er på helligdommen, jo mere kan der også blive synlig af det inde i jer, som skal udvikles til nye evner. Husk personlighedens begrænsninger omdannes til buddhisk stof, til en ny meditationsvidenskab, så vær ikke bange for at se på siderne i jer selv, man kommer alligevel tættere til mig. Jo tættere I er, jo tættere er I på Kristus i jeres hjerter.

For nylig snakkede vi om: Herre Jesus Kristus, giv mig barmhjertighed. Forestil jer nu at Gud er i hjertet, i jeres hjerter, så I begynder at tænke i guddommelige enheder, en enhedsforståelse af at Gud er allestedsnærværende. Gud er solen. Gud er også i mennesket. Gud er i alting. Men når vi tænker på, at vi er guddommelige, hvordan kan der så komme irritation og kritik ud af vores stemmer? Jamen det kan der sådan set heller ikke, det er bare et gammelt mønster, der ligger der, men mønstre dem kan man jo ændre på, man kan jo ændre på alting i sit liv.

Hvis I lever sammen med et menneske, der er fortvivlet, så lad dem komme til mig. Der er sådan, Jesus siger, ”lad de små børn komme til mig.” Det der ligger i er ofte, når menneskeheden er fastlåst i mønstrene. De kan så være skabt i barndommen, men man har dem med sig hver eneste dag hele livet, og de ældgamle følelser dem kan man omdanne eller trække sig ud af dem, jeg kan omdanne dem til levende kærlig forståelse.

Jeg husker fra en af mine gamle inkarnationer i Egypten, hvor jeg arbejdede som indvier, og jeg byggede indvielsesvejen op, det er bare at genopbygge de gamle systemer, det gør jeg også hver dag. Tænk på vi er guddommelige. Når I ved, det ligger inde i jeres hjerter. I kan lade guddommelig viljesenergi, kærlighedsenergi strømme ud gennem jeres legemer, den energi helbreder alt. Vi kan sige, hvis det er karmisk muligt, og har fået den indsigt man skal have, så kommer frigørelsen. Men hvis vi ikke helt har lært det endnu, så er vi stadigvæk guddommelige, men vi har noget i vores udrustning, der skal ændres. Så får vi muligheden for at ændre det, så skal I tage imod udfordringen, det kan kun gøre jer rene i jeres tanker og jeres bevidsthed. Prøv nu at hvile i jeres hjerteenergi og bare være til stede her og respondere på saligheden, kærligheden og den indre nærværelse. Forestil jer at I går igennem himmerigets porte. Portene står vidt åbne til jer alle sammen, det kan være både i det indre og i jeres fysiske hjertebevidsthed, det kan være begge steder. Vi kan lade det smelte sammen til et, til guddommeligheden. Tænk på den mulighed har vi hver eneste dag hele livet, ikke bare et kvarter en gang imellem, som man tror man skal, men det er essensen af os selv, der er guddommelig. Lad det udstråle fra os, lad kærligheden udstråle fra os, lad det strømme ud fra vores bevidsthed. Når vi er et med det indre liv, så er der ingen selvværdsproblemer. Man mange af de ting personligheden sloges med, eksisterer ikke mere, der er ren kærlighed, der er en stærk indre styrke. Forestil jer kærligheden i jeres hjerter, kærligheden strømmer ud i verdenerne. Vi sender lys og kærlighed ud til hele vores klode og begynder at rette på ubalancen på kloden, i klodens bevidsthed. Gud er også bevidstheden, tænk på hvis vi var bevidste om, at vi har en guddommelig bevidsthed.

Jeg tager lige et stort spring lige nu. Hvis vi nu forestiller os Baba i vores hjerter, så betyder det, at vi er Baba. Baba det er Gud, det er kærligheden. Prøv at tage det her store spring ind, som i virkeligheden er helt enkelt. Sai Baba i vores hjerter, det betyder, han er i vores indre liv, og også alle steder i det ydre. Det vi er i vores indre, det bliver vi også i vores ydre. Når man tænker sådan, så vil der komme en vis form for lyksalighed, man kan synke dybere ind i lyksaligheden.

Jeg begynder at glæde mig meget til dagen i dag, en dejlig EVF dag, den 5. EVF dag i et 5 dages forløb. Prøv at tage nogle af de emner jeg har nævnt her, og vær bevidst om at Gud er i vores hjerter, Gud er kærligheden.

Medens I arbejder med det og prøver at mediterer på det, sid op, vær vågne, men alligevel være bevidste om at kroppen ikke får megen opmærksomhed, kroppen er der, og kroppen er Guds bolig. Vi mærker ikke kroppen, det eneste vi responderer på, det er kærligheden, guddommeligheden i vores hjerter, det betyder, vi går ind i Guds hjerte med vores kærlighed, i Guds hjerte. Vi begynder at nærme os det, så kommer tårerne faktisk indefra, der kommer en indre lyksalighed, en indre renselse.

Jeg tilføjer jer alle lys og kærlighed og tillid, prøv at tænke på at alle har mulighed for at lytte til morgenmeditationen. Hele gruppen på skolen, det er altid godt at tage den første morgenmeditation, det åbner jeres hjerter meget før på dagen, I får mange flere minutter til at være i jeres ophøjede bevidsthed, vi skal aldrig udsætte. Vi videregiver lys og kærlighed til hele vores klode og til alle verdenerne, vi gør jorden til en lysende planet, en kærlighedsplanet. Vær nu et fyrtårn for alle mennesker med lys i. Forestil jer at I kan oplyse andre menneskers bevidsthed hver eneste dag, giv jer til at gøre det.

Jeg ønsker jer allesammen godmorgen til en guddommelig dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav en fantastisk dag, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)