

Nr. 546 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 14. marts 2020

Nøgleord: **Vi skal til at se med kærligheden. Vi skal se åbenbaringsprocesser i det guddommelige liv.**

Godmorgen, en lille smule tekniske problemer, men det er løst. Godmorgen til jer allesammen. I dag er det lørdag den 14. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 546. Okay.

Se i dag der skal vi have også noget der, der er både let og svært på en gang. Jeg har tænkt på, at det der hedder at se, hvad er det for noget mærkeligt noget at se? Ja vi ved jo for det første, at vi har fået to øjne til at se med. Og hvad ser vi så med det? Jamen der kan vi kigge ud og se lige nu, at der er morgen ved at gry, det kan jeg i hvertfald se. Det vil sige, det ser ud til, der kommer en solskinsdag i dag, det kan vi også være taknemmelig for, taknemmelig. Ja man kan nemt dreje det over i taknemmelighed, alle de ting vi skal være taknemmelige for. Men tænk på at se tingene i det rigtige perspektiv, det vil jo være en fantastisk ting.

Se når vi ser på andre, så kan vi se et spejl i os selv. Det vi ikke kan lide ved andre, det indeholder vi selv. Men kan vi se på os selv, på vores mangler og fejl uden at blive vrede, uden at blive kritisk det er vanskeligt. Når man ser, så ser man mange gange igennem sin erfaringside eller igennem sin hukommelse. Det der er svært at se, det er det derinde bagved. Hvis nu man ser med hjertet, så er det sådan set ikke et fysisk syn, man ser med, så er det kærlighedssynet, man ser med. Kærlighedssynet, det er det, man ser med. Hvis nu vi arbejder med kærlighedsenergien og ser med kærlighedsenergien, så ser man det gode i alle mennesker.

Jeg kan huske min mor, hun havde altid sådan en godhed i sit hjerte, det har hun absolut haft, hun har også været streng sommetider, hmm. Men hun havde i hvert fald en god egenskab, det var jo, at jeg kunne finde på at slæbe forskellige mennesker med hjem til vores hjem. Særlig da min mor hun blev skilt, så havde jeg endnu flere muligheder. Så når jeg kiggede rundt, de steder jeg var, så så jeg sommetider nogle mennesker, der virkelig hutlede sig igennem samfundet eller igennem livet. De havde ingenting at gøre med, de havde manglet mad, manglede alting. Så spurgte jeg, ”vi I ikke med hjem til min mor og spise.” ”Jamen jeg har ikke så meget mad selv.” ”Jamen vi deler,” sagde jeg så. Så spurgte jeg mor, ”må jeg tage den og den med hjem.” ”Jamen det må du gerne, det finder vi ud af.” Så tog jeg mange forskellige mennesker med hjem, så sad vi og spiste hjemme. Så var det sommetider, jeg hørte nogle livshistorier fra de mennesker. Nogle kummerlige forhold de lever under, men vi kunne altid sætte en glæde ind i deres liv. Det betød, glæden var til stede ved det bord. Den hjerteenergi vi gav til andre, var kærlighedsenergi, og når man ser med hjertets energi, så ser man igennem kærligheden.

At se med hjertet, det betyder, man ser med sin åndelighed og sin kærlighed. Det er Gud, man ser med, det guddommelige syn. Man ser det bedste i alle, og fremelsker det bedste i alle. Det betyder, man er åben for muligheder, og så kan man have en stor indfølelse, man kan være meget sensitiv, og den sensitivitet der er det, er en større indfølelse til at kan hjælpe andre med, så det skal man glæde sig over. Når man viser andre kærligheden og åbner deres hjerte for kærligheden, så har de fået den bedste gave, de kunne få i deres liv. Det allerbedste det er at være hjertelig, taknemmelig, vis taknemmelighed over man har mødt et menneske, der er hjertelig, der er rummelig, der har kærligheden i sig.

Jeg så mange gange, efter jeg har haft de mennesker med hjem og spise, hvordan de kiggede på mig, anderledes end det de plejer at gøre. Jeg var jo lærling, murerlærling dengang, 15 til 18 år, det var jo fantastisk, for de åbnede meget mere for kærligheden og ser med kærligheden. Det betyder, de ikke vil begrænse sig selv, fordi begrænse sig selv det er at lukke af for muligheden.

Jeg kan huske i min karriere som flisemand, og når jeg var ude at lægge fliser ned, så fik jeg altid folk til at vokse sammen. De forskellige familier de voksede sammen, blev meget kærlige, omsorgsfulde for hinanden, og jeg så virkelig mange gange, at der hvor jeg har været henne at lægge fliserne ned, snakkede med folk, var i deres hjem, så voksede de sammen. Det viste sig mange gange, at de fik et nyt barn et stykke tid efter, fordi kærligheden var vokset sammen ind i deres liv. Der har været mange sager, hvor de virkelig har været vrede, negative overfor hinanden, og jeg har fået deres evner til at fungere, de er blevet positive overfor hinanden. Den evne har jeg jo stadigvæk. Jeg kan træde ind i folks hjem og forvandle deres hjem til magi og kærlighed. Jeg kan træde ind i jeres hjerter og gør det også. Det betyder, at I åbner for mulighederne. Det første der kommer frem, det kan være lukkethed, reserverethed, angst og frygt, svigt, mistillid, det kommer altid frem, når man er ved at give folk kærlighed.

Det ufuldendte i et menneske bliver synlig, og det er altid blevet synlig sammen med mig. Så det ufuldendte i et menneske, er synlig i min nærværelse, og det betyder i min nærværelse, der fungerer vi igennem hjertets energi, kærlighedsenergien, og det er den, der åbner alle dørene. Så kan vi så sige, nå i vores familie er det kærligheden, der har været bærekraften, eller angst og frygt, eller har man ikke kunnet vise kærlighed, så skal vi jo til og lære det nu, lige nu og lige her.

Jeg går lige tilbage til min mor igen. Min mor hun får altid fra alt muligt kød og mad og sådan noget til at smage fantastisk godt, det har jeg altid kunnet fra min mors side altid med mad. Så mad var glæde, og mad var kærlighed. Jeg vil gerne stadigvæk have god mad, ja men det kan man også se på os, Peter. Vi kan se det på dig, at det vil du gerne have, du har jo den der mave foran dig. Det får jeg altid at vide. Den skal jeg af med, selvfølgelig skal jeg det.

Men det der er vigtig, det er at vise kærlighed, vise kærlighed og vise forbilledet. Så vi skal hele tiden se på, hvad ser vi med?

Se med hjertets kvalitet. Prøv at forestil jer I lægger jeres venstre hånd op på hjertet, så forestil jer det hjerte der ligger der, det er Guds kærlighed, der er her. Det er livskraften, det er livsenergien, det er livstråden, der er herinde. Vi ved, vi har bevidsthedstråden, vi har livstråden. Når livstråden er trukket, så dør vi i den fysiske verden, men vi kan forøge livskraften og livsglæden ved at lade kærligheden gennemstrømme os. Så gennemstrømning er vigtig, ikke bremse gennemstrømningen med personlighedens begrænsninger. Se med hjertet, se det bedste i alle. Når I arbejder som healer, så arbejder vi for at se det bedste i alle, vi arbejder med at fremelske deres kvaliteter, vi arbejder med at fremhæve sjælens kvaliteter.

Jeg kom til at tænke på Jesus, da han vandrede i, i Indien og andre steder, Rusland og Egypten, tror jeg nok, det var. Han var fattig, men havde hjertet på rette sted. Jeg tror, han var ca. 25 år gammel, da han fandt ud af, at han havde Kristusbevidstheden i hans hjerte. Kristusbevidstheden var kærlighedsbevidstheden. Jeg har altid vidst, at jeg har en kærlighedsbevidsthed i mit hjerte. Det har jeg faktisk vidst fra min fødsel af, så for mig er det naturligt, at det er kærligheden, jeg arbejder med, og vil gøre det hele, gøre det hele mit liv. De aftryk jeg giver til jer nu igennem mit livs arbejde, det er det, der vil bære mange af slægterne videre efter mig. Det vil sige, mange mennesker i fremtiden vil få glæde af det, og så se de her udsendelser jeg laver. Det er en gode, stor gode. Det er svært at forstå, når man lever i det i dagligdagen, det vil få den betydning i eftertiden.

Nå men jeg kan jo glæde, jeg kan jo glæde mig over, at jeg kan se den store fremgang, der er i jer allesammen her på skolen, hvor I arbejder med jeres evner og kvaliteter. Det er også dejligt at vide, at den her virus der er inde lige nu, det er faktisk forvandlingsprocessen mellem lyset og mørket. Det er et kærlighedsbudskab, hvor

man skal til at nedbryde angst og frygt med, og bekymringstilstande, hvor selvværdet og kærligheden skal være styrende. Vi skal til at se med hjertet. Vi skal se åbenbaringsprocesser i det guddommelige liv.

Lad os meditere på, at Gud ser mig, og at Gud er i vores hjerter i alles hjerter. Mediter på at Gud ser os, og at Gud er tilstede i alle menneskers hjerter. Det vil være dejligt at udvikle det åndelige syn, kærlighedssynet, se med kærlighed, se og opløfte verden. Prøv at tænke på når vi gør det her, så er det ligesom en solopgang ind i vores egen bevidsthed. Solen står op i vores liv. Vi lader kærlighedslyset strømme ud fra vores hjerter.

Jeg kan se min barndom, selv om jeg kan se med jeres energi, kærlighedsenergien, så har jeg også fået kæmpe afstraffelse for det, fordi det var ligesom en synd at vise kærlighed. Man skulle bare arbejde, der hvor jeg var. Der var ikke tid til sådan noget pjat, som hed kærlighed, selv om det var det, jeg synes livet handlede om. Men i dag behøver det ikke være afstraffelse, i dag er vi i stand til at give kærligheden. Når man ser med kærligheden, og vi giver kærligheden, så er belønningen stor. Beløn, belønningen det er inde i himmeriget, men vi kan tage glæden med ind i himmeriget, glæden ved at give. Vi sender glæde og kærlighed ud til verden.

Jeg må hellere lige slutte af her. Jeg vil ønske jer alle en fantastisk god dag. Så husk vi har nogle E. V. F. dage her, det er vigtigt at dukke op til, det er vigtigt at leve jeres energi, kærlighedsenergien. Kærligheden helbreder. Godmorgen til jer allesammen. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer. Så ønsker jeg en pragtfuld dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk