

## Nr. 544 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 12. marts 2020

### Nøgleord: **Frigørelsesvejen.**

Godmorgen og velopstået, så skal vi have en dejlig dag igen, den 12. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 544. Okay.

Se jeg tænkte sådan på i dag, at nu når vi fungerer i vores hjerter, i kærligheden, at vi går på kærlighedsvejen, den oplyste vej, hvor der er ren kærlighed til stede. Når kærligheden er tilstede, så er glæden tilstede, så har man sagt ja til sin, til det guddommelige. Når kærligheden er tilstede, har man sagt ja til det guddommelige. Det kan vi gøre klar til den her proces ikke også. Så betyder det, man tænker i ophøjede tanker, der kommer indre glæde inde fra hjertet af, og den bliver så igen forstærket af sin iderigdom, vores buddiske verden. Vi begynder at komme i kontakt med sin højere bevidsthed på alle områder. Det er helt fantastisk at være til stede her, hvor man kan mærke kærlighed i hjertet, i alle legerne, alt er fyldt op med kærlighed. Det er det sted, man gerne vil være alle tider, man vil også gerne meditere herfra, lave meditation ind mod Guds hjerte. Så man kan forestille sig, at vi er på vej ind i det guddommelige hjertes energi, her er der ingen personlighed, der er ingen begrænsninger, der er ingen jordiske begrænsninger, der er et indre liv i harmoni, skønhed, glæde, tillid. Man er der bare for hinanden, man er total åben og åbenheden er styrken. Og det er faktisk det liv, man gerne vil leve, og man ser en stor fremtid for menneskeheden i at leve i kærlighed og harmoni med en anden, meget større forståelse. Det er sådan en indre værens tilstand, som man fylder sig selv med i sit aurafelt. Det hele bliver opladet med det guddommelige. Okay. Det betyder, det er her, man er på vej hen, det er her, man gerne vil være, man vil gerne kunne tage himmeriget med ud i vores dagligdag.

Men når man begynder at trække det ud i dagligdagen, så møder man jo personligheden. Inde i personligheden der ligger alle begrænsningerne, der ligger vreden, der ligger hadet, der ligger jalousien, der ligger angst og frygt. Det vil sige, der er illusioner og blændværk, der er alle de her ting, der forhindrer en i at være i sin guddommelighed.

Men lad os nu så sige, man turde være åben om det, og snakke om i øvrigt, jeg er låst i det mønster der, jeg er låst i det der og sådan og sådan, vil du hjælpe mig med det? Hvis nu I spørger efter det til mig, så vil jeg gerne hjælpe jer med frigørelsesprocessen. Når vi gerne vil have hjælp til frigørelsesprocessen, så behøver I ikke være fastlåst længere, fordi i fastlåstheden der straffer man sig selv, alt det man kan komme af sted med, fordi man tror, det er rigtig, det man opfatter i sin personlighed, fordi det er så virkelig, så virkelig, så virkelig. Og det kan være, mange af de mønstre man går i, er ikke vores egne mønstre men forældrenes mønstre, og vores forældre i deres forældres mønstre. Så mange af de ting man lever i, kan være hundrede, hundredeoghalvtreds år gamle, men vi er jo lige her i nutiden.

Så hvis nu I følges med mig og går på kærlighedsvejen, så betyder det også, at for at gå der så kommer man til at gå på lidelsernes vej, fordi lidelserne ligger i frigørelsesprocessen for at gå på kærlighedsvejen. Det er her, man skal til at være modig og have tillid til at sige, jeg vil gerne forvandle, jeg vil gerne følges med kærligheden, jeg vil gerne have kærligheden i mit hjerte. Vi kan jo se på, hvor meget vi spænder ben for at få kærligheden til og fungere. Det man kan se, der spænder ben, det er alle de ting, der kommer frem i personligheden. Det kommer frem, fordi det skal forvandles. Jeg har tilliden til, at vi kan forvandle det sammen, jeg har glæden ved at kan hjælpe jer.

Hvis nu man ligesom havde i gamle dage, hvor man tog et billede af Kristus eller Jesus, så placerer man det billede inde i vores hjerter, så vidste vi, at Gud er inde i os, så begyndte vi at forholde os til det guddommelige inde i os. Hvad vil det nu gøre i den og den givne situation? Man stopper med at lytte til personligheden. Når personligheden ingen næring får, så er det kærligheden, der er den styrende, der er den vejledende.

Lige nu og her er vores land under forberedelse til at afvikle endnu mere kærlighed og endnu mere tillid og forståelse. Man er ved at skal slippe noget af personlighedens begærliv og til at putte bevidstheden ind i sin guddommelighed. Vi skal jo regne med, at når man træder ind i den jordiske sfære, så kommer vi jo til at leve et liv på jorden ligesom andre mennesker. Det betyder så, at alle kommer til at gå på lidelsens vej igen for at genopfriske det, og efterhånden som man genopfrisker det, så glemmer man fuldstændig, hvem man er, hvorfor man er her, og hvilket indre budskab man har, det har man glemt. Når man har glemt det, så kommer tristheden og ked af det hed, afvisninger, frygt, alting det kommer ind, fordi man træder ind på det astrale plan i stedet for at være på kærlighedsplanet, vores åndelige plan.

Men hvis nu I tænker på, hvor mange gange jeg har givet åndelig kærlighedsenergi til jer, og I er der, og I følger den vej, jeg giver jer, prøv at tænke på hvor stor glæde det har givet jer i jeres liv. Prøv nu at sige ja tak til kærligheden i stedet for at fornægte kærligheden.

Se når man arbejder med kærligheden, tænk på hvis man havde sådan en poesibog, I skriver alle jeres kærlige oplevelser ned i, tænk på hvis I delte sådan en med andre. Delte hvad der ligger inde i jeres højere bevidsthed, tænk på hvis man videregiver det. Tænk på når I begynder at sige, jamen jeg havde den og den der positive oplevelse, jamen jeg havde også den der, og så den anden siger, jamen jeg havde også sådan og sådan en god oplevelse. Hvis nu vi deler de gode oplevelser med hinanden, så begynder vi at fortrænge ting, der ligger i vores tankesind. Mørket i vores tankesind det begynder at forsvinde, fordi vi bliver mere oplyste, vi lyser, vi oplyser vores sind med det positive. Når vi får et positivt sind, så får vi positiv livslyst, som er fyldt op med glæde, kærlighed og tillid. Det er lidt fantastisk, at man kan gå den oplyste vej i kærlighed og tillid.

Det er også spændende at se, hvilken vej vi går, om vi har tillid til processerne. Vi skal huske, det er en stor kamp det her, det er en stor kamp for en selv, enten at følge lysets vej eller mørkets vej.

Hvis nu I lægger troen på jeres kærlighed ind i jeres hjerter. Der kan være forskellige mennesker, der ligger forskellige mestre ind i deres hjerter. Nogle gange kan vi lægge OM lyden ind, som er skaberkraften, nogle gange kan man lægge Gayatrimantraet ind i vores hjerter, nogle gange kan vi lægge Baba ind, nogle gange Kristus. Man kan lægge forskellige ting ind.

Prøv at forestille jer når I sommetider lægger den bevidsthed ind, jeg har prøvet at give jer i en energioverførsel, prøv at lægge den ind i jeres hjerter, og så prøv at opleve den jubelsang der kommer fra de indre verdener. Når I prøver for eksempel at lægge den energi ind, som jeg overfører til jer, til jer hver dag, prøv at lægge den ind i jeres hjerter. I kan også lægge hvad som helst ind.

Men når jeg kigger på jer, så kigger jeg også på jeres evner, jeres kvaliteter, og nogen gange gør jeg det, at jeg frigør jer for nogen af jeres karmiske låsninger til og få en indre frihed. Den indre frihed gør igen det, at den udvikler taknemmelighed, taknemmelighed, ydmyghed og ny forståelse. Jeg ønsker at hæve jeres bevidsthed så meget, at I kan træde ind i himmer i himmeriget og tage det med jer i jeres daglige færden hver eneste dag. Så tænk på, når I lægger vreden ind her eller andre ting, så laver I straf til jer selv, I straffer jer selv, personligheden straffer, men hvis nu vi lægger kærligheden ind, så kommer frigørelsen, frigørelsen, så vi går på frigørelsesvejen. Prøv at forestille jer, når man ændrer sit tankesind så meget, at den aldrig mere vil blive sårende overfor andre, men prøv at vise glæde i jeres sind.

Hvis nu I ligger en eller anden symbol på jeres tro, eller en energioverførsel inde i jeres hjerter, så vil jeg forstærke jeres bevidsthed ind mod det guddommelige. Jeg vil tilføje jer energi, til frigørelse og omdannelse af de gamle begrænsninger. I har muligheden for at tage imod tilbuddet lige nu, så jeg er begyndt at arbejde med energien. Åben jeres hjerter for kærligheden hvis det er det, I ønsker, muligheden er tilstede lige nu.

Lige nu har jeg lagt mit fokus på de tidligere opdateringer, jeg har fået for en tre år siden, hvor jeg har set alle menneskerne både i inkarnation og ikke inkarnation set hele deres livsforløb i alle deres mange liv, der vil jeg trække viden fra til at hjælpe jer lige nu til en højnelse af menneskeheden bevidsthed. Jeg kan se en fantastisk lysbro, hvor vi alle kan gå på, hele menneskeheden kan være på, og de andre naturrigger er også tilstede, en fantastisk oplysthed.

Lige her der har jeg lige en lille oplevelse. Jeg ser Dan fortælle, nogle af de ting han oplever ved mig, og han ser mig foretage nogle handlinger, hvor menneskeheden er i den yderste nød, sådan nogen oplevelser kommer ind lige nu.

Jeg ser jeres gode tankesind, der bliver oplyst med kærlighed, tillid og forståelse. Jeg ser også jeres kampe. I kan altid få kærlighed og næring her ved mig. Jeg repræsenterer jeres sjælsbevidsthed og jeres åndelige bevidsthed, hvor nydelsen er til stede.

Her i dag der har vi nogle dejlige E. V. F. dage. Det startede i onsdags, i går, til og med søndag. I har virkelig muligheden for at få fornyelse, gå på kærlighedsvejen.

Godmorgen til alle og jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen, godmorgen.  
Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)