

## **Nr. 543 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 11. marts 2020

**Nøgleord: Jeg kunne anbefale et godt ønske.**

I dag er det jo onsdag den 11. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 543.

Nå, og hvad skal den så handle om? Den skal handle om ønsker, tror jeg. Se vi har jo alle sammen ønsker inde i os selv, man har nogle ønsker for livet. Jeg kunne anbefale et godt ønske. Mit eget ønske det er glæde, kærlighed, harmoni, tillid. Det er dejligt, hvis man har sådan nogle forhold med glæde, kærlighed og tillid.

Prøv nu at tænke på hvad jeres ønske er, kærlig forståelse, hvad er jeres ønske? Se lige lidt på det, så når I lige kommer til at tænke på det, så siger I, ”nå, er det så sådan, jeg lever? Lever jeg det, jeg ønsker, eller lever jeg på en anden måde?” Så er det jo nærliggende, når man kommer hertil, at man begynder at tænke på kærligheden. Kærligheden, det er det, vi alle ønsker. Der er også mange, der forsøger kærligheden, de vil slet ikke have den, når den kan blive en givet. Jamen det er jo noget mærkeligt noget at sige Peter, hvorfor vi ikke vil have kærligheden. Jamen man skal jo kigge en lille smule på det og se, om man kan modtage kærligheden. Har man nogen sinde lært det, eller hvad har vi lært tidligere. Vi efterligner jo altid vores forældre, bevidst eller ubevidst. Ja, det er jo en gammel en, du kommer med der, Peter. Kan du ikke sige noget nyt? Jo, det kan jeg godt.

Vi kan se på, lever man i et varmt kærlighedsliv, eller i et koldt kærlighedsliv. Varm eller kold kærlighedsliv. Hvis nu man ser på sine forældre, et varmt kærlighedsliv, det var der, hvor man kunne tage om hinanden, knus og vise kærligheden over for andre og turde være i kærligheden uden angst og frygt for, om andre synes om dem. Hvis man kan leve der og være i sig selv i den væren, og kan vise den kærlighed, kærligheden er løftende og inspirerende, den løfter og inspirerer. Så kan man sige til sig selv, var det sådan, jeg så mine forældre? Kunne de vise den kærlighed?

Hvis det knob lidt det der, så har det nok været en kold kærlighed, hvor man ikke viser følelser, hvor man ikke viser man synes om. Når det er en kold kærlighed, så ligger der en masse afvisninger, der ligger mange begrænsninger, og der ligger masser af skyld, og der kan ligge masser af vrede. Så vi kan jo sige, er jeg opdraget i varm kærlighed eller i kold kærlighed? De udtryk kommer jo også til udtryk i vores liv, når vi lever vores liv. Kan jeg tage kærligheden til mig? Er det okay, er det tilladt? Må jeg godt det?

Jeg kan huske, da jeg var barn, den eneste måde jeg kunne få kærlighed på, det var ved at dygtiggøre mig ved at arbejde, jeg var nødt til at arbejde rigtig hårdt. Så allerede da jeg var 12 år, der kunne jeg lave det samme som en voksen mand. Min far han havde en produktionsvirksomhed, så der kunne måles hele tiden i, hvor meget man kunne yde i de forskellige elementer, når man lavede fliser, hvor mange fliser kunne man nå at lave den og den dag. Kunne det efterhånden overstige det, en voksen mand kunne lave, så kunne man få sin fars kærlighed, det var rigtig, rigtig dejligt. Hvad lærte jeg så ved det? Der lærte jeg målrettethed, udholdenhed, og at sige jeg skal nok gå gennem processen, fordi jeg ville gerne have den kærlighed. Så jeg lærte at stræbe, men det var ikke det samme som at være lykkelig, det var to forskellige ting.

Nå, men så ser man så, om det er et varmt forhold eller et koldt forhold. Så ser man så på sig selv, jamen kører jeg videre med nogen af de mønstre i mig selv? Er det det, jeg lever gennem i dag. Min mor hun gjorde altid mange gange det, at hun afviste min far, det var ikke så godt. Så siger jeg, afviser jeg andre mennesker eller giver jeg dem omsorg, hvad laver jeg? Jeg lever ikke det mønster der, måske en gang imellem, men meget sjældent synes jeg selv. Så er det altid godt, at andre mennesker kan fortælle en, at du skal være lidt mere kærlig, lidt mere omsorgsfuld. Ja så må jeg prøve at gøre det. Det er jo altid dejligt at vise vejen på en positiv måde.

Ligger der nu vrede irritation og kritik i et familiemønster, så kommer man ubevidst til at køre det videre. Var det nu et varmt forhold, man levede i med sine forældre? Var det det, de viste os, eller viste de et koldt forhold? Så kan man sige, lever jeg i et koldt forhold i dag? Kan jeg have 100% fortrolighed med min kæreste, kone, mand, børn? Eller er det begrænset?

Hvis nu man begynder at kigge oprigtig på sig selv og siger, nå ja lige her er der måske noget, der halter, så skal man til at lære at have tillid til hinanden, snakke om det der er lidt dybere. Der er altid det, at når man snakker om noget, der er dybere, så kommer de usynlige sider op til overfladen. Man kan sige, at mange af de sider i en selv der bestemmer i ens liv, de begynder at blive synlige. Men kigger vi nu på de sider med kærlighed og omsorg, så er de ufarlige. Men kigger vi på dem gennem angst og frygt, så er de virkelig farlige, så er det virkelig farligt det hele. Men vi kan lige så godt fjerne det, der er farligt og ubehageligt ved at lægge kærlighed og tillid ind til processen, og så sige at jeg vælger at tro på kærligheden, fordi når man tror på kærligheden, så tror man på Gud, fordi Gud er kærligheden. Så vil det sige, at jeg vil tro på det bedste i alle mennesker, jeg vil have tillid til andre mennesker, at de vil mig det godt, og at de vil give mig glæde og tillid.

Nu har vi den her sygdom, Corona eller hvad den hedder, noget i den retning. Det er jo en angst og frygt sygdom. Det er dybest set en discipelskabs sygdom, hvor man er ved at udvikle kærlighed og tillid. Det er også en sygdom, som hænger sammen med, at man går fra kød spiseri til at spise planteføde, som det oprindelig var menneskets fødekilde. Så der er mange ting på spil her, så kan man fjerne angsten og frygten i det hele taget, og vi kan også se lige nu, så er økonomimarkedet, materialismen og det hele, det er inde og stå en prøve. Men dybest set så handler det om lysets og mørkets kræfter. Det er en opbygning her af angst og frygt eller kærlighed og visdom, det er den kamp, der er i gang lige her. Vi har set den tidligere, så det er det, at det er verdensomspændende med angst og frygt, kærlighed og tillid. Vi kan sige, sådan nogle virussygdomme der kommer, de kommer jo, for at vi skal hjælpe hinanden og få en større forståelse for hinanden. Så hvis vi kan lægge mere kærlighed og tillid ind, så vil vi også være mere immune overfor sygdom, så kærlighed, tillid og visdom er det der skal til. Så vi skal til at leve i et mere varmt forhold til hinanden, vi skal hæve jordens bevidsthed, vi skal bygge den om til en kærlighedsplanet.

Jeg fik en smuk sms i går fra Lica, hun sagde, at jeg har læst i den avis der, i den stod der, havde hun læst, at jorden var blevet en kærlighedsplanet. Det var et smukt citat, jeg fik der, at det havde stået i hendes avis, den hun læste i i morgenmeditationen fra i går. Det var lidt spændende.

Men det er også det, vi arbejder på at bygge en kærlighedsplanet op. Det betyder, at os der går på udviklingsvejen, vi har ansvaret, vi har ansvaret for at bygge energien op, bygge kærligheden op. Så ser vi så en lille smule på det der ophav, vi har i vores familier, forældre, mønstrene og bindingerne, låsninger, der er mange ting, vi skal frigøre inde i os selv for at kunne udtrykke den altfavnende kærlighed. Vi skal se på, at vi har muligheden. Hvis nu I er så heldige, at kan se på jer selv, den der negativt inde i mig, eller min fastlåsthed, hvor sender jeg den hen? Sender jeg den ind i lyset, fordi jeg ønsker oplysthed, eller sender jeg den derind for at begrænse oplystheden?

Jeg repræsenterer jo jeres sjæls hensigt, det er det, jeg prøver at vise jer. Når jeg så viser jer de her ting, så kommer jeres skyggesider op til overfladen, skyggesiderne, det kan være vrede, irritation, kritik eller andre ting, så kommer det op til overfladen. Det kommer kun op til overfladen, fordi det er klar til forvandling. Så derfor er jeg et levende eksempel på, at de sider der er inde i andre mennesker, de er blevet synlige, fordi jeg kom med opstandelsesenergien, opstandelsen. Det vil sige indvielsesvejen, jeg kommer med den oplyste vej til menneskeheden, så derfor vil jeg jo altid få, tilsyneladende, alle kritiksiderne. Men det er det, man har inde i sig selv, man er ved at forvandle. Så vi skal alle sammen tage et medansvar, det vil sige, vi forvandler begrænsninger til skabende aktivitet, vi har evnen i os selv. Det der er meningen er, at vi skal bygge tingene sammen, vi skal

lave en syntese, vi skal hæve bevidstheden. Idet vi hæver bevidstheden ind i kærligheden, så fusionerer vi med kærligheden, så fusionerer vi med englene, Herrens engle så er de iblandt os.

I går i morgenmeditationen der fortalte jeg også, at da vi var ved at lægge gulv og de ting, da havde vi to usynlige hjælpere, de her usynlige hjælpere var to af Herrens engle, som hjalp os. De hjalp os, fordi de havde et ønske om at give, og give kærligheden, så når vi beder om kærligheden, så vil det komme i en anden form, end det vi ønsker.

Men når vi snakker om englene, så bliver jeg faktisk meget rørt og ydmyg inde i mig selv, meget ydmyg, meget kærlighedsfuld. Så prøv nu at tænke på, at hjælpen er tilstede hele tiden. Men vil vi tage hjælpen, vil vi tage muligheden?

Nu er jeg jo her som Avatar for at skabe en ny rodrace, en ny mennesketype hvor det er kærligheden, der er den styrende del, kærligheden og telepatien, magien. Er det så så nemt at sælge til folk, videregive til folk? Nej, det er næsten umuligt, fordi de ser deres egen barriere først, og den barriere de ser, det er deres egne skyggesider. De tror, det er mig, de ser. Det er det ikke, det er dem selv, de ser på deres egen personlighed. Men jeg står lige bag ved jer, og jeg ønsker at hjælpe jer, så I har mulighed for at komme videre.

Nu mediterer vi i dag på kærligheden, vi kan selvfølgelig meditere på kold eller varm kærlighed, men vi kan meditere på ubetinget kærlighed, og vi kan meditere på at Guds fred og kærlighed omslutter hele vores klode og alle menneskers hjerter, hvor vi er forenede i kærlighed og visdom. Det eneste formål er jo, at hæve menneskeheden bevidsthed igennem kærlighed, tillid og visdom. Vi må se, om det kan blive muligt. Det tror jeg, det kan, vi kan lægge meget mere tillid ind til det, vi kan nemt forandre den verden, vi lever i, og lige nu der skal vi stå sammen, vi skal stå helt sammen.

Vi mediterer på Gud. Det glæder mig at se, hvordan de forskellige mennesker vokser i kærlighed, og vi mediterer på, at vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op, en kærlighedsplanet. Prøv at tage det mest hengivne og det mest kærlige frem i jeres hjerter.

Dem jeg underviser på de indre planer, har ikke personlighedsbegrænsningen, det er kun dem på det jordiske plan, men vi er jo i stand til at forandre det. Vi mediterer på, at vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op, lys og kærlighed, varm kærlighed. Og når vi fornægter kærligheden, så fornægter vi vores egen guddommelighed. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed og lad os i fællesskab hæve jordens bevidsthed, så vi bygger på en kærlighedsplanet. Måske skal vi tage os selv i nakken, i skolen her i dag, gå i skole i den guddommelige lære som er kærlighed.

For øvrigt har vi fem dejlige EVF dage, startende i dag onsdag og slutter søndag. Jeg begyndt at glæde mig over at se, hvordan de forskellige mennesker vokser igennem livsglæde, kærlighed og tillid.

Jeg vil gerne ønske jer godmorgen allesammen og ønske jer en spændende dag. Der var mange informationer til jer, men også mange muligheder. Godmorgen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)