

Nr. 542 Godmorgen til Alle.
Morgenmeditation tirsdag den 10. marts 2020
Nøgleord: Et nyt syn på tilværelsen.

Godmorgen i dag er det jo tirsdag den 10. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 542.

Her i dag vil jeg gerne fortælle jer en atypisk morgenmeditation, hvor I skal tænke en hel del bevidst på mange niveauer, en I skal lytte til mange gange, vil jeg anbefale. Den kan være lidt svært at forstå, men den kan også være total indlysende, den kan være begge dele på en gang. Den kan være svær, og den kan være nem på en gang, det lyder jo nem ikke, selv om det måske kan være svært.

Jeg vil gerne have, I starter ud et nyt sted, hvor I sidder op, I sidder og gynger lidt i jeres stol. I skal sidde op til øvelsen her, ikke ligge ned, op og sidde.

I sidder på en stol, I opdager i gynger nede fra lændepartiet, bevæger jer lidt fremad hele tiden, der kommer sådan en indre rytme i kroppen, det giver I accept til, uden at I helt ved, hvad der er årsagen til det. Det skal jeg fortælle jer lige om lidt.

Så ser I et billede af Buddha, som kom med oplysningskræfterne. Vi er klar over, han har været igennem en stor indvielsesproces, og er blevet en Avatar for at komme med oplysningskræfterne. Vi kan se, når vi kigger på ham, at han har et mål med sit liv og videre hen et mål til menneskeheden.

Vi springer i tiden ned til Kristus, som tog en lignende udvikling, uddannelse og kigger på hans virke som Kærligheds Avatar. Vi kigger på det, og ser også de store processer han er gået igennem for at komme dertil og efterfølgende hans virke de følgende 2000 år.

Vi sidder nu og er bevidste om, at vi rokker lidt, gynger lidt. Vi får et syn, et indre syn sådan lige som en projektor der lyser på, hvorfor vi sidder der. Det viser sig, at for vores indre bevidsthed der kan vi se, vi sidder på en hest, en ældre hest der bevæger sig fremad i en langsom galop, derfor sidder vi sådan på hesten. Men havde vi ikke set synet, havde vi ikke været bevidste om, hvorfor vi sad sådan her. Men nu har vi fået indsigt i det, og nu bevæger vi os videre i en langsom galop, og det er kun rytmen, vi skal spekulere på, ikke hvor hesten skal hen eller noget som helst, selv om det er indlysende, hvor den skal hen, og hvor den tager jer med hen.

Så ser I en lille smule på Peter L. Simonsen, Solavataren Peter L. Simonsen og den kosmiske Peter L. Simonsen, hvad det er for nogle udviklingsprocesser, han går igennem, og hvorfor han gør det, og hvad formålet er i det.

Så har man det inde i sit bevidsthedsområde, så ser man for sig selv, at man stadig gynger på hesten. Så ser man en stor avisside for sig, en gammeldags avis. Jeg har en fornemmelse af, at der står Times på avisens overskrift, det er sådan en indre fornemmelse, I finder ud af, at det kan I godt stole på i det her tilfælde. I ser på avisen, I ser efter nogle ønsker inde i jer selv, som antagelig vil stå i den her avis. I kommer også til at se på, at der er nogen, der har sat annoncer i avisen, nogle tilbud til jer. I ser også nogle fortællinger, nogle pressemeddelelser og nogle andre oplysninger der ligger på siden. I ser jer selv i to forskellige opfattelser lige her.

Vi går så en lille smule videre, I har den samme gyngende bevægelse inde i kroppen. Den næste ting I ser jer selv i, det er inde i et kæmpestort lokale, her skal der ligge et gulv inde. Det gør det ikke, der er kun brokker og virvar og alle mulige ting der ligger rundt omkring. Og pladsen udenfor er også fyldt op med brokker og skrammel og alle mulige ting, ud over køretøjer der er brugt i en kampfarce og sådan nogle ting.

I har nu en indre tilskyndelse til at rydde op på pladsen. I går i gang med at rydde op, I ser, det er et stort stykke arbejde, med jeres gyngende bevægelse, jeres fremadskridende proces. Så opdager I, at I har faktisk to hjælpere, to usynlige hjælpere som reagerer på vores tankeimpulser. Vi bestemmer os til at rydde op, de to andre reagerer på vores tankeimpulser, så er vi tre om at lave den samme proces, få ryddet op i det hele, sorteret det og gøre det fuldstændig rent på pladsen, inde i den store bygning, rydde op på gulvet, fjerne alt det der ikke skal være der og begynde at glæde os over det. Så har vi fået brækket gulvet op og det hele, fjernet alt det der ikke skal være der, vi er gået rigtig godt til bunds.

Vi har en glæde over de her to usynlige hjælpere, de er der hele tiden, og de gør nøjagtig, som vi siger til dem uden slinger i valsen, det sker bare. Så har vi gjort det hele klar og er ved at have jævnet bunden af, underlaget af, lavet det fint, så begynder vi at lægge beton ud, fordi nu skal der laves fast bund, en fast bund. Vi opdager, at vi næsten er færdige med at trække sandet af og næsten færdige med at lægge beton på, vi mangler kun allerhøjest fem minutters arbejde, så er gulvet færdig. Så kommer der en indre tilskyndelse indefra, at vi kunne jo også se muligheden i, at hvis nu vi havde sænket underlaget og det hele, så kunne man isolere nedenunder, så man kunne lave et andet bygningsværk, et helt andet bygningsværk end det, vi havde været i gang med og var næsten færdig med.

Vi ser for vores indre blik, at der står en ordentlig portion isoleringsmateriale udenfor, vi ved, det er ok at gå ud og hente det. Vi har muligheden for at bruge det, der er ingen begrænsning på at hente det. Vi er i situationen nu, hvor der kun er fem minutter tilbage i at løse den der opgave, vi var i færd med, så skal vi se på os selv, hvad vi rent faktisk gør, fordi vi har en bevidsthed om, at den beton vi har støbt ud, den kan der godt arbejdes med en time mere, inden den afhælder. Så ser vi på os selv, vil vi brække det hele op igen, sænke gulvet, tage materialerne af igen, sandet af igen, lægge isoleringsmateriale ind og støbe et nyt gulv. Vi skal se på os selv, om vi vil gøre det nye, som vi fik indskydelsen til, eller vi vil følge det gamle, som vi var næsten færdige med. Processen er for jer at se på, hvad vælger I?

Så går der et lille stykke tid, så får I sådan et indre billede af jer selv på jeres udviklingsvej. Det bliver ligesom vist i et billede på, hvor I står henne, hvad for nogle kampe I skal igennem.

Jeg har en indsigt på, at I gerne vil følge de her tre Avatarer, I ser her foran jer. Jeg kommer også til at se på, hvad der forhindrer jer, og det her det hænger sammen med avisen, det hænger også sammen med forandringer, oprydning og byggeværktøjet.

I ser nu på jer selv, ser hvad det er, der forhindrer jer i at blive oplyste. I ved godt, I har kraftords bevidstheden, som kan forvandle alting, men anvender vi værktøjet? Prøv at tænke på hvor mange gange det er blevet vist os, hvilken vej vi skal gå. Behøver vi formbevidstheden i personlighedsbevidstheden, eller vil vi virkelig bruge de usynlige hjælpere, vi har. Jeg ved godt, hvad jeg ville gøre.

Men der er altid to bevidsthedsniveauer, mindst, der er personlighedens interesse, den sjælelige bevidsthed og så en Avatars bevidsthed. I en Avatars bevidsthed der ser man både fortid, fremtid og nutid i et, og i personlighedsbevidstheden der ser man kun fastlåsthed, og igennem sjælsbevidstheden der ser man kærlighedsbevidstheden, kærligheden der forvandler.

I kan nu tage et af emnerne og fordybe jer i. Jeg vil gøre det, at jeg tilfører jer kærlighed, tillid og ny forståelse. Vi opdager, vi stadig er på hesten. Hesten har ændret sig i karakter, den er blevet en mere fuldblodshest end den gamle hest, og hvilken betydning har det så for os?

I tager et emne og prøver at uddybe, jeg tilfører jer kærlighed, tillid og ny forståelse. I ser også jeres egen hindring i, at nå det mål I har bestemt jer for som sjæl, men hvis I vælger alle mulighederne, så er der mulighed for forandring, en ny forståelse. Se på ændringen, se på overvindelsen også og friheden.

Jeg tilfører jer kærlighed, den altfavnende kærlighed, tillid og en ny forståelse. I den her proces I er i gang med, der kan yderlig komme nye indsigter ind til jer, som hænger sammen med oplysningsvejen, hvis I nu er åbne for det. Åbne for det det betyder jo, hvilket niveau man befinder sig på, om tingene er mulige eller ej. Jeg tilfører jer energi, kærlighed, tillid og en ny forståelse. I sidder stadigvæk på hesten, prøv at have den bevægelse inde i kroppen.

Jeg ønsker jer, ønsker jer en velsignet dag i dag og spekulerer på de muligheder der er stillet til rådighed for jer.

Godmorgen, **nøgleordene kan være et nyt syn på tilværelsen**. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk