

## **Nr. 540 Godmorgen til a**

Morgenmeditation søndag den 8. marts 2020

**Nøgleord: Kærlighed, Tillid og Visdom.**

Godmorgen det er søndag i dag, så skulle jeg have haft en hvid skjorte på, nå det blev det så ikke. I dag er det den 8. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 540, så er jeg kommet til at vende lidt om på tingene i dag, så må jeg vende lidt om på teksten også.

Se, vi ved jo inde i vores hjerter, der kan vi jo være fyldt op med kærlighed, men det er så meget nemmere, hvis vi har lært det fra barnsben af, at det er kærligheden, der løfter alt, og kærligheden beliver alting inde i os, så livsglæden og kærligheden hænger sammen. Vi skal i dag prøve at kigge lidt på os selv, hvordan vi fungerer gennem kærlighed, om vi har lyst til at give kærlighed fra os eller modtage kærlighed. Hvis nu I lige er åbne overfor jer selv, er vi i stand til at modtage kærlighed? Er vi i stand til at give kærlighed fra os, eller er kærligheden betinget? Mange steder vil den være betinget, mange mennesker siger, at det er ikke noget, man viser andre. Mange mennesker er opdraget i mønstre, hvor forældrene aldrig har vist kærlighed rigtig, når vi har set det som børn. Hvis vi så gerne vil have kærlighed, og vi aldrig har prøvet at få kærlighed, sådan rigtig, så har man aldrig opdaget, hvornår man er ved at få kærlighed. Det er svært for en at forstå, at andre gerne vil en. Nå men det er sådan noget, man skal kigge på en gang imellem. Så nogen mennesker har hjertesorg, fordi de leder efter længsel. Længslen kan jo også være ind mod Gud, hvor man beder til Gud om hjælp. Det kan også være, man står overfor, at man skal udvikle guddommelige egenskaber i en selv, det ligger inde i vores hjerter inde i vores kærlighed. Der er mange måder at kigge på det, men vi gør i hvertfald altid det, at vi efterligner vores forældre som børn. Hvis nu forældrene begynder at ændre deres mønstre, give mere kærlighed, så vil vi også opleve, at alle omkring os er mere kærlighedsbetinget.

Vi kan jo så sige, at vores forældre har gjort, hvad deres forældre har gjort igen, sådan bliver det ved bagud, men vi er jo her, for at vi kan bryde et mønster, og vi kan lægge mere kærlighed ind i vores hjerter.

Vi ved også, at vi har snakket om kærlig forståelse, kærlighed og tillid. Vi har snakket om mange ting sammen, men jeg synes i dag, at vi skal lægge opmærksomhed på kærlighed i hjertet, den altfavnde kærlighed i hjertet. Så begynder man at tænke på de gamle hjertesvigt, der ligger tidligere, som har ligget mange gange i ens liv og tidligere liv, de er ligesom kommet op til overfladen nu, fordi kærligheden mellem mennesker, mellem hinanden skal til at vokse. Og vi er jo repræsentanter for, at det skal vokse, det skal virke. Det vil sige, hvis man har tilliden til kærligheden, så kan man arbejde med fornyet kraft i dagligdagen, så der ligger en indre fornyelse inde i os. Skal vi ikke bare snuppe den? Jo selvfølgelig. Kærlighed til livet, kærlig forståelse og kærlig kommunikation det har vi snakket om mange gange, men er det blevet bedre? Tror vi helt på det? Eller er det vanskeligt at tro på?

Vi lægger opmærksomhed på hjertechakraet og tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Det kan også være, man lige skal sige sit kraftord samtidig med, at man er bevidst i hjertecentret. Jeg prøver at være bevidst i mit hjerte. Lige inden jeg skal bruge mit kraftord, så kan det være, jeg lige får en ide på Sai Baba og tænker lidt på ham og hele hans liv i kærlighed, tillid og forståelse. Det er godt at tænke lidt på et kæmpestort forbillede for menneskeheden. I viser en lille smule opmærksomhed på Kristus, kærlighedsavataren. Der er stadigvæk fuld fokus på hjertet, og vi ved, hjertet er ved at åbne sig til kærligheden. Jeg tænker sommetider på, vi er ved at ofre vores begrænsninger, vi lever i et højere formål. Vi prøver at leve i de her to avatarers bevidsthed og ser, hvad de har udrettet, og hvilken virkning det har på menneskeheden efterfølgende.

Vi glæder os altid til at se en ny Avatars tilsynekomst, det er altid en længsel ind mod det, så det guddommelige kan udtrykke sig endnu mere i vores bevidsthed, det er altid noget, vi leder efter. Vi kan rejse mægtig store afstande i verden for at være i nærheden af kærligheden og det guddommelige. Nogen gange bliver man utrolig hudløs, som også er en naturlig ting. Det er en indre sensitivitet ind mod kærlighed, mod kærlighed, tillid og visdom. Vi går lige tilbage til der, hvor vi siger, at vi skal sige vores kraftord med kraftordets rensende virkning inde i hjertet. I siger jeres eget kraftord højt, lytter til den måde I udtaler jeres kraftord på, prøv at lægge bevidstheden ind i det og tænk på de her to Avatarer, Sai Baba og Kristus, som er guddommeligheden. Prøv at forestille jer hvor tit I har været konfronteret med det, med kærlighedens Avatar, uden I ser det eller en anden Avatar. Avatarer kommer jo for at ændre menneskehedens opfattelse.

Så kigger vi lidt på os selv og siger, nå ja det er vist derfor de kommer, har jeg lyst til forandring så? Det har jeg nok. Så prøver jeg at sige mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Guddommelig manifestation er det så også Kristus tilsynekomst? Ja det er det. Så Kristus er kærligheden i vores hjerter, det er det, vi er ved at videregive, det er kærlighed.

Så prøver vi at forbinde vores kærlighedsenergi til Sollogos og skaber en større forbindelse hertil, til Sollogos. I forestiller jer, kraftkilden er som at være i solen, i lyset, i kærligheden og tilliden, så vi forestiller os, at lys og kærlighed er total intens, intens mellem vores hjertechakra og hjertechakraet i hovedcentret og videre op til Sollogos. Vi fylder os nu op med kærlighed, tillid og ny visdom. Medens I arbejder med det, så overfører jeg kærlighed, tillid og visdom til jer, fylder jeres hjerter op med livgivende energi. Når vi prøver at tænke på, at vi har en forbindelse til Sollogos gennem vores Solengels bevidsthed. Solenglen er sjælen, Solenglen er kærligheden. Træd ind i kærlighedsværen, der er ingen personlighed, det er ren kærlighed, tillid og visdom.

Vi forestiller os alle de steder, vi ikke har fået kærlighed som børn, der har vi overskud i vores hjerter, der kan vi give kærlighed til alle de steder, hvor vi har manglet kærlighed og forståelse. Det er også dejligt at tænke på, det er også dejligt at tænke på de forskellige par, der er sammen at have den kærlighed til at ligge imellem hinanden, kærlig forståelse. Prøv at tænke på den kærlighed der ligger mellem os og det guddommelige lad os prøve at smelte det sammen, så det ligesom bliver et med vores ophøjede bevidsthed og det guddommelige, som er i alle vores selv, prøv at smelte sammen med det. Jo mere vi smelter sammen, og jo større tilliden er, jo mere ophealer vi vores fysiske legeme, det vil rette sig ind på kærligheden. Begynd at mærke en ophealings proces indefra. Det tilbyder jer den indre ophealings proces.

Jeg kommer med åndens viljesenergi til jer, så der bliver plads i jeres liv til åndeligheden, kærligheden, tilliden. I skal huske, det ligger inde i jer, og det er vores hjerter, der får optankningen. Prøv at være modtagelig for kærligheden. Det der er vigtigt, det er at rense vores kanaler op for personlighedsbegrænsninger til at kunne modtage kærlighed, kærlighed, tillid, visdom, **det kan også være nøgleordene i dag, kærlighed, tillid og visdom,** lad os tage dem.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, prøv at tage kærligheden til jer, og prøv at give kærligheden videre. Hele menneskeheden trænger til kærlighed, der er nok vi kan give os til at arbejde med.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)