

Nr. 539 Godmorgen til Alle.

Morgenmeditation lørdag den 7. marts 2020

Nøgleord: Raja Yoga, en sjælelig åndelig forståelse.

Godmorgen, i dag har vi jo en ny dag igen, selv om det er mørkt om morgenen, så vi har lørdag den 7. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 539.

Vi ved jo, at vi alle er sjæle, er vi det inde bagved, er vi sjæle. Vi ved jo også, at vi fungerer for det meste som personligheder, som strider imod sjælen, der er kæmpe modstand på at blive oplyst. Det er paradoksalt, at vi kan lægge så megen modstand ind på at blive oplyste, men det gør vi jo, så det er et menneskeligt lod. Men lad os nu sige, at vi var ved at være kommet forbi personligheden, og vi var kommet ind i vores sjælelige niveauer, hvor det er de abstrakte niveauer, det fungerer på: kærlighed, visdom, tillid, oprigtighed, alle de ting jeg snakker om. Forestil jer at vi er kommet derind og begynder at operere i vores sjælsniveau, det vil sige, vi har hjertets energi, kærlighedsenergien er til stede i jer altid, og vi har ingen problemer med at sige, ja jeg vil gerne lære noget mere, jeg vil gerne lære noget mere fra de sjælelige niveauer. Hvad er det så? Det er jo at lære noget om de åndelige niveauer, det åndelige liv. Jamen det gør jeg jo også, når jeg arbejder med det sjælelige liv, så er jeg jo også åndelig. Det er i hvert fald, det man tror, man er, men det er man ikke, der er et helt andet plan, der ligger bagved det sjælelige. Det sjælelige absorberes i det åndelige på et tidspunkt, ok så er det altså et andet niveau end det sjælelige, ja nemlig det åndelige liv.

Vi kan sige, i det åndelige liv der ligger den absolutte viden, den absolutte forståelse, der ligger virkeligheden. Ja men vil vi så opnå virkelighedsviden i det åndelige liv? Vil vi være et åndeligt menneske, der er styret af åndens viljesenergi? Det vil være totalt uforståeligt for en personlighedsbevidsthed, det er også vanskeligt at forstå for en sjælelig bevidsthed, at man vil ind og være en åndelig bevidsthed. Men det er alligevel den vej, vi går, så vi kan lige så godt sige, lad os nu tage skridtet fuldt ud og arbejde med den åndelige forståelse, den absolutte viden, den virkelige verden. Vi kan sige, at det er her, mestrene, adepterne fungerer, på det åndelige plan. Kan vi trække det åndelige plan ned på sjælsplanet og realisere det med den åndelige viljes energi, så kommer der absolut en anden forståelse, en anden virkelighed. Så begynder man at få direkte gennemstrømning fra de guddommelige planer, det går ind igennem den åndelige viljes virkeliggørelse. Det var lidt svært det der. Den åndelige viljes virkelighed, og virkeliggørelse det vil sige udstrømning i bevidstheden. Det er det, jeg synes, vi skal arbejde lidt med i dag. Det kan være meget uforståeligt, fordi vores bevidsthed ikke er udviklet til det endnu. Men lad os nu sige, vi har et ønske om at udvikle den absolutte åndelige vilje, det betyder, der bliver en helt anden gennemslagskraft, end man har i dag. Man er klar over, at man arbejder for det guddommelige. Den kosmiske bevidsthed er det, man lever under.

Ja men hvad gør vi så, Peter? Så begynder vi at forestille os det plan med den absolutte virkelighed, virkelighedsforståelse. Ja men når vi laver yoga, er det så ikke det, vi gør? Dog ikke, det er kun, hvis man arbejder med Raja yoga, så vil man have en anden forståelse for det, det er også det, vi arbejder med på skolen Raja Yoga, en sjælelig åndelig forståelse. Okay så kan vi godt lære det her alligevel. Ja det kan vi godt, vi har masser af aspiration til jer, masser af udvikling.

Vi begynder nu at meditere lidt på den åndelige virkelighed. Men først skal vi igennem alle modstandssiderne, de skal lægges ned. Når man lægger dem ned, så holder man op med at give opmærksomhed til dem. Det betyder også mange gange, at det liv man havde tidligere, det flytter man opmærksomheden fra, det ligger inde under ens erindringsider. Man begynder at leve et nyt liv med ny forståelse og nye muligheder. Det er der, man starter med at se ind mod sjælsbevidstheden, og så bagefter så arbejder man med sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Når man omdanner personlighedsbevidstheden, så arbejder man med delpersonligheder omdanner dem til sjælskvaliteter. Så betyder det, man omdanner det til buddhistisk stof. Det vil

sige, der kan strømme ideskabende rigdom igennem den nye bevidsthed i forvandlingsprocessen, personlighed til sjælsbevidsthed, men nu går vi fra sjæl, buddhisk bevidsthed op mod åndelig bevidsthed, der ligger også en triangels bevidsthed her. Det er meget svært det her, men alligevel meget let på det åndelige plan. Men nedfra og opad er det vanskeligt, det er så der, man bygger på Antakaranaen, bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind, den forener det lavere liv ind mod det højere liv.

Når vi begynder at meditere på den åndelige virkelighed, åndens viljesenergi, så vil jeg begynde at sende energi til jer på de åndelige niveauer ned mod jeres sjælsbevidsthed, så vil jeg bygge broen for jer oppefra og nedad. I skal jo så gøre det, at I bygger fra sjælsbevidstheden op mod den åndelige bevidsthed. Vi kan jo koordinere det på den måde, I nemmere kan få opfattelsen af et nyere niveau, virkelighedsverdenen, den absolutte virkelighed, man kan sige den åndelige videnskab.

I forestiller jer, I hviler i hjertets energi, kærlighedsenergien. Når man er i kærlighedsenergien, og man ligesom har den indstilling, at man gerne vil give kærlighed til alt levende, uanset hvor det befinder sig i udviklingen, så er man kommet et kæmpeskridt. Man sætter sig selv til side, har offerviljens lys i vores hjerter, man vil faktisk ofre sit liv for andre mennesker, for at hjælpe den fremgang vi har brug for. Jeg har været det tidligere og lagt mit liv ind, op til det her område det gør jeg så stadigvæk.

Det er altid spændende for mig at se, hvad der sker den næste dag, når man lægger energien ind på sjælelige åndelige plan. Det er der, jeg træder igennem som Solavatar og kan bygge det nye lys ind i jeres bevidsthed, og det er selvfølgelig det, jeg gør. Når vi er her som sjæle, og man snakker om, at man gerne vil nå de åndelige niveauer, så kan der komme en indre glæde inde i en selv, man oplever en optankning, en optankning af noget andet. Man begynder at kunne fokusere på en anden virkelighed, den er der ikke endnu. Det første der kommer, det er glæden i at højne sin bevidsthed, udvide bevidstheden, det vil sige, trætheden og alting er blæst væk, den hænger sammen med modstand i formnaturen, modstand i personlighedens forvandlingsmekanisme.

I mediterer på, I er klar over, I er sjæle. I mediterer på, I ønsker at opnå åndelig bevidsthed, åndelig bevidsthed, den absolutte virkelighed. I starter fra kærlighedsniveauet og ind i jeres buddhiske bevidsthed, ind i jeres sunde fornuft og videre op i jeres åndelige bevidsthed. Vi mediterer her, uden at vide hvad det bringer jer. Så I er nødt til at have tilliden med i de her ting, for vi skal igennem tillidens port, indtil det har absolut renhed, den indre afklarethed. Vi kan kun komme ind, hvis vi er rene i hjerterne, ren forståelse, og det betyder også, der må ingen modstand være mod mig på nogen som helst måde. Den skal man af med eller omdanne til kærlighed, så kan jeg bringe jer det næste stykke i jeres udvikling.

Så vi mediterer i dag på et ønske om at opnå åndelig viden, åndelig forståelse, virkelighedsverdenen, den absolutte virkelighed i åndens liv, ind i den åndelige viljes energi. Det vil være næsten umuligt at nå dertil, men bare der kan komme små strejf af bevidsthed ind i jer, så synes jeg, det er fantastisk godt gået hertil.

Jeg siger igen, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med den guddommelige åndelige viljesenergi til jer, og jeg arbejder med den skabende intelligens, skaberkraften. Jeg højner jeres bevidsthed, arbejder med at hæve jeres bevidsthed ind i åndelige visioner. Vores område er at hæve menneskeheden bevidsthed, arbejde med at hæve klodens bevidsthed, arbejde ind imod den absolutte enhedsbevidsthed i indre enhed ind mod åndens viljesenergi. Jeg overfører åndelig energi til jer alle, jeg believer også jeres hjerter med kærlighedsenergi. Dette er en videnskab, der ligger udenfor normal fatteevne, som jeg prøver at løfte sløret til. Det er nye udviklingsområder, men de har altid været der, vi som mennesker har bare ikke været der, men vi går hen imod det.

Jeg overfører energien gennem mine øjne, gennem mit hovedcenter, hals og hjerte, kig op i min pande, så vil I kunne modtage energi herfra, det vil være en levende organisme for jer. Jeg udsender åndens energi til alle, men jer der lytter med har mulighed for at nå et andet niveau i jeres bevidsthed end den virkelighedsverden. Jeg har en indre glæde i mig selv ved at have muligheden for at hjælpe jer løfte jer op på et nyt niveau. Det er en stor glæde for mig, men der skal mange meditationer til, mange energioverførsler endnu, masser af arbejde for jer for at nå virkelighedsverdenen, men så lang tid I er i inkarnation, så har vi muligheden.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, start med at bygge masser af tillid ind til jer selv, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk