

Nr. 536 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation onsdag den 4. marts 2020

Nøgleord: Lad nu nye indsigter blive udtrykt igennem kærlighed, så det kan blive til visdom.

God morgen i dag er det onsdag den 4. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 536. Okay.

Se det jeg tænkte på her i dag, det er jo, at jeg tænkte på karma. Karma som hedder årsag og virkning. Så vi kan sige, sådan som vi sår, sådan høster vi. Se jeg kan jo gøre det med energioverførsler til jer, der kan jeg hæve jeres bevidsthed så meget, at jeg kan fjerne muligheder, helt andre muligheder hver eneste dag. Jeg kan til og med, jeg kan få jer til at fungere i jeres sjælsbevidsthed. Jeg kan også være medvirkende til at holde jeres energi der, jeg prøver jo også at gøre det hver dag, men I kan også selv hjælpe med til det. I kan bestemme jer for selv, at jamen jeg vil løse opgaverne, som kommer ind til mig i bedste forståelse, gøre det med det samme i stedet for at trække det i årevis.

Prøv at tænke på hvis I har fået energien, til en ting I kan løse så bliv i den bevidsthed, bliv ved med at holde bevidstheden oppe i nøjagtig i den indsigt I har fået. Kunne det ikke være dejligt at gøre det? I stedet for at blive ved med at tage begrænsningen tilbage igen. Se hvis nu man har lavet en masse gode ting i en inkarnation, så skal man ikke give sig til at vente på resultatet af det, man har lavet, nej man skal da sandelig fortsætte, og så være uafhængig af det man lige har lavet, og så glæde sig til at der kommer en ny opgave ret hurtig igen.

Vi kan også se, at når vi arbejder med udvikling, så får vi hjælpen hele tiden, der er noget, der hjælper os. Det der hjælper os, det er noget, der sætter os på nye opgaver, nye prøvelser. Når vi så får de nye prøvelser, så begynder man faktisk næsten fra starten allerede at forbande de nye opgaver, nu gik det lige så godt, så skal jeg til det og det igen. Men det er en måde at se på, om man arbejder med at løse med sjælens hensigter, eller man løser det, eller ikke løser det, om man skaber videre problemer med, at man ikke er engageret i sin udvikling. Okay. Det ved vi godt alt der her, tror jeg nok.

I kender nok også jeres livsopgaver mere eller mindre, må man sige. Vi skal udvikle det og det i det her liv, vi har den og den plads, vi skal udfylde, det passer sammen med i det kosmiske hele. Der er så mange ting, vi skal lave, men der er i hvert fald en ting, vi skal lave, det er at udvikle sjælsbevidstheden i alle formerne, det skal vi gøre. Så vi skal bygge meget mere livsglæde ind.

Som Jan sagde til mig i går, hvad skal vi snakke om i morgen? Du skal snakke om kærlighed, kærlighed, kærlighed, kærlighed, kærlighed, kærlighed. Jamen det er også spændende. Der er altid det, når det er kærlighed til sin partner, kærlighed og forståelse så kører livet meget, meget lettere, så giver man sig selv mulighed for at snakke om de dybe ting inde i en selv, hvor man har tilliden til at kan løse problemer, som måske har ligget i årevis, eller som er ved at blive synlige igennem den indre vejleders vejledning. Det vil sige, at de ting der bliver trukket op til overfladen, som skal løses, masser af de undertrykte følelser man har bliver synlige, og de bliver altid synlige sammen med mig. Det er i hvertfald en garant for, at I kan lave en stor forvandling, hvor I kan begynde at arbejde med dharmaloven. Dharma det betyder, at man giver alt det fra sig, som man selv har brug for, vi bliver nogle bedre mennesker. Dharma, ja, ja, ja.

Men vi siger jo, at vi skal arbejde med vores sjælskvaliteter hver eneste dag. Vil det ikke være dejligt, hvis I skriver en ting ned. I siger, her i dag kan jeg se, her har jeg anvendt mine positive egenskaber, lige her er jeg

kommet til det og det resultat. Kunne det ikke være spændende for jer nogle dage at prøve at skrive det ned. Det vil sige, at jeg udfører det med sjælens hensigt, ikke med personlighedens interesser. Så vi begynder at sige, jamen vi vil se for os, muligheder for at vi kan hjælpe hver eneste dag hjælpe andre mennesker til at arbejde med deres sjæls hensigt. Vi skal måske putte meget overbærenhed, meget tillid og masser af kærlighed ind først. Lad os nu sige at hovedopgaven i dag det er at sige, at vi skal hjælpe andre med ting, med de ting de har det svært med, vi skal gøre det i kærlighed og i tillid. Kærlighed og tillid. På den måde kan vi forny os, og vi kan forny andre. Vi kan have mange tendenser til at dvæle i begrænsningerne i stedet for at se mulighederne, skabe nye tilstande med nye muligheder.

Når en del af jer vil møde mig i dag, mange af jer skal på E. V. F., det er nemlig en E. V. F. dag i dag, det er sådan en markeringsdag i livet, der er nemlig mulighed for at træde mere ind i sin sjælelige bevidsthed, det kan være, der kommer nogle ting i løbet af dagen, I siger, okay det er jeg nødt til at se på med lidt mere kærlige øjne, end jeg ellers plejer at gøre. Giv jer til at skabe muligheder og ny tillid og forståelse.

Fjern hemmelighederne, omsæt dem, gør dem til kærlighed i stedet for, fjern hemmelighederne, gør hemmelighederne synlige. Tænk på hvis I går sammen med jeres kære, og I er i stand til at sige jeres tanker højt uden at såre den anden. Det kræver meget af os, men det er spændende at se processen og projektet, hvad der så vil ske. Fordi kan man sige sine tanker højt, så kan man se, om oprigtighedens lys er til stede, om det er kærligheden, der styrer. Det er en spændende proces at lave. Det kan også være en frigørelsesproces at sige sine tanker højt uden at såre et andet menneske. Det kræver meget mere renhed i livet. Prøv at lade lys og kærlighed være jeres ledesvend.

Vi mediterer i dag på oprigtigheden i, at vi kan sige vores tanker højt, uden at såre den man lever sammen med eller andre. Det var et fromt ønske det her. Idet vi skal lave de her ting, så kan vi også se, hvor meget det hæmmer os, hvor meget det hæmmer andre. Vi kan også se alle goderne ved at gøre det, hvordan vi forfiner os, hvordan vi bliver mere kvalitetsbevidste, sjælsbevidste.

I dag mediterer vi på åbenheden, oprigtigheden i at man kan sige sine inderste tanker højt. Det er en forfining og forædling af vores tankesind. I får energien af mig til at kan udtale det uden at såre. Det der er vigtig, det er at helbrede med sin bevidsthed med sine tanker. I skal huske, alle de ting man plejer at pakke ind i sig selv ikke kan udtale, det er fastlåsnings. Det bliver senere hen til karmiske processer, hvor der kommer til at ligge masser af lidelser, i frigørelse senere hen. Så lad os bygge vores liv på kærlighed, oprigtighed og tillid. Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed. Vi bygger nye muligheder op ved at tillade os selv frigørelsesvejen, den oplyste vej.

Der er mange processer, man kan lave i den her morgenmeditation, der er mange muligheder sat jer i skole her. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle. Lad nu lys og kærlighed være jeres kendetegn, lad oprigtigheden styre, og lad visdommen sejre. Lad nu nye indsigter blive udtrykt igennem kærlighed, så det kan blive til visdom.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fornøjelig dag med de arbejdsprocesser. Det skal nok blive rigtig godt for jer, og put det ind i jeres opgaver det I løser her i dag så send det til mig. På forhånd tak. Godmorgen, godmorgen.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav nu en god dag, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk