

Nr. 534 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 2. marts 2020

Nøgleord: Livsglæde, kærlighed og tillid.

Godmorgen. I dag er det jo en ny dag, nemlig mandag den 2. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 534.

Okay. Jeg tænkte sådan lidt på skaberkraften, hvor vi skaber nye ting. Den ligger jo i haracenteret, som står for spontanitet, livsglæde, kærlighed, seksualitet. Så det vil sige, det er en energi, som der ligger en guddommelig skabelseskraft i, som bruges til et højere formål. Når vi skaber nye ting og nye muligheder, så er det vigtigt, at det ikke er til egen fornøjelse, men det er til at skabe balance i mange mennesker med. Tænk på når vi skaber noget nyt, så skaber I det guddommelige, så bliver det en guddommelig skabelse, ja det siger jo sig selv. Det betyder når det er guddommeligt, så er det ikke tilknytning til personlighedens ting, som begrænser en, men så er det ren energi, som virkelig kan hæve bevidstheden op i nye højder og nye forståelser.

Det ser ud til, I er lidt trætte i dag, nåh, det kommer nok. Ja vi må lægge noget livsenergi ind og livsglæde i alt det, vi foretager os. Det er det, der fungerer bedst, eller det er det eneste, der fungerer livsglæde og kærlighed og tillid.

Jeg synes, vi skal meditere i dag på livsglæde, kærlighed og tillid og se, hvad der dukker op her. Så er det vigtigt at tænke på, vi skal gøre ting alt det med et rent hjerte, det vil sige, at vi skaber i Guds billede. Så vi mediterer på, at skabelsen foregår i Guds billede, i det guddommelige inde i os, i andre mennesker. Vi skaber balance og ligevægtighed. Lad os gøre det noget i den stil her inden jeg kommer til at sige for mange ord. Meditere på vi skaber ny fremgang og liv i Guds billede.

Jeg lukker øjnene lidt og prøver ligesom at se det indefra. I skaber med livsglæde, kærlighed og tillid, I skaber i Guds billede. Det er det, vi mediterer på. Så vi lader livsglæden flyde i os, skaberkraftens energi, bevidsthed. Det der er vigtig, det er at lægge troen ind, ind i det guddommelige, tro og tillid. Det er det modsatte af overbevisninger og begrænsninger. Vi skaber velstand omkring os og inde i os selv, troen på helligdommen. Vi skaber i Guds billede nyt liv og nye livsformer. For nogle mennesker kan det virke lidt diffus, men det er det ikke. Det er vigtigt, at troen og tilliden er intakt. Prøv at have tro og tillid og så skabe i Guds billede i renhed og i kærlighed i tillid og forståelse.

Så når I tænker på mig jævnlig, så er I med til, at der sker en helliggørelse af jeres indre liv, for det jeg arbejder med, det er legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Når I tænker på mig og beder om hjælp, så kommer der en hjælp til jer, der kommer en ny forståelse i jeres bevidsthed. Det er igen det der med tro og tillid. Husk på vi er alle skabt i Guds billede, det indre i os. Det indre her inde i os det er helt rent, og fyldt op med alle guddommelige livsformer. Så det guddommelige er manifesteret i alt levende. Vi anvender vores skaberkraft i dag, som ligger i haracenteret, arbejder med livsglæden, kærligheden, renheden i hjertet. Prøv at meditere på Guds billede.

Og så siger jeg til jer igen, at hvis I har brug for hjælp, så ring til mig, eller send en tanke om hvad I har brug for hjælp til, så vil det gå igennem den kanal, der hedder, jeg arbejder med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens viljesenergi. Når I beder om hjælp, så vil I få hjælp. Det der er vigtigt, det er at lægge tro og tillid ind. Det der også er vigtig, det er ikke at se i det ydre men se i det indre, i den indre renhed i Guds billede. Når vi mediterer i Guds billede, så bliver lyset faktisk stærk, enorm stærk, blændende.

Jeg tilfører jer energi, fylder jeres hjerter op med livsenergi, livsglæde og kærlighed, det er der i forvejen. Det der er vigtigt, det er troen på det, jeg forstærker det bare igennem min bevidsthed. I låner noget af min energi, så I bedre kan fungere i dagligdagen. Ja. Så jeg tilfører jer livsenergi, livsglæde og kærlighed, den altfavnende kærlighed. Gør nu hvert eneste sekund til livsglæde og lyksalighed. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Tilfører jer ny bevidsthed og ny energi. Prøv nu at blive meget mere positiv i jeres ydre og leve i den positive ånd med livsglæde, tro og tillid.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en rigtig god dag i kærlighed og tillid og ny forståelse. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk