

Nr. 533 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 1. marts 2020

Nøgleord: **Herrens Kærlighedsarme.**

Godmorgen. Det er søndag, i dag er det søndag den 1. marts, 1 i 3. vi skal have morgenmeditation nummer 533. Okay.

Se jeg havde spekuleret på flere ting her i dag, flere gode ting, det kan være en god ide at snakke om.

Se nu når I går på udviklingsvejen, det kan vi gå i mange forskellige retninger, og så ser man selvfølgelig mange gange selv, når vi til det samme resultat? Det er nu ikke sikkert, fordi mange af de veje man går, det er mere i personlighedens interesse, så ender man også i personligheds målet. Men hvis vi siger, nu går vi den sjælelige, åndelige vej, så går vi den oplyste vej. Det betyder også, at man er nødt til at arbejde med frigørelse af personlighedens begrænsninger. De skal omdannes til sjælskvaliteter, til sjælskvaliteter. Det er der, hvor vi siger, det der delpersonligheder fis der, det gider jeg ikke mere. I virkeligheden så siger man til sig selv, jeg ved godt, jeg skal forandre mig, men jeg tillader min dovne side ikke at gøre det, den lytter jeg til. Nu er det jeg siger, vil jeg finde mig i det i den sidste ende, vil jeg ikke godt begynde at lytte til min sjælsbevidsthed? Jo det er det jeg vil, det er også det, jeg kommer for, jeg kommer fordi, jeg vil gerne være sjælsbevidst. Hvad gør man så? Så lytter man til legemet i stedet for, fordi i legemet der ligger der angst og frygt, depression, opgiveness, det er det, der ligger i vores legemer, i vores lavere legemer. De der er lidt lavere, dem tror vi så på, så der skal vi have nogle piller, noget medicin, en eller anden ting for at lindre tingene i legemet.

Men sin sjælelige bevidsthed og sin åndelige bevidsthed, det tager man afstand fra, fordi det er virkelig besværligt at skal se i øjnene, det man skal ændre på. Hvorfor er det så besværligt? Det er fordi, man har dyrket den anden side mange liv, nu skal man her i det liv her ændre på det.

Vi kan sige, at folk som kommer til mig i den sidste ende af deres liv, de kommer ikke, fordi de ved, det er sidste ende af deres liv. Men de ved, de kommer, fordi tingene bliver ophobet i dem selv af de begrænsninger der ligger, de bliver større og større. Det betyder så, at når jeg så siger, nu skal du gøre det og det, så vil der oftest komme, ved nogle mennesker, de siger, jamen det er vel nok dejligt, at du lige kan vise mig vejen til frigørelse, den vej vil jeg gå, jeg glæder mig over at gå den vej. Så er der andre, der siger, ja du kan godt fortælle mig det, men det må også være nemmere at gå et andet sted hen, og få det at vide jeg ønsker at vide. Men det kan man også, men det er ikke det samme som, at det er frigørelsesvejen, det er nok bare mere personlighedens ønske. Okay.

Så vi kan sige, at når jeg kigger jer i øjnene, så kigger I ansigt til ansigt med det guddommelige, fordi jeg repræsenterer jeres guddommelighed og det guddommelige inde i mig. Det vil sige, at lige her der kan man vælge og lægge tillid ind, så kan man begynde at skrive om frigørelsesprocessen. Man kan også vælge at lægge mistillid ind, så forstærker man bare ubalancen i legemet. Personen vil gøre det, at den vil fastholde mønstrene. Jeg siger, prøv nu at ændre mønstrene, ændre dem til indre ligevægt, kærlig forståelse, kærlighedsforståelse. Så siger personen, jeg kan huske den gang, jeg kan huske den gang, jeg kan huske den gang, ikke? Og så sker der begrænsningselementerne, hvor der bliver lagt skyld ud, det er din skyld, vi har det sådan. Det er det nemlig slet ikke. Man kan sige, at det jeg gør ved jer, det er jo, jeg hæver jeres bevidsthed, så I kan se de ting, der begrænser jer. Så kan man selvfølgelig også sige, det er min skyld, men jeg arbejder med jeres frigørelse, jeg frigør jeres sjæle fra legemets låsninger eller fra uvidenheden. Okay.

Så tager vi lige lidt dramatiske ting lige nu. Hvis jeg nu kan få det menneske, som jeg sidder overfor til at ændre deres opfattelse ind i kærlighedsverdenen, ind i tilliden, ikke der hvor man skælder ud og brokker sig hele tiden,

men få dem ind i kærlighedsverdenen, så kan jeg frigøre deres sjæl, så kan de leve det sjælelige liv, de er skabt til, inden de blev inkarneret her på jorden. Så er jeg i stand til at hjælpe med det. Jeg kan bære dem hele vejen igennem, hvis de ønsker det. Så min energi og bevidsthed det er opstandelsesenergien, opstandelsen til et guddommeligt liv.

Så når I ser mig i øjnene, og jeg ser jer i øjnene for eksempel ved energioverførsel, så ser jeg det indre liv. Så kan jeg vække det indre liv i jer, og så er der mange, der siger, jamen nu kommer jeg derhen, hvor jeg vil så gerne være, så siger personligheden lidt, ah det holder ikke så lang tid. Nej, det er fordi, man lægger en overbevisning ind, der siger, det holder ikke.

Nå, men hvis vi nu skal have det til at holde og virke, så er vi nødt til selv at lave det stykke arbejde, der hedder at forvandle tingene. Det er der, hjemmeopgaverne kommer ind. Så siger man, jamen jeg har ikke lige lyst til at lave det, jeg har ikke tid til at lave det, man har 1000 undskyldninger. De undskyldninger dem lægger man imod, imellem sig selv, selv i jer selv og jeres guddommelighed, men presset er ens indefra, der vil man fra sjælens synspunkt, der har man en anden vej med jer, end det personligheden har.

Så vi kan sige, for mange mennesker møder de faktisk mig i sidste instans i deres liv og siger, lad os nu ændre på det der, ændre på opfattelsen, lad os gøre det sådan og sådan. Hvis nu jeg kan få dem til at gøre det, når karma tillader det, så kan de leve et langt liv stadigvæk på kloden, i tjenesteøjemed hvor de arbejder med deres ophøjede bevidsthed og videregiver det. Hvis nu jeg ikke kan få dem til at gøre det, så er vi der, hvor jeg siger, nu kommer dramaet der, jamen så går de den direkte vej mod deres egen afvikling af livet. Det er jo lidt voldsomt at tænke på, at det er sådan nogen ting.

Men så sker der jo også det, når folk er gået over på den anden side, så møder jeg dem igen, så tager jeg imod dem igen de her mennesker, og det kan være, man siger, jamen deres sjæleliv skal aktiveres inde i de indre verdener først, og så viser man igen dem deres livsforløb, hvordan den skulle have set ud. Så siger de, hvorfor troede jeg ikke på dig, dengang du var levende, vi var levende. Jeg siger, det skyldes ofte uvidenhed og stædighed. Jamen det var da helt tovtig, vi kunne have haft det der liv, og vi kunne have gjort sådan og sådan. Vi kunne have mødt de mennesker, det kunne være et helt fantastisk liv, jeg kunne have fået der. Jeg har fået lige nøjagtig det, jeg har ønsket mig hele livet, og det siger jeg bare nej tak til i det liv her, fysisk liv, menovre på den anden side, der er det helt tydeligt, når jeg viser det.

Jeg kan også vise jer det her, mens I er levende, i live ved at se ind i jeres øjne, og sige men sådan og sådan ser det ud, I skal gøre det og det. Så er det så villigheden til at sige, jamen jeg vil gerne kærlighedsvejen, jeg vil det gerne. Så kan vi så sige, i dag kan man vælge at gå to veje, gå ind til det evige liv, eller til, eller en afvikling af livet, og så kan man sige, jamen kan jeg tro på det, du siger Peter? Så er der nogle af dem, jeg har kigget dybt ind i øjnene og set deres sjæl blomstre, og set sjælen træder ind i sin i det åndelige liv mere og mere. De er bevidste oplyste mennesker efterhånden, de ved, det er rigtig, andre af jer der kommer ind på tvivlens vej, ved også det er rigtig, hvis de fjerner tvivlen. Husk nu det jeg bygger op, det er en kærlighedsarme, hvor der skal være renhed i livet, tanker og følelser, renhed inde i jer.

Vi arbejder med at udvikle en ny tidsperiode, hvor det er Atma, den åndelige viljesenergi der bliver realiseret, hvor det er den energi, jeg kommer med til jer, åndens viljesenergi, hvor jeg anvender kærlighedsenergien, og den skabende intelligens, alle tre dele hænger sammen. Buddha kom for ca. 500 år før Kristus med oplysningskræfterne, Kristus kom med kærlighedskræfterne, og jeg kommer med åndens viljesenergi. De tre ting hænger sammen i en forening for at skabe nye situationer og for at bygge jorden ind til at blive en hellig planet, en hellig planet, og dem af jer der er omkring mig lige nu, i inkarnation lige nu, for I har det formål at skal arbejde, udbrede kærligheden.

Hvis vi tænker på Baba, som også er en kærlighedsavatar. De arbejder med det hele livet i udholdenhed og vedholdenhed, fordi de ser også den store betydning at få hver eneste sjæl igennem, at man kan se på forvandlingen, de forskellige personligheder til sjælsbevidstheden, store opgaver. Så derfor skal man faktisk sige i dag, vi har muligheden, vi kan dukke op her på skolen, vi kan tage livet til os, vi kan forvandle os selv, og jeg vil gerne hjælpe jer med det, og så ser man helt tydeligt, de gode ting der er i livet, men man ser også personlighedens begrænsninger. De skal jo blive synlige lige her ved mig, fordi det er her, forvandlingen ligger. Forvandlingen fra at være personligheder til at være sjælsstyrede personligheder, for senere hen til afkastning af sjælslegemet, hvor det bliver integreret inde i en selv. Så kærligheden er grundtonen i alle mennesker, i hvert fald i de mennesker der laver forvandlingen. Det var vist rigtig at sige i stedet for.

Som jeg snakkede om i går, når man sidder overfor hinanden, to mennesker ser hinanden i øjnene, ser med sit visdomsøje, øjne. Visdomsøjne det er dem, der er velsignet. Når man ser på et andet menneske med sine visdomsøjne ikke sine fysiske øjne, så ser man Guds herlighed i alle mennesker. Så er det det guddommelige, man ser på i et andet menneskes bevidsthed, og så betyder det, øjnene bliver lægende, de helbreder, fordi man kigger i Guds herlighed.

Det kan være, I siger til jer selv, nej jeg må nok hellere tage mig selv i nakken, når jeg i dag og i al fremtiden siger det, jeg gerne vil, leve et liv fri for kritik, irritation og vrede. Jeg vil gerne leve kærligheden og i tilliden og visdommen, og jeg vil gerne give det videre.

Prøv at se når I kigger på nyfødte, de er faktisk helt rene, og så sige jamen jeg vil også være nyfødt, jeg vil også være sådan et rent liv. Det kan vi gøre her i dag, lige nu ved at se ind i hinandens øjne med kærlighed og med tillid. Så kommer der en ny fødsel inde i jer. Men det man lige har erhvervet sig, det skal man videregive for at få sjælen til at blomstre. Det der er vigtig at tænke på, det er, at sjælen blomstrer i Guds åsyn.

Godmorgen til jer allesammen, og jeg vil ønske jer tillykke med en ny dag og en ny fødsel. Godmorgen, godmorgen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Amen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk