

Nr. 530 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 27. februar 2020

Nøgleord: Det er godt at tænke på, at vi alle er lysbærere.

Godmorgen. I dag er det jo torsdag den 27. februar 2000, vi skal have morgenmeditation nummer 530. Rigtig.

Så i dag det er jo en rigtig god dag igen, det er jo også en E. V. F. dag, det skal vi lige huske på, hvor vi kan rigtig hæve bevidstheden på, det er dejligt at tænke på det, det er kun en lille remember, jeg snakker om her, til dem af jer der går her på skolen, okay.

Så hvad skal vi arbejde med i dag. Ja i går da arbejdede vi jo med at give energi, vores kraftords energi til Shamballa og til Kristus og til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder, til menneskeheden. I går der sprang jeg let og elegant over Hierarkiet, men det kan vi tage hul på i dag.

Så Hierarkiets mestre, mange af de mestre som er der, er jo i fysisk inkarnation. De lever jo her på jorden her sammen med os. De er nøjagtig i de samme processer, som menneskeheden udvikler. Vi kan så sige, Hierarkiets medlemmer, mestre, Machohanen, de nogle af grupperne de hæver arbejder med at hæve menneskeheden bevidsthed, for at udvikle nyudvikling og nytænkning for mange mennesker. Det er jo smertefulde processer at gå her i og ligesom så sige, at nu prøver man at hjælpe menneskeheden op i gear, og der er jo meget uvidenhed om, hvor stort et stykke arbejde der bliver lavet fra Hierarkiets side af for at hjælpe os alt efter at få vores bevidsthed op.

Men nu har vi jo det, at os der er her på kloden, vi har jo selv ansvar, vi er jo selv ansvarlig, så vi kan jo sige, jamen jeg prøver at løfte min bevidsthed med livsglæde og tillid, fordi jeg ved godt, jeg kan. Det er jo godt, det er jo dejligt at vide, man godt kan det. Og når man er ved at hæve bevidstheden, så er det jo dejligt, at man ikke behøver at brokke sig, fordi det er også noget, man selv ønsker at gøre, så det er noget af det, man har helt glemt nogle mennesker i hvert fald, helt glemt at de har egen interesse i, at man bygger på sin egen bevidsthed. Det skal man lige huske på, det er ens egen interesse i at hæve menneskeheden bevidsthed, sin egen bevidsthed, så man kan arbejde med i samklang med andre grupper andre forståelsesgrupper.

Vi ved jo, i Hierarkiet der ligger der, som også er under Shamballahs ledelse, vi ved, der ligger 49 forskellige Ashrammer, det er rigtig mange. Syv store ashram, 42 mindre ashram, men allesammen er ene forskellige hierarkier med forskellige udviklingsgrader. Nogen arbejder med det videnskabelige, nogen arbejder med økonomisider, og der er mestre på alle planer som arbejder for at hæve menneskeheden bevidsthed til en større syntese og en større forståelse.

Vi har det i vores skole her, der kan vi arbejde med i mange felter på en gang, i mange områder, det er det, der er dejlig. Derfor er det jo, når jeg sætter jer til at lave nogle opgaver, så skal I tænke på, I arbejder ind i et større flow for at udvikle bevidstheden. Når Dan for eksempel skal arbejde med Manuen, så vil det så sige, hvis nu han gør det fuldt bevidst og fuldt integreret hver dag, jamen så vil det være et helt utrolig spændende liv, han har, hvor der bliver livsglæden, nye impulser hver eneste dag.

Så vi kan sige, vores sjæl har selv valgt, æh, hvilke udviklingsområder vi skal gå igennem. Det er der jo valgt, inden man bliver inkarneret, og så sige jamen i det og det liv der skal jeg lære de og de ting. Det vil sige, masser af de prøvelser man ligger under, er prøvelser på udholdenhed og andre ting som skal udvikles i vores bevidsthed.

Når Keld arbejder lidt med og udvikle større kundskaber til devaverdener, fordi han er meget interesseret i at arbejde med, også med løsningsplaner, jordelementaler og andre ting, så det giver også lige en retning på. Men vi laver, eller jeg laver retning i mange områder på en gang. Det der er vigtig, det er ligesom at så sige, nu prøver vi at styre systemet, vi styrer udviklingen.

Det indebærer jo også, at vi er nødt til at frigøre os fra de begrænsninger, der forhindrer udtryksformen fra Hierarkiets mestre, fordi vi er selv under udvikling til at blive mestre. Det er også noget af det, vi glemmer, vi selv skal have ansvarlighed som mestre senere hen, adepterne og Shohanen. Tingene ligger jo inde for vores indflydelsesområde, vi kan komme i kontakt med og udvikle. Der er også andre ting, Hierarkiets mestre arbejder også med indvielsesvejen, så det er jo, betyder også jo mere udvikling vi får, jo mere bevidsthed kan vi transformere. Så det, det er jo spændende, rigtig spændende område. Men æh, vi kan jo sådan starte lidt i at være bevidst om, at vi er på vej til at udvikle vores bevidsthed, og hver eneste bevidsthedsudvidelse der bliver der trukket masser af de stoffer, vi har inde i os selv.

Vi kan jo sige, det der hedder tærskelvogteren er i større aktivitet. Det vil sige, at vi synes lige pludselig, at vores liv er blevet mere krisefyldt, end det der var før. Jamen det er jo, når man siger, at sådan en mester begynder at aktivere energien i en gruppe eller i de enkelte personer, så opstår der større kriser, smerter og lidelser, end der var før, og det er en naturlig proces, det er for at få en ny bevidsthed på.

Når vi snakker om bevidsthed, så snakker vi også om erkendelser, så sig det er frigørelse fra, fra formlivet eller fra personlighedslivet, så derfor har vi lavet de der store indsatser på, hvor vi arbejder med delpersonligheder, dele af os selv. Hvordan vi ser, det optræder i vores liv, og hvad det gør ved os, og det er der, vi arbejder med frigørelsen, og frigørelsen det er jo at udvikle sjælsbevidstheden og arbejde som sjæle i inkarnation i stedet for personlighederne.

Vi kender godt det her, vi ved, det er et langt trælst arbejde, men det giver også en belønning tilsidst, hvor man tror meget mere på og er blevet bevidst om, vi er en del af lysets evner og kræfter. Det er godt at tænke på, at vi alle er lysbærere, det er det, vi arbejder hen imod. Så jo mere vi frigør, jo mere lys kan vi transformere, jo mere livsglæde kan vi give. Prøv at forestille jer, at hele vores, æh, personlighedsliv bliver omformet af lys og kærlighed og tillid, og der kommer en frigørelse på forskellige niveauer sådan jævnlige, og det betyder så også, at man hele tiden hæver bevidstheden, så man kan lidt mere, end det man kunne dagen før. Det er jo så her, at man kan sige en af Hierarkiets område med første departement, viljeslivet som ligger på Shamballa, det er det, der er med til at sige, nu sætter vi skub i, og så er det godt, man har udholdenhed og noget gennemslagskraft til at sige, jamen vi får det her løst, vi løser det her. Fordi som jeg altid siger, jeg er ansat af Hierarkiet til at arbejde med udvikling for menneskeheden på alle niveauer, og det der er så dejligt for mig, det er at så se grupperne her.

Jeg er rent faktisk i stand til at arbejde på mange niveauer samtidig, og det er så det, jeg skal have dem til at gøre. Det vil sige et større samarbejde også i forskellige retninger, så det vil sige, en ensidig udvikling, en større syntese kan gå ind her, som også er noget af Hierarkiets bestræbelser.

Vi ved jo også, at Hierarkiet arbejder meget med den ufattelige ondskab, det onde, det vil sige, mange af mestrene bruger meget energi til at beskytte menneskeheden, så de får mulighed for at udvikle ny bevidsthed, ny forståelse. Det er lidt sjovt at tænke på, at der bliver gjort så meget, for at man kan hæve klodens bevidsthed.

Andet departement hænger sammen med Kristusbevidstheden, hvor det er kærligheden i vores hjerter, der bliver udviklet. Så det, ja det er interessant, synes jeg, og vi kan jo så altid komme til at arbejde lidt dybere med det. Jeg kan finde noget materiale, nogle plancher på det, vi kan se lidt mere på det og så sige nu, jamen der står jeg jo lige her, det er lige her, jeg skal gøre min indsats, og det er her, jeg skal udvikle de og de ting. Det kan være,

man begynder at se på, jeg tror, det måske har en stor betydning for jer, I kan se mere, hvad områder I bliver udviklet, og begynder at se på en tidsfaktor der ligger i os. Kan vi nå de nye mål og de nye relationer? Jeg tror, det er en god ide at kigge lidt dybere i det.

Men i dag der gør vi så det, at når I lytter lidt til det, jeg siger her, jeg har ikke sagt så meget endnu, i forhold til hvad der skal siges, men jeg har sagt nok til, at ligesom at sige, nå der er mange ting her alligevel at tage højde for.

Så det kan være en god ide, lige at lægge opmærksomheden på vejrtrækningen, og tænke på fred, lys og ubetinget kærlighed. Fred, lys og ubetinget kærlighed, man kan endda tage sindsro med. Det er at få ro i sit tankesind, sindsro, fred, lys og ubetinget kærlighed. Lad os lige sådan lukke øjnene, og være bevidst om det i et stykke tid.

Hvis nu så vi forestiller os, når vi laver det, så trækker vi kun luften ind igennem næsen, kun ind igennem næsen, og prøv at være bevidst om luftgennemstrømningen, ind og ud af næsen. Og mens vi tænker på sindsro, fred, lys og ubetinget kærlighed, så er vi også bevidst på vejrtrækningen igennem næsen, som igen vil forøge vores livskvalitet og vores iltning inde i kroppen. Vi er bevidst om sindsro, fred, lys og ubetinget kærlighed.

Tænker jeg må hellere lige fortælle også, at tredje departement arbejder med de syv hovedstråler, de syv stråler, eller de syv ånder foran Guds himmel, Guds trone hedder det for resten.

Nu går vi så ligesom lidt videre igen, er stadigvæk i meditationsform, hvor vi har opmærksomheden på hjertet, på vores kærlighedsnatur, kærlighedsnaturen. Så tager vi vores kraftordsenergi frem igen, hvor vi anvender vores kraftords energi til Hierarkiet, Hierarkiets mestre som er Kristus bevidstheden, som hænger sammen med vores hjerteenergi. Jeg siger mit eget kraftord, I siger jeres eget kraftord, og dem der ingen kraftord har, de arbejder med sindsro, fred, lys og ubetinget kærlighed. Forestil jer man videregiver til Kristus og Hierarkiets mestre. Så jeg giver mit kraftords energi til Hierarkiet og Hierarkiets mestre. Mit kraftord det er, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver livsenergi, livsglæde og kærlighed til alt det, jeg ser.” Husk at forskellige kraftord også relaterer ind i min bevidsthed.

Når vi giver energi til Hierarkiet eller Hierarkiets mestre, så møder vi det et eller anden sted på bevidsthedsstrømmen. I den strøm vi møder hinanden i, opstår der ny bevidsthed. Når man gør det igennem tillid, kærlighed og forståelse, så udvikler vi et nyt univers, og det nye univers jeg går efter. Det vil sige, man bygger nye Ashrammer op på de forskellige bevidsthedsområder, som igen er i samarbejde med andre Ashrammer.

Det kan jeg så uddybe meget mere på andet tidspunkt. Men vi giver vores kraftords energi til Hierarkiet og Hierarkiets mestre. Vi glæder os over samarbejdet, hvor menneskeheden samarbejder med Hierarkiets mestre. Det er vigtigt at vide, at vi kan meget mere, end det vi selv tror. Jeg kan se mange af jer smiler lidt over opgaven, men nogle tænker jamen det kan vi godt det her. Der kan også være enkelte, der synes, det er svært, men hovedparten af jer vil sige, det er en god, det er en okay opgave. Lad os bare udføre den og så se, hvor vi kommer hen, og hvordan det sker, når vi skaber et nyt system, i god vilje, kærlighed og tjeneste. Verdenstjernerne, den guddommelige kærlighedsarme, vi kan mange ting, vi er også gode til det.

Nå men jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag, og så igen til slut en E. V. F. dag. Det vil sige, her kan vi rigtig formidle det indre liv ud i ydre verden. God morgen, godmorgen til jer. Hav en fantastisk god dag. Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. God morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk