

Nr. 526 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 23. februar 2020

Nøgleord: I begynder at følge den oplyste vej, kærlighedsvejen, kristusvejen.

Godmorgen det var en lille prøvelse til jer i dag, hvad var det for en prøvelse? Det er altid det, vi skal se på, når jeg kommer lidt senere, så skal I se, hvad det er for en prøvelse der ligger i det. Det er altid godt at kigge lidt på det og spørge, hvad sker der?

I dag er det jo søndag den 23. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 526.

Jeg vil gerne, at I tænker lidt anderledes hver dag, når I er på skole f.eks., og I sidder herinde i Guds bolig i fysisk form, så prøv at betragte jer selv når I skal have undervisning. Der er hele tiden undervisning til jer, uanset om jeg er tilstede herinde, eller jeg laver noget et andet sted. Undervisningen består af, at I kommer til at se på jer selv, om I har tålmodighed, om I er hengivne, om I er ydmyge. Prøv at betragte jer selv om I er selv i stand til at engagere jer selv i stoffet, for stofformen af den åndelige udvikling ligger jo i rummet her på skolen, på pladsen her det er indviet jord, I lever i, I lever inde i, oven på eller uden på. Det er lidt sjovt at tænke på, at det hele er her på en gang, men opfatter vi, det hele er her på en gang? Fordi alle de forskellige sider der er inde i jer, at det ligger i en frigørelsesproces ligger i at tænke, det er jo en åndelig bolig, vi er inde i. Ser vi det som en åndelig bolig? Vi siger, jeg er ved at lære mig selv at kende, jeg er ved at se på, hvad for nogle sider der dukker op i mig selv. Så det betyder rent faktisk, at der er undervisning hele tiden, uanset hvilket niveau man er på, fordi siderne i sig selv, sine egne skyggesider bliver synlige, når man venter på, at skulle have udvikling. Idet man venter, så ser man de ting, der spærrer for en selv, og det er godt at få øje på dem og så lægge kærligheden ind til jer selv og sige, ok alt sker jo med et større formål end det, jeg umiddelbart kan se. Det er altid værd at tænke over. Alt er rent faktisk tilstede i en åndelig bolig. Hvis nu man gør det, at man lægger en indre væren ind i stedet for, og siger alting har et større formål, end det jeg kan se, så kan det være, man har muligheden for at slappe af og være i en indre væren af kærlighed og tillid i stedet for. Kunne det være sådan? Det kunne det godt.

Se i rummet her er der givet mange Darshan i, mange åndelige energioverførsler, de ligger lagret i bygningen. Det er faktisk noget, man kan tage frem og anvende, hvis man fokuserer på det. Jamen kan jeg fokusere på det usynlige? Ja det kan man godt. Men for at se det skal man arbejde med tro og tillid, tillid til at det er sådan. Jamen gennem tilliden kommer ydmygheden jo. Tænk på når vi arbejdede i går med venlighed og ydmyghed, tænk på at være imødekommende over for en ny udvikling. Det kan ske, det kan lyde lidt svagt formuleret, det er faktisk lige nøjagtig det modsatte, det er en stærk formulering ind mod den guddommelige bevidsthed, guddommelig kærlighed, guddommelig visdom.

Forestil jer hvis nu alle elever kom her på en gang og sagde, jeg vil gerne være med til en Darshan kl. 10 i dag. Hvordan tror I, det ville være? Ville der være mulighed for, at I kunne være der? Ja selvfølgelig, hvis det er det, I ønsker. Huset er altid åbent for jer, for jer alle, uanset om I er fysisk tilstede eller bare åndelig tilstede. Når vi tænker på, er en lille smule opmærksom på det arbejde jeg udfører, så vil der ske forandring i jeres liv, hvis I tillader forvandlingen må være der. Den vil være der hvert eneste minut og hvert eneste sekund. Der vil ske forvandling i jeres bevidsthed, hvis I tillader forvandling. Så kan vi sige, tillader vi os den forvandling, der skal til? Eller hvordan? Fungerer personligheden først? Lad os nu sige at man åbner løndøren ind til det guddommelige inde i os selv gennem tillid og kærlighed, ny forståelse, medfølelse, hjertelighed. Forestil jer at I har stor rummelighed inde i jer selv, stor rummelighed. Prøv at se på hinanden, også når I er trætte, bær over med hinanden når I er trætte, fordi i trætheden der kommer altid det frem, der skal forvandles, for når man er træt, så er der ingen filter på mere, så er det synligt, det der skal forandres i ens liv. Vil man tillade forandringen?

Når jeg er i jeres nærhed, så er jeg garant for jeres forvandling, hvis I tillader det. Hvis man står op og lytter til morgenmeditationen, så tillader man en forvandling i sit eget liv. Man starter med et andet fundament. Det er et fundament af iklædning af den guddommelige bevidsthed. Tænk på I skal iklæde jer noget andet stof i en anden dimension, forestil jer man kan gå ind i den anden dimension, en højere dimension og se livet på en ny måde.

Vi tænker lige et øjeblik på Michael giver ham livsenergi, tillid og kærlighed. Vi kigger på alle de trængende mennesker, som har brug for livsenergi, tillid og kærlighed. Vi gør det, at vi hjælper alle de søgende mennesker, uanset hvilken nationalitet de har. De søgende mennesker de søger det guddommelige, vi er dem, der løfter dem, deres bevidsthed.

Prøv nu at sige til jer selv, ”jeg er vejen, sandheden og livet.” Hvis I siger det med bevidsthed i jeres hjerter og går ind i en indre væren af opløftethed og indre forståelse, så vil I være i stand til at yde hjælp lige nøjagtig der, hvor det er nødvendigt, og I vil selv træde ud af trældommens lys. Når I siger, ”jeg er vejen, sandheden og livet,” så giver I afkald på jeres personlighed. I begynder at følge den oplyste vej, kærlighedsvejen, kristusvejen. Kristus er udtryk for kærligheden.

Når vi sidder her, og har en indre fornemmelse på hjertechakraet der udvider sig, der kommer en indre jubel inde i hjertet af kærlighed, tillid og forståelse. Når I lytter til det, jeg siger og er tilstede i denne her morgenmeditation, så vil livsglæden og kærligheden blomstre inde i jer. I er blevet til noget andet, end det I var før.

I siger igen, ”jeg er vejen, sandheden og livet,” sig ”jeg er opstandelsen, og jeg har opstandelsesbevidstheden i mine legemer.” Jeg overfører den energi, der skal til, for at I kan leve det indre liv i det åndelige, sjælelige liv. Det er det, I giver hver dag. Hvis I bare vil være opmærksom på det, at det altid er tilstede har altid været der og vil altid være der.

”Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med den skabende intelligens, jeg kommer med den guddommelige åndelige viljesenergi til jer.” I har indre styrke i jer selv. Forestil jer at I alle er velkomne til at træde ind i Guds rige. Jeg oplever, at kærligheden sejrer, kærligheden og tilliden. Vi løfter menneskeheden ind i den guddommelige freds bolig. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres legemer i en indre harmoni, så der kan opstå en jubelsang i jer.

Forestil jer I er trådt ind gennem himmerigets porte, dørene står åbne for jer, englene står ved dørene. Der kommer lethed i jeres liv, I går direkte ind i himmeriget, I kan være her som sjæle.

Jeg overfører lys og kærlighed til jeres bevidsthed, jeres højere bevidsthed begynder at blive aktiv. Hvis I ser på mig med fysiske øjne, så sker der en helliggørelse i alle jeres legemer. I siger alle, ”jeg er vejen, sandheden og livet,” et frigørelsesmantra det kan nemt blive virkeligheden. Jo mere oprigtige vi er, jo stærkere er energien i det. Forestil jer når vi har været inde i det guddommelige og tager det med tilbage, der kommer lethed i jeres liv, I går direkte ind i himmeriget, I kan være her som sjæle. Jeg overfører lys og kærlighed til jeres bevidsthed, og jeres højere bevidsthed begynder at blive aktiv. Hvis I ser på mig med fysiske øjne, så sker der en helliggørelse i alle jeres legemer. I siger alle, ”jeg er vejen, sandheden og livet.” Det er et frigørelsesmantra, og det kan let blive virkeligheden, jo mere oprigtige vi er, jo stærkere er energien i det. Forestil jer når vi har været herinde i det guddommelige, så tager vi den bevidsthed med os tilbage igen, vi kan svæve tilbage, gå tilbage til menneskeriget og til vores jord. Vi kan favne vores klode med en meget højere bevidsthed, vi kan oplyse verden. Alt er muligt inde i jer, vi tænker ikke så meget i muligheder, vi gør det bare, vi giver den mulighed, der skal til.

Prøv at sige ”jeg er fredselskeren,” en ny forståelse og ny tillid.

Godmorgen til jer alle sammen og jeg ønsker jer en velsignet dag, i fremtiden, nutiden og fortiden. Vi skaber forvandlingen på alle niveauer. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk