

Nr. 525 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 22. februar 2020

Nøgleord: **Kærlighedsbudskabet.**

Godmorgen i dag er det jo lørdag den 22. februar, og vi skal have morgenmeditation nr. 525.

Vi starter lige med at sende nogle tanker til Carsten og Gurli med kærlighed, tillid og ny forståelse, vi sender tanker til Gurli og Carsten, positive tanker i deres sorg men også en ny begyndelse.

Jeg lyttede lige lidt inde i mig selv til Gayatri mantraet, det var helt fantastisk at lytte til igen og ligesom få en opladning inde i mig selv. Gayatri mantraet, dejligt at høre blive sunget også, og det er dejligt, når vi selv synger det. Når vi synger det tre gange og tænker på Baba, så får vi rent faktisk hjælp til den proces, man er inde i, så lad os lige gøre det først. De af jer der ikke kender sangen kan finde den inde på nettet, under Sai Baba. Jer der kan synge den i forvejen, synger den med opmærksomhed inde i hjertechakraet i hovedcentret.

Når man kigger på billedet, jeg har over hovedet her, så ser man en Egyptisk mester, der er fuld bevidst i de indre verdener og kan leve livet i den ydre verden i fuldstændig ophøjet ro, tillid og visdom i sit fremsyn. Vi kan også begynde at se fremtiden, når vi lever i det indre lys, kærlighed og tillid. Vi synger Gayatri mantraet. Nu skal I forestille jer, at det bliver en rigtig god dag. Det er fordi, det er tid til indadvendthed. I vores indadvendthed der får vi en indre stimulering. Så jeg tænker på, at vi alle sammen arbejder med venlighed og ydmyghed. Hvis I nu tænker lidt på venlighed og ydmyghed. Prøv at finde ud af hvor I oplever venligheden og ydmygheden henne. Prøv at være bevidste om det, venlighed og ydmyghed, vær bevidste om det. Når vi arbejder med venlighed og ydmyghed, så fyldes vi også med livsglæde, kærlighed og tillid. Når I kan respondere på venlighed og ydmyghed og ved, hvor det befinder sig henne. I kan respondere på det i jeres fysiske legeme og samtidig er bevidste om at I lige har sunget Gayatri mantraet, og måske ser en indre mester for jer samtidig. Prøv at forestille jer at I sidder i stalden, hernede i undervisningsrummet, I sidder her i venligheden og i ydmygheden, og det er det, der fylder jeres bevidsthed op. Så skal I forestille jer, når I arbejder med det, så på et tidspunkt kan der ligge en indre trang inde i jer, hvor I har muligheden for at komme op og sidde foran mig, ligesom når vi laver Darshan. Når I så kommer op og sidder foran mig, så vil jeg give jer en energioverførsel. Det er en højnelse af jeres bevidsthed, det vil lade jer træde ind i en ny verden, ny himmel, nyt lys. Jeg vil åbne jeres hjerter, igennem ydmyghed, rørthed og kærlighed vil jeg åbne jeres hjertechakra til en ny forståelse, jeg vil fremelske kærligheden i jeres bevidsthed. Hvis I kigger over på mig lige nu, så er det den proces, jeg er ved at udføre på jer alle sammen lige nu. Jeg åbner jeres hjerter gennem ydmyghed, kærlighed og venlighed. Det vil sige, I går kærlighedsvejen, den oplyste vej. Jeg har oplevelsen af, at I går den rigtige vej, den oplyste vej, går kærlighedsvejen, og det er det, vi ønsker, og det går godt, det går kærlighedsvejen. Ligesom I sidder her i stalden til, så sker der en indre synkronisering inde i jer alle sammen. I bliver oplyste, vi bliver kærlighedsfulde, vi bliver bevidste. Vi begynder at få stor rummelighed, meget stor forståelse for, at vi er her af en eneste grund, til at udvide vores bevidsthed og træde ind på kærlighedsvejen, Kristusvejen, den guddommelige oplyste vej. Jeg formidler lys og kærlighed til jer alle, og I kan træde ind i lyksaligheden, ind i sin åndelige væren. I skal vide, vi bygger et nyt system op, det er fuldstændig bygget op på kærlighed, tillid og ydmyghed. Lad nu energien brede sig inde i jeres hjerter gennem venlighed og ydmyghed, og det er den vej, I gerne vil gå, og I gør det med glæde, glæde, lyksalighed, tillid og kærlighed.

Forestil jer med jeres forbindelse til mig, så er I på opstandelsesvejen, indvielsesvejen. Mange af jer begynder allerede nu, har gjort det et stykke tid at lave optegnelser på jeres forvandlingsproces, hvor I går fra personlighedsaspektet ind i sjælsaspektet og videre ind i jeres åndelige liv. Vi kan mærke en indre styrke, når vi gør det. I får nu en gennemstrømning og en optankning. En optankning af energi, en udvidelse af jeres

bevidsthed. Responder på at venligheden og ydmygheden vokser og forestil jer, at når I låner noget af energien fra min bevidsthed, så kan det give den der indre rejse, den naturlige rejse ind i himmelriget. I skal leve i himmelriget og samtidig skal I fungere i et jordisk liv fyldt op med kærlighed, godhed og tillid. Prøv at være bevidst om personlighedslivet toner stille og rolig væk. Alle de gamle vredesudbrud af irritation og kritik I oplever, de forsvinder fra jeres bevidsthed, toner bort, og det nye liv i venlighed, ydmyghed og kærlighed vokser.

Jeg anvender lige her mit kraftord til hjælp for jer alle sammen, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg overfører velsignet lys og energi til jer alle.”

Det er dejligt at høre elementerne rase ude omkring, regn og blæst (storm), men her kan vi være i lyset og kærligheden. Jo mere energi jeg giver jer, og jo mere tilliden vokser inde i jer, tilliden til det guddommelige, jo stærkere er vi fundamentet. Jeg overfører lyset til jeres bevidsthed, koordinerer jeres åndelighed og jeres sjælelige bevidsthed, jeg forøger jeres evner og kvaliteter. Husk vi har ubegrænsede muligheder, ubegrænsede evner og kvaliteter, lad os begynde at anvende det lige nu og lige her. I er venlighedens og kærlighedens lysbudbringer. I bringer lys og oplysthed ind i menneskeriget og alle naturriger formidler lyset og kærligheden til vores klode. Forestil jer vi er medvirkende til at være klodeopbygger, nye verdener. Det er dejligt at tænke på, at vi rent faktisk er verdens frelsere, vi skaber en ny verden gennem venlighed, ydmyghed, kærlighed og tillid.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en rigtig god dag, og de af jer der skal på skole i dag, start med at sende noget af morgenmeditationens energi ned til skolen, det betyder, når I kommer på skolen her, så kommer I med fuldt engagement og fuld tillid til, at vi i fællesskab kan bygge videre derfra. Godmorgen og hav det godt. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Egne oplevelser i Morgenmeditationen i en meditativ proces.

Skriv her: