

Nr. 522 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 19. februar 2020

Nøgleord: Vi er her i vores ophøjede bevidsthed.

Godmorgen, undskyld jeg kommer for sent. I dag er det jo onsdag den 19. februar 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 522.

Så hvis nu I tænker på, I sætter jer godt til rette på jeres stole, sidder oppe i dag på jeres stole og tænker igen på her, at vi skal slappe rigtig godt af, her hvor vi sidder på stolen, ret op, ret ryg, men vi slapper af, vi er vågne, og vi er bevidste, helt bevidste, og vi glæder os til vores morgenmeditation. I sidder her på stolen og glæder os over, vi har en ny mulighed, en ny mulighed igen.

Vi starter med og slappe af i kroppen, vi slipper spændinger i benene, i fødderne, slipper opmærksomheden derfra, slip spændingerne i benene, underbenene, fødderne, lige lægge lidt opmærksomhed ned på tærerne og slip spændingerne her også, og mens I gør det, så trækker I vejret stille og rolig ind, trækker vejret ind på en indånding og tænk på tillid, og på udånding stadigvæk tillid, trækker vejret der med tillid.

Så begynder I at slappe af i knæene, i jeres lår, i hoftepartiet, i underlivet. Idet I slapper af i underlivet, så skal I gerne have fundet en placering på stolen, hvor I kan sidde i 20 minutter, i tillid uden at falde ned af stolen, husk det er tillid I skal bruge.

I slapper lidt mere af i lænden, slip spændingerne i lænden, i hele ryggen og spænd af, hav tillid til at vi kan sidde på stolen uden og falde ned fra stolen, falde af stolen.

Så begynder I at slappe af i maven, den nederste del af maven, solar plexus området, I kan mærke, I stadigvæk trækker vejret dybt ind og ud, når I anvender tillid. I afspænder solar plexus, I slipper angst og frygt, gamle minder dem slipper vi også.

Vi går videre op til hjertet, hjertecenteret, slipper al gammel sorg, ikke give det opmærksomhed, vi kan begynde at slappe af i det, vi kan mærke hjertet slå, og på hver eneste slag der mærker vi fornyelse, vi mærker kredsløbsfornyelse, og der kan opstå en indre væren igennem hjerteslag, og vi slapper lidt mere af. Går lidt dybere ind i hjerteenergien.

Vi fortsætter nu op til halschakraet, og vi spænder af her også, vi anvender stadigvæk tilliden til at slappe af på, tilliden.

Vi begynder at slappe af omkring munden, den nederste del af hovedet, og ørerne slapper vi også af i, næsen og munden, øjnene, husk vi har velsignede øjne fra tidligere, dem spænder vi også af i og hovedcenteret.

Alt afspænder vi igennem dybe vejrtrækninger, igennem tillidens forståelse, vi slipper vores fysiske legeme, vi opnår et indre velvære. Et indre velvære. I det indre velvære er det godt at være i. Vi slipper hele vores astrale legeme, det lavere mentallegeme.

Vi kan mærke, vi er bevidst i sjælslegemet, men vi afspænder resten. Vi er her i vores ophøjede bevidsthed. Vi har nu en fornemmelse af, at der er en energistrøm vi kan mærke, faktisk fra rodcenteret, direkte forankret ned midt i jordens indre, en energistrøm. Og man begynder at se jordens indre som rødglødende masse, som ender som hvidglødende masse. Man begynder at mærke jordens indre kraftkilde. Man glæder sig over, man er i kontakt med en større kraftkilde, og igennem den kraftkilde strømmer der energi op til vores rodcenter. Det kan være, farven skifter lidt undervejs, det kan være, den bliver lidt mere rødlig i det, når den når vores rodcenter. Vi begynder at mærke en indre styrke, en fantastisk styrke, en styrke vi aldrig har kendt før, en styrke i os.

Vi mærker, vi har en direkte forbindelse til jordens indre. Vi er bevidst om jordenglene, devasubstansen, ildsvåderne, de er også til stede i os, de brænder ikke i os, fordi det er en værenstilstande med enorm styrke. Styrke vi har brug for i vores udviklingsarbejde. Vi er bevidst om den her energitype, den øger vores viljekraft, vores udholdenhed og vores gennemslagskraft, det begynder at blive udviklet.

Samtidig med mærker vi en anden bevidsthed, der er til stede i hjertet. Fra hjerteenergien arbejder vi med tillid, kærlighed og medfølelse, kærlig forståelse. Der mærker man en energistrøm, der strømmer fra hjertecenteret til hjertechakraet i hovedcenteret. Vi arbejder og oplever kærlighedsbevidsthed, den altfavnende kærlighed.

Vi er bevidst om, at der går en strøm af energi op igennem universet op til solen. Vi har en bevidsthed om, at vi er blevet fyldt op med universel kraft, en fantastisk bevidsthed. Ikke en menneskelig bevidsthed, men en universel bevidsthed, guddommelig bevidsthed, vi er bevidste om, at vi er udenfor tid og rum. Vi kan iagttage os selv udefra. Vi kan iagttage, der er ingen fysisk legeme i os, men vi kan se en forening af energi, som strømmer fra solen af, igennem universet ned til vores legemer, til hjertechakraet i hovedcenteret til en kæmpeoplysning med lys fra solen, der lyser hele vores hovedcenter op. Vi ser hovedcenterets aktivitet, begynder at være klar over vi har en universel bevidsthed. I starten virker det kortvarig skræmmende, men senere er det indre velbehag.

Vi ser de to energistrømninger, vi er bevidst om begge energityper, den fra jordens midte og den fra solen af. Vi oplever, vi er solens børn, samtidig med oplever vi, at vi er jordens børn, men vi har et højere formål med vores liv, end det vi er vant til. Vi bliver pludselig opmærksom på vores jordiske øjne, men ser igennem himlens øjne ind igennem vores gamle syn, og der begynder man at se en ny verden, en ny himmel, et nyt univers. Så er man guddommelig, og vi er små celler i den her guddommelige bevidsthed, begynder at mærke os mere fuldendte. Vi har ingen personligheder, vi har trukket os ud af personlighedslivet. Vi er et andet sted. Vi er et sted med ufattelig skønhed, lys, overjordisk kærlighed. Vi mærker nu hjertets energi som pulsslæg i hele universet, det er pulsslæg i en stor verden. Det er en fornyelse, et nyt liv, en ny forståelse, en kærlighedsverden.

Vi begynder nu at ane, hvordan det er at være en mester, en Avatar som ikke nødvendigvis lever i et jordisk legeme men i et guddommeligt legeme. Som vil gøre alt for at hjælpe menneskeheden, lægger sit højere legeme fra en, og lever et jordisk liv, en kæmpelidelse, hvorfra igen at man tager menneskeheden med op i himmeriget. Vi tænker på, vi bliver alle en eller anden sted, til små avatarer, der er i stand til at løfte menneskeheden bevidsthed, og vi gør det med glæde. Vi er blevet bevidst om vores ansvar som et jordisk menneske, som lever på jorden, vi opdager, at vi er skabt til større formål. Vi er bevidst iagttager. Vi kan se livet i et andet perspektiv, fordi vi er blevet skaberen i vores univers, i vores universer, vi har skaberkräften i vores besiddelse. Der er intet, der er umulig for os, begrænsningerne ligger i det jordiske liv, men ikke i kærlighedslivet, ikke i sjælsbevidstheden. Noget af den kraft vi fik fra jordens midte, bliver senere en ufattelig drivkraft. Vi begynder at opdage, at vi er ved at fusionere vores bevidsthed her på skolen til en højere bevidsthed. Vi træder ind i Guds billede, og begynder at leve et mere guddommeligt liv, fuldkommenhed. Vi begynder at tage hul på et kapitel, hvor vi arbejder som guddommelige budbringere med en ny forståelse og ny viden.

Vi mærker glæden i os, en indre ro, en ophøjet bevidsthed. Det er det, vi er født til, det er der, vi gerne vil hen. Det er der, I oplever skønhed i alle sjæles bevidsthed. I ser lys og kærlighed omkring jer og bliver forelsket igen i livet, bliver forelsket i at hver eneste sekund er hellig, begynder at opdage at det er faktisk et fantastisk sted at komme her på healerskolen, her kan man træde ind i Guds himmel. Prøv at tænke på, vi har sådan en mulighed. Det her det er et kæmpe indslusningscenter for at komme til at udtrykke guddommelig bevidsthed til menneskeheden. Tænk på den mulighed I har, at vi kan forenes her i det her jordiske liv lige nu, hvor vi kan hæve hinandens bevidsthed. Vi gør det igennem taknemmeligheden, vi gør det igennem den altfavnende kærlighed. Prøv at tænke på glæden i at have det her, fantastisk glæde. Vi har alle viet vores liv til at hjælpe menneskeheden og hæve klodens bevidsthed.

Vi kan nu træde ned igennem vores almindelige bevidsthed, men husk nu vores almindelige bevidsthed er blevet beriget med en overjordisk bevidsthed. Vi er ikke helt det samme, som vi var før, vi er blevet beriget med Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Det er den energi, jeg formidler til jer hver eneste dag, og det er det, jeg ønsker, menneskeheden skal fremstå som. Det er min gave til jer, at I kan nå de her bevidsthedsniveauer

og leve et nyt liv med ny forståelse, med indre styrke og en indre vished.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag. Når I føler for det, at I vil træde ud af det her, så kan I gøre det og gå videre til jeres jordiske arbejde, men gør det med den indre bevidsthed. Forestil jer I kan være elskværdige hver eneste dag. I kan give muligheder til andre. Vi kan forny deres liv, og det gør vi med glæde, fordi vi kan ikke andet. Godmorgen, godmorgen til jer.

Det vil være en god ide at gennemleve den her morgenmeditation mange gange. Når I laver den mange gange så begynd at sende resultaterne til mig, så kan jeg forøge jeres styrke, jeres visdom og jeres kærlighed. Jeg kan hæve menneskehedens bevidsthed igennem jer, så I sidder med nøglerne på at åbne op til en guddommelig bevidsthed, viden og visdom er givet jer. Det drejer sig om, det er, vil vi videregive det indre livs informationer? Ja det vil vi gerne Peter, det skal du ikke tænke på mere, det er noget, vi gør som en selvfølgelighed. Okay, jeg siger tak for det. Tak fordi vi kom dertil, det var dejligt. Godmorgen, godmorgen til jer og vi snakkes ved.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk