

Nr. 519 Godmorgen til alle

Morgenmeditation søndag den 16. februar 2020

Nøgleord: Bliv det nu, bliv I nu de nye forgangspersoner, husk jeres healende evner.

Godmorgen. I dag er det søndag den 16. februar 2020, og vi skal have en ny morgenmeditation og velkommen op til jer.

Så i dag vil jeg snakke lidt om barmhjertighed til alle, gode tanker, god vilje og tillid. Vi skal huske lige nu, lige nu der er meget fokus på at udvikle jer til ledere til næste rodrace. Der er virkelig acceleration på, og det betyder så, at lige nu der ligger vi også under psykisk angreb på vores personligheder. Lige nu er det virkelig vigtigt at forandre personlighedsopfattelsen, det vil sige, det der hedder irritation og kritik. Det skal vi af med, vi skal omdanne det til tillid og visdom og lyksalighed. Det er vigtigt, det er lige nu, det gælder. Det man kan sige, det er en hjertesag at ændre tingene. Jeg vil anmode jer stærkt om at gøre den indsats, der skal til. Det betyder, at vi er nødt til at bearbejde følelseslivet for at komme det skridt videre.

Jeg vil anmode jer om, jer der går på skolen, skriv nu det skema ned I har til jer omkring delpersonligheder. Ikke lægge modstand på det, men sig vi er ved at skabe et nyt system, hvor det er godheden, kærligheden og barmhjertigheden der bestemmer. Det er vigtigt, det er meget vigtigt, at vi kan komme til at stå på egne ben og komme til at fungere. Det er vigtigt ikke at udsætte det længere. I skal til at være meget, meget stærkere i jer selv. Det er en forudsætning, at hele gruppen arbejder på en gang lige nu. Det kan godt være, man bliver irritation og kritik, hvis man siger, at man skal forvandle sig, men det er en absolut nødvendighed. Man skal tænke på, der er ikke ubegrænset tid til at gøre det på. Den hjælp og de ting vi skal give til menneskeheden i fremtiden, det er vi nødt til at udvikle nu, lige nu. Man kan sige, der kan gå mange, mange år, inden man kan udvikle, hvis vi ikke tager det nu, og det kan endda gå inkarnationsforløb, inden vi når dertil. Så lad os kæmpe sammen og bygge den guddommelige verden ind, lad os leve den verden nu. Og det er barmhjertigheden og tilliden og kærligheden, der er tilstede, det er vigtigt.

Jeg kom til at tænke en lille smule på Abraham Lincoln, da han var barn, han var dreng, da havde han ikke de samme muligheder som andre drenge. Han var fattig, meget fattig, og han havde ikke råd til tøj, pænt tøj, men han havde en fantastisk mor, der sagde, tro nu på kærligheden og medfølelsen, tro på at Gud er inde i dig, så er der ingenting, der kan stoppe dig, bliv ved med at have ædelmodigt sind, kærlighed og tillid til dine medmennesker, bliv ved med at have det de der. Hvad skete der med manden? Han blev ved med at have kærligheden tilstede i sig, og det endte med, han blev præsident for et helt land, det er fantastisk at tænke på. Prøv at tænke på hver enkelt af jer, hvad I kan blive præsident på? Vi kan sige, den udvikling jeg prøver at give jer de sidste 25 år, det er nu prøverne ligger, vil vi gå igennem nåleøjet? Så tillid, kærlighed og forståelse vil løse det her.

Forestil jer at vi sender barmhjertighed ud til verden, barmhjertighed, lys og ærlighed og tillid. Lad os prøve at meditere på det og lad os indstille vores bevidsthed på det. Når vi tænker på, vores bevidsthed er det åndelige, det er guddommeligt. Lad os bruge det som guddommeligt udtryk. Lad lys og kærlighed gennemstrømme alle.

Begynd at se styrken i os selv, som kan stoppe modstandsenergien. Vi ser os som lysbærer. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Begynd nu at gøre jer selv aktive. Lad lys og kærlighed gennemstrømme gruppen og menneskeheden, lad kærlighedslyset strømme ud fra vores hjerter og fra vores indre visdom. Det inderste vi har inde i os, det er Gud, vores guddommelighed. Det eneste der spærrer for det guddommelige udtryk, det er de her personligheder. Lad os nu få det vendt om, så der er ensrettet energi igennem. Ensrettet

energi som er kærlighed, lad os gøre det nu. Begynd at tænke på der ligger et større formål med ens liv, ellers havde I aldrig mødt mig. Hov. Lad livsglæde og kærlighed gennemstrømme gruppen og alle grupper på kloden.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen, den altfavnende kærlighed. Begynd nu at tage energien til jer, og handel på den. Ikke udsætte længere, lad os nu tage det arbejdstøj på, lad os være med i den guddommelige arme, kærlighedsarme. Lad os nu gøre det, det er nu. Undskyld. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Lad nu fred, lys og ubetinget kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed og sende det videre ud i verden. Bliv det nu, bliv I nu de nye forgangspersoner, husk jeres healende evner. Der er meget, vi kan gøre hver dag.

Prøv nu at gentage jeres kraftord en seks, syv gange, og så send den bevidsthedsenergi ud til menneskeheden, til vores klode og tag oprigtigheden med i det.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og så ønske jer en fantastisk god dag og vær gode ved hinanden. Godmorgen til jer.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk