

Nr. 518 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 15. februar 2020

Nøgleord: Lad os igen meditere på, at vi er Lysbærere fra de høje himmelsale, vi giver lys og kærlighed til alt det, vi ser.

Godmorgen Bente, frisk som sædvanlig. Godmorgen i dag er det lørdag den 15. februar 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 518. Okay, ja. Så må vi se, om folk de kommer op på dupperne. Ja, ja det gør de nu nok. Det har vi da mulighed for at håbe på.

Se jeg tænkte på at snakke lidt om renhed i livet, renhed, livsglæde og tillid. Jeg kom til at tænke lidt på vores chakrasystem, rotation i chakraerne.

Se i lang tid kan vi sige, at chakraerne ikke har været så aktive. Det betyder, at der har været stor stagnation, eller stor uvidenhed tilstede. Jo hurtigere chakraerne begynder at køre, jo hurtigere kan vi frigøre os for vores begrænsninger. Vi skal huske inde i centrum af chakraerne, der ligger det guddommelige inde, til en indre frigørelse inde i os.

Vi ved jo, at hjerteenergien er ren, der har selvfølgelig været sorg og frygt og angst her, men vi ved, hjertechakraet vibrerer hurtigere her end solar plexus centeret, det har i hvert fald et andet omdrejningstal og en anden bevidsthed.

Vi ved jo, at i solar plexus der ligger alle de sårede følelser, og ligesom man kommer hurtigere frem på udviklingsvejen, jamen så sker der jo det i det, at alt det der hedder de sårede følelser, bliver synlige for en. Det kan være tvivl, frustration, irritation og alle de ting, det hører med til personlighedsvejen. De er ikke med i Guds rige, i Guds rige der ligger kærlighed, tillid og forståelse. Det vil sige, det er det, vi går hen imod. Når jeg så giver jer en energioverførsel, så er jeg i stand til at hæve jeres bevidsthed, fra det der var meget tungsindig inde i jer selv, til hvor I bliver let og levende, lyslevende, hvor I faktisk træder ind i Guds rige, i himmeriget. Det er det, jeg giver, når jeg giver energioverførsel til jer. I træder ind i den oplyste vej. Derfor er det godt at få energioverførsel, så man har muligheden for at blive stationær i den positive energi. Tænk på at hvis man giver energi til menneskeheden, og det ligges en lille smule tro og tillid ind til det, så betyder det, at deres formørkede tankesind bliver lys, fordi de er imødekommende og barmhjertige, barmhjertige.

Der er så meget at hente hver eneste morgen i morgenmeditationer, hvis man bruger det og vil anvende det. Så tænk på den livsglæde, den livsenergi der er tilstede i morgenmeditationer, der ligger en bærekraft der hver eneste dag, det vil sige, vil vi tage bærekraften til os? Det vil vi nu nok, når vi får tid til det. Det er selvfølgelig en mærkelig udtalelse, men det er nok sådan, det er.

Den åndelige energi som jeg kommer med til jer, har været ved jer hele jeres liv, I er født ind i den bevidsthed, så jeg har faktisk gået og passet på jer hver enkelt af jer hele jeres liv, uden I har været bevidst om det. Jeg er med til at skabe jeres spontanitet, jeres tillid, jeres forståelse. Det er det, jeg lægger energi ind på, jeres kærlighed til hinanden, livsglæden, forståelsen.

Kærligheden er evig, kærligheden er bærekraften. Hvis nu vi tænker på, at det er sådan, så er der mange ting, man kan gøre hver eneste dag. Det betyder, man er, har en garant for, at man kan gå fra mørket til lyset, få et lyst tankesind. Så jo større rotation der er i chakraerne, jo hurtigere på vej ind i det guddommelige. Men når I ser begrænsningerne så prøv bare at være den indre iagttagere til det, så tænk på at der er forandring på vej, der er et nyt, nyt livsafsnit på vej til jer. I skal bare tage imod det og ikke fornægte muligheden. Det der får tingene til at rotere på den måde, det er kærligheden, kærlighedslyset, hvor skyggerne er væk i jeres bevidsthed. Had og

vrede, frygt og angst forsvinder, når kærligheden og lyset er til stede, og jeg prøver at give jer kærlighed og lys hver dag, så I kan gå på den oplyste vej.

Lad os igen meditere på, at vi er lysbærere fra de høje himmelsale, vi giver lys og kærlighed til alt det, vi ser. Lad os prøve at leve i overensstemmelse med det guddommelige i os selv og i alle mennesker og i alle naturriger. Prøv at forestille jer livet, livsglæden er til stede alle steder, livsglæde, kærlighed og tillid. Prøv at fungere igennem udholdenhed, kærlighed og tillid. Vi kan sige salige er dem, der tror på Guds rige, de vil komme ind i Guds rige. Saligheden.

Vi har store muligheder, lad os leve de her muligheder. Jeg vil sende lys og kærlighed ind i jeres bevidsthed lige nu, til dem der lytter bevidst, eller til jer der sover, jeg vil oplyse jeres tankesind. Prøv nu at forestille jer, at vi alle anvender evnen til oplysthed i andre menneskers bevidsthed. Hvis I bruger det hver eneste dag, så bliver den evne stærkere. Lad barmhjertighed, lad barmhjertigheden sejre og oplyse vores eget sind. Prøv at mærke kærligheden i vores hjerter, vores medfølelse, ydmygheden og rørtheden.

Jeg tror, det er begyndt at regne lidt igen. Det var lige et sidespring.

Men lad os meditere på, vi hører med til Herrens kærlighedsarme, vi er sat til at løfte, og vi er sat til at inspirere. Vi kan løfte menneskeheden bevidsthed, alle kan gøre det. Tænk på hvis man lægger sit engagement ind i det og siger, det er det, jeg vil gøre hver dag, jeg vil endda stå op for at gøre det.

Jeg overfører Herrens velsignelse til jer, jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Amen. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres tankesind. Jeg tænker på menneskeheden, og jeg tænker på alle de steder, der er ufred, hvor mennesker istedet kan vælge at leve sammen med hinanden i fredelighed, i kærlighed og i tillid.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg er her for at hæve jeres bevidsthed, det vil sige rotation i jeres chakraer i dem alle sammen. Det er for at hjælpe jer, med at afstemme jeres vibrationer til den guddommelige vibration i jeres chakraer. Og når det er ved at blive samstemt til det guddommelige, så bliver I fuldendte, I bliver fuldkomne. Det er det stykke vej, jeg er ved at arbejde på for jer og med.

Fuldendelsesvejen, den oplyste vej, at I kan gå i himmeriget hver eneste dag, har I denne beskyttelse og denne tillid. Jeg anvender lige mit kraftord her, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver lys og kærlighed og tillid og ny forståelse.”

Jeg ønsker jer en rigtig god dag i dag i kærlighed, lykke, tillid, lyksalighed. Godmorgen til jer alle sammen, og det var så lørdag her den 15. februar 2020. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk