

Nr. 517 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 14. februar 2020

Nøgleord: Vi skal til at uddele gaver, det er oprigtighedens gaver. Dem skal vi til at give videre til andre mennesker.

Godmorgen, godmorgen. I dag er det jo fredag den 14. februar 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 517, og nu er det ferietid for mange mennesker, der kan man rigtig virke i sin sjælelige åndelighed, for at se hvor hellig man kan blive her, hvis det er det, man ønsker at gøre. Okay.

Jeg tænkte sådan på, det er lang tid siden, jeg har snakket om healing, hvilke gode egenskaber der ligger i healing. Jeg kom også til at tænke på noget andet, det er, nu når man vælger et nyt liv, en ny inkarnation og øh, så tænker jeg en lille smule på, at nogle gange kan det være en kæmpe modstand på at blive født ind i det jordiske liv, for man ved som sjæl, hvor besværligt det er at blive hæmmet sine kræfter ved at blive født ind på det jordiske plan. Så vi skal tænke på, at rigtig mange sjæle værger sig utroligt meget mod at blive født ind i vores liv. De vil hellere være i det indre liv, hvor alt, alt er afbalanceret. Man siger det, der er virkelig modstand på at blive født som sjæl. Men mange er fuldt bevidste, når man bliver født, de kan huske fortiden, de kan huske det indre liv og vil gerne holde bevidstheden på det, og så bliver de jo født her ind i det her jordiske liv og kommer til at skal lære de jordiske valg at kende, og så er der det i det, at børn helt fra spæd begynder at tage indtryk fra forældrene, ikke så meget lige nu, her er behovet bare at spise og sove. Der er så mange mennesker, de fortsætter med det i meget af deres liv, de spiser og sover, og de kan kun, kun fungere efter hvad de har brug for. Nå der hvor jeg vil hen i virkeligheden, det er der, der hedder, at når vi er små børn, så har vi brug for, som helt små børn at have vores forældre til at lede os. Der vil det være godt for børnene at se oprigtigheden i forældrenes bevidsthed og deres tanker og følelser, fordi jo mere oprigtig man kan være overfor børnene, jo bedre liv får de. Det vil sige, jo mere oprigtig forældrene er overfor børnene, jo mere kan børnene elske sig selv. Det vil sige, det giver en større stabilitet i deres liv. Så børnene har brug for at kende alle forældrenes følelser og tanker. Men vi gør jo mange gange som forældre, så prøver vi at beskytte dem mod vores forældres forældre, og det skaber en vis forvirring, fordi der kan være det i det, at nogen børn oplever en ting, og de ser forældrene gøre noget andet.

Jeg kan i hvert fald huske i mit tilfælde, jeg var født med meget spontanitet og livsglæde, da jeg kom ind her på det jordiske plan. Hvis man så møder nogle forældre, som er knap så positive, min mor var meget positiv, men min far han var ikke så positiv og havde andre ønsker og tanker, og det kunne skabe en vis forvirring, for hvor han siger en ting, men tænker noget andet. Så derfor har børnene brug for oprigtige forældre. Oprigtighed, det vil sige, det de tænker, og det de udtrykker i følelserne, skal være ens. Der skal være oprigtighed og ærlighed i det. Okay. Det betyder altid for os, når vi fungerer, så skal vi fungere i overensstemmelse med virkeligheden. Vi ved jo som forældre eller som voksne, der kan vi spille mange forskellige roller, men børn er ofte i stand til at gennemskue os med det samme, fordi børnene har ikke fået det filter lagt på, som vi har som voksne. Så den største gave vi kan give børnene, det er vores oprigtighed, oprigtighed og trofasthed og styrke. Det er det, vi gerne vil give børnene og andre mennesker, men vi skal bare selv være det. Det vi prøver på at give, det skal vi også selv leve, vi skal leve i overensstemmelse med det, vi prøver at give.

Jeg kan huske, da jeg kom i skole i første klasse. Jeg var seks år gammel, jeg blev sat udenfor døren den allerførste time, fordi jeg var næsvis, og det kom af, at min lærerinde hun sagde en ting men tænkte noget andet, og jeg svarede på det, hun tænkte, ikke på det hun sagde. Så var jeg næsvis. Det fik jeg mange skældud for hele min barndom.

Så siger jeg, ”jamen jeg kan høre, jeg oplever dig sådan og sådan,” siger jeg så. ”jamen det er jo ikke det, jeg siger.” ”Nej men det er sådan, du tænker.” Det kan skabe en vis forvirring der. Det vil så sige, kan man stole helt hundrede procent på dem, man snakker med? Næh det kan man ikke. Så skal man til at lære at skelne, hvad de i virkeligheden ønsker, de her mennesker der er. Okay det er noget af en proces den der at komme i gang med, ja. Men det er sådan, lige sådan, lidt til eftertanke.

Sådan er det jo stadigvæk, når vi arbejder som behandler. Jeg lytter altid til, hvad folk de siger, og det de ikke siger. Det kan skabe en vis forvirring. Men jeg kan sommetider få deres sårede følelser, fordi mange af de sårede følelser, de er jo lagt ind tidligere, hvor der ligger mange svigtsider. Så hvis nu vi skal til at lære vores børn at være spontane og være fremadrettede, være positive og tør at tage udfordringer i livet, det er jo, det er rigtig, rigtig spændende, hvis man kan give dem den mulighed i oprigtigheden og kærlighedslyset.

Men vi kan altid nå at rette op på det. Det var det, vi skulle gøre i går morges, hvor vi skulle være, se på nøjagtig samme proces, som jeg snakker om her. Se om man efterlever de ting, man har tænkt sig, eller man gør noget andet, det er den samme proces. Det betyder jo, jo mere oprigtige vi kan være, jo mindre beskyttelse er nødvendig, og beskyttelsen er vægtforøgelse, det er trangt til omsorg. Okay.

Så vi gør noget andet i dag. Vi skal til at uddele gaver, det er oprigtighedens gaver. Dem skal vi til at give videre til andre mennesker. Vi skal se andre mennesker, hvor vi kan give dem oprigtighed og ærlighed. Tænk på, jamen det er det, vi vil give dem i dag og i al fremtid. Når vi begynder at gøre det, så er der mange ting, der sker af forandring inde i os selv. Man siger, jamen det gør jeg også, jeg giver også andre alle de her ting, men det kan altid være en eller anden ting, man har glemt, eller der er pakket dybt ned, hvor det har været for svært for os at opleve oprigtigheden. Det kan være en smertefuld proces at se oprigtigheden i alting, men det er der, vi skal give omsorg til os selv, omsorg, kærlighed og tillid.

Så hvis nu vi siger, at vi er sjæle, det er vi jo, og vi ved jo, at sjælens udstråling er helbredende, sjælens udstråling, den auriske udstråling er en helbredelse i sig selv. Er vi så bevidst om, at vi har meget lys i vores aurafelt, altså sjælsbevidstheden, hvis nu vi beslutter os til at give de ting videre for os, for os selv, og videre ud til andre mennesker, så kan det være en fantastisk god ide at give lys og kærlighed fra os og tillid.

Vi ved jo, at når vi fokuserer på hjertets energi, den indre fred og kærlighed og lægger bevidstheden i det, så er det det, der er ved at ske. Hvis nu vi så lægger et ønske ind omkring oprigtighed, kærlighed og tillid, at det er det, man gerne vil leve igennem, og det er det, man gerne vil give videre, så hæver man energien, og hvis der er mange, der sidder og laver det samme, så hæver man gruppeenergien. Vi ved, når vi forbinder os med vores egen sjæl inde midt i hovedet, hjertechakraet i hovedcenteret.

Prøv at forestil at vi fokuserer i hjertet, og det er fyldt op med livsenergi, livsglæde, kærlighed. Prøv at hvile i det her et øjeblik og resten af kroppen har ingen opmærksomhed, og tankerne flyver ikke. Bare være fuldt bevidst på hjertechakraet fyldt op med lys og kærlighed, tillid. Og når vi gør det, så begynder man at eliminere skuffelserne, sorg og svigt. Det begynder at prelle af os, vi begynder at frigøre det.

Og så prøver vi at flytte opmærksomheden fra hjertechakraet op til hjertecenteret i hovedcenteret op i sjælsbevidstheden. Her skal vi forestille os, at vi er en indre sol, som oplyser alt omkring sig selv, inde i sig selv. Så vi stiger fra hjertechakraet op til hjertechakraet i hovedcenteret, oplever os som et indre lys, en indre sol der oplyser alt, helbreder alt. Vi lader vores bevidsthed gå yderligere op til solen, den fysiske sol og begynder at se solen som det guddommelige, der oplyser alt, giver næring til alting. Hvis nu vi kan give næring gennem kærlighed, tillid og oprigtighed prøv at se en effekt, det kan have på alting, på hele kloden og menneskeheden, på solsystemer, galaksesystemer. Prøv at tænke på vi kan have en medindflydelse på det ved at være i vores højere bevidsthed. Vi kan være forbundet med en solbevidsthed. Vi er der som solengle. Det betyder, når vi

som forældre skal give vores børn kærligheden, som vi kan måske forbinde, med nogen af de evner, de er skabt med og begynde at se ret hurtig børnenes øjne, små børns øjne den oprigtighed og kærlighed der er der, vi ser bag slørene, vi kan se de små guddommelige væsener.

Når vi tænker på, at hvert eneste menneske er skabt i kærlighed, at Gud er inde i alle mennesker. Det er vigtigt at begynde at give den viden fra os, den store altfavnende kærlighed. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme alt både på det jordiske plan og det indre plan. Lad nu et lysfyrtårn vandre hvor andre kan hvile sig op ad, de kan mærke oprigtigheden og kærligheden i jer, og de får, andre mennesker får det godt i at være i den nærværelse.

Nå, men godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Okay. Godmorgen til jer allesammen, og hav en god dag.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak for det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk