

Nr. 515 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 12. februar 2020

Nøgleord: Når vi er Herrens sendebud, så har vi også en bevidsthed om, at vi er elsket, og der er indre ligevægt inde i os.

Godmorgen så er det jo blevet onsdag morgen den 12. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 515, så lad os da begynde.

Vi starter lige med at meditere på, at ”jeg er Herrens sendebud, jeg er Herrens sendebud.” Det starter vi med at meditere på. Hvad mon det betyder, at ”jeg er Herrens sendebud. Det er et godt og positivt spørgsmål, Herrens sendebud. Når man er et sendebud, så arbejder man med de positive egenskaber, sjæsegenskaberne og den åndelige viden, så prøver man at videregive, de steder man fungerer i i dagligdagen. Det kan være, man møder en vis modstand på, når vi kommer med et positivt udsagn og ville være positiv i de forskellige situationer, så kan man møde modstand. Men når man så hele tiden tænker på, at vi er Herrens sendebud, så er tingene jo i orden alligevel. Vi er bare det sted, hvor vi kan lave de største forandringer i os selv, og for de mennesker vi omgås. Vi ved jo, at vi tidligere har fået udleveret et kraftord, kraftords energi og bevidsthed, når I giver energi til det øjeblikkelig, så fjerner man de negative sider i sit legeme og sin bevidsthed. Når vi siger, vi er Herrens sendebud, så er der ingen tvivl om, at vi er det, lige når vi siger det, men kan vi nu lægge en følelse af indre væren, en accept på at vi er Herrens sendebud, så begynder det jo at virke, at vi er det. Når man f.eks. siger et kraftord, ”jeg er fredsensglen, der renser tempelpladsen,” så hvis man ser sådan en plads for sig, og folk går ind til helligdommen, så betyder det også, at Fredsensglen er i stand til, at se alle de mennesker hvor der er tvivl, frustration, irritation og vrede, afmagt. Det kan fredsensglen se på stedet. Så træder han i aktion med det samme, og ligesom viser de mennesker en ny mulighed for at fremelske sjælskvaliteterne. Hvis han ikke kan få det til at virke her og nu, så er han nødt til at sige, at de er nødt til at forlade pladsen, for det er kun kærlighed, vi arbejder med. Men som Fredsensengel kan man virkelig, har man virkelig stor styrke i sig selv til at ændre folks overbevisning. Det er en fantastisk egenskab, der er lagt i ens hænder. Når man så tillader det gode liv at fungere, så arbejder man både som Fredsensengel og som Herrens sendebud.

Der er altid det, at når I kører med de positive egenskaber, og I prøver at hjælpe andre, så er der altid noget inde i folk, der laver modstand, hvis man er i sit følelsesliv. Så er der altid noget, der laver modstand på forvandlingen til det positive liv, og det er det, man ændrer på ved at hjælpe andre mennesker ved at være Herrens sendebud. Vi skaber simpelthen en ny balance og ny tillid. Jo stærkere energi der er i Herrens sendebud, jo større modstand er der. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal opgive. Det betyder, at vi har virkelig fået en ledsager stillet til rådighed, der har udholdenhed, der kan flytte de her ting.

Når vi så bekræfter vores sjælskvaliteter, så ved vi jo også, at det vi har i vores personlighed, det er ved at blive elimineret, det er ved at blive omdannet til positivitet, og lige her når man er ved at forvandle det, det er så her, den største vrede, irritation og kritik kan komme ind, fordi man ønsker dybest set som personlighed at holde fast i de gamle mønstre. Men i sin sjælsbevidsthed der ved man godt, man er ved at forvandle det, men det ved personligheden ikke. Personligheden ved ikke, den er ved at forvandle det, den er bare ved at holde fast i mønstrene, og den overbevisning der ligger der, det kan være en leders overbevisning. Men som Herrens sendebud så har vi fantastiske muligheder for at rette op på ubalancer, til at skabe balance, skabe ny positivitet, ny fremgang. Når vi går igennem kampprocesserne med glæde og kærlighed, så forvandler vi os hurtigere. Der er en enorm kraft i jeres kraftord. Det må jo sige sig selv, at et kraftord er der meget energi i, men ofte glemmer man sit kraftord, når det virkelig gælder, det har været ved at indarbejde tidligere, men glemmer det oftest i kampens hede. Prøv at tænke på hvis man har et kraftord, der hedder, ”jeg giver lys og kærlighed til alt det, jeg

ser.” Det er et fantastisk kraftord. Eller man siger, ”jeg har englevinger.” Tænk på en forfinet bevidsthed der er tilstede. ”Jeg har englevinger, jeg giver lys og kærlighed til alt det, jeg ser.” Det er da virkelig en fredssengel, der vil noget. Tænk på de muligheder der er sat os til rådighed. Jeg kan huske, det kraftord der hedder, hvad skal vi tage? ”Jeg er trældommens lysbærer.” Prøv at tænke på man kan gå, der hvor det er træls, hvor der er trældom, men man har evnen til at forvandle det. Man kan forvandle trældom og begrænsning til skabende aktivitet på stedet. Sjovt de ikke giver sig til at gøre det.

Prøv at tænke på jeres kraftord, tænk på styrken og kærligheden i det. Vi har jo ingen problemer med at sige, ”vi giver vores kraftord til Shambala,” hvis I virkelig kunne se betydningen af kraftordsenergien, bevidstheden, så ville I blive ydmyge og rørte over at tænke på, at man åbner for en ny himmel, en ny verden i den her verden man eksisterer i. Vi skaber en ny himmel. Vi arbejder med bekræftelserne i vores kraftords energi. Det er en enorm styrke, der ligger i det. Eller når vi nævner vores kraftords energi til Hierarkiet og Hierarkiets mestre, til Kristus, til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder, til menneskeheden. Når I arbejder med det, så får I en stor styrke inde i jer selv, der kan overvinde alle forhindringer.

Men der er altid sider inde i os selv, det hedder også delpersonligheder, som ikke ønsker forandring. De bekæmper jo det gode med al livsenergien og livsglæden, den bukker under, når man ikke tror på sit kraftords energi og bevidsthed. Så vi kan lige så godt vælge at lave en ny himmel og en ny verden med vores kraftords bevidsthed og energi, lad os bygge på det.

Hvis man tager et kraftord, der hedder, ”jeg er hyrdernes paradis,” så prøv at tænke på hyrderne. Det er dem, der er tættest på det guddommelige. De går på marken og passer på dyrene, også vilddyrene, de er der med deres liv som indsats. Vogter over herrens dyr, men er også i stand til at fjerne uønskede problemer på stedet. Det der er vigtigt, er ikke at udsætte tingene, men gøre det med det samme. Som hyrde der ser man måske en ulveflok, der er ved at angribe fårene. Så griber man til handling med det samme, man handler med det samme for at fjerne ulvene, eller det der er det farlige. Det er det, der hører med til hyrdernes paradis, man er i stand til at handle på stedet, for at rede de dyr man har og kan leve i indre fordragelighed med sin højere bevidsthed. Der er mange kraftord, og der er en masse visdom i det.

Vi tænker på, vi er Herrens sendebud. Så det er det, vi mediterer på, og det er det, vi udfører. Man kan få en indre glæde og en indre samhørighed i sit kraftords energi og bevidsthed. Det betyder, man kan leve det positive liv lige her og nu. Gør det, I kan udføre det. Når vi er Herrens sendebud, så har vi også en bevidsthed om, at vi er elsket, og der er indre ligevægt inde i os. Vi er rent faktisk forenet i vores guddommelighed, som igen giver kærlighedsøjeblikke. Vi er Herrens sendebud, vi er den guddommelige arme, der skaber en ny himmel, og en ny verden der er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Vi er den, der skaber forandring, vi er en årsag.

Prøv at se når I bygger en ny himmel op, en ny verden op med kærlighed en accept af jeres kraftords energi og bevidsthed. Det er noget, der virker med det samme. Vi kan altid se det på den ene eller den anden måde, man kan være inde i en meget positiv væren, eller man kan se modstanden i sin personlighed, som skal forvandles. Man kan se det på en eller anden måde, at man er i fremgang.

Jeg sender velsignelse ud til jer alle sammen, jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, jeg giver lys og kærlighed til jer alle, og jeg ønsker jer en rigtig god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav en god dag.