

Nr. 513 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 10. februar 2020

Nøgleord: Gruppeforståelsen prøv at forestille jer, jo flere vi er sammen hver morgen fra kl. 6.00 jo større styrke har I løbet af dagen.

Godmorgen i dag er det mandag den 10. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 513.

Jeg tænkte på i dag, at det der var godt at arbejde med, det var det, der hedder samhørighed, enhedsfølelse, kærlighed, godhed. Se når vi arbejder som enkeltpersoner, så er det godt at have samhørighed til en åndelig gruppe. Det der er vigtigt, det er jo at have et mål i sit liv, et mål til en større gruppeforståelse, en indre samhørighed. Når man er nyforelsket, så har man stor samhørighed med den, man er forelsket i. Den samhørighed den bliver jo erstattet efterhånden af stor kærlighed, en stor guddommelig kærlighed, og det vil så sige, at man kan være åben i alting, man kan være åben og snakke om svære ting, for man har en indre samhørighed, en indre forståelse af, at alting det lykkes. Det er fordi, man arbejder som guddommelige tjenere, man fremelsker godheden i hinanden.

Prøv at tænke på hvis alle mennesker fremelsker den gode vilje i hinanden, det er bare det, man ønsker at gøre. Man kan se nye muligheder, nye forståelsesområder, det er helt fantastisk, at de egenskaber har vi faktisk inde i os selv. Så det ville være dejligt at begynde at respondere på enhed, samhørighed, kærlig forståelse. Tænk på hvilken styrke der ligger i det fra menneskegrupperne, samhørighed, enhedsforståelse, kærlighedsforståelse.

Skal vi ikke prøve at meditere på det? Enhed, samhørighed, kærlig forståelse og godhed. Skal vi ikke prøve at meditere på det og se, hvor vi kommer hen med de ting. Jeg kan sige, der ligger en fantastisk styrke i at have denne her enhedsfølelse, samhørighedsfølelse, kærlighed, godhed, der ligger en meget stor styrke i det. Overbærenheden er altid til stede, man fremelsker de allerbedste egenskaber i dem, man er sammen med. Gruppeforståelsen prøv at forestille jer, jo flere vi er sammen hver morgen fra kl. 6.00 jo større styrke har I i løbet af dagen. Jeres samhørighed, kærlighed og kærlige forståelse vil vokse gennem de her ting. Den vil vokse rigtig meget, og I vil få en større indre styrke til alt, hvad I foretager jer. I udvikler overbærenhed, fremelsker den gode vilje, kærligheden.

Imedens I mediterer på det, så vil jeg overføre energi til jer. I kan meditere med lukkede øjne, eller I kan meditere med åbne øjne. Samhørighed er en enhedsforståelse, som er fyldt op med sjæls bevidsthed, åndelig bevidsthed, guddommelig bevidsthed. Vi har jo det hele inde i os selv, og vi har en stor samhørighed i gruppen, i gruppeforståelsen.

Jeg overfører livsenergi, livsglæde til jer allesammen. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, nådens lys og tillidens lys, jeg arbejder med enhedsforståelse og samhørighed, gruppefusioner, gruppeindvielser, en kærlig forståelse, ansvarligheden, jeg kan nævne mange ting.

Forestil jer når I arbejder med de her principper, udvikling, så kommer der en helt speciel udstråling i jeres aurafelt, et meget smukt lys man kan respondere på mange af regnbuens farver, som bliver forstærket med en aurisk udstråling gennem farveudstråling. Det giver skønheden i jeres tankesind. Det giver skønheden i jeres kommunikation og jeres væremåde. Enhed, samhørighed, kærlig forståelse. Det går fra helheden videre ind i en gruppeforståelse, en gruppesyntese hvor åbenheden er en udtryksform i indre væren, kærligheden er tilstede i alle. Det er kærligheden, man forstår igennem, og det er kærligheden, man fremelsker i alle. Kærligheden er ligesom det livgivende vand, man drikker.

Forestil jer at vi er alle gruppesamhørighed, enhedsforståelse, celler i Guds liv, og vi arbejder alle med et højere formål i vores liv, fremelsker enhed, samhørighed, kærlig forståelse, tillid og visdom. Forestil jer at lægge glæden ind i at kærligheden vokser i hele gruppen, kærligheden og forståelsen til hinanden. Forestil jer vi lader sjælskræfterne udvikle sig, udvider os hele tiden i større rummelighed. Forestil jer at man tillader samhørigheden at være tilstede, hvordan vi kan bære hinanden også i svære situationer. Vi fremelsker den gode vilje, kærligheden og tilliden, og se hvor let det ville være i dag at holde en tale omkring enhedsfølelsen, samhørigheden, kærlighed, tillid og forståelse. Det vil udspringe fra hjertet af, og glæden vil vokse inde i jer. Forestil jer det er ligesom man skal til fødselsdag, man forbereder sig til at holde en tale, det kan give enorm glæde i en tale fra hjertet, fremelske de gode kvaliteter.

Forestil jer vi er alle guddommelige, så det er de guddommelige egenskabers grundenergi og grundforståelse. Når man hører energien i enhedsforståelsen, kærligheden, i gruppefusionen, der kommer til at vokse en kæmpe stjerne ud gennem gruppeforståelsen, samhørigheden, enhedsfølelsen, og I bliver alle forbundne af et helt specielt kærlighedslys. I kan begynde at respondere på en indre styrke, en indre visdom som er tilstede i jer alle. Vi kan respondere på det, og vi vil fremelske de kvaliteter. Det er en byggeproces, en udviklingsproces som giver stor rummelighed og stor fleksibilitet. Jo mere vi er til stede i den bevidsthed, jo mere vokser vores kærlighedsforståelse og gruppens gennemslagskraft.

Jeg vil gerne ønske jer en rigtig god dag i dag. Nu er det jo holdt op med at storme ihvertfald her. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav en fantastisk dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk