

## Nr. 512 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 9. februar 2020

**Nøgleord: ” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”**

Godmorgen i dag er det jo søndag, næsten lige som i går, med hensyn til min skjorte, men i dag er det rigtig søndag den 9. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 512.

Jeg kom til at tænke meget på de mennesker, som er alene hver eneste dag, og alle de bekymringstanker folk har på hvordan og hvorledes, det nu skal gå, om de altid skal være alene, eller om der er meget ensomhed. Vi ved jo, at ensomheden hænger sammen med personligheden, og man er jo også ved at sige, at nu er vi ved at slippe personligheden og tro lidt mere på vores indre sjælsbevidsthed, så det der ensomhed er en midlertidig foranstaltning, fordi når vi kan bære ensomheden, så er der plads til studier. Så begynder man at studere lidt mere sjælelig bevidsthed, så forsvinder den fysiske ensomhed. Det er lidt dejligt at tænke på, så lukker man op i sjælsbevidstheden, så betyder det, at der er meget viden, der skal forstås igennem kærlighedsbevidstheden, og den kærlighedsbevidsthed der kommer til at ligge her, det bliver efterhånden til et visdomsaspekt, en visdom.

Nå så tænker jeg sommetider på, hvor mange mennesker har de her ting, så er det en god ide at begynde at meditere her, og sige okay jeg er jo en sjæl, jeg er jo en Solengel, jeg har jo alle mulige kvaliteter til rådighed i min bevidsthed, så lad mig begynde at anvende nogen af alle de kvaliteter i en større betydning for at hjælpe menneskeheden. Så betyder det, at man får mulighed for at tjene menneskeheden, man får villigheden til at slippe begrænsningen, smerten, arbejdet i betydningsverdenen.

Samtidig med så kan vi så sige, jeg vil gerne lukke lidt mere op til ideernes verden, den intuitive verden. Så tænker jeg på, at her igennem kærlighedsbevidstheden det er der, man siger, kærlighedsbevidstheden er Kristus, det guddommelige. Men Kristusbevidstheden er også den intuitive bevidstheds tidsalder, og den intuitive bevidsthed kommer af sjælen, målretter sig ideernes verden som ligger i den åndelige verden. Det vil sige, man mediterer gennem sin sjæls bevidsthed, som er grundenergi ind imod åndens verden, hvor man begynder at få åndelig inspiration. Man kan sige, åndelig, intuitiv bevidsthed begynder at vågne op her. Når mange mennesker siger, min intuition siger, min intuition siger mig det og det, det gør den sådan set ikke, det er deres følelsesliv, deres erfaringsside der siger sådan og sådan, men den intuitive bevidsthed ligger i den åndelige bevidsthed, det vil sige, de åndelige ideer som kan nedtrappes til vores bevidsthed. Det vil sige, at hvis vi har masser af sjælsbevidsthed og begyndende åndelig bevidsthed, så kan man begynde gennem intuitiv forståelse at forstå de her indre årsager, som det åndelige menneske ønsker at præge sjælen med. Det er lidt snørklet det her, det kan jeg godt høre, men det er sådan det virker. Det betyder, man begynder at lede efter den åndelige bevidsthed for ligesom at sige, vi går efter intuitionsbevidstheden og få de ting puttet ind, så vi får nye ideer, ny inspirationskilder ind, og de kilder som kommer ind her, har en meget stærk opløftende virkning på menneskeheden, på vores klodes bevidsthed.

Men inden man kan få de der erfaringer og indsigter, så skal vi have gennemgået en periode med ensomhed først, og så når man har prøvet ensomheden et stykke tid, så får man en dybere sjælsindsigt og senere hen større åndelige indsigter. Det er en prøvelse, der ligger, som vi alle skal igennem på et tidspunkt. Så det er sådan set dejlig nok at vide, så det kan vi jo sige, at det er sådan nogle indsigter, vi allesammen skal have, og det betyder man afkaster sin personlighed, man omdanner den til sjælsbevidsthed. Det betyder, at det der hedder illusion og blændværk, det forsvinder fra ens bevidsthed, og det er sjælelige, og senere den åndelige verden der bestemmer, som giver os inspiration til at kunne løfte menneskeheden bevidsthed, en klodes bevidsthed.

Det er lidt dejligt at tænke på, at vi har muligheden. Så hvis vi nu lige bruger vores kraftords energi, og giver energi til kraftordet. Jeg kan sige mit kraftord, det er: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg siger, ”jeg vil give mit kraftords energi til Shambala.” Det er her, vi har den åndelige viljes energi. Vi starter med at give energi dertil til Sanat Kumaras ashram. Jeg bruger mit kraftords energi og lægger oprigtigheden fuldstændig ind i det, hviler i min sjælsbevidsthed. Idet man nævner tingene, i den her rækkefølge jeg snakker om, så kan der opstå ydmyghed inde i jer selv, ydmyghed og glæde, kærlighed og forståelse. Så kan der udspringe nye vidensområder inde i jer, når I er ved at arbejde med at give jeres kraftords energi til Shambala. Det vil sige, I lytter lidt mere fra sjælsbevidstheden og sender energi ind i jeres åndelige bevidsthed. Når vi gør det, så begynder vi at frigøre sjælen fra personligheden. Jeg prøver lige igen! I skal prøve at bruge jeres eget kraftord, jeg starter med at sige mit kraftord, I kan lytte til det her først, til mit kraftords energi først og så se om I har respons på det.

Peter L. Simonsens kraftord det er:” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Når jeg siger det fuldstændig med oprigtighed, så kan jeg mærke det i mit hjerte og mine blodbaner, i mine forskellige legemer. De bliver aktive, de bliver aktive ind mod den åndelige dimension, fordi idet jeg overfører energi fra min sjælsbevidsthed til min åndelige bevidsthed, så begynder den åndelige del af mig at lade mig op, og min sjæl får fornyede kræfter, som kommer fra åndsaspektet. Det vil sige, min oprigtighed og min ydmyghed vokser, kærligheden til menneskeheden vokser, kærligheden til klodens bevidsthed vokser, det vil sige, jeg bygger på en ren kanal, en ren kanal til det åndelige menneske.

Jeg prøver lige en gang mere:” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” og jeg giver mit kraftords energi til Shambala. Samtidig med jeg arbejder med det, så lægger jeg fuld bevidsthed ind mod hjertet, ind mod halscentret og ind mod mit hovedcenter. Det vil sige, jeg kan mærke en vis form for respondering, men jeg skal ikke bruge min opmærksomhed til at være bevidst om, hvad der sker i de centre, jeg oplever bare responderingen, men jer responderer ind mod Shambala bevidstheden, den åndelige viljes bevidsthed. Jeg lægger bevidstheden ind som om, jeg er nået dertil nu, er fuld integreret i den bevidsthed, eller jeg lader som om, jeg er ved at være der. Det betyder, at man giver accept til en kommende bevidsthedsudvidelse på indvielsesvejen, fordi man lader som om, at det er ved at lykkes, som om.

Så prøver I at anvende jeres kraftords energi på nøjagtig samme måde til Shambala, hvor Guds vilje er kendt. Derefter bruger vi vores kraftords energi til Hierarkiets mestre, til Kristus. Kristus er Kærlighedsavataren, og når det er sket, så lægger vi energi ind til Solavataren. I anvender jeres kraftords energi og giver den til Solavataren. Så vil I igen begynde at respondere mere på den åndelige energi, Kristusenergien, Syntesens energi. Der vil begynde at komme mere oplyshed i jeres tankesind, det vil begynde at blive mere smidig i jeres værens områder. I begynder at mærke, respondere på at mange af personlighedens begrænsninger ændres til kærlighed, lys, forståelse, til ny viden, og samtidig med legemliggør jeg Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg overfører den altfavnende kærlighed til jeres bevidsthed, den altfavnende kærlighed. Forestil jer at solen begynder at lyse mere inde i jeres hovedcenter, at I ligesom bliver badet i solens lys, en ny viden inde i jer selv opstår. Det virker ligesom en regnsky, al bevidsthed er samlet inde i jeres hovedcenter. Nu har vi lagt energien ind på det, så er der ved at ske en fusion, det er ikke ensbetydende med, at det er fuldt integreret, men fusionen er sket.

Denne her morgenmeditation skal man høre flere gange, eller jeg kan anbefale det. Jeg ønsker jer en rigtig god dag, også i dag her søndag. Jeg håber, I får en rigtig god dag, men vi har bygget fundamentet op til, at det skal blive en rigtig god dag, lad os glæde os over det. Godmorgen til jer allesammen, hav en fantastisk god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.