

Nr. 507 God morgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 4. februar 2020

Nøgleord: Fornyelsen kommer indefra igennem tilliden og engagement.

Godmorgen, i dag er det tirsdag den 4. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 507. Ja.

Se jeg vil gerne arbejde en lille smule videre fra i går af. Så her i går hvor jeg snakker om, at hvis I går et skridt mod mig, så vil jeg gå ti skridt mod jer. Jeg spørger om, I ved, hvad betydning der ligger i det det udsagn der, men det har I nok et svar på?

Jeg kunne godt tænke mig i dag, at vi har jo fået nogen øjne at se med, men kunne det være en ide at helliggøre vores øjne, så vi opfatter alting igennem kærlighed, så vi velsigner vores øjne. Hvis nu man velsigner dem i Guds navn, så får de en indre stråleglans øjnene. I kommer mere i kontakt med eller kommer i kontakt med det guddommelige i os selv. Det guddommelige vil skinne igennem vores øjne, når vi velsigner vores øjne. Jeg tænkte sådan på, i går da jeg snakkede om, at når I kommer et skridt til mig, så går jeg ti skridt hen til jer og giver jer hengivenhed, hengivenhed. Det betyder den højere bevidsthed træder igennem jeres øjne ind i jeres hjerter, hvor I så kan udvise kærlighed, overbærenhed, tilgivelse.

Forestil jer at de egenskaber har man inde i sig selv, overbærenhed, kærlighed, tilgivelse, man kan være hengiven overfor det guddommelige. Er man det, så ligger man jo en indre længsel ind mod det guddommelige i en selv, guddommeligheden i verden, vi ser anderledes på alting, og vi opfatter ting anderledes. Vi ser lyset i hinandens øjne, vi ser det indre lys, vi ser glæden i al ting. Man har ikke ødelagt sine øjne ved at opfatte negativitet, det er det, man ødelægger dem ved. Men lad os nu få nogle gode øjne, så vi kan se hele livet igennem kærlighed.

Jeg tænkte sådan på her også, jeg plejer at sige til jer mit kraftord, eller hvad jeg laver, hvor jeg siger, jeg legemliggør Guds kærlighed. Det vil sige, den guddommelig kærlighed bliver synlig her på vores klode, det bliver synlig inde i jer, det bliver synlig, det synet, synet, synlig. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom. Det betyder, det er viden, der fylder os med glæde, kærlighed, det bliver til visdom. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden.

Lyksaligheden er også ens sindsro, der er total ro i sindet. Det vil sige, sindet bliver til den indre iagttagelse, man kan se igennem det sind, man kan se de indre verdener igennem sindsro og lyksalighed. Jeg legemliggør Guds kærlighed, lyksaligheden, sindsro.

Nådens lys betyder også tilgivelse og overbærenhed, hengivenhed, retskaffenhed, oprigtighed. Forestil jer at I aldrig mere skal såre andre mennesker med jeres udtalelser, med jeres syn. Prøv at tænke på, der er fyldt op med overbærenhed og tilgivelse, indre visdom, livsglæde. Prøv at se, når I kommer til at fremstå som sådanne nogle mennesker, der er retskafne eller ønsker det bedste for hinanden. Når man ønsker det bedste for hinanden, hvorfor så skælde ud på hinanden? Det er der jo ingen grund til. Har man tillid til livet, tillid til livsglæden, livsglæden fungerer når spontaniteten fungerer, og livsglæde det er også at tænke i muligheder. Livsglæde, tillid og visdom.

Hov det regner udenfor, undskyld med så meget snak. Det er dejligt at tænke på, når det regner, så kommer der også fornyelse. Der kommer vandgennemstrømning og energigennemstrømning. Så kan vi så sige, der kan også komme for meget igennem den regn, så er det ikke altid solskin og tørvej. Nå okay.

Men hvis nu vi skulle forestille os, at vi velsigner vores øjne. Øjnene skal kun anvendes til at se det gode i alle mennesker, og øjne skal helliggøres, og munden skal helliggøres, og tankerne skal helliggøres, skal vi ikke meditere lidt på det. Helliggørelse af øjnene, vores mund, vores tankesind.

Nu mens I mediterer på de ting, helliggørelse af øjnene, munden, det udtalte ord, tankesindet det skal være så rent, at vi kan udtale guddommeligheds budskaber, lad os meditere på det. Det vil sige, man sårer ingen, man løfter, man inspirerer. Vi ved, når folk er nyforelskede, så har de en indre glød i øjnene, man kan få en endnu mere indre glød. I mediterer på det guddommelige, det er det indre lys, det er magnetisme, hvor man bliver tiltrukket af kærligheden. Kærligheden det er der, man holder om, glæde, nærhed. Vi er gået i gang med at meditere på en velsignelse af øjnene, vores mund og vores tankesind.

Jeg kan huske, jeg tror, det er Licas kraftord, der hedder, når jeg udtaler guddommelige samtaler, Lica siger, der er helbredelse i min stemme, når jeg udtaler guddommelige, når jeg udtaler guddommeligheden igennem min stemme. Noget i den retning. Undskyld. Ellers er det sådan det her, guddommelighed i min stemme, når jeg udtaler guddommelige ord.

Når I velsigner jeres øjne, så bliver øjnene ikke hårde mere. I kan ikke udtrykke hårdheden. I kan kun udtrykke kærligheden, kærlighed, overbærenhed, lys og visdom. Husk når I beder om hjælp, så kan I få hjælp, men det er vigtig at give det igennem velsignede øjne, bede om hjælp igennem velsignede øjne, så vil hjælpen komme igennem godheden og kærligheden. Prøv at forestille jer, vi bruger vores syn til at meditere på Guds åsyn, Guds kærlighed.

Det kan være de her morgenmeditationer, der lige kommer giver nøjagtig det løft, I har brug for. Prøv at lægge tillid ind til, giv jer til at bruge det der medie hver morgen til fornyelse af jeres liv, tag fornyelsen til jer, tag livsglæden ind. Det der er vigtig, det er ikke at fornægte jer selv men give jer selv muligheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, fyld jer selv op med lovprisning, lovprisning ind mod guddommeligheden, vær inde i guddommeligheden. Når I nu betragter jer selv som guddommelige lysbudbringer, så betyder det, at det lys strømmer igennem jeres øjne, og som vil oplyse jer, forny jer og faktisk give jer et nyt liv. Fornyelsen kommer indefra igennem tilliden.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en rigtig god dag. Så tænk på der er lidt mere i den her morgenmeditation her end det, man umiddelbart kan se, men I skal nok få øje på det. Godmorgen, godmorgen.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk