

Nr. 506 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 3. februar 2020

Nøgleord:

Godmorgen og velopstået. Det er jo i dag mandag den 3. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation 506.

Se jeg vil gerne lige minde jer om, at I alle er sjæle. Det det drejer sig om, det er at udtrykke sjælsbevidstheden hver eneste dag ikke gøre sjælen til jeres fjende, men sjælen til det den er. Sjælen indeholder alle de positive egenskaber, og bagved hver eneste begrænsning der ligger der en sjælskvalitet, og alle de sjælskvaliteter det er det guddommelige. Det betyder, når man benægter sjælsbevidstheden, så benægter man det guddommelige.

Når vi snakker om, at vi er en tillidsskaber, så bekræfter vi vores guddommelighed. Når vi har mistillid til, til sjælsbevidstheden, så tjener vi mørkets herre. Så vi kan sige, at alt det der hedder tvivl, modvillighed, angst og frygt, det får os til at komme længere ned i, på mørkets vej. Derfor er der jo det i det, at jeg er faktisk kommet hertil for at hjælpe jer og løfte jer op i lyset. Meget af den vej I går lige nu, er jeg gået tidligere og i tidligere liv. Jeg er kommet her for at være en garant for jer, for at I kan anvende jeres sjælskræfter, kristusbevidstheden i jer, kærligheden, guddommeligheden.

Se hvis nu I gør det, at I går et skridt hen mod mig, som det hedder, så går jeg ti skridt hen mod jer. Hvis I går tillidens lys hen mod mig, så går jeg ti skridt hen mod jer igennem hengivenhed til jer, hengivenhed. Jeg kan lade lysets kræfter strømme igennem jer og oplyse jer og gøre jer helstøbte. Det betyder, at I kan anvende oprigtigheden inde i jer selv hver dag, oprigtighed.

Oprigtigheden er en fantastisk stor styrke. Hvis nu man ikke er oprigtig overfor sin sjælelige bevidsthed, jamen så kører man den anden vej. Så gør man det, man sætter sine evner over styr, og så begynder man at gå mørkets vej. Så derfor er jeg kommet med lyset til jer, med lyset, kærligheden og tilliden. Jeg er kommet med den åndelige energi, åndsbevidstheden. Det ligger på det atmiske plan. Det jeg kommer med, det er, at jeg manifesterer den guddommelige vilje, den guddommelige kærlighed, nådens lys, tilgivelsens lys. Jeg vil give jer et nyt liv, jeg vil forbinde jer med jeres højere bevidsthed, så I derigennem kan forstå gruppefusioner, gruppekærlighed.

Man kan være mismodig, og man kan få hjælp. Man kan have været i tvivl, og man kan få hjælp. Jeg kan hæve jer ud af jeres gamle mønstre, hvis det er det, I ønsker. Men hvis man hårdnakket ønsker at holde fast i sine gamle mønstre, jamen så kan man gøre det. Vi har jo heldigvis den fri vilje til at sige, jamen vi vil gerne lyset, vi vil gerne oprigtigheden, kærligheden og sandheden. Når vi oprigtig, når vi oprigtig udtrykker vores inderste liv vores inderste tanker, og man kan sige dem højt og snakke om dem jamen så fungerer det jo. Hvis der er noget derinde, man lukker af for, så lukker man af for livsenergien og livsglæden.

Så prøv at tænke på det er ikke mange dage siden, vi snakkede om, at vi var Herrens sendebud, vi var guddommelige lysbudbringere så lad os være det hver eneste dag, bringe oplyshed ind hvor mørket er, lad os eliminere mørket og få glæden til at fungere igen, glæden i det lille hjem, glæden i menneskehedens bevidsthed, glæden i vores jords udvikling. Prøv at tænke på at man kan arbejde med jordens tarv, hæve vores bevidsthed, klodens bevidsthed, vi kan være medvirkende til det alle sammen. Det er faktisk en fantastisk gave, vi har fået, vi kan være med til at løfte jordens bevidsthed hver eneste dag igennem uselvisk tjeneste.

Jeg tænker mange på, at de mennesker der har været i krig, ofrer deres liv for at vi kan få et godt liv. Prøv at tænke på, hvor mange der er efterkrigsbørn og børnebørn, men nogen har givet deres liv, for at vi kan få det fantastiske godt, det er ikke til at forstå, at vi har fået så stor en mulighed. Anvend muligheden så. Anvender vi den gode vilje?

I kan forestille jer, når I kommer til darshan her eller på skolen, hvis I kommer med et inderligt ønske om forvandling for at kan hjælpe jeres medmennesker og glemme jer selv, så får I energien til det, så virker energien. Men hvis man kommer med mistillid, tvivl og frustration, så er det jeres egen energi, der formørker jeres tankesind. Men hvis I kommer med tilliden og i tillidens lys, så bygger jeres energi ind på jeres egen højere bevidsthed, så det kan trænge igennem jeres fysiske hjernebevidsthed, den indre oprigtighed der er inde i jer alle sammen, lys og kærlighed.

Forestil jer I går hengivenhedsvejen, hengivenhed, barmhjertighed og kærlighed. Det vil sige, det er det, man udtrykker. Man udtrykker kærligheden, når vi giver kærligheden fra sig, og man bliver ved med at gøre det dag efter dag, år efter år, inkarnation efter inkarnation. Hvis vi gør det, så spekulerer man ikke så meget på mere, hvad der er meningen med ens liv, så udfører man det jo, og giver kærligheden og tilliden videre. Det er svært at forstå, at det er vanskeligt for folk at videregive kærligheden, tillid og forståelse. Nogen gange så skal det pakkes så meget ind, at man glemmer formålet, og så sker der ingenting.

Forestil jer I kommer til mig med et ønske, I gerne vil have opfyldt. Et positivt ønske, der rækker ud over jeres egen ting til jer selv, men til menneskeheden, så vil jeg forøge jeres evner, til at begynde at udføre det.

Når I går et skridt mod mig, så går jeg ti skridt mod jer. Nogen gang kan man få muligheden lige her ved at sige, hov jeg er måske gået den forkerte vej, hvor jeg ikke kan anvende tilliden. Så er det fuldstændig i orden at ændre opfattelse til at komme ind i tilliden igen, til tillidens lysbudbringer.

Der er ingen, der vil bebrejde jer på, at I går på den oplyste vej, hvor det er kærligheden, der styrer jeres liv. Det er det, der er formålet med os frigøre os for alle de begrænsninger der binder os og omdanne dem til kærlighed.

Jeg udsender kærlighedslyset, tilliden, den indre visdom lige nu. I er velkomne til at modtage det, men prøv at modtage igennem kærlighed, forståelse, kærlighedsforståelsen, kærlig medfølelse, så sker der en forandring inde i jer. Jeg legemliggør Guds kærlighed, det vil sige, den guddommelige kærlighed vil ligge i jordens aurafelt.

Jeg arbejder på at bygge jorden op til en hellig planet, vor jord er også en indvielsesplanet. Det betyder som sagt, at det er en smertens og lidelsens planet, men det er selve forvandlingsprocessen, vi trækker energien ud af det omdanner det til kærlighed til nye evner og nye kvaliteter. Jeg overfører kærlighedslyset til jer allesammen, og viljen til at gå igennem jeres vanskeligheder med kærlighed, tillid og forståelse. Så prøv at være helt bevidst i dag om I er guddommelige sende bude, guddommelige sendebud. Når I tænker sådan, og er bevidste inde i jer selv på den måde, så modtager I Herrens velsignelse. Lad nu lys og kærlighed og tillid gennemstrømme jeres legemer, gøre jeres legemer, spændstige, smidige. Forestil jer vi er ved at opbygge en fleksibel tankegang.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og så ønske jer en god dag.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healeskolen i Sønderjylland, her i dag den 3. februar. God morgen, godmorgen til jer og hav det godt.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk