

Nr. 248 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 2. juni 2019

Nøgleord: Jeg er den magiske himmelåbner.

Godmorgen, jeg har tænkt på flere ting i dag, jeg kunne udføre, vise jer og tale lidt om, jeg kan være i tvivl om, hvad jeg skal vælge, men så kom jeg til at tænke på, at tvivlen jo er det positive, så jeg har mange muligheder.

Jeg vil fortælle lidt om det, jeg også laver. For ca. 15 år siden var jeg på studietur i Norge, her havde jeg meget tid til at arbejde med det indre liv. Jeg ser for mig nogle af de ting, jeg lavede i min ophøjede bevidsthed, og det vil jeg fortælle jer lidt om.

Jeg har både klarsyn, klarfølelse og klarhørelse. Det kom jeg så til at arbejde med en nat oppe i Norge, derfra har jeg mange eksempler på, hvordan de arbejder på de indre planer. Nu vil jeg fortælle en af disse situationer.

Det jeg arbejder med, er opstandelsesenergien, opstandelsen fra det jordiske liv ind i det guddommelige liv. Jeg står som garant for, at man kan komme ind i himmeriget, det er en af mine missioner.

Jeg ser en del mennesker komme hen imod mig, mange af de mennesker ser jeg, er døde, de er fysisk døde, de er gået over på den anden side. Jeg ser dem stadigvæk komme hen imod mig, og efterhånden kommer de ind enkeltvis. Jeg kan se, de ikke er levende, det vil sige, at deres kærlighedsenergi ikke har levet i deres liv. Så gør jeg det, at jeg overfører energi til dem enkeltvis og samtidig i grupper. Det betyder, at jeg giver dem livskraften tilbage. Livskraften ligger i hjertebevidstheden, jeg giver dem livet, så de kan få en opstandelse til deres kærlighedsnatur. Jeg hjælper den ene efter den anden og ser, hvordan de bliver oplyste sjæle, og livsglæden og livskærligheden den fungerer, og det vil sige, at de kan gå videre ind i de indre verdener med en ophøjet bevidsthed, den indre glæde og den indre tillid. Hver gang jeg laver en sådan proces, så er der en ceremoni, hvor jeg giver tegn til nogle mennesker, og der lyder et specielt stykke musik, hvor de opbyggende devaer er med i opbygningsprocessen, og så ser jeg samtidig, at der er mange engle tilstede, og rigtig mange forskellige folkeslag der er på vej ind. De siger, de gerne vil arbejde med kærlighedsenergien, de ved bare ikke, hvordan de skal gøre.

I forbindelse med alt dette, så jeg også nogle af mine gamle naboer, som kommer oppe fra Mors. Jeg så, de var døde, hvordan de var hvileløse og ikke kunne få den indre ro. Jeg så disse mennesker, og jeg bestemte mig for, at jeg ville være ved deres side og hjælpe dem ind i lyset og kærligheden, så jeg gik ind og fjernede deres angst.

Selv om de var sluppet fra det jordiske liv, så var de stadig i mellemlandet, hvor angsten og frygten var til stede, men gennem min kærlighedsnatur, kærligheden, forvandlede jeg dem, så de kunne få en indre ro og indre stabilitet. Så det er en af de ting, jeg også arbejder med på de indre planer. Selv om man er her til stede, og der er mange ting, man prøver at lave i sit dagligdags liv, så er der stadig ufattelige opgaver, der ligger på de indre planer.

Så derfor er der, som vi talte om i går, meget vi kan gøre hver eneste dag, som f.eks. at sige jeg elsker dig, jeg vil give dig lys, kærlighed og tillid. Prøv at tænke på hvor svært det kan være for os at modtage lys og kærlighed, men det er noget, vi skal igennem alle sammen for at have rummeligheden i vores bevidsthed. Jeg ser også på, at når man bruger sin dagligdag til at indfri sine personlighedsting, så kan der opstå skyldfølelse, og sådanne skyldfølelsessider er meget svære at komme af med, fordi man kan se, at man kan komme til at såre andre mennesker unødvendigt. Det var aldrig planen, men når man holder fast i følelseslivet, så kommer man jo til at såre andre, og det kan man jo blive ked af, og så skal man jo have lys og energi til at hæve bevidstheden på igen. Det er dejligt at tænke på, at muligheden er til stede, man kan blot ikke se det med sin personlighed, men det ligger på sjælsplanet.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”

Det vil sige, det er ikke kun i menneskeriget, men jeg ser det på mange niveauer, hvordan man strækker sig ind mod himmeriget. Prøv at tænke på planter, hvordan de rejser sig og vokser ind mod himmelen. Det er fantastisk at tænke på, at alt er i samspil, og vi lever i det samspil.

Vi mediterer på lys, kærlighed og tillid, og så tænker vi samtidig på, at der er utrolig mange mennesker, som ikke har disse muligheder for kærlighed, lys og tillid, det er svært for dem at gøre det. Nu bestemmer vi os for, at idet vi laver denne proces, så hjælper vi andre mennesker samtidig med. De kommer ind i kærlighed, lys og tillid. Det kan være, I kender nogen, der har besvær med det. Prøv at være en hjælper for dem, hjælp andre med at opnå kærligheden, lyksaligheden. Det er det, vi vil gøre i dag søndag den 2. juni 2019. Vi vil arbejde med at bruge vores bærekraft, kærlighedskraften, Kristusbevidstheden. Vi vil bruge vores kærlighedsenergi til at løfte vore medmennesker, både dem vi kender, og dem vi ikke kender. Jo mere vi løfter, jo mere energi vi kan give, så hæver vi også jordens bevidsthed, klodens bevidsthed.

Vi mediterer på kærlighed, lys og tillid og læg fuld bevidsthed på, at vi prøver at hjælpe andre sjæle i vækst. Når vi mediterer på lyset og kærligheden, så forestil jer at vi går ind i et helligt tempel, som er Guds herlighed. Gå derind i den værens tilstand som vi har inde i vore hjerter. Tænk på at vi er lyset, vi er kærligheden, vi arbejder med det oprigtige at hæve menneskehedens bevidsthed. Prøv at forestille jer at vi skal være ledetråden. Vi leder personlighederne ind mod deres sjælsbevidsthed, gør det i tillid, forståelse og rummelighed. Forestil jer at vi får lyset til at bryde frem i alle menneskers bevidsthed, så de kan rumme kærligheden, hvor vi kan træde ind i den altfavnende kærlighed og være til stede. Det er vigtigt, vi tænker på, at når vi mediterer, så mediterer vi også på at hæve andre menneskers bevidsthed. Lad dem gå fra mørket til lyset, fra lyset ind i kærligheden, kærlighedslyset, tilgivelsens lys, medfølelsens lys, lyt med hjertets kvalitet. Se altid på at løfte andre mennesker, gøre det godt igen. Men I kan være brobyggere, og det betyder, at nogen der har det svært på alle niveauer kan I tænke på, de mennesker og bagefter tænke på mig, så har I bygget en usynlig bro, og gennem denne usynlige bro kan I formidle Guds kærlighed, Guds vilje, lyksaligheden, tilliden, og de mennesker vil blive modtaget af kærligheden og lyset, og I vil trække dem ind på kærlighedens vinger. I kan være de formidlere, I kan være de budbringere, som skal være med til at hæve menneskehedens bevidsthed. Det betyder, vi gør det bedste, vi kan, og nogen gange skal der mere energi til, og det er så her, jeg vil hjælpe og formidle, så vi bliver oplyste, afklarede.

En af mine missioner er at hæve menneskehedens bevidsthed. Prøv at tænke på at for mange mennesker er det forbudt for dem at tro på kærligheden. Der er mange, der prøver på at tro på kærligheden, måske har de oplevet følelsen af, at de føler sig forkerte, fordi det er svært at modtage kærligheden. Det kan være, der er tidligere nederlag, der ligger og er ved at blive synlige, men vi er glade for, at de bliver synlige, så vi kan omdanne dem til lys, kærlighed og tillid. Vi ser alle mennesker på fast arbejde med at formidle og forvandle. Jeg prøver at anvende mit kraftord her: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle, tillid. Jeg ser stor fremgang på vores klode, og menneskeheden gør det bedste, de kan, og det er jeg taknemmelig for at se.

Godmorgen til jer alle, jeg ønsker jer en velsignet dag

Prøv at tænke på denne morgenmeditation og så den i går, prøv at lytte til dem i sammenhæng og få en større indsigt gennem det.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, hav en velsignet dag og god arbejdslyst.