

Nr. 502 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 30. januar 2020

Nøgleord: Forestil jer vi ser os selv som en solengel, der er i inkarnation her.

Godmorgen i dag er det jo torsdag den 30. januar 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 502.

Jeg kom til lige og tænke på, et lille citat der hedder, at den der ingenting beder om til sig selv, vil få alting givet. Den der ingenting beder om til sig selv, vil få alting givet. Sig selv, det er til sin personlighed. Hvis nu vi kan stå ubunden i det, vi beder om, så det vi beder om, det kan være til en hjælp til menneskeheden udvikling, så vil vi få ubegrænsede muligheder.

Jeg tænkte sådan meget på, at vi er alle engle, vi er engle, vi er solengle. Så tænkte jeg på nærværelsens engel, hvordan vi kan være nærværende på en ny måde. Meget mere nærværende med større ansvarlighed, ansvarlighed, en større ansvarlighed i at få sjælen til at udtrykke sig. Den udtrykker sig som sjæl, vi giver nye muligheder til sig selv, til sin sjæl, til sin solengel. Forestil os vi rydder nogle af hindringerne i vejen væk i dag. Nogen af de hindringer som forhindrer sjælen i sin udfoldelse. Har vi mod på det? Jae det kan godt være, vi har det, det kan også godt være, vi ikke har det. Men det kunne være dejligt at fjerne nogen af de der begrænsninger, bare en enkelt hver dag. Tænk på hvis vi kunne overgive os til vores højere ledelse hver dag, og sige ja vi tager en hver dag. Så kan man jo så sige, så må det jo snart få ende. Har vi mod på det? Har I et bestemt problem, I står overfor, som kom ind i jeres liv, hvor I synes, I skal have noget mere klarhed på.

Klarheden ligger jo i nærværelsens engel, klarheden er sjælen, den større klarhed er vores åndelige bevidsthed. Det kan jo godt være, det problem vi står overfor, ved man godt, hvordan man skal løse, men det kan være, der ligger et mønster, man er vant til at udsætte på, og når man ikke løser det, så bliver problemet ved med at ophobe sig, bliver større og større. Prøv nu at tænke på at hvis nu vi siger, at den energi hvor sjælen den får klarheds opmærksomhed, at sjælen kommer til at vokse dag for dag.

Jeg snakkede med en i går, hun sagde, jeg kan helt tydeligt mærke trækket ind til min sjæl, når jeg er ved at gøre nogen ting. Jeg kan mærke, hvad min sjæl ønsker, jeg skal gøre, og det er begyndt at blive meget stærkere i mit liv end min personligheds tilbøjeligheder. Det var lidt, rigtig dejligt at høre. Okay.

Skal vi så ikke bare meditere på, at vi er en solengel i en fysisk inkarnation. Vi er en solengel i en fysisk inkarnation. Lad os lige meditere på det og for ligesom at forstå betydningen af, at vi er en solengel, vi er en sjæl, der lever her på det jordiske plan. Lad os lige meditere på det, det gør vi i nogle minutter. Når vi mediterer på, at vi er solenglen eller sjælen, der er i inkarnation lige nu, og betydningen af det. Vi mediterer på, vi har fået et liv her, som har det formål at arbejde med sjælens hensigt, den guddommelige hensigt.

Jeg tænker sommetider på, er vi klar til at gå igennem indvielsesporten, eller ønsker vi selv at spærre vejen for os selv? Nej det gør vi jo ikke, vi vil gerne overvinde nogle af begrænsningerne, for at udvikle nye evner. Prøv at se om vi kan lytte til sjælsbevidstheden. Se om vi kan opfange sjælsbevidsthedens væren. Så hør på hvilken fremtræden sjælen ønsker, at vi skal foretage os i dag med. Det lyder lidt mærkeligt det her. Det vil sige, hvilken udtryksform sjælen har valgt i dag, kan vi lytte til det, kan vi lægge en større glæde og ansvarlighed ind i det, vi foretager os?

Se hver gang vi løser et problem i personligheden, så kommer der endnu mere udstråling på. Solenglen udstråler endnu mere energi, livsglæde, kærlighed og tillid. Lad os nu forbedre vores indsats. Lad os være en årsag i dag, en årsag. Se nu nogen gange når man lytter til sjælsbevidstheden, så er det ikke altid sikkert, man får direkte

information med det samme, så prøv at iagttage, hvad der er i stedet for. Det kan være sådan en lille mellemfase, hvor man ikke synes, det fungerer helt rigtig. Det kan være, der er sådan en, og det kan også være, der ingen er.

Forestil jer vi ser os selv som en solengel, der er i inkarnation her. Vi kan være tilstede lige her, hvor vi er, vi iagttager os selv som en solengel. Vi kan også se solenglens arbejde i en eller anden situation, hvor det er kærligheden, der bliver den styrende del. Prøv at iagttag jeres solengel med kærlighed, glæde og tillid. Det er en måde at løfte jeres bevidsthed på, kærlighed, glæde og tillid. Begynd at iagttag jer selv som en solengel.

Prøv at se om I kan fornemme et træk i hjertet. Måske kan I fornemme et træk i jeres hjerte ind i solenglens bevidsthed. Det kan også være, der er en større længsel her på at fungere som solengel, prøv at fungere som en solengel. Prøv at være den indre iagttager til hvad din sjæl ønsker, du skal gøre i dag, hvilket problem du skal løse i dag, hvor stor virkning det får for dine medmennesker. Så træk på gruppens energi. Forestil jer I sidder hernede i skolen, på jeres stole, så træk fra gruppebevidstheden, gruppesjælsbevidstheden. Det her det er sådan et mere indre udviklingsniveau, vi er på lige her.

Se så her i dag da har vi E.V.F. på skolen her klokken 16.

Der kan man også se fra sin sjælsbevidsthed, hvad man kan udrette i sådan en gruppefusion her i dag. Det kunne være spændende at iagttage, hvad ens rolle er her i dag som solengel, og hvad man vil give til fællesskabet uden at skal have noget til sin personlige selv. Okay.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, så vil jeg ønske jer en fornøjelig god dag, med masser af livsglæde og masser af tillid. Godmorgen, godmorgen til jer. Hav en god dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk