

Nr. 500 Morgenmeditation.

Tirsdag den 28. januar 2020

Nøgleord: Tænk på at Kristi tilsynekomst det er lige nu, aktiveringen er i fuld gang med disciple rundt omkring på kloden, aspiranter, disciple og seniordisciple har masser af arbejde at udføre hver eneste dag.

Godmorgen i dag er det så tirsdag den 28. januar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 500. Det bliver spændende at se, hvad vi kan lave her. Ja 500 det er mange, eller skal vi sige, det er få, vi kan også sige, det er en god begyndelse.

Så i dag har jeg tænkt på, at vi skal arbejde noget med mestrene. Det er jo dem, der inspirerer os til det arbejde, vi skal lave. Jeg tænker lidt på Planetlogos, jeg tænker lidt på Sollogos, jeg tænker meget på Sanat Kumara, jeg tænker længere ude på Det store hvide Broderskab på Sirius. Der er mange ting, der inspirerer os. Jeg spekulerer lidt på at snakke lidt om mestrenes bolig, hvor vi kan sige, de forskellige mestre holder møde. Der er i hvertfald møde en gang for hvert 100 år. Der tager de kæmpestore beslutninger, men de holder også møde ind imellem.

Hvis nu vi forestiller os i vores bevidsthed, i vores sjælsbevidsthed, der rejser vi ind til mesterens bolig, hvor de holder møder, jævnlige møder. Vi forestiller os, vi kan se den sal, de sidder i, en gammel sal, en gammel vis sal, gamle spændende stengulve, vægudsmykning som fortæller lidt om udviklingen, den har været der i adskillige århundreder.

Hvis nu vi ser et langt stort bord, og ved det bord sidder de forskellige mestre. Jeg nævner nogle af mestrene, I kan selv føje nogle flere til, fordi I er jo selv bevidste om de forskellige mestre. Nu ved vi fra Alice Baileys forfatterskab, at det er Tibetaneren, der har vejledt Alice Bailey i at få det her nedskrevet. Så vi har haft stor glæde af det her 100 år efter, det er skabt, og tingene er lige aktuelle. Så jeg tænker lidt på, at hvis vi begynder at placere de forskellige mestre ved sådan et langbord. Vi kan forestille os, at Tibetaneren Djwhal Khul sidder her, Kuthumi, Kristus, Jesus, Manuen, Greven af Saint Germain, 7. stråle mester, mester Hilarion. Vi begynder at se de forskellige mestre sidde ved et langbord. De er her som mestre. De er her for at planlægge fremtiden for jordens udvikling. Vi har Sanat Kumara, vi ved at Buddha og Sollogos også er tilstede. Vi ved, der er mange kaldt til stede her. De kommer, fordi der er en opgave med at hæve jordens bevidsthed, klodens bevidsthed. Vi kan nu begynde at forestille os de forskellige mestre, der sidder her, begynde at iagttage deres udstråling. Vi kan forestille os, at nogen af mestrene har nøjagtig den udstråling, vi gerne vil være sammen med. I kan også se Solavataren herinde. Vi kan se gamle mestre som Patanjali, og mange, mange flere mestre er til stede her, de er tilstede i en årlig tilsynekomst, og så husk hver 100 år har de et større møde igen. De har meget travlt med deres arbejde og deres udvikling her på vores klode. De modtager undervisning gennem andre planetsystemer, som igen kan hæve vores klodes bevidsthed. Der er også megen snak om at hæve bevidstheden på kloden, man ser jo Kærlighedsavataren, Fredsavataren, Synteseavataren. Der er megen viden at hente her, vi kan kun være tilstede som ydmyge sjæle og lytte til mestrenes vejledning. Tænk på at Kristi tilsynekomst det er lige nu, aktiveringen er i fuld gang med disciple rundt omkring på kloden, aspiranter, disciple, seniordisciple har masser af arbejde at udføre hver eneste dag. Det er en stor kamp for mestrene også for at motivere deres seniordisciple, deres disciple til at stå sammen i kærlighedsnavnet og hæve klodens bevidsthed. De er overbebyrdet med arbejde. Det betyder også, at vi skal arbejde med fuldt skrald på at ændre vores personlighedsopfattelse til sjælsbevidsthed, senere hen til intuitiv bevidsthed og have den åndelige vilje til at fungere inde i os. Vi arbejder på mødet på et andet plan, end man er vant til, mestrene er på det plan, jeg snakker om. Vi kan være til stede her i vores ydmyghed og ligesom iagttage mestrenes udvikling og deres samtaler. Det er det, vi prøver her i morgenmeditation nr. 500 at få en dybere forståelse for det indre hierarkis mestre og deres arbejde. Jeg arbejder meget med telepatisk kommunikation, men vi har fået muligheden for at lytte med her i dag. Det kan være, vi

kommer ind og lytter i en gammel meditation eller et gammelt møde i Hierarkiet. Vi giver accept til det møde, vi er inde i. Vi får lov til at komme ind i et møde, men det er renheden i vores hjerter, der er indgangsvejen. Jeg plejer altid at sige, at hvem jeg arbejder for, Peter? Jeg arbejder for Hierarkiets mestre, det er mine arbejdsgivere. Det er jo en stor opgave, der ligger heri bare at lytte og være tilstede og så udføre arbejdet i dagligdagen. Der er masser af udholdenhed, tålmodighed, tillid og kærlighed tilstede. Vi skal huske, at kærligheden er bærekraften.

Men vi fokuserer nu på de forskellige mestre, ser på deres udstråling, begynder at kigge lidt på hvad de står for af viden og visdom. Mestrene er jo tilstede med den beklædning, de havde på, dengang de levede i deres fysiske liv. Nogle af mestrene er meget gamle, men de er totalt friske i deres sind, der ligger en indre fornyelse til dem. Forestil jer de kan gå uhindret ind ad himmerigsporten, ind og ud i deres overjordiske legemer og få optankning gennem den guddommelige bevidsthed. De kan transformere ny viden ind til os, til vores klode, og vi kan formidle med vores bevidsthed. Renhed, kærlighed, tillid, gennem kærlig forståelse, medfølelse opfattelse. I prøver at kigge lidt på de forskellige mestre, hvem I er mest tiltrukket af. Den mester I er tiltrukket af, kan det være en god ide at læse lidt omkring den pågældende mesters arbejde. Prøv at tænke på hvis vi har fokus på Kærlighedsavataren, Fredsfyrsten. Forestil jer at I giver energi til de her mestre og til deres arbejde, gør det gennem fred, lys og ubetinget kærlighed, I kan bruge jeres kraftords energi. Det er altid godt at se det indre billede for jer af mesterens bolig, et aflangt bord, og så prøve at se på, hvem der sidder for bordenden, der er to bordender. Når jeg flytter opmærksomheden fra den ene mester til den anden mester, så får jeg en strøm af viden fra de forskellige mestre, jeg har jo også Sai Baba her.

Prøv at tænke på at vi har et meningsfuldt liv, hvis vi har den indre opkobling på. Vi ser større perspektiver, større mål med en helt anden udholdenhed. Så vi mediterer på glæden i at have adgang til mestrenes bolig, bare lige her i dag, og vi spekulerer på de kommende møder for at hæve jordens bevidsthed. Vi ved, at mesterhierarkiet står som værn mod modstandsenergien, så vi har mulighed for at udvikle os, de bærer os. Vi skal være medvirkende til at bære menneskehedens problemer omdanne dem til livsenergi og livsglæde. Vi har et stykke arbejde hver eneste dag, vi kan udføre, prøv at lægge glæden ind i det I foretager jer, glæden. Vi forestiller os, at vi kan tage hele hierarkiet ind i vore hjerter, vi kan også tage de enkelte mestre. Prøv at forestille jer en udvidelse af vores bevidsthed når vi tager mestrene med ind i vores indre bolig, ind i vores sjælsbevidsthed. Det er mange gange godt at vågne om morgenen uden at vide, hvad I skal give jer til, det kan give en kæmpe udvikling for os.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag. I har muligheden for at arbejde videre med det hver dag. Så godmorgen til jer, hav en velsignet dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Jeg ved godt, vi kunne have brugt meget, meget mere tid på det, men I har jo tiden hele dagen, mere eller mindre. Godmorgen, hav det rigtig godt.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk