

Nr. 495 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 23. januar 2020

Nøgleord: Forestil jer at sommerfuglene er en gruppebevidsthed.

Morgenmeditation torsdag den 23. januar 2020 og vi skal have morgenmeditation nr. 495. Nu er det snart en måned siden, det var juleaften, synes I ikke, det er hurtigt, tiden går? Det synes jeg nå pyt nu med det.

Jeg tænkte på i dag, hvis nu vi begynder at rense vores lavere mentallegeme for alle de ting, der bliver tænkt ikke i de oplyste baner men i begærlivet. Prøv at tænke på hvor mange ting der kan ligge der. Hvis vi så siger, at nu vil vi til at rense astrallegemet for følelseslivet, omdanne hele følelseslivet, sikke et stykke arbejde vi ville få, og vores fysiske legeme og vores æteriske legeme der er sørme mange ting, der skal forandres i ens liv, det er et stort stykke arbejde at lave.

Jeg kigger så mange gange på og siger, at de der går på skolen her, de er ved at tilpasse sig en gruppedisciplin, eller et gruppesamarbejde. Prøv at tænke på hvor meget der skal til at lave gruppesamarbejde, så alle yder det bedste. Det bedste det kommer jo fra sjælens bevidsthed. Prøv at tænke på at man kan bygge tingene op i samarbejdsånd. Det er jo helt fantastisk, man rydder op i sig selv, omdanner, skaber nye relationer, nye erkendelser, det skriver man ned og seder til mig. Prøv at se de forskellige faser der ligger i det. Idet man sender til mig, så lærer man sit udtryksområde at kende, at komme til at udtrykke sit indre liv. I den man ikke udfører det, så kører det ikke helt gnidningsfrit. Nå, så tænkte jeg sådan på, at når jeg ser jer i jeres indre bevidsthed, det ser jeg mange gange om natten, ser jer i jeres sjæls bevidsthed, der er der fuld samarbejde, fordi det er sjæle, der samarbejder, der er ingen hindring. Det er kun ude i personlighederne, der ligger hindringer. Er det ikke bedre at vide, at i det indre liv er der ingen forhindringer, der siger man derimod, Peter styr os nu lige lidt, så vi kan få de personligheder til at fungere i en sjælelig hensigt, hjælp os nu lige med det. Så siger jeg, at så gør jeg det. Jeg siger det velvidende, at jeres personlighed vil stritte imod ad h til. Hold nu godt fast i os, for vi vil gerne derhen, hvor vi er her i vores indre liv, der vil vi gerne leve vores jordiske liv på samme måde. Hm! Så begynder vi at holde fast i systemet, så kommer modvilligheden, så kommer alle skavankerne, tankelivet, følelseslivet, ikke fordi man ønsker, det skal være sådan, men det er bare fordi, sådan er selve udviklingen på vores klode. Det er jo frigørelse af vore sårede følelser. Vi har fået mulighed for at tage indvielser her på kloden for at udvide vores bevidsthed, det skal vi huske hele tiden. Det med at jorden er en smertens og lidelsens planet, hvor vi er ved at omdanne den til kærlighedsaspektet. Det betyder, at alle skygger, alle afkroge inde i os selv bliver synlige, alt det vi gemmer inde i os selv, begynder at bliver synlig. Det vil sige, også sine hemmeligheder er jo synlige, skal I huske på, fordi jo mere energi I giver til at undertrykke en hemmelighed med, jo mere synlig er den. Når jeg ser på jer, så er det ligesom at se på en stor fjernsynsskærm, der åbner sig over jeres hoved, så jo mere man undertrykker, jo mere man ikke vil sige, jo mere viser det sig på en skærm, fordi at det man låser ned, den kraft er også en oplysningskraft, når man siger, man vil holde tingene i skak i sig selv, og ikke vil ud med det, jamen så viser det sig på storskærmen, unøjagtigheden. Det er jo lidt mærkeligt at tænke på, at sådan nogle ting er også tilstede, så vi kan lige så godt øve os på renheden og oprigtigheden, kærligheden og tilliden og sige okay, så lad os gøre det, det er jo ikke så vanskeligt.

Jeg havde jo sommetider et behandlingsforløb før hen i tiden, jeg kiggede meget på den skærm, der ligger over hovedet på en, når jeg ikke kunne løse et problem, som var årsag til en sygdom eller problemer i parforholdet eller andre ting. Så kiggede jeg på skærmen, nå der ligger det, der ligger de forskellige relationer i. Der kan man både se tilbøjelighederne, ønsketænkningen, begærlivet, det hele det er synligt, og så samtidig med ved man også, hvordan man skal løse det. Så begynder man at læse det stille og roligt. Det er lidt spændende at se. Så det vil sige, at alle mennesker har mulighed for at se de indre udviklingsgrader i hinanden, det viser sig bare som en storskærm over hovedet på folk, de forskellige opfattelser man kan få.

Så der er jo det i det, at jo mere man arbejder med sin indre udvikling og frigør, jo mindre er der på skærmen.

Det var jo en julekop, du har fundet dig der Peter, jamen så skal vi jo være i julehumør, det er heller ikke så vanskeligt at være det.

Jeg tænkte så sådan på i dag, at hvis nu vi forestiller os, at vi er i vores indre liv, i kærlighedslivet, hjerteenergien, tænker på nogle gode timer man har haft enten i gruppefusionen, hvor man siger okay, nu har vi hævet energien ganske betydeligt, man har fået en energioverførsel, som har hjulpet på det hele, og man oplever, man er trådt ud af de fire nederste legemer, man kan sige det fysiske, fysiske/æteriske, astrale, det lavere mentale man er trådt ud af dem, og så er man kommet ind i sin ophøjede bevidsthed. Her siger vi, her vil vi gerne være inde, her vil vi gerne være altid, og det ved vi godt, der kan vi godt komme hen. Men det jeg ønsker, det er jo at det sted, når I kommer i jeres ophøjede bevidsthed, det skal være permanent, og det kan det jo, hvis vi laver den her renselsesproces inde i os selv eller forvandlingsprocessen. Så kan den ophøjede bevidsthed blive permanent. Men når man så kommer hertil, så er man jo allerede i gang med at hjælpe andre, undervise andre hvor der sker noget helt andet, fordi man frigør er ny viden for mennesker, der er uvidende. De kan få gavn af vores udvikling. Det er jo dejligt, de kan det, rigtig dejligt.

Okay, så siger vi, at når vi er i frigørelsesøjeblikket og får energien og responderer på det indre velvære, oprigtigheden, ydmygheden og kærligheden, man opdager faktisk, man er inde i helligdommen. Og når man så er der, så kan vi jo gøre det, at vi responderer på lyset, kærligheden og tilliden. Det kan vi jo lige så godt flyve ud og gøre med, for vi er jo trods alt Solengle. Solengle er sjælen, og sjælen er kærligheden, og kærligheden er det guddommelige.

Hvis nu vi forestiller os alle sammen, at vi er en sommerfugl, en sommerfugl. Kan vi forestille, os at vi er en sommerfugl? Vi kan i hvertfald se sommerfugle for os, men kan vi selv være en sommerfugl? Det er godt nok et stort spring at tænke sådan. Vi skal i hvertfald fra den konkrete tænkning ind i den abstrakte tænkning, så er der i hvertfald mulighed for, at man kan fungere som en sommerfugl.

Prøv at se om I kan forlige jer med tanken om, at vi kan omdanne os til en sommerfugl. Se om der er en mulighed for, at vi kan tænke, at vi kan gøre det, og det kan være en god ide at gøre det. Sommerfuglen den repræsenterer frihedens vinger, en indre frihed. Sommerfuglen flyver op mod solen, den får næring gennem lysets stråler. Forestil jer at vi er små sommerfugle, der begynder at flyve op mod solen. Der kommer en indre frigørelse i vores legemer, vi gør dem lette, vi gør dem smidige, og det er kun sollyset, man fokuserer på lige nu. Solens varme lys, kærlighed, det er den næring, man går efter, pranaenergien, livsenergien. Så noget af tiden opdager vi, at vi flyver. Noget af tiden der svæver vi bare, svæver. Der er nogle vinde, der bærer os oppe. Vi fornemmer hele tiden solens lys, lyset, solens lys det kan man jo sige, at det er lige som den oplyste vej. Vi kan sige, at sjælene de bevæger sig også ind på den oplyste vej. Sommerfuglene flyver på den oplyste vej. Vi kan være her både som Solengle og som sommerfugle, vi har muligheden for lethed og smidighed inde i os. Lethed, smidighed, frigørelse.

Forestil jer nu at den store glæde er at leve hver eneste dag, leve i frigørelsestegnet hvor man kun søger oplysthed, oplysthed, en indre væren, oplysthed, kærlighed, tillid. Forestil jer at sommerfuglene er en gruppebevidsthed. Forestil jer at vi mennesker vi er ved at forandre os til at blive en gruppebevidsthed, sjælsstyret bevidsthed. Bliv ved med at se sommerfuglene flyve op mod solen. Forestil jer at vi bevæger os op mod solen, Sollogos, solen. Vi ved, når det er om sommeren, vi sidder i solen, får lys og varme gennem solen, der kan vi være et stykke tid, så er vi nødt til at gå i skygge igen, men det sollys der kommer fra sjælen, det kan vi tåle altid. Den oplyser os, hvis kærligheden er i det fra vores egen sjæl. Prøv at tænke på at vi som sjæle kan leve i en indre frihed, være tilstede lige som sommerfuglen, som lever i lyset, solvarmen, kærligheden. Lad os

prøve at gøre det samme, og så prøve at lægge oprigtigheden ind i alt det I foretager jer. Prøv at tænke på at I kan flyve på oprigtighedens vinger, og mærke den indre styrke idet I gør det. Begynd at frigøre jer fra gamle hemmeligheder, få den energi der var fastlåst i det, det kan være hemmeligheder, det kan være sårede følelser eller andre ting man frigør sig fra. Så den energi der er bundet i de ting her, eller angsten for det nye, angst og frygt, det kan man frigøre sig fra, vi kan belyse det med kærlighed. Vi tænker stadigvæk på, at vi er sommerfugle, der flyver og svæver.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en rigtig god dag. Så må vi se, om vi kan fungere som sommerfugle, om vi kan have den indre frihed inde i os selv. Godmorgen til jer alle, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland i Aabenraa. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk