

Nr. 481 Morgenmeditation.

Torsdag den 9. januar 2020

Nøgleord: Det der er vigtigt, er at være sensitiv over for kærligheden, over for sin højere bevidsthed, sin indre frihed,

Godmorgen, er vi friske? Ja det er vi, selvfølgelig er vi det. I dag er det jo torsdag den 9. januar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 481.

Se, vi havde faktisk et godt EVF-kursus i går, kursus/uddannelse. Se, mange mennesker er ret sensitive, lad os prøve at snakke om det. Sensitivitet er jo en god ting. Man kan være sensitiv over for de ting, der sker i astrallegemet, det vil sige i følelseslegemet. Når man er sensitiv over for det, der sker i følelseslivet, det kan være okay at være det, hvis man kan holde sig neutral i sig selv men være i sin sjælsbevidsthed, så gør det jo ingenting, at man er sensitiv over for andre menneskers problemer, men man skal være i stand til at blive i sin sjælsbevidsthed. Hvis nu man bliver ved med at være sensitiv over for indtryk, der ligger i andre menneskers følelseslegemer, så bliver man jo den samme begrænsning, som andre mennesker lider i, så begynder man at dyrke sine egne begrænsninger.

Men lad os nu sige, man er sensitiv over for sin egen sjæl, sin guddommelighed, så er det jo en højere inspiration, der kommer ind. Så kommer der en større inspiration til at hjælpe, fordi man har evnen til at kunne hjælpe i hver eneste situation. Det betyder, at man er blevet oplyst, hvor man har en indre rummelighed og et stort kærlighedsaspekt, hvor det er kærligheden, der styrer. Så indtryk fra sjælsbevidstheden og åndeligheden og senere hen fra den monadiske bevidsthed de ting er jo mulige, fordi vi er ved at bygge Antakaranaen op. Men det er også vigtigt at fokusere i sjælskvaliteterne konstant og hvile i sjælsbevidstheden. Hvis man hviler i sjælsbevidstheden som en grundbevidsthed, så har man jo styr på sit liv, så er det jo glæde og kærlighed, man sender ud. Men hvis nu man bliver alt for sensitiv over for følelseslivet, så sidder man jo, og er ked af det, græder, føler sig forladt og alle andre mennesker er efter en. Det er jo sådan, man opfatter det i følelseslivet. Men i sjælsbevidstheden der mærker man indre afklarethed. Det der er vigtigt, det er at leve i sjælsbevidstheden som en gudesøn, Guds søn. Guds søn det betyder, man er sjælen, man er Solenglen, man kan leve, hvor man er fri for begrænsninger, som ligger i astrallegemet. Man kan være iagttagende til det uden at gå ind i begrænsningen.

Når man lever for meget i astrallegemet, så er det svært at gennemføre forskellige ting i sin dagligdag, der kommer alt for mange tanker til at flyve inde i hovedet på en, for mange begrænsningstanker. Men i sjælsbevidstheden der ligger der ubegrænsede muligheder, og det vil sige, at ens healerkraft er blevet stor, og kærligheden er stor. Det vil sige, man får en stærkere aurisk udstråling, der er fyldt op med kærlighed i sin sjælsbevidsthed.

Vi arbejdede rent faktisk med de her ting i går og kunne mærke sjælsbevidstheden, mærke den bevidsthed der ligger her og finde den indre inspiration til at udtrykke den indre kærlighed igennem. Det vil sige, man bygger på legemerne, man renser legemerne, man løfter energien, og man inspirerer. Det vil sige, alting bliver godt igen, man fornyer sig selv. Så kan vi så sige, okay vi har snakket om mange gange, hvad for nogle familier vi lever i, har levet i tidligere, vi skal bare sige, det er inspiration til at udvikle vores evner og kvaliteter. Hvis det har været begrænsningstanker, der har været i sit liv i sin barndom jamen så har vi jo rig mulighed for at få udviklet vores bevidsthed. Vi må ikke blive ofre for andre menneskers begrænsninger. Vi skal skabe indre velstand og livsglæde. Vi skal forny os selv, det skal vi gøre hver dag. Fornyelsen ligger i, at vi lader sjælens højere energi gennemstrømme vores legemer, det skal vi gøre hver eneste dag. Det har sådan lidt større betydning, når man gør det, man er fyldt op med kærlighedsenergi og sjælsenergi. Prøv at tænke på at den samme sensitivitet hvis den er derinde fra Ashrammen og Hierarkiet.

Så der er altid nogle overbevisninger i astrallegemet, man skal have set på, og man skal have ændret, og det betyder fra personlighedssiden, astrallegemets side så synes man, det er næsten uoverkommeligt, men fra sjælsbevidstheden der er det meget enkelt, og der fylder det ikke ret meget derinde. Det er lidt mærkeligt at tænke på, vi er det samme menneske, det kommer kun an på vores fokusering, om man er sensitiv over for begrænsningsverdenen, eller man er sensitiv over for sjælsbevidstheden, der er ubegrænsede muligheder.

Hvis nu man vælger den, der hedder, man er sensitiv over for mesterens bevidsthed, så har man jo rengjort sig så meget selv, at man er i stand til at modtage nye indtryk, nye opløftende tanker, nye inspirationskilder. Vi er jo allesammen på vej derhen imod den indre oplysthed, den indre frihed, men det er vigtigt at tage det bevidste valg. Det kan være, man har gjort det for mange år siden, men er kommet derfra igen. Det kan være, der er meget stof, der er udviklet tidligere, så lad os finde det frem igen, det der er udviklet tidligere, ikke lade det gå ind i glemslens tåger, det er der jo ingen ide i, vi kan trække det frem til inspiration på stedet. Lad os tænke på i dag, der skal vi til at inspirere nogle nye mennesker, lad dem lyse op i kærlighed, tillid og forståelse, kærlighed, tillid og forståelse.

Forestil jer at I sidder og kigger på en energioverførsel, I har fået af mig for nylig, prøv at leve jer ind i en af de sidste energioverførsler I har fået og så være til stede i sådan en, en energioverførsel som jeg har givet jer til jeres sjæl, der arbejder jeg udelukkende for, at I kan blive sjælsstyrede personligheder, så sensitiviteten ind mod jeres sjælelige åndelighed, det er den, jeg giver energi til, til omdannelse af begrænsning der ligger i følelseslivet. Prøv at respondere her på den energi jeg giver jer, når jeg hæver jeres bevidsthed. Jeg havde bl.a. en i går til dem, der var her. I andre kan respondere på en tidligere energioverførsel. Men det er vigtigt, at begynde at skrive de indtryk ned I får, når I får energi gennem jeres ophøjede bevidsthed. Hvis I ikke skriver det ned og har det til at ligge, så glemmer I alt om, hvad I lige har lært. Skriv det ned og send det til mig, det I har lært jævnlige og har fået indsigt i, så kører vi på frigørelsesvejen. Hvis nu man synes, man er groet for meget fast i begrænsninger, så kom over og få vejledning af mig, opbyggende samtale, healing, så kan jeg forny jer igen indefra, så I igen tror på jeres evner og kvaliteter. Prøv at være bevidst om en energioverførsel I har fået for nylig, hvordan den har virket på jeres legemer, på jeres bevidsthed. Igennem en energioverførsel I modtager i jeres sjælsbevidsthed, der vil I vide, der vil I opleve oprigtigheden, kærligheden og tilliden, hvordan det i virkeligheden er, virkelighedsbevidstheden som er sjælsbevidstheden. Den bevidsthed der ligger i følelseslegemet er jo kun skyggen af sjælsbevidstheden. Forestil jer nu I er Solengle, sjæle der rummer kristusbevidstheden i jer, lad nu lys og kærlighed strømme ud herfra til oplysthed, til medfølelse. Det der er vigtigt, er at være sensitiv over for kærligheden, over for sin højere bevidsthed, sin indre frihed, til en indre længsel efter at leve i kærligheden og give kærligheden videre. Jeg kommer til at tænke på Dans kraftord, hvor han siger, ”Jeg er den fortabte søn, der vender tilbage.” Det er, at man går fra følelseslivet ind i sjælsbevidstheden. Det er meget interessant at have sådan et kraftord.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag. Prøv nu at leve i kærlighed, tillid og forståelse, og så glæd jer over at I kan gøre en forskel.

Godmorgen og det var så vores morgenmeditation i dag, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, der var på igen. Vi ses i morgen igen, samme sted, samme tid.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk