

Nr. 476 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 4. januar 2020

Nøgleord: Lad nu kærlighedslyset og kærligheden gennemstrømme jeres bevidsthed.

Godmorgen. I dag har vi så en ny dag. I dag er det lørdag den 4. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 476.

Se i dag der tænkte jeg lidt mere på, det der hedder vores legemer og sundhed. Se mange mennesker snakker så meget om sundhed, og sygdom og sundhed, og sundhed. Rigtig mange mennesker fokuserer meget på sundhedsaspektet, som et personligt anliggende, og mange gange dyrker man sin sygdom. Og så selvfølgelig gør man også det, at man finder nogle steder hen, hvor man siger, her arbejder man med øvelser og andre ting i sygdomsaspektet. For at få lidt bedre legemer, så skal vi til at arbejde med sjælens hensigt i stedet for personligheden.

Når vi arbejder med sjælsbevidstheden, så arbejder vi med frigørelse af sygdommen, fordi de sygdomme som kommer ind, de hænger sammen med hæmmet sjælsliv, hvor man ikke helt arbejder med sin livsopgave. Men bruger man nu sin krop og sine legemer til at udføre og i samklang med sjælen og den guddommelige plan, så sker der frigørelse i vores legemer. Det vil sige, man prøver ikke på at undgå sygdommen for egen vindings skyld, men man gør det, at man siger, at de sygdomme som kommer ind, er en del af en bevidsthedsudvikling for at udvide endnu mere bevidsthed og endnu større frigørelse. Så hvis vi siger, at vi arbejder med sjælens hensigt, kærlighed, visdom og aktiv intelligens, og bruger vores bevidsthed og fysiske legemer til at udføre guddommeligheden igennem, så begynder der at komme frigørelse fra vores sygdomme. Så får vi stærkere legemer og stærkere bevidsthed.

Det betyder, man kan blive opfyldt med kærlighed, og det er kærligheden, der strømmer igennem vores legemer, som en rensende effekt. Så det vil sige, at det indre livs gennemstrømning og frigørelse, helbreder os indefra. Så det er vigtigt at begynde at tænke på det. Den indre frigørelse som er i sjælsbevidstheden, er en helbredende proces i vores lavere legemer, vores lavere bevidsthed. Så derfor så skulle man bruge noget mere tid på meditation og energiarbejde. De resultater man opnår, dem skal man skrive ned for at komme ind i en erkendelsesfarce og videreføre den der erkendelsesface dybere ind i sjælsbevidstheden.

I går da snakkede jeg om, at vi var Guds søn, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, vi var solengle. Det er vi stadigvæk, vi er stadigvæk Guds børn. Hvis vi kan ligge bevidstheden i det og give accept på, at det er det, man er, så begynder der også at komme en anden gennemstrømning og en anden forståelse, men hvis man ikke kan forstå det, så er det indre liv stadigvæk uvirkelig, og så er man i tvivl. Så tvivler man på, at det er rigtig, så derfra kommer problemerne igen, når personligheden tvivler, og ikke forstår tingene.

Nogen gange så siger man, nu skal der en forandring til, jamen så skal jeg lige hjem og snakke med den og den, og den først, ligesom de kan få det bedre. Det gør det sådan set ikke, det er bedre at tage den direkte energi. Som jeg siger til jer anvend den direkte kilde i stedet for at begynde og omskrive den, fordi når man begynder at omskrive det indre liv, fra andre menneskers synsvinkel, jamen så har man, så fjerner man spændingsfeltet, som så skal bruges til frigørelse. Så prøv at have tilliden til det jeg snakker om, det er korrekt, så kører det meget nemmere for alle mennesker.

Så i dag begynder vi igen at mediterer på, at vi er solengle, vi er sjælen med bevidsthed i hjertecenteret, og siger at nu begynder vi at bruge vores legemer som et udtryksorgan for sjælen og det åndelige liv. Det vil sige, man arbejder uselvsk istedet for at dyrke sin sygdom og sin personlighed.

Jo mere man snakker om sin sygdom og sine begrænsninger, jo mere vokser de, men jo mere energi vi giver til fylde

stgørelse af det indre liv som et stykke tjenestearbejde for menneskeheden, så betyder det, man retter tingene op igen, man får indsigter, som skal bruges i den åndelige tjeneste. Så det er en helt anden proces, og det er det, jeg ønsker, I skal være mere bevidste om, meget mere bevidste om.

Så mange mennesker de siger, jamen jeg skal lige have de der piller der, jeg skal have det der og det der, så går det nok bedre, jamen så har de ikke rigtig kontakt med sit indre liv. Så man kan sige, indre livs realisering det er det, vi skal bruge vores legemer til. Vi skal selvfølgelig have noget mad, noget sund mad, men i det store og hele så er det det indre, vi skal arbejde med.

Tænk på at vi er guddommelige. Forestil jer en guddommelig gennemstrømning af energi og bevidsthed i os kan give en total indre samklang, hvor vi bliver fyldt op med ny energi og ny bevidsthed. Vi må ikke farve os af personlighedens interesser. Lad os nu sige, her har vi et langt liv, vi kan leve. Nu er jeg f.eks. 71 år, jamen jeg skulle da gerne, de næste tredive år hvis alt går vel, så skulle jeg gerne arbejde i en større fordybelse med indre liv, meget større fordybelse, og den skulle jeg gerne videregive til andre. Det er også det, der er mit mål at lade det indre liv gennemstrømme det ydre liv og hæve menneskeheden bevidsthed.

Det vil sige, når fornyelsen hele tiden er tilstede, så bliver vi sundere i vores udtryk. Den der ældning der normalt vil indtræde, den bliver sådan ligesom lidt udsat, fordi der kommer fornyelse konstant i vores legemer, de bliver mere sunde, ligesom tiden går til. Det skulle helst være sådan i den sidste ende af livet, at man bestemmer sig til, at nu er målet ved at være realiseret, og så trækker man sig tilbage fra sit fysiske liv, men også først der og først på den måde. Men lige nu er der virkelig meget arbejde, der skal gøres.

Så lad os meditere på kærligheden, kærligheden, tilliden, så kun være bevidst om at legemerne er et udtryksorgan for det guddommelige liv, vores legemer er udtryksorganer for det guddommelige, og det er det, vi mediterer på, mens det guddommelige liv gennemstrømmer vores bevidsthed, oplader vores legemer med ny viden, ny visdom, og det er den igen med hvid magi. Det betyder, man arbejder uselvvisk i tjenesten, uselvvisk, med uselvvisk kærlighed. Uselvviskhed er også oprigtighed.

Så vi mediterer på, at vi laver en frigørelsesproces igennem vores legemer, så de kan fungere som kanal for vores guddommelighed, gruppebevidstheden og guddommelighed. Fokuserer på at højne bevidstheden, ikke tjene personligheden mere. Tjene sjælen, solengel, det guddommelige. Lad nu kærlighedslyset og kærligheden gennemstrømme jeres bevidsthed.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg arbejder med nådens lys og oprigtigheden. Jeg siger lige mit kraftord her: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg oplader jer med nyt liv, ny forståelse, kærligheden og tillid, og modtag Herrens velsignelse. Jeg velsigner jer og oplyser jeres bevidsthed. Lad nu lys og kærlighed være tilstede inde i jer. Glæd jer over dagen i dag, glæd jer over, vi kan gøre en forskel. Forestil jer vi er ved at blive en indre værenstilstande med oplysthed, kærlighed og tillid, forestil vi oplyser, og vi helbreder, og vi er aktiv i tjeneste for det indre liv. Vi arbejder i selvforglemmelse, harmløshed og igennem ret tale.

Jeg ønsker jer alle sammen godmorgen nu og ønsker jer en god dag. Og det var så Peter L. Simonsen her den 4. januar 2020, og kan I nu have en fantastisk god dag. Godmorgen til jer allesammen, og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk