

Nr. 475 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 3. januar 2020

Nøgleord: Ligesom lade den indre fred strømme igennem jer, kærlighedslyset, så vil I opdage nye dimensioner.

Godmorgen og velopstået. I dag er det så fredag den 3. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 475.

I dag vil jeg gerne være helt enkel og sige, vi er sjælen. Sjælen som er fri for begrænsninger i formnaturen, sjælen er total fri for begrænsninger, for karma, for bindingerne i formlivet. Sig til jer selv, at vi er sjælen, vi er Guds søn, vi er solengle, vi er Gura, Guradevaen total fri for begrænsninger, ingenting der binder os i det jordiske liv, man er fuldstændig fri for bindinger og låsninger, en indre frihed, en indre skønhed.

Vi kan træde ned i de fire lavere legemer, når vi ønsker det, men vi kan også bi bevare den indre ligevægt, som er i sjælsbevidstheden. Sjælsbevidstheden er Kristusbevidstheden. Det er kærlighedsbevidstheden, det er her, vi har vores skaberkraft, her kan vi skabe, skabe alt, vi kan forny det hele, så sjælen er også fornyeren. Sjælen er den indre iagttagere.

Så lad os i dag meditere på, vi er sjælen, vi er solengel, vi er kristusbevidstheden, vi er det indre lys, vi er kristuslyset, det er en værenstilstand at være i. Det er ikke tanker og følelseslivet, det er en indre væren, et ophøjet bevidst menneske, bevidst menneske. Sig til jer selv, jeg er Guds søn, jeg er guddommelig, den indre frihed der ligger i sjælsbevidstheden. Prøv at lægge bevidstheden i hjertet og i hjertet i hovedcenteret og forestil jer det er den oplyste vej, det er indvielsesvejen, I har betrådt, I er indvielsen. Prøv at være bevidst om Guds kærlighed, Guds lys, den guddommelige kærlighed. Forestil jer man kan være fri af sygdomme, fri af begrænsninger.

Så vi mediterer på, at vi er sjælen, vi er Guds søn, vi er solengel, vi er Kristusbevidstheden, og vi er ved at udvikle adeptbevidsthed. Vi skal forestille os, vi har snakket om her, det er det, vi er ved og blive og vi skal udføre bevidsthed herfra. Det jeg snakker om her, det er også Raja yoga, udvikling af sjælssegenskaberne så det kan træde ind i den fysiske inkarnation og anvendes der. Sjælen er total fri for angst og frygt, det hører med i personligheden. Læg bevidstheden i hjertet så ved vi, at blodet bærer livsenergien, livsglæden. Forstil jer hvert eneste minut I trækker vejret ind og ud, er det faktisk guddommelig bevidsthed, I trækker ind og ud. Lad os berede vores hylstre og vores legemer til at bære den guddommelige energi. Se jer selv som indre lyspunkt og I udstråler Guds liv og Guds kærlighed, en renhedsværen, og begynder at respondere på den indre styrke, kærligheden i Guds liv.

Jeg overfører åndelig kærlighed til jer, til jeres sjæle. Jeg tilfører næring til jeres sjæle, det kommer fra den åndelige viljesenergi. Jeg siger lige mit kraftord her, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi. Den viljesenergi som får jeres sjæle til at vokse. Jeg laver en indre opkobling i jeres bevidsthed, så I efterhånden bliver frigjorte som sjæle. Når man tilmed hører med til Herrens kærlighedsarme, må man ikke give opmærksomhed til personlighedens interesser, men kun til legemliggørelse af guddommelig kærlighed.

Når jeg tænker på de muligheder, vi ligger inde med, så rører det mig dybt. Forestil os vi kan arbejde med at befri os selv, menneskeheden sjæle, så ligger, så de ikke er låst fast i følelseslivet, men er frigjort til at arbejde indad mod nomadisk bevidsthed, og senere mod den kosmiske bevidsthed. Forestil jer når I har gennemgået udvikling i jeres personlighed, delpersonlighederne, omdannet til sjælsbevidsthed, prøv at tænke på et stykke

værktøj vi har her. Hvis vi tænker på, at vi er Guds søn, så vil vi løse den opgave i vores lavere selv meget hurtigere. Så siger man, hvorfor skal vi løse det, når vi er Guds søn? Det er for at få indsigt i, hvordan personligheden tænker. Når vi gennemgår nogle af de samme processer, så ved vi, hvordan andre mennesker tænker, og efterhånden kan vi nå dem telepatisk. I skal hele tiden tænke på, at det skal udvikles, derfor får vi dybest set indsigt og udvikler telepati. Det der med at tænke på, det er, når man er Guds søn at sige personligheden det bekæmper man total, fordi det vil man gerne bibeholde i begrænsningsverden i stedet for som sjælen være fri af begrænsninger.

Jeg overfører kærlighed til jer, den altfavnende kærlighed. Prøv at gå ind i en indre varen, lys, kærlighed og tillid, mærk kærlighedsbevidstheden strømme igennem jer. Kærlighedsbevidstheden er Kristusbevidstheden. Det man kan begynde at opdage, det er, at man kan respondere på Hierarkiets fremtræden. Forestil jer vi er ved at gå fra sjælsbevidstheden til at være åndelige bevidste.

Den type morgenmeditation vi har her i dag, det er en, der vil være en god ide at anvende mange gange. Ligesom lade den indre fred strømme igennem jer, kærlighedslyset, så vil I opdage nye dimensioner. Men prøv nu så at være venlige og skriv jeres udvikling ned, og så sende udviklingen til mig. Det er først der, det rigtig begynder at blive manifesteret, idet I skriver det ned og sender til mig. Så kan jeg respondere endnu mere på det, I ønsker at udvikle som sjæle.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og ønske jer en fremragende dag, fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Forestil jer det er måske i dag, I overskrider mange begrænsninger, I begynder at leve jeres kærlighedsnatur.

Godmorgen, godmorgen og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Kan I have en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk