

Nr. 474 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 2. januar 2020

Nøgleord: Vi er alle sjæle i Guds liv.

God morgen. I dag er det jo så torsdag den 2. januar 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 474.

Se nu er vi startet på et nyt år, så kan vi starte på et nyt liv inde i os, tror jeg nok.

Se nu når vi lever hver eneste dag, så er det godt at leve i overensstemmelse med sin oprigtighed, oprigtighed overfor alt det man foretager sig. Oprigtighed det betyder også, at man stoler på sin egen højere bevidsthed. Sin højere bevidsthed er den del, der leder en i dagligdagen.

Når vi stopper med at lytte til vores højere bevidsthed, på hvad der er ret, hvad der er rigtig og begynder at lytte meget mere til personligheden, så mister man energi. Når man lytter til personligheden, så mister man livsenergi, livsglæde og kærlighed. Hvis vi lytter til vores ophøjede bevidsthed, vores åndelige dimensioner, åndelige sjælelige, hvis vi lytter til vores intuitive bevidsthed, så er vi vejledt af det indre liv, og det vil sige, at livsglæden er i top, og der er ingen frustrationer på nogen som helst måde, og man fjerner de blokeringer, man har inde i sig selv, så vi ligesom kan forny os selv i en større livsglæde hver eneste dag.

Jeg ser mange mennesker, som handler i modstrid med deres indre ledelse, og det er en meget smertefuld proces at komme ind i, fordi det tapper en for livsglæde, livsenergi og livsglæde. Det er selvfølgelig det samme og det vil så sige, når man tapper sig selv for livsenergi, energistrømninger, så kommer der smerter og lidelser inde i kroppen, problemer med organer og problemer med alting. Så derfor er der jo det, at lytter man til sit, den indre ledelse i sig selv og udfører de ting, man ligesom får indsigt i, jamen så får man et sundt legeme, samtidig med man spiser noget sund mad, så det er sådan en lidt anden livscyklus at være oprigtig i alt hvad man foretager sig.

Det kan godt være, man nogen gange siger, jamen jeg kan godt lige gøre sådan og sådan, det er der nok ingen, der ser, men det går ikke helt rigtig, fordi der er, man bliver altid set på, og det der ser på en, det er sin sjæl, sin indre vejleder. Så det der er vigtig, det er at gøre det, der er helt oprigtig, og det betyder også, at man får en indre styrke i sig selv, en indre væren, en stærkere livskraft, livsglæde, man bliver sundere på alle niveauer og bliver stærk i alle relationer, og ved hele tiden hvor man skal hen, og hvorfor man gør det. Så det er en god ting at tænke på oprigtigheden. Så det modsatte af oprigtighed er også angst og frygt, had, ligegyldighed, stress og alle de ting, det er det modsatte. Så det der er vigtig for os, det er at være oprigtig i alt, hvad vi foretager os, det er der, den indre styrke ligger inde i os.

Så nu kan vi kigge sådan lidt på og sige, når vi går ind i det nye år, der vil jeg prøve at være helt oprigtig i alle mine gøremål. Det betyder også, man siger til sig selv, jeg vil ikke springe over, hvor gærdet er lavest, jeg vil gå den oplyste vej, jeg vil gå kærlighedsvejen.

I skal huske, at kærligheden kan stå alene. Frihed er en universel kraft, og det betyder så, der hvor vi normalt møder ensomheden, der kan man så sige, at når oprigtigheden er tilstede, så kan vi høre vores højere bevidsthed tale til os, og så er det det, vi begynder at udføre, så det er helt fantastisk dejligt. Og det betyder, der kommer ny fremtid for en, et helt nyt liv, og det betyder også, man går indvielsesvejen, hvor man styrer følelseslivet, bliver til den indre iagttagelse og kan realisere det indre liv. Når man er oprigtig, så er man også ubunden, der er ingen ting, der fængsler en til begrænsningsformerne, og det er en indre frihed at være oprigtig. Tænk på når de forskellige mennesker lever i oprigtighedsverdenen, så kan man udtrykke det indre,

følelser, den indre bevidsthed, den indre væren i alting, og så er man i samklang med universet, med det guddommelige.

Lad os meditere på oprigtighed, kærlighed, tillid og forståelse. Vi kan også sige oprigtighed, kærlighedsforståelse, man modtager visdom igennem kærligheden. Meditere, vi mediterer på kærligheden, oprigtighed, kærlig forståelse og kærligt udtryk. Og nu mens I mediterer på det, så skal I forestille jer at syntese, Syntesens ånd er i aktivitet. Oprigtighed er også en syntese ind mod vores åndelige væren.

Vi mediterer på oprigtighed, kærlighed, kærlig forståelse og kærlige handlinger. Det forøger livskraften og livsenergien. Det betyder, at der bliver noget, at alting bliver levende, og livsglæden er tilstede i alt, hvad man foretager sig, det nedbyder personlighedens begrænsninger. Det det nedbryder, det er personligheden, hvor der kan være angst og frygt, mismod og mistillid, tvivl og trished, skyldfølelse og andre ting. Det er en personlighedsting, men oprigtigheden og kærligheden det er den virkelige forløser, man kommer ind i en indre væren, hjertes energi. Jeg legemliggør åndens viljesenergi, kærlighedsenergien, lyksaligheden og oprigtigheden.

Forestil jer at skolen er en ashram, hvor vi bygger på et åndeligt fællesskab, sjæleligt fællesskab. Det er en guddommelig manifestation til at skabe nye livsformer igennem, og mange af jer der er i fysisk inkarnation ved, at I har fået mulighed for og se de ting, der er usynlige inde i jer selv, som har styret jer i årevis, i mange liv. De kan komme op til overfladen og forvandles, og få nye evner, og nye muligheder. Jeg kan sige, der er rigtig, rigtig mange sjæle, der er forbundet med stedet her, som får næring igennem undervisningen her, også morgenmeditationerne, de har brudt, brug for nyt liv, ny livssyn. Der er mange i englehierarkiet tilknyttet skolen, så bærekraften er stor.

Prøv at forestille jer at de mennesker og de børn der er, rundt omkring jer vil komme til og modtage oprigtigheden igennem jer. Det er en arv fra det indre liv, som kan videregives. Det er noget, som man kan tage med sig, efter man er fysisk død, oprigtigheden, kærligheden, tilliden og visdom, det er en værens tilstand.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen. Husk nu I er alle værdifulde, I har stor værdi, og det er jeres arv at få det bedste af det bedste og kan videregive det. Det giver et langt livsforløb, sunde legemer, der kommer til at udstrømme meget kærlighed igennem jer. I bliver et nyt forbillede. Ny værdigrundlag opstår omkring jer. Vi er alle sjæle i Guds liv. Det kunne også være **nøgleordene, vi er alle sjæle i Guds liv.**

God morgen til jer alle sammen, jeg vil ønske jer en fantastisk god dag. Og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland her den 2. januar 2020. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk