

Nr. 473 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 1. januar 2020

Nøgleord: Jeg kunne opleve masser af de ting, hun havde at arbejde med i himmeriget.

Godmorgen i dag er det onsdag den 1. januar 2020 og morgenmeditation nr. 473. Tænk på vi er begyndt på et nyt årti, det er helt spændende 2020, når man tidligere har tænkt på, at Magrethe Vesterager har fortalt om, at i 2020 skal det se sådan ud.

Har I tænkt på, hvad vi kan gøre her, når vi starter et nyt år? Vi kan jo starte med at glæde os til det nye år, og så tænke på alle de der nytårsforsætter vi putter ind. Det der er vigtigt for os, når vi laver nytårsforsætter, det er at udføre det, udføre de ting man har tænkt på. Det vil sige, når man udfører tingene, så er man oprigtig over for sig selv, og også overfor de omgivelser man er i.

Jeg vil prøve her i dag at vise jer en lille god morgenmeditation, en lidt anderledes en end man er vant til at lave, men det er okay. I skal forestille jer her til morgen, prøv at ligge et sted hvor solen kan skinne ind på jer, lige som når solen står op, så prøv at placere jer det sted allerede nu hvor I ved, at her kommer solen ind først. Der hvor solen kommer ind først, der er livsenergien tilstede først, livsenergien, livsglæden og ny bevidsthed. Vi siger, I finder sådan et sted hjemme i jeres bolig, hvor lyset titter ind, lyset, solen. Jeg lavede sådan en meditatív proces i går morges. Det var ikke direkte morgensol, det var først omkring kl. 9.30, at solen tittede ind ad mit tagvindue. Som sagt jeg lå i sengen, jeg havde været oppe at lave morgenmeditation, havde indre samklang med mit indre liv, det var så dejligt, så dejligt, meget fredfyldt, meget oplysende.

Jeg gik op og hvilede mig lidt igen, og så var det jo så der, ca. 9.30 om morgenen der kom solen ind. Jeg valgte så at lade mine øjne være lukkede, fordi solen vækkede mig i en indre samklang med det guddommelige. Solen ramte mine øjne, jeg bibeholdt at have lukkede øjne for ligesom at se, hvad kunne der så ske. Jeg var begyndt at tænke på den guddommelige kærlighed. Idet jeg begyndte at meditere på den guddommelige kærlighed, så kunne jeg mærke, jeg blev fuldstændig rensset i mit hjerte, og mit hjertechakra i hovedcentret blev rensset med ny energi, og nye energistrømninger var til stede inde i mig. Jeg kunne opleve energien, være i energien og ligesom udvikle min bevidsthed i den energi. Så gik der et lille stykke tid, så kom der sådan en indre tilskyndelse inde i mig, en indre en, der blev synlig i min ydre bevidsthed. Når jeg oplever sådan en gammel stemning, hvor min mor hun plejede at ringe til mig, sådan hvordan den stemning den var inde i mig selv, når min mor plejede at ringe til mig. Det gjorde hun jo mange gange, da hun levede. Men nu kom det samme indtryk til mig, selv om hun var død. Hun døde i 2012, men den værenstilstand der var inde i mig, når hun ringede til mig, det gav sådan en lyksalighed inde i mig, det skabte en forbindelse mellem hinanden, så idet min mor ligesom dukkede op i går, så kom der en direkte indre forbindelse mellem min mor, den der glæde, den der indre oplevelse af at vi var sammen, vi var etablerede. Det vil sige, i forbindelsen kom der tankestrømninger, bevidsthedsstrømninger fra hendes bevidsthed og til min. Jeg kunne opleve masser af de ting, hun havde at arbejde med i himmeriget, så det var i sig selv meget smukt og meget levende og meget nærværende. Jeg blev ved med at have de her ting inde i mig, solen skinnede ind på mine øjenlåg, og alt var blevet levende i min bevidsthed, min kontakt med min mor var etableret.

Så gik der et lille stykke tid, så dukkede noget af den samme type energi op, og det var min bror Simon, han trådte også ligesom ind i min bevidsthed fra de indre planer, ligesom min mor havde gjort. Han ringede til mig, fordi han havde sådan en tilstand inde i sig selv af ensomhed, ensomhed. Han ringede til mig ligesom min mor havde gjort, så jeg kunne mærke hans ensomhed. Det betyder, at da han ringede til mig, og min mor ringede, at jeg havde dem inde i mit hjerte, de var forenede i mit hjerte, i min kærlighed.

Så mediterede jeg yderligere dybere ind i den guddommelige kærlighed. Da jeg mediterede ind i den guddommelige kærlighed, så strømmede der energi fra mit hjerte og min bevidsthed både ind til min mors bevidsthed og ind til min brors bevidsthed. Det vil sige, vi var blevet forenet i himmelen, den forening der var i himmelen her, gav fri adgang til deres bevidsthed, selv om de ikke var levende mere, en fri og direkte indre

kommunikation igennem den guddommelige kærlighedsbevidsthed. Det gav en fantastisk start på morgendagens energi i går morges. Det var så fantastisk dejligt, så jeg valgte at dele med jer her i dag. Det betød, at min krop ikke var fysisk mere, der var ikke så meget i mig, der var på det fysiske plan, jeg var trådt ind på det guddommelige plan, og det vil sige, at kommunikationen var telepatisk, hvor vi havde en direkte kommunikation med hinanden. En krafttriangel i samhørighed i den guddommelige bevidsthed.

Hvis nu I gør noget tilsvarende og ligesom har den indre oplevelse af, hvis jeres mor er død og har en tilskyndelse til at ringe til jer, ligesom da hun levede, prøv så at lægge jeres egen mor ind i den samme oplevelse og senere hen tage en anden søskende, der også er død. Hvis man ikke lige har en søskende, så kan man tage et andet familiemedlem, eller endnu mere et menneske man har stor sympati for, kan man lægge ind.

Man kan også lægge en levende person ind, men da er det straks værre, for det menneskes karmiske processer bliver også synlige, og så skal man til at lære at adskille de forskellige processer. Det er ikke nødvendigt, hvis det er en afdød, fordi der har de ikke den fysiske hjernebevidsthed mere, der er de mere inde i en universel bevidsthed. Men det kunne være meget interessant for jer at gøre det, fordi det skaber en meget speciel værenstilstand inde i en selv, noget uforklarligt, helt uforklarligt opstår, og den værenstilstand er den, man kan give videre, fordi inde i jer vil der komme en total oplysthed, og når man har den oplysthed, så mærker man, responderer på man er et med det guddommelige. Der trænger nye bevidsthedsstrømme ind i vores nuværende bevidsthed som en åbenbaringskilde, der vil kunne komme et nyt værdisæt, et nyt grundværdisæt inde i vores bevidsthed, som vi kan tage med os ud i dagligdagen.

Det betyder normalt, hvis man har svære problemer, så bliver de svære problemer et minimum, de bliver faktisk ikke til problemer mere, men til ny visdom der er ved at trænge ind i vores bevidsthed. Så man er blevet et med det guddommelige.

Når jeg ligesom oplever tingene inde i mig selv bare tænker på det, så bliver jeg faktisk rørt over, at vi har sådan nogle muligheder hver dag. Mulighed i indre samklang en fantastisk oplevelse, det ligger uden for det, man kan tænke sig til, men er meget værdifuldt for en. Det er værdifulde oplevelser, som bliver til en grundbevidsthed i os, det bliver en ny tid, en ny forståelse og hel ny kærlighed. Så vi siger, I prøver at lave processen her i morgen, når solen går igennem et vindue og ind på jer. Solen vækker jer, I ligger med lukkede øjne, og så have den fornemmelse at en af de afdøde, forestil jer når de ringer til jer. Det I forestiller jer er jo, at I oplever, de vil ringe til jer, det er ikke sket endnu, men I har en indre tilskyndelse til at forstå i, og den indre tilskyndelse til at forstå i, er telepatisk kommunikation fra den, der er på den anden side. Det betyder, man bygger rene kanaler op. Så da jeg nu arbejdede med min mor og min bror og det guddommelige inde i mig selv, så blev det til en guddommelig transmission. Jeg vil ønske, I vil prøve det, det vil skabe en ny forståelse i jeres liv.

Så jeg tilføjer jer allerede nu energi til at begynde at kunne modtage sådan en indre oplevelse. Når I laver sådan en meditation, så må I ikke putte jeres ønsker ind. Jeres følelsesliv skal være totalt i ro og jeres fysiske krops bevægelse, bevidsthed skal ikke være tilstede, men forestillingen på det guddommelige plan med nye visioner og nye muligheder. Når man er der, så bliver man ligesom et støvfnug i universet, men man kan få en universel bevidsthed, man er ligesom opfyldt af evigheden, kærlighedslyset. Når man ligger der i sin seng og modtager det, så forsvinder bevidstheden om vores fysiske krop, at man ligger i sengen, at man har en fysisk bevidsthed, alting toner væk, og så har man en indre samklang. Det er en god måde at starte et nyt liv på, en ny dag. Når man så har oplevet den indre væren, så får man en større tilskyndelse til at gøre noget godt for menneskeheden i den indre samklang.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og så vil jeg ønske jer et fantastisk nytår, hvor jeres højere bevidsthed er aktiv, kan blive aktiv. Godmorgen til jer og hav en fantastisk god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland her den 1.1.2020. Det var smukt at se, hvor mange der var med her til morgen, tak for det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk